

Beraad van Kerken Zoetermeer

Nieuwsbrief

September/oktober 2018

www.bvkzoetermeer.nl

beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com

www.facebook.com/beraadvankerkenzoetermeer

In deze nieuwsbrief:

- Het verhaal van Ronny Heyboer
- Meditatie *Het gebeurt in stilte*
- YouCat-gespreksgroep
- Vergaderdata Beraad van Kerken
- God met ons.
- Vredesweek 2018: Generaties voor Vrede
- Vredeszondag
- Grote denkers van de 20^e eeuw
- Oase-momentje
- Levenskruispunten
- Leven in aandacht
- Oproep: Dag van de Dialoog

Agenda:

- 15/09 Start Vredesweek (Amb. voor Vrede)
- 16/09 Startzondag (Ichthuskerk)
- 17/09 Grote denkers (Adventskerk)
- 20/09 Kunst en geloof (Nicolaasparochie)
- 20/09 Een goed gesprek (Oase)
- 21/09 Ondertekening Handvest (ILOZ)
- 21/09 Het verhaal van Ronny Heyboer (Harvest Ministries)
- 21/09 Plantaardig koken (De Pelgrim)
- 22/09 Vredesfestival (Amb. Voor Vrede)
- 23/09 Vredesfestival (Amb. Voor Vrede)
- 23/09 Vredeszondag (Ichthuskerk)
- 24/09 Over de erfzonde (Oude Kerk)
- 25/09 High Tea (Ichthuskerk)
- 26/09 Symbolisch bloemschikken (Oase)
- 27/09 De weg van Maria (Nicolaasparochie)
- 28/09 Oase momentje (Oase)
- 01/10 Theologie Huub Oosterhuis (Adventskerk)
- 02/10 Meditatiebijeenkomst (Pelgrim)
- 03/10 Sint Willibrord in Nederland (Genesarethkerk)
- 04/10 Levenskruispunt: euthanasie (Nicolaasparochie)
- 05/10 Trump, God en de waarheid (Adventskerk)
- 06/10 Leven in aandacht (Adventskerk)
- 11/10 Levenskruispunt: orgaandonatie (Nicolaasparochie)
- 12/10 YouCat (Nicolaasparochie)
- 15/10 Grote denkers (Adventskerk)
- 31/10 God met ons (Nicolaasparochie)

Het verhaal van Ronny Heyboer

Ronny bracht de eerste periode van zijn leven door in Australië en Nederland. Samen met zijn vrouw Kay had hij een gelukkig leven voorzien van alle gemakken, allebei een goede baan, een mooi huis, etc. Iedereen verklaarde ze dan ook voor gek toen ze alles achterlieten om de zending in te gaan.

Ronny en Kay hadden al jaren het verlangen anderen te vertellen over het doel dat God heeft met ieders leven. Je kunt niet zeggen: 'God houdt van jullie' en niets doen aan de erbarmelijke omstandigheden. Dus lieten zij huis en haard achter en vertrokken naar de binnenlanden van Borneo, waar ze begonnen met het opvangen van enkele kinderen die in de jungle waren achtergelaten.

Het leven van Ronny en Kay werd een doorlopend proces van volgen en vertrouwen op de Heer die hem de opdracht gaf om in het midden van de jungle een dorp voor 1.000 verwaarloosde kinderen en scholen voor 2.000 kinderen te bouwen.

Op vrijdag 21 september a.s. zal Ronny Heyboer in ons midden zijn om te spreken over zijn ervaringen in het binnenland van Borneo. Wees welkom en word geïnspireerd door de geweldige belevenissen van Ronny!



Datum: 21 september

Tijd: 20:00 uur

Plaats: De Silo, Turfschipkade 1

Meditatie *Het gebeurt in de stilte*

Wil jij ook ervaren wat er in de stilte gebeurt? Dan ben je hartelijk welkom op onze meditatie bijeenkomsten. Ze zijn op dinsdagmiddag van 13:30 tot 15:00 uur.

Op 4 september beginnen we met een nieuwe serie. De data vind je hieronder. We beginnen elke bijeenkomst met lichaamsontspanning en aandacht voor de adem. Daarna laten we ons verrassen. Na een korte inleiding zijn we een tijd stil. De ene keer stellen we ons open voor een beeld, een andere keer voor een lied/muziekstuk of een tekst. Op de laatste bijeenkomst willen we een mandala tekenen in de sfeer van kerst.

Steeds komen we in de stilte bij wat ons raakt, persoonlijk, in ons leven en geloven. Er is gelegenheid om daarover iets aan elkaar te vertellen.

Kosten bedragen €2,- per keer inclusief thee na afloop. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Marga Schipper (079-3613403 of marga.boven@ziggo.nl) of Joke den Hertog (079-3315855 of f2hjfdenhert@hetnet.nl). Of kijk op www.depelgrimzoetermeer.nl.

Datum: 4 september, 2 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december

Tijd: 13:30-15:00 uur

Plaats: Pelgrimskerk, 1e Stationsstraat 86

YouCat-gespreksgroep voor jongeren en volwassenen

De Youth Catechism is een interessant boek met vele boeiende geloofsthema's voor jongeren en volwassenen. Alle jongeren en volwassenen zijn van harte welkom. Om de ca. 8 weken komen we bijeen. Gewoonlijk bestaat de avond uit drie delen: Uitwisseling over waar sta ik nu, een korte inleiding door Pastoor van Vliet en een gesprek over onderwerpen die de aanwezigen zelf aandragen. We gaan aan de slag met het thema "Jezus Christus: vriend van ons mensen en Zoon van God".

Kom gewoon eens een avond kijken. Wanneer het je bevalt, kun je per keer zien of het je uitkomt. Tot ziens! En als je vooraf vragen hebt of je al wilt aanmelden, neem dan contact op met Pastoor van Vliet (079-3163044 of c.vanvliet@hnpz.nl).

Datum: eerste avond op vrijdag 12 oktober

Tijd: 20:00-21:45 uur

Plaats: Parochieel Centrum, Nicolaasplein 2

Vergaderdata Beraad van Kerken

Voor het seizoen 2018/2019 heeft de Stuurgroep de volgende vergaderdata vastgelegd voor het Beraad van Kerken: 18 oktober 2018 in de Regenboog, 21 maart 2019 en 20 juni 2019 in de Kapelaan. Alle vergaderingen zullen starten om 20:00 uur. U bent van harte welkom deel te nemen. Voor iedere vergadering zult u nog een uitnodiging en agenda ontvangen.

God met ons. De betekenis van kruis en opstanding - toen en nu

In drie avonden willen we ons verdiepen in het hart van ons christelijke geloof. We doen dit aan de hand van het boek van de bekende theoloog en aartsbisschop Rowan Williams, met de titel: "God met ons. De betekenis van het kruis en de opstanding - toen en nu", uit het jaar 2018.

De twee delen, over kruis en opstanding, worden door de vaardige pen van Williams tot een mooi geheel samengesmeed. Daarbij besteedt hij zorgvuldig aandacht aan zowel de context van toen als die van vandaag. Al met al laat dit boek op een nieuwe, creatieve manier zien, hoe God ons mensen bemint. Voorafgaande aan iedere avond willen we thuis alvast enkele hoofdstukken lezen.

Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Pastoor van Vliet (079-3163044 of c.vanvliet@hnpz.nl).

Datum: 31 oktober, 14 november, 29 november

Tijd: 20:00-21:45 uur

Plaats: De Kapelaan, Nicolaasplein 2

Vredesweek 2018: Generaties voor Vrede

Tijdens de vredesweek, die plaatsvindt van 15 tot 23 september, zijn er diverse activiteiten:

17-23 september: Vrede kun je leren – Compassie kun je doen. Expositie in het Forum.

17 september 17:00 – 20:00 uur: De smaak van vrede. Generaties aan Tafel in het Forum. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten over wat u inspireert, hoopt, verwacht en verlangt als u denkt aan vrede. Toegang gratis, opgave via ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com.

18-20 september: Aan de slag met de Vooroordelenkoffer. Deze heeft 50 kleurrijke opvouwbare displays. Een complete tafeltentoonstelling rond 12 thema's. Doel: vooroordelen ontmaskeren en de kenmerken van burgerschap en democratie onderzoeken.

19 september: Vlammen voor Vrede en Verbinding. We ontvangen de World Peace Flame, die in het vervolg van de Vredesweek alle activiteiten in Zoetermeer verbindt.

20 september: Kom eens kijken in de keuken. Open inloop bij Vluchtelingenwerk Zoetermeer. Wanneer vluchtelingen naar hun eigen woning in de gemeente verhuizen, komt er ontzettend veel op hen af. De maatschappelijk begeleiders van Vluchtelingenwerk staan vluchtelingen bij in deze roerige periode. Ben je benieuwd naar hun werkzaamheden? Kom dan eens langs!

20 september: Vier de Vrede met Compassie. Gala-avond verzorgd door Ganeshaa, ILOZ en PAX. Een multicultureel feest rond vrede en compassie. Met medewerking van onder andere Vincent Bijlo. En met de uitreiking van awards voor vrede, compassie en verbinding.

21 september: Zoetermeer voor Vrede en Compassie. Ondertekening van het Handvest in de Nicolaaskerk.

21 september: Walk for Peace – Compassie kun je doen. Na de ondertekening van het Handvest lopen de deelnemers een korte vredeswandeling naar het Dobbe-eiland. Daar wacht een feestelijke afsluiting met een cultureel karakter.

22-23 september: Ganeshaa-Vredesfestival. Twee dagen intercultureel en interreligieus feest op de Markt en het Dobbe-eiland met een groot en een klein podium met optredens van allerlei artiesten en met meerdere tenten, waar u kennis kunt maken met diverse levensbeschouwelijke stromingen en activiteiten. En waar u zich te goed kan doen aan heerlijke hapjes. Zaterdag en zondag vanaf 10:00 uur. Vrije entree.

Neem voor meer informatie contact op met Flip Bakker (ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com).

Vredeszondag

We komen in Zoetermeer-Noord samen in oecumenisch verband. We breken en delen met elkaar het brood, en we reiken elkaar de beker aan. In de oecumenische viering van Tabor, Doortocht en Ichthuskerk werkt het kinderkoor Melodia van de Tabor mee, versterkt met kinderen uit wijkgemeente Noord. Het koor staat onder leiding van Hanneke Antoni.

Voorgangers zijn diaken Ronald van Berkel en ds. Nico de Lange.

Datum: 23 september

Tijd: 10:30 uur

Plaats: Ichthuskerk, Parkdreef 258.

Grote denkers van de 20^e eeuw

Filosofie is tegenwoordig ontzettend populair. In elke boekhandel vind je een tafel met filosofische boeken. Maar wie waren de grote filosofen? Deze cursus biedt een kennismaking met de grote denkers van de twintigste eeuw. De deelnemers ontvangen een syllabus met te lezen teksten.

De syllabus bevat naast losse artikelen een groot deel van De existentialisten van Sarah Bakewell (Ten Have 2016). Haar boek plaatst de filosofen in de tijd waarin ze leefden: het Interbellum, de Tweede Wereldoorlog, de



Ambassade
van vrede,
Zoetermeer

Koude Oorlog en de bevlogen jaren zestig. Het biedt naast een filosofiegeschiedenis dus ook een tijdsbeeld van de twintigste eeuw.

De cursus wordt gegeven door ds. Karl van Klaveren, vertaler filosofie voor uitgeverij Ten Have en predikant van de Adventskerk. Er is een middag- en een avondgroep. Voor meer informatie over de inhoud van de bijeenkomsten, zie de websites www.vcgz.nl en www.pgzoetermeer.nl/gaandeweg. Of neem contact op met ds. Karl van Klaveren (06-11041992 of khvanklaveren@gmail.com). Kosten bedragen € 5 per keer voor niet-leden, gratis voor leden en donateurs.

Datum: 17 september, 15 oktober en verdere data
Tijd: middagkring 15:00 uur, avondkring 20:00 uur
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Oase-momentje

Op elke laatste vrijdag van de maand is De Oase 's avonds open voor gesprek en een spelletje. U kunt binnenlopen tussen 20:00 en 22:00 uur. Het eerste kopje thee/koffie is gratis. Voor de overige consumpties betaalt u een kleine bijdrage.

Neem voor meer informatie contact op met ds. Carina Kapteyn (079-3478533 of dsmckapteyn@gmail.com).

Datum: elke laatste vrijdag van de maand
Tijd: 20:00-22:00 uur
Plaats: De Oase, Kerkenbos 8

Levenskruispunten

Twee afzonderlijk georganiseerde avonden over twee verschillende onderwerpen. Onder dezelfde noemer: levenskruispunten. Kijk voor meer informatie in de Gaandeweg.

Vragen rond het levenseinde. Velen van ons maken het van nabij mee dat mensen een zware weg van ziek zijn en lijden moeten gaan naar hun levenseinde toe. Hoe diep moet een mens door het lijden heen gaan voordat hij mag sterven? De dood is soms de enige weg om van het lijden bevrijd te worden. De basis van zowel onze wereldse als onze christelijke ethiek is dat wij mensen niet over leven en dood beschikken. Toch wordt er maatschappelijk veel aandacht gegeven aan euthanasie, aan de kliniek voor het levenseinde, de waarde van zelfbeschikking van ieder mens. In de medische wereld klinkt vaak het begrip 'palliatieve zorg' of 'palliatieve sedatie'.

Rond het levenseinde dringen ethische vragen zich aan ons op. Wat zijn onze waarden van waaruit we zoeken naar wat ons het beste lijkt? Welke waarden dragen we aan in de ethiek van de kerk? Vanuit de wereld van de zorg zijn twee gastsprekers uitgenodigd om vanuit deskundige invalshoek in te gaan op deze vragen.

Datum: 4 oktober
Tijd 20:00-22:00 uur
Plaats: De Kapelaan, Nicolaasplein 2

Vragen rond orgaandonatie. Rustig een keuze laten rijpen gaat niet als je opeens naar het ziekenhuis moet om de vraag te beantwoorden of je geliefde mag eindigen als orgaandonor. De één bidt om een donor, de ander bidt voor een potentiële donor. Welk vertrekpunt hanteer je dan als principe? Zo knap als orgaantransplantatie is, zo gebrekkig is vaak het gesprek over orgaandonatie. Hoe zou het optimale orgaandonatiegesprek er uit moeten zien?

Pasklare antwoorden sluiten een echte dialoog uit. Pasklare antwoorden kunnen net zo erg zijn als voldongen feiten. Daarom gaan we op zoek naar meer abstracte vragen, waarden, doelen, principes en misschien wel wetmatigheden die kunnen inspireren tot een bewuste, weloverwogen keuze. Met respect voor materiële en immateriële zaken. Waar wensen en belangen kunnen botsen, kunnen behoeften en waarden verbinden. Abele Reitsma en Jan Jonker geven hun persoonlijke visie op orgaandonatie. Abele Reitsma werkt als mediator en trainer motivational interviewing. Hij is voorzitter van de Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO, www.orgaandonorjaofnee.nl). Jan Jonker is gemeentelid van De Oase en vader van twee kinderen die een longtransplantatie hebben gekregen.

Datum: 11 oktober
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Regenboog. Nathaliegang 263

Leven in aandacht

Elke eerste zaterdag van de maand een uur meditatie voor beginners en gevorderden. Veel mensen denken dat meditatie een je terugtrekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die je juist leert om te genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet. Boeddhistische meditatie en christelijke levensbeschouwing bieden steeds meer mensen een manier om vanuit betrokkenheid helder in de wereld te staan.

Tijdens dit uur worden momenten van stilte afgewisseld met het zingen van enkele mantra's. Er is een ontspanningsoefening. Er is aandacht voor goed zitten vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. De meditaties worden gegeven door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger). Neem voor meer informatie contact met hun op (079-3310560)

Datum: elke eerste zaterdag van de maand
Tijd: inloop vanaf 9:15, start om 9:30
Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Oproep: Dag van de Dialoog

Op 21 november zal de Dag van de Dialoog georganiseerd worden. Tijdens deze dag zal invulling gegeven worden aan het Handvest. Het plan is om rond 'dialoogtafels' met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te ontmoeten.

Heeft u, vanuit een kerkelijke of maatschappelijke instantie waar u betrokken bij bent, een idee voor een goed gespreksonderwerp? Wilt u een dialoogtafel organiseren? Zou u een dialoogtafel willen (bege)leiden? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Flip Bakker van het ILOZ (flip.bakker@gmail.com). Voor gespreksleiders aan de dialoogtafels zal vooraf een kleine training zijn.

Aanmelden /afmelden en kopij

Stuur een email naar: beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com of nieuwsbrief@bvkoetermeer.nl.

Uw gegevens zullen alleen worden bewaard voor zover dat benodigd is voor het toezenden van de nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen met anderen.