

Beraad van Kerken Zoetermeer

Nieuwsbrief

Oktober/november 2018

www.bvkzoetermeer.nl 

beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com 

www.facebook.com/beraadvankerkenzoetermeer 

In deze nieuwsbrief:

- Passen geloof en evolutie en geloof op één kussen?
- Ruimte voor ontwikkeling in relaties
- Wereldvrede: utopie of ooit werkelijkheid?
- Kleur bekennen
- Leer ons bidden
- God met ons
- Herdenken bij de Watertoren
- Dag van de Dialoog: uitnodiging aan alle Zoetermeeders
- Dag van de Dialoog: doet u mee?
- In gesprek met grootouders
- Plantaardig koken
- Open Ichthus
- Present Sinterklaasproject
- Vergaderdata Beraad van Kerken

Agenda:

- 15/10 Grote denkers (Adventskerk)
- 17/10 Contextueel Bijbellezen (Regenboog)
- 17/10 Leer ons bidden (Pelgrim)
- 17/10 Over grootouders, kinderen en kleinkinderen (Genesarethkerk)
- 18/10 Vergadering Beraad van Kerken
- 18/10 De kleuren van de liefde (Pelgrim)
- 24/10 Het werk van de PCI (Kapelaan)
- 25/10 De weg van Maria (Kapelaan)
- 25/10 De kleuren van de liefde (Pelgrim)
- 26/10 Oase-momentje (Oase)
- 28/10 Ruimte voor ontwikkeling in relaties (Ap. Gen.)
- 28/10 Herdenken bij de Watertoren
- 29/10 Wat geloven wij? (Oude Kerk)
- 29/10 Krant op tafel (Adventskerk)
- 31/10 God met ons (Nicolaasparochie)
- 31/10 Leer ons bidden (Pelgrim)
- 31/10 God met ons (Kapelaan)
- 05/11 En de aarde bracht voort (Kompas)
- 05/11 Altijd vergeven? (Kapelaan)
- 06/11 Stiltewandeling (Balijhoeve)
- 08/11 Kunst en geloof (Kapelaan)
- 08/11 Lezen met het hart (Pelgrim)
- 09/11 Plantaardig koken (Pelgrim)
- 09/11 Wereldvrede (Baháí Gemeenschap)
- 11/11 Lunchbios (Adventskerk)
- 16/11 Sirkelslag Kids (Oase)

Passen geloof en evolutie op één kussen?

Startavond naar aanleiding van de eerste vier hoofdstukken van het boek van vd. Brink: de Onderzoeksvragen. Wat is evolutietheorie? En wat is christelijk geloof? Hoe verhouden zich de twee boeken waaruit we God kennen: 'natuur en schriftuur'?

En de aarde bracht voort - Vier gesprekken over christelijk geloof en evolutie. Wat betekent de evolutie - theorie voor het christelijk geloof? In vier gesprekken volgen we de zoektocht van Gijsbert van den Brink in zijn boek En de aarde bracht voort. Wat zijn de mogelijke gevolgen van acceptatie van de evolutietheorie voor vragen als: Hoe lezen we de Bijbel? Hoe zit het met lijden en dood, met Adam en Eva, met de zondeval? En hoe is de mens dan beeld van God? Sluiten toevallige mutaties de voorzienigheid van God niet uit? En zijn moraal en religie dan ook producten van evolutie?

De gesprekken zullen worden geleid door Leo Kuiper. Deze serie gesprekken wordt georganiseerd vanuit het Beraad van Kerken Zoetermeer. Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Flip Bakker (flip.bakker@gmail.com of 06-24689649).

Datum: 5 november, 14 januari, 4 februari

Tijd: 20:00 uur

Locatie: Het Kompas, Piet Heinplein 13

Ruimte voor ontwikkeling in relaties

Op zondag 28 oktober is er in het gebouw van het Apostolisch Genootschap Zoetermeer een lezing met als titel "Ruimte voor ontwikkeling in relaties". Met muzikale omlijsting door Taco Snippen.

De lezing geeft een terugblik, ontwikkelingen en een schets van ambivalenties, onzekerheden, en claimedrag in de huidige samenleving. Wat is de invloed daarvan op relaties? John van der Linden geeft bescheiden suggesties voor het opnieuw creëren van ruimte in relaties. Voor uw deelname wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de onkosten.

Datum: 28 oktober

Tijd: 14:30 inloop, aanvang 15:00 uur.

Locatie: Apostolisch Genootschap, Stadhoudersring 782

Wereldvrede: utopie of ooit werkelijkheid?

De Baháí Gemeenschap Zoetermeer nodigt u allen uit voor een zeer inspirerende lezing, gegeven door Bert Kersten.

De lezing heeft als onderwerp de vraag of wereldvrede een utopie is of ooit werkelijkheid zal worden. De drijfveer van Bert Kersten is om mensen en organisaties te helpen zich te ontwikkelen. “Het is niet aan mij om keuzen voor hen te maken; wat ik wel kan doen is hen te stimuleren, richtingen te laten zien en hen te helpen hun eigen weg te gaan.

In mijn optiek is de mens als een mijn rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Als ik kan helpen deze edelstenen naar boven te halen dan ben ik daargraag toe bereid mijn steentje aan bij te dragen. Ik ben bahá'í, volgeling van Bahá'u'lláh geworden toen ik 17 jaar was. Nu, 47 jaar later en volop gepokt en gemazeld in de universitaire wereld, ervaren in het werken bij overheid en bedrijfsleven, vader van drie volwassen kinderen, grootvader van drie kleinzoons en veel bestuursfuncties in de Nederlandse bahá'í-gemeenschap, is de beschreven drijfveer onverminderd van kracht.”

Het bahá'í-geloof of de bahá'í-religie is zonder meer een van de snelst ontwikkelende en meest toekomstgerichte religies. Kenmerkend voor het Bahá'í-geloof is eenheid. Er is één God, voor alle mensen. Er is één Religie waardoor God, steeds weer, de mens vooruithelpt. En, er is één mensheid waarvan gevraagd wordt om als de burgers van één land op deze planeet te leven. Kortom, één God, één universele religie, één mensheid.

“Als ‘exact geschoolde’ wiskundige spreken mij de bahá'í-principes over de overeenkomst en samenwerking tussen wetenschap en religie, de gelijkwaardigheid van alle mensen op aarde, de geestelijke essentie van de mens, en de invloed van gebed op de mens, in het bijzonder aan.”

Neem voor meer informatie contact op met Peggy Hoek (06-54600518).

Datum: 9 november

Tijd: 20:00 uur

Locatie: De Kapelaan, Nicolaasplein 2

Kleur bekennen

Ik geloof, jij gelooft ... wat eigenlijk? Er zijn meer dan dertig verschillende kerken in Zoetermeer: van orthodox tot vrijzinnig, van hoogkerkelijk tot hartstochtelijk, van oer-nederlands tot migrantenkerken van all-over-the-world. Een regenboog aan kleuren. Allemaal christelijke kerken, en toch verschillend. Waarin eigenlijk? Soms kunnen we het benoemen, soms gissen we er naar; soms zijn we bevooroordeeld. De kleuren van de regenboog gaan uitlopen of verschieten.

Met deze geloofsgesprekken willen we die kleuren weer laten spreken. Door met elkaar in gesprek te gaan over wat we delen, en waarin we verschillen en waarom. Geen debat maar dialoog: spreken van hart tot hart, en vooral goed luisteren naar elkaar: wat geloven we nu eigenlijk? In geuren en kleuren....



De gesprekken zijn een initiatief van het Beraad van Kerken en komen voort uit de ervaringen uit de gebedsweek voor de eenheid, van gelovigen uit verschillende kerken. Er is zorgvuldig gezocht naar thema's waarmee we de verschillende kleuren van het geloofspalet goed kunnen laten uitkomen:

1. Geloven op gezag? Wat is de bron van het geloof en waar zoeken we die?
2. Kerk en Geest. Over het werk van de Geest en de plaats van de kerk.
3. Dat koninkrijk van U. Over missie en verwachting.
4. Christenen en Christus. Wie is Christus voor ons?

De gesprekken staan open voor gelovigen uit alle Zoetermeerse kerken en bedieningen. Aan het eind van de serie maken we de balans op: kunnen we de kleuren van het kerkelijk palet voor elkaar en voor anderen laten sprankelen? Met tinten die uitnodigen voor (vervolg)gesprekken op basis van oprechte interesse. Daar kunnen we binnen het Beraad van Kerken ons voordeel mee doen.

Op 30 oktober spreken we over de bronnen van ons geloven. Op 31 oktober 1517 spijkerde Luther zijn 95 stellingen op een kapel in Wittenberg om het gesprek uit te lokken in de kerk van zijn dagen. Jaarlijks wordt die dag herdacht als Hervormingsdag. Het is wel passend dat rond deze dag de Zoetermeerse kerken met elkaar in ge-

sprek gaan over de bronnen van ons geloven. Wat heeft gezag in jouw manier van geloven? Is het de Bijbel? Of je geweten? Is het de roepstem van God? Of het gelaat van de ontrechte mens? Of erken je geen gezag als het om geloof gaat?

De breedte van het kleurenspectrum wordt verwoord door sprekers uit vrijzinnige en orthodoxe geloofsgemeenschappen. Jacques de Jong en Karl van Klaveren doen dat samen vanuit de vrijzinnige traditie van resp. het Apostolische Genootschap en de Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten. Kim Batteau (predikant in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt) verwoordt de orthodoxe traditie. Deze bijdragen worden herkenbaar (orthodox en vrijzinnig) maar ook open en uitnodigend geformuleerd. Zodat de deelnemers uit de Zoetermeerse kerken in het gesprek de geloofsbeleving van hun eigen gezindte kunnen profileren - elkaar kleur bekennen.

Om de kleurstelling helderder te maken zal Udo Doedens de gesprekken begeleiden. Udo is predikant van de Westerkerk in Gouda (PKN) en is gepromoveerd op Kierkegaard – scherpzinnig christelijk existentialist, die 'dwingt' tot kleur bekennen.

Dit symposium is een initiatief van het Beraad van Kerken in Zoetermeer. Samen-zijn en ontmoeting, daar draait het om. Een maaltijd delen bevordert het delen van gedachten. Daarom is er voorafgaande aan het avondprogramma een (eenvoudige) maaltijd. Deelname aan het symposium is gratis; deelname aan de maaltijd kost €5. Neem voor meer informatie contact op met Flip Bakker (06-24689649).

Datum: 30 oktober

Tijd: 19:30 uur (maaltijd 18:30 uur)

Locatie: Het Kompas, Piet Heinplein 13

Leer ons bidden

Gebed is het persoonlijk contact van de mens met God. Gebed wordt wel gezien als de hartslag van het persoonlijk geloof en van het leven in de kerkelijke gemeente. Toch hebben velen moeite met gebed. Hoe bid je? Hoe hou je het gebed vol en waar doe je het voor? Hoe bid je samen?

Over deze vragen gaan we met elkaar nadenken. Er is alle ruimte voor eigen inbreng en het stellen van vragen, waarbij we ook de moeilijke vragen niet uit de weg gaan. Maar als je alleen wilt luisteren, is dat ook prima. We zullen ingaan op verschillende vormen van gebed, van voorbeden tot luisteren. Neem voor meer informatie contact op met Joke Westerhof (079-3169379, tomenjoke.westerhof@planet.nl), Sandra Hermanus (hermanusschroder@casema.nl) of Piet Boudeling (06-53642021, info@boudeling.nl). Kosten bedragen €7,50 voor beide avonden.

Datum: 17 en 31 oktober

Tijd: 19:45 uur

Locatie: Pelgrimskerk, 1e Stationsstraat 86



God met ons. De betekenis van kruis en opstanding - toen en nu

In drie avonden willen we ons verdiepen in het hart van ons christelijke geloof. We doen dit aan de hand van het boek van de bekende theoloog en aartsbisschop Rowan Williams, met de titel: "God met ons. De betekenis van het kruis en de opstanding - toen en nu", uit het jaar 2018.

De twee delen, over kruis en opstanding, worden door de vaardige pen van Williams tot een mooi geheel samengesmeed. Daarbij besteedt hij zorgvuldig aandacht aan zowel de context van toen als die van vandaag. Al met al laat dit boek op een nieuwe, creatieve manier zien, hoe God ons mensen bemint. Voorafgaande aan iedere avond willen we thuis alvast enkele hoofdstukken lezen.

Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Pastoor van Vliet (079-3163044 of c.vanvliet@hnpz.nl).

Datum: 31 oktober, 14 november, 29 november

Tijd: 20:00-21:45 uur

Locatie: De Kapelaan, Nicolaasplein 2

Herdenken bij de Watertoren

Van oudsher herdenken we in het najaar de mensen die ons ontvallen zijn. Dit jaar staan we op zondag 28 oktober stil bij de mensen die gestorven zijn. We zullen deze dag namen noemen van onze geliefden die ons dit jaar of in eerdere jaren ontvallen zijn. Bijzondere mensen, die voor altijd met ons mee zullen reizen op onze levensweg. Mensen die altijd deel van onszelf uit zullen blijven maken.

We willen dat doen met alle mensen, gelovig of niet. We steken lichtjes aan voor wie ons ontvallen zijn, en we zullen gedichten lezen. Nogmaals zal hun naam klinken in het openbaar. We zullen samenkomen rondom de Watertoren in Rokkeveen. Eenieder is van harte uitgenodigd. Neem voor meer informatie contact op met ds. Dick Sonneveld (079-6304552, daj.sonneveld@gmail.com) of Hans van der Bilt (079-3612022, hvdbilt@ziggo.nl).



Datum: 28 oktober

Tijd: 15:00 uur

Locatie: De Watertoren in Rokkeveen

Dag van de Dialoog: uitnodiging aan alle Zoetermeeders

Met de ondertekening van het Handvest voor Compassie mag Zoetermeer zich Stad van Compassie noemen. Iets om trots op te zijn én met hoofd, hart en handen verder invulling geven aan een waarde(n)vol Zoetermeer. Op woensdag 28 november organiseert het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (I.L.O.Z.) samen met de gemeente en het Forum de Dag van de Dialoog, met als landelijk thema “Elkaar zien”.

Wat is een dialoog? Een dialoogtafel is een groep van zes tot acht personen die met elkaar in gesprek gaan. Je verkent een thema en wisselt ervaringen, dromen en mogelijkheden uit. Iedereen krijgt de ruimte om zijn of haar verhaal te doen, zonder debat en zonder oordelen. Door naar elkaar te luisteren kan er echte ontmoeting plaatsvinden en ontstaat er meer begrip voor de ander.

Een getrainde dialoogbegeleider begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt. Een dialoog duurt ong. twee uur en kent de volgende fasen: kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen delen en wat kun je hiermee kunt doen.

Het thema: “Elkaar zien ...” Elkaar zien lijkt onder druk te staan. Als in een reflex grijpen we naar ons beeldscherm en sluiten ons af voor de mensen in onze omgeving. Het beeldscherm legt een groot beslag op onze tijd. “Opzij, opzij, opzij ...” is een liedje van Herman van Veen. Met minder tijd ervaren we meer haast en ontstaat keuzestress. Quality time maakt plaats voor meer vluchtige contacten ook binnen de kring van familie en vrienden. Wat betekent “elkaar zien” in deze tijd? Wat betekent “elkaar zien” voor jou? Welke veranderingen zou jij graag zien? Wat kan je daar zelf in doen?

Als je in Zoetermeer woont, werkt of naar school gaat ben je van harte welkom om aan te schuiven en mee te praten. Je bent dan te gast bij het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer. Zij zorgt voor iets lekkers bij de koffie en thee.

Datum: 28 november

Tijd: inloop vanaf 19:30, aanvang 20:00 uur

Locatie: Forum Zoetermeer, Stadhuisplein 1

Dag van de Dialoog: doet u mee?

Met de ondertekening van het Handvest voor Compassie mag Zoetermeer zich Stad van Compassie noemen. Iets om trots op te zijn én met hoofd, hart en handen verder invulling geven aan een waarde(n)vol Zoetermeer.

Op woensdag 28 november organiseert het I.L.O.Z. samen de gemeente en het Forum de Dag van de Dialoog, met als landelijk thema "Elkaar zien". Voor een goede impact hebben we er voor gekozen om in 2018 op een centrale plek – het Forum – te starten. Dat biedt de beste mogelijkheden voor ontmoetingen en gesprekken van mensen 'die elkaar nog niet gezien hebben'. Voor een volgende editie willen we werken aan gesprekken gespreid over de stad.

Onze vraag aan onze maatschappelijke partners:

- Doen jullie mee? Willen jullie een gesprekstafel adopteren?
- Dat wil zeggen: leveren jullie daar ook een mogelijke gespreksleider bij?
- En ook: brengen jullie uit je netwerk tenminste 6 deelnemers mee (zodat we de verschillende tafels ook met deelnemers uit verschillende netwerken kunnen schikken)?

Wat bieden wij:

- Dialoogtraining van de gespreksleiders op woensdagavond 14 november as.
- Een tafel in de zaal waarin geliefden elkaar in de ogen zien – de commissiezaal (annex trouwzaal) in het Forum
- Flyers om deelnemers en belangstellenden te werven.

Graag ontvangen we jullie reactie vóór 17 oktober (via ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com). Neem voor meer informatie contact op met Toon Vessies (06-30398712) of Flip Bakker (06-24689649).

Datum: 28 november

Tijd: inloop vanaf 19:30, aanvang 20:00 uur

Locatie: Forum Zoetermeer, Stadhuisplein 1

In gesprek met grootouders over de relatie met hun kinderen en kleinkinderen

Als grootouder speel je vaak een grote rol in het leven van je kleinkinderen. Je past bijvoorbeeld regelmatig op, soms zelfs op vaste dagen in de week en je gaat bijvoorbeeld mee naar sporttrainingen, -wedstrijden en uitvoeringen. Dit betekent dat je ook op het gebied van opvoeding een rol speelt in het leven van je kleinkinderen. Zitten jij en je eigen kinderen op één lijn of houden jullie er verschillende ideeën op na? Hoe ga je hier mee om en hoe doen andere grootouders dat?

Tijdens een bijeenkomst Opvoeden Samen Aanpakken gaan grootouders onder leiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek over dit onderwerp. De bijeenkomst biedt de gelegenheid om ervaringen en ideeën te delen en uit te wisselen. Neem voor meer informatie contact op met Wendy Moerman (06-80055583, wendy@stichtingpiezo.nl).

Datum: 17 oktober

Tijd: 10:00-11:30 uur

Locatie: Genesarethkerk, Monnikenbos 10

Plantaardig koken

Vegan lifestyle is foodtrend 2018! Steeds meer studenten, jonge gezinnen, maar ook ouderen kiezen bewust voor een gezonde levensstijl, eerlijker wereldvoedselverdeling, behoud van de aarde, met hart en verstand voor dierenwelzijn. Vegan Church als samenwerkingspartner van De Pelgrim maakt deze keuze haalbaar en praktisch door interactieve kookworkshops aan te bieden.



Ook dit jaar wordt er in een groep van maximaal 12 deelnemers samen een feestelijk biologisch viergangendiner gekookt en gegeten. Tijdens de workshop en de maaltijd is er voldoende ruimte en tijd voor ontmoeting, uitwisseling van recepten plus bereidingswijzen en het geloofsgesprek.

Heb je ook zin om (nader) kennis te maken met de wonderbaarlijke rijkdom van de plantaardige keuken, mede in relatie tot Gods liefde voor al wat leeft? Doe dan mee met onze verrassende workshops. Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Anja Hermanus-Schröder (anja@veganchurch.nl). Kosten bedragen €25,- inclusief receptenboekje.

Datum: 9 november, 9 maart, 15 juni
Tijd: 17:30 uur, inloop vanaf 17:00 uur
Locatie: 't Centrum, 1e Stationsstraat 86

Open Ichthus

Inloopochtend Ichthuskerk: Iedere woensdagmorgen is er in de Ichthuskerk vanaf 10.00 uur inloopochtend met koffie/thee en eventueel een gesprek. Van 10:00-11:00 uur is ook één van de predikanten aanwezig.

Inloopmiddag: Iedere laatste dinsdag van de maand organiseren we in de Ichthuskerk een inloopmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. Op 30 oktober kunt u kiezen tussen bloemschikken en wandelen. Voor het bloemschikken hebben we allerlei materiaal klaarliggen, neemt u zelf een bakje mee? U hoeft zich niet op te geven. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Op 27 november gaan we samen zingen. U hoeft zich niet op te geven. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Dorpsstraatwandeling tijdens de Maand van de Geschiedenis: Zin in een wandeling met mooie verhalen en een kopje koffie/thee met wat lekkers? Ga met Jacques van Oosterom mee op ontdekkingsstocht door de Dorpsstraat en haar geschiedenis. Bekijk de vernieuwde en heringerichte begraafplaats achter de Nicolaaskerk, wandel door de Dorpsstraat en bezoek het nieuwe gebouw van het Historisch Genootschap Zoetermeer. De wandeling vindt plaats op zondag 28 oktober om 13:30 uur. We verzamelen bij De Kape- laan, Nicolaasplein 2. Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Jacques van Oosterom (079-311793 of vaart-dreef68@hetnet.nl).

Kleding- en speelgoedruilbeurs: Op donderdag 8 november om 19.30 is er een kleding- en speelgoedruilbeurs bij Open Ichthus. Je mag die avond zelf max. 5 stuks kleding (dames-, heren- en kinderkleding) en max. 5 stuks speelgoed inbrengen. Dit kun je dan tegen andere kleding en speelgoed ruilen. Alles gaat met gesloten beurs. Dus gooi nu geen kleding of speelgoed weg, maar neem dit mee naar de Ichthuskerk. Je kan dan zelf meteen ook weer wat moois uitzoeken. Altijd leuk met het oog op de komende feestdagen. Goed voor het milieu en delen maakt iedereen blij!



Present Sinterklaasproject

Doe mee met het Sinterklaas project van Present Zoetermeer!

Bent u ook op zoek naar kinderen die u blij kunt maken? U kunt ervoor zorgen dat kinderen uit een gezin die zelf geen sinterklaas kunnen vieren met sinterklaas toch een cadeautje krijgen.

Hoe kunt u meedoen? Stuur een mail naar info@presentzoetermeer.nl en meld u aan om een kind met Sinterklaas te adopteren (mogen ook meer kinderen zijn). U krijgt na het aanmelden van ons gegevens over het kind zoals geslacht, leeftijd en hobby's. U koopt een cadeautje tussen de €5,00 en €10,00. U pakt het in en schrijft de naam van kind op een los briefje. Lever alles dan in bij Present Zoetermeer.



U kunt de cadeautjes dan inleveren bij Present aan de Frans Halsstraat 3 (achter de Pelgrimskerk). Dit kan van maandag 19 november tot en met donderdag 22 november, elke ochtend tussen 9:00 en 12:00 uur en op maandagavond 19 november en donderdagavond 22 november van 19:00 tot 20:00 uur.

Vergaderdata Beraad van Kerken

Voor het seizoen 2018/2019 heeft de Stuurgroep de volgende vergaderdata vastgelegd voor het Beraad van Kerken: 18 oktober 2018 in de Regenboog, 21 maart 2019 en 20 juni 2019 in de Kapelaan. Alle vergaderingen zullen starten om 20:00 uur. U bent van harte welkom deel te nemen. Voor iedere vergadering zult u nog een uitnodiging en agenda ontvangen.

Aanmelden /afmelden en kopij

Stuur een email naar: beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com of nieuwsbrief@bvkzoetermeer.nl.

Uw gegevens zullen alleen worden bewaard voor zover dat benodigd is voor het toezenden van de nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen met anderen.