

Beraad van Kerken Zoetermeer

Nieuwsbrief

Januari/februari 2019

www.bvkzoetermeer.nl 

beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com 

www.facebook.com/beraadvankerkenzoetermeer 

In deze nieuwsbrief:

- Present op zoek naar vrijwilligers
- De liturgie van de Syrisch-Orthodoxe kerk
- Wat is je ecologische voetstap?
- Alles is Liefde!
- Bezoek Syrisch-Orthodox klooster Glane
- Hapinez en Bijbelverhalen in 'Rebible'
- Van dwalen tot opstaan: gedichten van Godzoekers
- Week van Gebed 2019
- Kleur bekennen
- Pelgrimage naar Koningsoord
- Koffieochtend Pelgrim
- Het geheim van het alledaagse!
- Oratorium "Als de Graankorrel sterft"
- Open Ichthus
- Mystiek van drie vrouwen
- Vergaderdata Beraad van Kerken

Agenda:

- 15/01 Meditatie (Pelgrimskerk)
- 17/01 Informatieavond Pelgrimage Koningsoord
- 21/01 tot en met 25/01 Week van Gebed
- 21/01 Grote denkers (Adventskerk)
- 28/01 Krant op tafel (Adventskerk)
- 28/01 Leerhuis Augustinus (Oude Kerk)
- 29/01 Kleur bekennen (BvK)
- 29/01 Open Ichthus (Ichthuskerk)
- 31/01 Mystiek van 3 vrouwen (Regenboog)
- 01/02 Sirkelslag Young (Oase)
- 06/02 Liturgie Syrisch-Orthodoxe kerk (Regenboog)
- 13/02 Stiltewandeling (Balij)
- 14/02 Alles is Liefde! (Pelgrim)
- 15/02 Ecologische voetstap (Adventskerk)
- 16/02 Bezoek Syrisch-Orthodox klooster
- 16/02 Lied van de hemel en de aarde (Adventskerk)
- 18/02 Grote denkers (Adventskerk)
- 20/02 Rebible (Pelgrim)
- 21/02 Mystiek van 3 vrouwen (Regenboog)
- 27/02 Museumbezoek: Goden van Egypte
- 21/03 Vergadering Beraad van Kerken
- 14/04 Oratorium (Pelgrim/Pelgrimskerk)

Present op zoek naar vrijwilligers

Present is altijd op zoek naar vrijwilligers die hun talenten in willen zetten om iets voor een ander te doen. Daarmee willen een brug slaan tussen mensen die wat te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Hiermee willen we een beweging op gang brengen waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Te denken valt aan een sociaal project bijvoorbeeld een wandelen met ouderen of juist spelletjes doen, muziek maken of een praktisch project bijvoorbeeld schilderen, tuinieren, opruimen, laminaat leggen bij iemand achter de voordeur.

Projecten achter de voordeur vinden altijd plaats bij mensen zonder netwerk, geen of weinig financiën en fysiek of psychisch niet in staat. We werken daarbij altijd samen met andere maatschappelijke organisaties. De hulp komt dus altijd goed terecht.



Wilt u met uw groep of individueel hier aan meewerken kijk dan eens op onze site: www.stichtingpresent.nl/zoetermeer en meld je aan via de website of neem contact op met algemeen coördinator Gerda Griffioen (06-24975092 of gerda@presentzoetermeer.nl).

De liturgie van de Syrisch-Orthodoxe Kerk

Vorig jaar hebben we met een groep christenen vanuit Zoetermeer een bezoek gebracht aan het Syrisch-Orthodoxe klooster van Sint Ephrem de Syriër bij Enschede. Dit jaar willen we daar weer naar toe. Bij ons eerste bezoek begrepen we niet veel van de in de Aramese taal uitgevoerde liturgie. Daarom wordt nu voorafgaand aan het bezoek een avond over de Syrisch-Orthodoxe liturgie gehouden, zodat we actief kunnen deelnemen aan de dienst tijdens ons tweede bezoek.

Neem voor meer informatie contact op met ds. Dick Sonneveld (079-3604552 of daj.sonneveld@gmail.com) of Hans van der Bilt (079-3612022 of hlvdbilt@ziggo.nl).

Datum: 6 februari

Tijd: 20:00 uur

Locatie: De Regenboog, Nathaliegang 263

Wat is je ecologische voetstap?

Lezing/workshop met Reinier van den Berg, klimatoloog en weerman. Klimaat, duurzaamheid, de economie en het voedselvraagstuk. Weerman Reinier van den Berg is klimatoloog en brengt in een boeiende presentatie met lichtbeelden deze onderwerpen tot leven en met elkaar in verband.



In deze tweede bijeenkomst van de werkgroep 'Minder is meer' willen we ons weer richten op ons eigen gedrag. Wat kunnen we persoonlijk betekenen voor een beter milieu? Na de lezing zal Reinier van den Berg een ecologische voetafdruk maken met de aanwezigen om te laten zien wat hun persoonlijke bijdrage is aan de last die we 'moeder Aarde' opleggen.

Reinier van den Berg studeerde milieukunde in Wageningen. Hij werd bekend als weerman. Als meteoroloog joeg hij op tornado's, als klimaatdeskundige trok hij over de Groenlandse ijskap en door de Amazone, maar hij ging ook naar landen als Zuid-Soedan en Sierra Leone, voor projecten gericht op de allerarmsten op aarde. Begin 2018 nam hij afscheid van Meteo Consult om zich geheel te kunnen richten op een nieuw project: Pyroil, een non-profitbedrijf waarmee hij het plasticprobleem te lijf wil gaan.

Plastic vind je overal, ook in oceanen en vormt samen met de klimaatverandering het grootste probleem dat het leven op aarde bedreigt. De werkgroep 'Minder is meer' organiseert deze avond samen met andere organisaties uit Zoetermeer, die betrokken zijn bij de natuur en het behoud van de aarde.

Neem voor meer informatie contact op met Jenny Sulkers (06-10838222). Kosten voor deelname bedragen €7,50 euro voor niet-leden en €5,00 euro voor leden en donateurs, incl. consumpties

Datum: 15 februari

Tijd: 20:00 uur

Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3

Alles is Liefde!

Alles is liefde / Alles is liefde

Voor iemand zoals jij / Voor hem, voor haar, voor mij

Alles is liefde voor wie het kan / En voor wie echt durft te kijken

Voor wie iets durft te zoeken / Zelfs voor wie alleen nog maar / Het allerkleinste beetje durft te hopen.



Op donderdag 14 februari, Valentijnsdag, de dag dat geliefden elkaar in het zonnetje zetten, organiseren wij een Pelgrimdag met het thema: Alles is Liefde! We beginnen vroeg met een moment van bezinning, drinken en eten met elkaar, wandelen, koken, steken de handen uit de mouwen, vieren, zijn creatief bezig, luisteren naar muziek, praten met elkaar en dat alles in het thema: Alles is Liefde. Er bij zijn kan de hele dag maar je kunt ook aanschuiven tijdens een deel van de dag behoort tot de mogelijkheden:

7.30 uur Bezinningsmoment

8.00 uur Ontbijt en kennismaking

9.00 uur Workshop: innerlijke liefde

10.00 uur Koffie en thee

10.30 uur Keuze uit Wandelen, schilderen en stilte

12.00 uur Bovenkamer bezinningsmoment

12.30 uur Lunch in stilte

13.30 uur Ruimte voor jezelf

14.00 uur Keuze uit Wandelen, handen uit de mouwen, Koken

16.00 uur Koffie en thee

16.30 uur Muziek van de Liefde

18.00 uur Diner

19.15 uur Terugkijken in Liefde

19.45 uur Bezinningsmoment Lezen met hart

20.50 uur Afsluiting

Kosten bedragen €45,00 (iedereen met een goed inkomen), €25,00 (iedereen met een klein inkomen) of gratis (iedereen die dit zich niet kan veroorloven). Wil je een deel van de dag mee maken dan zijn de kosten in overleg.

Datum: 14 februari

Tijd: hele dag (of een dagdeel)

Locatie: in en rond de Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

Bezoek Syrisch-Orthodox klooster in Glane (Twente)

Ook dit jaar gaan we op bezoek bij het Syrisch-Orthodoxe klooster Sint Ephrem de Syriër in Glane bij Enschede. Dit klooster was het eerste Syrisch-Orthodoxe klooster in West-Europa. Op 6 februari hebben we al meer over de liturgie kunnen leren. Tijdens dit nieuwe bezoek willen we proberen de ervaringen en informatie van ons vorige bezoek verder uit te diepen. Maar ook voor wie vorig jaar niet mee geweest is, zal dit bezoek heel interessant zijn.



We vertrekken vanaf de Regenboog om ca. 11:00 uur en komen begin van de avond terug. Kosten bedragen ca. €35,- voor de dag, inclusief busvervoer en lunch. Neem voor meer informatie contact op met Christijn Pronk (06-44164004 of christijn.pronk@gmail.com).

Datum: 16 februari

Tijd: ca. 11.00 uur; terugkomst einde van de dag

Locatie: vertrek vanaf De Regenboog

Happinez en Bijbelverhalen in 'Rebible'

Het boek 'Rebible' van Inez van Oord gaat in op vergeten Bijbelverhalen. Inez van Oord, voormalig hoofdredacteur van het blad 'Happinez', heeft veel kennis van allerlei levensbeschouwingen en godsdiensten. Zij merkte dat zij jarenlang weinig aandacht had besteed aan de Bijbel. Daarom ging zij samen met haar broer – theoloog Jos van Oord – Bijbelverhalen opnieuw lezen.

Er werd gekozen voor verhalen die zij zich herinnerde uit haar jeugd. Inez van Oord vergelijkt wat zij leest met wat zij weet uit andere religies en levensbeschouwingen. In totaal komen vijftien Bijbelverhalen, zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament, aan bod. Bij de meeste verhalen geeft zij in de paragraaf 'Rebible' een vaak heel verrassende eigen versie van het verhaal. Er ontstaat een ander en nieuw verhaal.



Op woensdag 20 februari willen wij ingaan op 'Rebible' met wie dit boeiende boek al las of wil gaan lezen. Er is volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Van harte uitgenodigd, gelovig of niet gelovig. Voor iedereen die op zoek is naar wat Bijbelverhalen ons nog te zeggen hebben. Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Reinier Laman Trip (06-14750691 of westendorp@casema.nl) of Joke Westerhof (079-3169379 of to-menjoke.westerhof@planet.nl). Kosten bedragen €2,00 inclusief koffie of thee.

Datum: 20 februari

Tijd: 20:00-22:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur met koffie/thee

Locatie: Bovenruimte Pelgrimskerk (via zij-ingang – geen lift aanwezig), Eerste Stationsstraat 86

Van dwalen tot opstaan: gedichten van Godzoekers

De gedichten in deze bundel zijn gemaakt door een groep mensen uit verschillende Zoetermeerse kerken, tijdens een bezoek aan de abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Het leverde bijzondere en persoonlijke gedichten op: elk van hen beschrijft op volstrekt eigen manier hoe hij of zij God zoekt en vindt.

De titels variëren van Dwalen tot Opstaan, van Venster tot Eeuwigheid... Sommigen schreven twee gedichten, anderen volgden de regels op hun eigen wijze, en weer anderen schreven geen gedicht, maar inspireerden met hun aanwezigheid de anderen. De 'regels' voor de gebruikte dichtvorm – pantoum – zijn te vinden in het laatste hoofdstuk.



De schrijvers hopen dat zij anderen kunnen inspireren om ook op deze manier een gedicht te maken: "Wij hopen dat het u net zo raakt als het ons heeft gedaan!"

De bundel van Dwalen tot opstaan kost €5,00 en is een uitgave van De Pelgrim Zoetermeer. U kunt het boekje bestellen via info@depelgrimzoetermeer.nl.

Week van Gebed 2019: Recht voor ogen

Van 20 tot en met 27 januari vindt de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van de christenen plaats. Het thema van deze week is "Recht voor ogen". Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Zoek het recht en niets dan het recht. De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië.

Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.



Je bent in deze week van maandag 21 januari tot en met vrijdag 25 januari iedere avond van 19:30-20:00 uur welkom bij een korte gebedsbijeenkomst in de Pelgrimskerk (zijdeur). Op vrijdag 25 januari is er na de bijeenkomst ook tijd voor nadere ontmoeting, met koffie/thee. De bijeenkomsten worden georganiseerd door pioniersplek De Pelgrim, Ruimte voor zingeving en spiritualiteit. Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Gerda Griffioen (06-24975092 of gerda@depelgrimzoetermeer.nl).

Datum: 21 januari tot en met 25 januari

Tijd: 19:30-20:00 uur

Locatie: Pelgrimskerk (via zij-ingang), Eerste Stationsstraat 86

Kleur bekennen

Vier verdiepende geloofsgesprekken met christenen uit de verschillende Zoetermeerse kerken. 29 januari: Dat Koninkrijk van U. Over missie en verwachting.

Ik geloof, jij gelooft ... wat eigenlijk? Er zijn meer dan dertig verschillende kerken in Zoetermeer: van orthodox tot vrijzinnig, van hoogkerkelijk tot hartstochtelijk, van oer-nederlands tot migrantenkerken van all-over-the-world. Een regenboog aan kleuren. Allemaal christelijke kerken, en toch verschillend. Waarin eigenlijk? Soms kunnen we het benoemen, soms gissen we er naar; soms zijn we bevooroordeeld. De kleuren van de regenboog gaan uitlopen of verschieten. Met deze geloofsgesprekken willen we die kleuren weer laten spreken. Door met elkaar in gesprek te gaan over wat we delen, en waarin we verschillen en waarom. Geen debat maar dialoog: spreken van hart tot hart, en vooral goed luisteren naar elkaar: wat geloven we nu eigenlijk? In geuren en kleuren....



Dat Koninkrijk van U is het derde thema in de serie geloofsgesprekken, uitgaande van het Beraad van Kerken in Zoetermeer. In het Onze Vader leert Jezus ons vurig bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde. En hij zendt ons uit om het te verkondigen. Maar hoe zit dat nou met dat Koninkrijk – is het al aangebroken, of komt het nog? Het raakt aan thema's als gerechtigheid, duurzaamheid, genezing, bevrijding, vergeving, en het verstaan van Gods stem. Missie en verwachting.

Missie – ziertjes winnen? Bevrijding verkondigen? De insteek op missie komt vanavond van Christine Welschen, predikant in de Evangelische Broedergemeente – een geloofsgemeenschap als 'resultaat' van missie-activiteiten in met name Suriname. Verwachting – 'omtrent de laatste dingen die gebeuren'. Dit geloofsstuk wordt geformuleerd vanuit de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ook bekend als de Mormonen, door Maria van Eeden. Deze bijdragen worden herkenbaar (vanuit de geloofsbeleving van resp. de EBG en de HLD)

maar ook open en uitnodigend geformuleerd. Zodat de deelnemers uit de Zoetermeerse kerken in het gesprek de geloofsbeleving van hun eigen gezindte kunnen profileren - elkaar kleur bekennen.

Dit symposium is een initiatief van het Beraad van Kerken in Zoetermeer. Samen-zijn en ontmoeting, daar draait het om. Een maaltijd delen bevordert het delen van gedachten. Daarom is er voorafgaande aan het avondprogramma een (eenvoudige) maaltijd. Deelname aan het symposium is gratis; deelname aan de maaltijd kost €5. Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Flip Bakker (06-24689649).

Datum: 29 januari

Tijd: Maaltijd: 18:30 uur (inloop vanaf 18:00 uur)/ Symposium: 19:30 uur

Locatie: kerkgebouw Mormonen, Zegwaartseweg 47

Pelgrimage naar Koningsoord

Ook in 2019 gaan we pelgrimerend onderweg naar een bijzondere bestemming: de abdij Koningsoord bij Arnhem. Van 30 mei tot 2 juni is er voor iedereen een kans om de dingen in je leven weer op een rijtje te krijgen of dé kans om de zin in je leven te (her)ontdekken. Want pelgrimeren is op weg gaan en je laten leiden door de weg die je gaat, letterlijk en figuurlijk. Onderweg kom je op bijzondere plekken, heb je bijzondere ervaringen.

Onderweg ontdek je wat je nodig hebt in het leven van alledag. In vier dagen lopen we (max. 25 km/dag) of fietsen we (max. 60 km.) naar Koningsoord. De wandelaars starten vanaf Utrecht. Onderweg doen we pelgrimsplaatsen aan en worden we pelgrim door stil te staan bij de spiritualiteit van de dag. Iedereen die zin heeft, gelovig of niet, is van harte uitgenodigd op deze verdiepende tocht. Slaapplaatsen onderweg worden geregeld bij bevriende gemeenten en parochies. Er zal een deel door bossen worden gelopen, terug naar de natuur!



Op donderdag 17 januari, van 20:00 uur tot 21:00 uur, vindt een informatiebijeenkomst plaats in de Pelgrimskerk. Neem voor meer informatie contact op met Hans van de Bilt (hlvdbilt@ziggo.nl) of ds. Dick Sonneveld (daj.sonneveld@gmail.com).

Koffieochtend in de Pelgrim

Ben je op zoek naar contact en wil je mensen ontmoeten of je vragen op het gebied van zingeving stellen? Dan ben je welkom op de koffieochtend van de Pelgrim. Vanaf 7 juni kun je elke donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur koffie of thee komen drinken in de huiskamer van de Pelgrim, Frans Halsstraat 3.

Meditatieve middagvieringen: Het geheim van het alledaagse!

Vind jij het ook fijn om midden op de dag ruimte te maken voor een moment van stilte en bezinning? In de 40-dagentijd is er iedere donderdag een viering in de kerkzaal van de Pelgrimskerk. In deze vieringen kijken we steeds naar een voorwerp uit het dagelijkse leven en gaan we op zoek naar het geheim ervan.

Soms zien we ze niet echt meer, de alledaagse dingen, mensen, gebeurtenissen. Ze lijken zo gewoon. Tot opeens: je kijkt naar een bloem, en het is alsof ze tot je spreekt. In of onder het "alledaagse" is een aanwezigheid waar we geen naam voor hebben.

Vaste onderdelen van de meditatieve middagvieringen zijn stilte, meditatie, een tekst, muziek, zang en gebed. De kerk is open vanaf 11.30 uur voor een moment van bezinning vooraf. De vieringen beginnen om 12:00 uur en duren ruim een half uur. Na afloop is er gelegenheid om nog even te blijven en iets te drinken. Een hartelijk welkom voor ieder die met ons stilte en bezinning wil zoeken.

Neem voor meer informatie contact op met Joke Westerhof (079-3169379 of tomenjoke.westerhof@planet.nl) of Joke den Hertog (079-3315855 of f2hjfdenhert@hetnet.nl).

Data: donderdagen 7, 14, 21, 28 maart en 4, 11, en 18 april
Tijd: 12:00-12:30 uur (de zijdeur van de kerk is open vanaf 11.30 uur)
Plaats: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

Oratorium "Als de Graankorrel sterft"

Licht dat terugkomt
Hoop die niet sterven wil
Vrede die bij ons blijft

Op Palmzondag 14 april 2019 wil de Pelgrim in samenwerking met de Pelgrimskerk een uitvoering van het Oratorium "Als de Graankorrel sterft" organiseren. Deze uitvoering zal plaatsvinden in de Pelgrimskerk, aanvang 19:00 uur.

Het Oratorium "De Graankorrel sterft...", geschreven voor de Veertigdagentijd en Pasen door Marijke de Bruijne, is ontstaan in de oecumenische Pepergasthuisgemeente in Groningen. In dit oratorium wordt door middel van lezingen, teksten en liederen stilgestaan bij de weg die Jezus is gegaan van zijn roeping tot aan zijn opstanding. Een weg van duisternis naar het licht; van verdriet naar blijdschap. Een weg die leidt naar Pasen, het feest waarin we mogen vieren dat de dood niet het laatste woord heeft.

Het is ruim tien jaar geleden dat het toenmalige koor 't Singhe Waert o.l.v. Jan van Vliet dit oratorium in de Pelgrimskerk heeft uitgevoerd. Die uitvoering heeft op de toen vele aanwezigen een diepe indruk gemaakt. Het leek ons een mooie gedachte ons ook met een hernieuwde uitvoering in de Pelgrimskerk op Palmzondag 2019 voor te bereiden op het daarna volgende Paasfeest.



Jan heeft aangegeven ook deze keer de muzikale leiding op zich te willen nemen. Enkele vocale en instrumentale solisten hebben al toegezegd graag te willen meewerken. Nu nog een koor. Jan wil graag een "Zoetermeer breed" koor samenstellen. Lijkt het je leuk om aan dit prachtige oratorium mee te werken (muziek/notenkennis is absoluut niet vereist) schroom niet je op te geven bij Jan (jlrvliet@casema.nl of 079-3412096) of via De Pelgrim (info@depelgrimzoetermeer.nl of 06-24975092).

De repetities worden gehouden op de dinsdagavonden vanaf 5 februari 2019 van 19:30 tot 21:30 uur in de Pelgrimskerk.

Open Ichthus

Inloopochtend Ichthuskerk: Iedere woensdagmorgen is er in de Ichthuskerk vanaf 10.00 uur inloopochtend met koffie/thee en eventueel een gesprek. Van 10:00-11:00 uur is ook één van de predikanten aanwezig.

Inloopmiddag: Iedere laatste dinsdag van de maand ben je welkom bij de inloopmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. Op 29 januari kun je kijken naar een film over De Noordkaap. Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.



Mystiek van drie vrouwen

Net zoals in de afgelopen vijf jaar behandelen we ook dit jaar weer drie mystici in een serie van drie avonden. Dit jaar zijn het Hadewijch, Clara en Simone Weil. Drie intrigerende vrouwen, allen met hun eigen verhaal. Alle drie schreven ze prachtige teksten. Teksten die in onze tijd nog steeds hun waarde hebben.

Als we dieper achter de betekenis van hun woorden willen komen en als we de woorden onze ziel willen laten raken, dan kunnen deze avonden ons naar verre gewesten brengen. We zullen visioenen zien, oude, vreemde (Hadewijch) en zeer eigentijdse socialistische (Simone Weil). Hun woorden zullen ons doen omzien naar de Beminde, naar de Liefhebbende.

De inleidingen worden verzorgd door Hans van der Bilt, Beppie van der Plas en ds. Dick Sonneveld. Neem voor meer informatie contact op met ds. Dick Sonneveld (079-3604552 of daj.sonneveld@gmail.com). Kosten voor deelname bedragen eenmalig €4,-. Dit is inclusief teksten.

Datum: 31 januari en 21 februari

Tijd: 20:00 uur

Locatie: De Regenboog, Nathaliegang 263

Vergaderdata Beraad van Kerken

Voor het seizoen 2018/2019 heeft de Stuurgroep de volgende vergaderdata vastgelegd voor het Beraad van Kerken: 21 maart 2019 en 20 juni 2019 in de Kapelaan. Alle vergaderingen zullen starten om 20:00 uur. U bent van harte welkom deel te nemen. Voor iedere vergadering zult u nog een uitnodiging en agenda ontvangen.

Aanmelden /afmelden en kopij

Stuur een email naar: beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com of nieuwsbrief@bvkoetermeer.nl.

Uw gegevens zullen alleen worden bewaard voor zover dat benodigd is voor het toezenden van de nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen met anderen.