

Beraad van Kerken Zoetermeer

Nieuwsbrief

April/mei 2019

www.bvkzoetermeer.nl 

beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com 

www.facebook.com/beraadvankerkenzoetermeer 

In deze nieuwsbrief:

- Geloofsgesprek tussen Christenen en Moslims
- Wijkgemeente Zoetermeer-Noord ondertekent Handvest voor Compassie
- "Reikhalzen naar het leven"
- "De ander, dat ben jij!"
- Kloosterweekend Koningshoeven
- 'Kijk!' – gesprekken in Buytenwegh over (be)leven
- YouCat-avond voor alle generaties
- "Leven met de psalmen"
- Ben jij onze nieuwe Projectcoördinator?
- Gezocht: Nieuwe SchuldHulpMaatjes
- Present op zoek naar vrijwilligers
- Gespreksavond over Witte Donderdag
- Wekelijkse natuurwandeling
- Samen zingen – Wie zingt er mee?
- Open Ichthus
- Biddend op weg naar Pasen
- Vergaderdata Beraad van Kerken

Agenda:

- 14/04 Oratorium (Pelgrim/Pelgrimskerk)
- 17/04 Rondom de vlam (Oase)
- 17/04 Regenboogconcert (Regenboog)
- 18/04 Meditatieve middagviering (Pelgrim)
- 24/04 Geloofsgesprek (Halte 2717)
- 24/04 Gelijkheid/ongelijkheid (Genesareth)
- 25/04 YouCat avond (HNPZ)
- 02/05 Yentl flavour (Ichthus)
- 04/05 Leven in aandacht (Adventskerk)
- 06/05 Huub Oosterhuis (Adventskerk)
- 08/05 Verbinding met en tussen mensen (Genesareth)
- 20/05 Grote denkers van de 20^e eeuw (Adventskerk)
- 28/05 Voorbereiding Kloosterweekend (Pelgrim)
- 16/05 Leven met de psalmen (HNPZ)
- 29/05 Leven met de psalmen (HNPZ)
- 13/06 Leven met de psalmen (HNPZ)
- 14/06 tm 16/06 Kloosterweekend (Pelgrim)

Geloofsgesprek tussen Christenen en Moslims

Maandag 6 mei begint de vastentijd voor moslims. De Ramadan duurt dit jaar tot en met 4 juni. Dan vieren moslims het Eid al-Fitr feest. Wat is de historische achtergrond hiervan en wat betekent dit voor het praktisch leven van moslims in deze tijd? Zijn er overeenkomsten met hoe christenen vasten en feesten beleven?

Op 24 april zal hier een geloofsgesprek over worden georganiseerd, met inleidingen vanuit de moslimgemeenschap door onder anderen Shamier Madhar (voorzitter van het ILOZ, het Inter Levensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer). Er zal ruim voldoende tijd zijn voor vragen en gesprek.

Datum: 24 april

Tijd: 20:00 uur

Locatie: Halte 2717, Carry van Bruggenhove 25



Wijkgemeente Zoetermeer-Noord ondertekent Handvest voor Compassie

Zondag 7 april jl. is ook namens de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord het Zoetermeerse Handvest voor Compassie ondertekend.

Tijdens de jaarlijkse Week van de Vrede, vorig jaar op 21 september, ondertekende burgemeester Aptroot als eerste dit Handvest. Daarna volgden diverse anderen, waaronder verschillende Zoetermeerse kerken en politieke partijen. Daarmee was Zoetermeer de 5e 'Stad van Compassie' in Nederland, naast een indrukwekkende lijst van steden wereldwijd.

In 2009 werd op initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong het 'Charter for Compassion' geïntroduceerd in 32 landen. Het is gebaseerd op de Gulden Regel ('Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet.') en is bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. Het principe van compassie (of mededogen) ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities. Steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan om alle anderen te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. In Zoetermeer is het Handvest voor Compassie een initiatief van het Interlevensbeschouwelijk overleg Zoetermeer (ILOZ) en de Zoetermeerse Ambassade van Vrede.

“Reikhalzen naar het leven”, een muzikale vertelling

Op donderdagavond 2 mei presenteert Open Ichthus een bijzondere avond in de Ichthuskerk. De groep Yentl Flavour uit Zutphen speelt nu vier jaar telkens rondom 4 Mei vieringen in ons land de muziekvoorstelling “Reikhalzen naar het leven”. Teksten uit het dagboek “Het verstoorde leven” van Etty Hillesum vormen het hart van de voorstelling waarin onder meer Jiddische liederen, ‘Prayer’ van Ernest Bloch, klankeffecten en theatrale elementen een grote rol spelen.

Als afsluiting klinkt het indringende lied Asma Asmaton (Lied der liederen) van Mikis Theodorakis. Etty Hillesum geeft, in een tijd waarin overleven voor velen de enige optie was, er blijkt van een heel bijzondere innerlijke en geestelijke kracht te ontwikkelen die zij bovendien op een bijzondere wijze onder woorden wist te brengen. Dit laatste maakt dat haar woorden, zeker in de dagen rondom de 4e mei, niets aan actualiteit verloren hebben.

Voor Yentl Flavour is deze specifieke inhoud dus uitgangspunt geworden voor een voorstelling die steeds weer veel reacties van verstilling en ontroering oproept. Esther (Etty) Hillesum, op 15 januari 1914 in Middelburg geboren in een Nederlands-joodse familie, kreeg bekendheid door de publicatie van haar dagboek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord. In haar dagboek verwoordde ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling te midden van de turbulentie van de 2e Wereldoorlog en de absurditeiten van de Holocaust.



Melancholie, klanken van liefde, geloof en wanhoop zorgen voor afwisseling in stijlen en sfeer bij een optreden van Yentl Flavour. Het zal deze avond niet moeilijk worden even stil te staan bij een periode die ver weg lijkt, maar die nog steeds doorwerkt, zoals elke oorlog sporen nalaat die niet zo maar uitwisbaar zijn. Yentl Flavour bestaat uit: Anna Maria, zang, Lizelore Molier, viool en zang en Allert van der Heijden op gitaar e.a. Zij hebben elkaar zeven jaar geleden gevonden in het brengen van muziek die raakt en ontroert.

Kaarten voor de voorstelling zijn te koop voor €12,50 per stuk. Reserveren kan via info@openichthus.nl. Neem voor meer informatie over deze avond contact op met Anton van Dijken, coördinator Open Ichthus (mail@antonvandijken.nl of 06-45700121).

Datum: 2 mei

Tijd: zaal open om 19:30 uur, aanvang 20:00 uur

Locatie: Ichthuskerk, Parkdreef 258

“De ander, dat ben jij!”

Op 28 maart organiseerde het ILOZ samen met de gemeente Zoetermeer, Forum en Buurtwerk een dialoogavond over het thema ‘De ander, dat ben jij’. Een gemêleerd gezelschap van zo’n 50 Zoetermeerders ging met elkaar in gesprek. Wat betekent het thema voor jou? Welke veranderingen zou jij graag zien? Wat kan je daar zelf in doen?

Uit de gesprekken bleek dat veel deelnemers kritisch zijn over de rol van de politiek en media in het publieke debat in Nederland. De toon lijkt steeds extremer te worden, terwijl de meeste mensen zich weliswaar zorgen maken, maar ook verlangen naar een constructief en hoopvol antwoord. Er werden persoonlijke verhalen gedeeld, een man vertelde over zijn vlucht van Syrië naar Nederland.

Samen zochten we hoe we respectvol met elkaar om kunnen gaan. Dit vraagt om ruimte voor de ander te maken, en elkaar de ruimte te geven om fouten te maken. Als je zelf de eerste stap zet en de ander eerlijk en met vertrouwen behandelt, ontvang je dat meestal ook terug.



Kloosterweekend Koningshoeven

Ook dit jaar gaan we naar de abdij O.L.V. van Koningshoeven. Kloosters zijn plekken van gebed en ontmoeting, van rust, reflectie en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen. Even los van de hectiek van het dagelijks bestaan.

Kloosters staan ook bekend om hun gastvrijheid: een open houding voor ieder die komt, luisterbereidheid voor wie het hart wil uitstorten, een woord van bemoediging en vrede voor wie zoekt naar een weg door het leven. Of misschien verlang je naar hernieuwde bezieling in de dingen die je doet. Een tijd van onthaasting helpt je om je (weer) bewust te worden van Gods liefdevolle aanwezigheid in je leven.



Iets voor jou? Meld je dan tijdig aan! Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Hans van der Bilt (079-3612022 of hlvdbilt@ziggo.nl) of Marga Schipper (079-3613403 of kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl). Kosten bedragen ca. €105,- exclusief reiskosten.

Datum: 28 mei (voorbereidingsavond), 14-16 juni (weekend)
Locatie voorbereidingsavond: Pelgrimkerk Eerste Stationsstraat 86

‘Kijk!’ – gesprekken in Buytenwegh over (be)leven



Gesprekken over zaken waar we allemaal mee te maken hebben. Omdat we allemaal mensen zijn. Zaken die je dwars zitten. En gebaren van mensen die je juist verder helpen. Vragen over wat het allemaal voor zin heeft. En verhalen die je hoop geven. Daar kun je over praten. En luisteren naar wat anderen daarover zeggen. Gesprekken over hoe jij het ziet. En die je misschien ook helpen om iets ook op een andere manier te zien.

De gesprekken worden georganiseerd door Piëzo en Halte 2717. De gesprekken worden geleid door Heleen de Lange (berichten@atelierheleen.nl) en Rein Algera (algeus@ziggo.nl). Op 15 april is het thema *Kijk, dat zijn nou voor mij belangrijke dagen in het jaar* en op 20 mei is het thema *Kijk, dat wil ik nog graag doen deze zomer!*



Kijk!

Datum: 15 april en 20 mei
Tijd: inloop 12:30 uur, gesprek van 13:00-14:30 uur
Locatie: 'de ComPositie', Caesar Franckrode 62-64

YouCat-avond voor alle generaties

Mensen zoeken naar antwoorden op levensvragen. In de ervaringen van het joodse volk (Oude Testament) en in de persoon van Jezus Christus (Nieuwe Testament) vinden we betrouwbare antwoorden. Deze zijn verder uitgebouwd in de Geloofsbelijdenis. Op deze avond lezen en bespreken we met elkaar passages over het thema: “Het CREDO als een waardevolle richtingaanwijzer”.

Iedereen is van harte welkom om er één keer of vaker aan deel te nemen. Op 25 april is het thema “Het CREDO als een waardevolle richtingaanwijzer”. Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Pastoor van Vliet (079-316.3044 of geloofscentrum@hnpz.nl).

Datum: 25 april
Tijd: 20:00 – 21:45 uur
Locatie: Parochieel Centrum, Nicolaasplein 2

“Leven met de Psalmen”: een oecumenische gespreksgroep

In het kader van onze bijbelgesprekken willen we ons dit seizoen verdiepen in het “Boek der psalmen”. Sommige psalmen zijn meer dan 25 eeuwen oud. De vorige keer hebben we de “Handelingen van de apostelen” bestudeerd, en juist de eerste christenen waren heel vertrouwd met de psalmen.

Ja, Dietrich Bonhoeffer noemde de psalmen “het gebedsboek van Jezus”. Dat alles maakt nieuwsgierig: hoe zijn de 150 psalmen ontstaan? Welke plaats kunnen zij innemen in het leven van moderne christenen? Hoe om te gaan met moeilijke passages? Hoe de psalmen te gebruiken in de liturgie? Tijdens drie avonden willen we ons hierin onder begeleiding van Pastoor van Vliet verdiepen.

Neem voor meer informatie en om aan te melden contact op met Pastoor van Vliet (079-3163044 of geloofscentrum@hnpz.nl).

Datum: 16 mei, 29 mei en 13 juni

Tijd: 20:00-21:45 uur

Locatie: Parochieel Centrum, Nicolaasplein 2

Ben jij onze nieuwe Projectcoördinator?

Present Zoetermeer is op zoek naar een coördinator voor 20 uur per week voor het werven en begeleiden van vrijwilligers uit basisscholen, middelbare scholen en het MBO. Ook is de Projectcoördinator medeverantwoordelijk voor de projecten die Present Zoetermeer organiseert (150–200 per jaar). De Projectcoördinator heeft als aandachtsgebied jongeren.

Present Zoetermeer streeft er naar om een brug te slaan tussen mensen die vrijwillig hun tijd willen inzetten door hulp te bieden aan mensen die dat goed kunnen gebruiken en mensen die te maken hebben met armoede, een fysieke of psychische beperking en/of een sociaal isolement. Dit doen wij door projecten te organiseren voor groepen vrijwilligers waarmee zij een hulpvraag concreet “beantwoorden”. Dit heeft impact op de vrijwilligers en op de hulpontvanger. Kan jij hier achter staan en wil jij hier een bijdrage aanleveren solliciteer dan op de functie van projectcoördinator bij Present Zoetermeer.

Kijk voor meer informatie op <http://stichtingpresent.nl/zoetermeer/wp-content/uploads/sites/148/2019/04/Vacature-Projectcoordinator.pdf>.



Gezocht: Nieuwe SchuldHulpMaatjes

In Zoetermeer hebben we blijvend te maken met een grote groep mensen in financiële nood, die begeleiding nodig hebben. Door het wegvallen van maatjes en het grote aantal hulpvragers zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In juni 2019 start een nieuwe 3-daagse opleiding voor SchuldHulpMaatje.



De geplande cursusdata zijn op de zaterdagen 22 juni, 29 juni en 6 juli.

Spreek je dit diaconale vrijwilligerswerk aan en wil je meer informatie, neem dan contact op met coördinator Jan de Vries (06-39405015).

Je kunt je aanmelden via: www.schuldhulpmaatje.nl, daarna wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Samen lukt 't..., dat is waarin wij geloven!

Present op zoek naar vrijwilligers

Present is altijd op zoek naar vrijwilligers die hun talenten in willen zetten om iets voor een ander te doen. Daarmee willen een brug slaan tussen mensen die wat te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Stichting Present Zoetermeer heeft op dit moment veel hulpaanvragen openstaan maar geen vrijwilligers die het uit kunnen voeren. Wij willen graag verschil maken bij de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben. Zo zijn er tuinklussen: hoe fijn zou het zijn dat een oudere dame deze zomer in haar tuin kan zitten. Schoonmaak: hoe fijn zou het zijn dat de oudere man die nu geen thuiszorg krijgt omdat ze huis te vies is, dat zo wel kan krijgen. Behangen en andere klussen: hoe fijn zou het zijn dat in het gezin met kinderkamer, de kinderkamer opgeknapt zou worden. Zo zijn er nog veel meer klussen. Heb jij nu die groene vingers of ben jij die poetser of de man of vrouw met twee rechterhanden meld je dan aan bij stichting Present Zoetermeer.

Dit kan als individu of als groep en voor een eenmalig project of als vaste vrijwilliger voor meerdere projecten. De projecten worden voorbereid en ondersteund door Stichting Present Zoetermeer. Aanmelden kan via de website of neem contact op met algemeen coördinator Gerda Griffioen (06-24975092 of gerda@presentzoetermeer.nl).

Wekelijkse Natuurwandeling

Vind je het fijn om te wandelen en zo rust te zoeken? Wil je gelijk aan je gezondheid werken en iets leren over de natuur in je eigen omgeving? Dan zijn de natuurwandelingen echt iets voor jou. De wandelingen zullen licht belastbaar zijn en er is aandacht voor signalen op fysiek en psychisch gebied. We werken samen met IVN die ons iets zal vertellen over de natuur in onze naaste omgeving.

De wandelingen staan onder leiding van fysiotherapeut/geestelijk begeleider Hans van der Bilt en voedingsdeskundige/coach Gerda Griffioen. Kosten voor de wandeling zijn naar vermogen. Neem voor meer informatie contact op met Gerda Griffioen (06-24975092, info@depelgrimzoetermeer.nl).

Datum: vanaf 10 april elke woensdag
Tijd: 16:00-ca. 17:00 uur
Locatie: Balijhoeve, Kurkhout 100

Samen zingen - Wie zingt mee?

Wij zingen liederen uit Taizé, Iona en de Liedbundel van de Pelgrim. Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap die haar oorsprong vond in Taizé. We zingen liederen uit deze traditie.

Iona (Schotland) is een van de oudste broedplaatsen van het Christendom in West-Europa. De Iona Community is een bloeiende gemeenschap op een oeroud eilandje. In de bundel van Iona staan liederen en ook gebeden.



De liedbundel van De Pelgrim in Zoetermeer bevat liederen uit verschillende tradities. Samen een mooie verzameling van liederen die ons kunnen inspireren. Op termijn kan dat aangevuld worden met wensen vanuit de deelnemers.

Neem voor meer informatie contact op met Gerda Griffioen (06-24975092 of gerda@depelgrimzoetermeer.nl) of Margot Dörr (06-52150706 of m.dorr@hotmail.com).

Datum: vanaf 10 april elke woensdag
Tijd: 11:00-12:00 uur
Locatie: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

Open Ichthus

Inloopochtend Ichthuskerk: ledere woensdagmorgen is er in de Ichthuskerk vanaf 10.00 uur inloopochtend met koffie/thee en eventueel een gesprek. Van 10:00-11:00 uur is ook één van de predikanten aanwezig.

Inloopmiddag: Iedere laatste dinsdag van de maand ben je welkom bij de inloopmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Open Ichthus in Concert – Yentl Flavour – Reikhalzen naar het leven: Op donderdagavond 2 mei geeft het muzikale trio “Yentl Flavour” een concert in de Ichthuskerk. “Yentl Flavour” neemt de bezoeker mee in de denkwereld van Ety Hillesum aan de hand van haar dagboekfragmenten, afgewisseld met muziek. Het concert begint om 20:00 uur (deuren open om 19:30 uur). Kaarten à €12,50 zijn nu al verkrijgbaar. Reserveren kan via info@openichthus.nl. Meer informatie over deze voorstelling is te vinden op de website <https://www.yentlflavour.nl/etty-hillesum/>.



Biddend op weg naar Pasen

De veertig dagen voor Pasen zijn voor de kerk van alle eeuwen een tijd van bezinning en gebed. Veertig slaat terug op het aantal dagen dat Jezus in de woestijn was voor zijn bediening begon. Elia reist veertig dagen door de woestijn. Mozes bracht er veertig jaar (!) door. Telkens als in de bijbel het getal veertig genoemd wordt weten we dat er daarna wat bijzonders gebeuren zal.

Wij nodigen u/jou uit om tijdens de komende veertig-dagen-tijd elke dag samen te bidden. Te beginnen op woensdag 6 maart. Elke werkdag van 7:00 uur tot 7:30 uur.

De meesten van ons hebben daarna nog goed gelegenheid om naar school of werk te gaan. Op de donderdag nodigen we vooral jongeren uit om mee te doen. Voor wie zo stoer is er vroeg bij te zijn is er natuurlijk wat lekers!

Deze keer zullen we elke werkdag in de Pelgrim bidden, de Pelgrimskerk, 1e Stationsstraat 86, niet op zaterdag en zondag. Wie geen gelegenheid heeft om naar de Pelgrim te komen kan natuurlijk in eigen huis en op eigen tijd mee bidden. Het wekelijks overzicht van onderwerpen kan per e-mail worden toegezonden. Vraag dat aan via matthe.vermeulen@kpnmail.nl. En wie wel kan ... hartelijk welkom!

Vergaderdata Beraad van Kerken

Voor het seizoen 2018/2019 heeft de Stuurgroep de volgende vergaderdata vastgelegd voor het Beraad van Kerken: 21 maart 2019 en 20 juni 2019 in de Kapelaan. Alle vergaderingen zullen starten om 20:00 uur. U bent van harte welkom deel te nemen. Voor iedere vergadering zult u nog een uitnodiging en agenda ontvangen.

Aanmelden /afmelden en kopij

Stuur een email naar: beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com of nieuwsbrief@bvkoetermeer.nl. Uw gegevens zullen alleen worden bewaard voor zover dat benodigd is voor het toezenden van de nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen met anderen.