

Beraad van Kerken Zoetermeer

Nieuwsbrief Vredesweek

September 2019

www.bvkzoetermeer.nl

beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com

www.facebook.com/beraadvankerkenzoetermeer

In deze nieuwsbrief:

- Walk of Peace
- Opvoeden samen aanpakken
- Discriminatie en hoe ermee om te gaan
- The Little Comrade
- Ballon
- Ontmoetingsmaaltijd 'oude' en 'nieuwe' kerken
- In Vrede dineren
- Een brief schrijven aan je (klein)kind
- Vrede in de Moskee
- Muziekfestival
- Bazaar en interculturele maaltijd
- FIFA-toernooi
- Een Vredesgedicht voor iedere bezoeker
- Geloven in gesprek
- Workshop Vredesduif maken
- Informatiebijeenkomst inclusiviteit
- Vrede verbindt over grenzen
- Diakonale Smaakmakers
- Nederlandse gezant Religievrijheid
- Compassie voor Zoetermeer Infomarkt

Agenda:

- 22/09 Start Vredesweek
- 22/09 Walk of Peace
- 23/09 Opvoeden samen aanpakken
- 24/09 Een Vredesgedicht
- 25/09 Discriminatie
- 25/09 The Little Comrade
- 25/09 Ballon
- 25/09 Een Vredesgedicht
- 25/09 Geloven in gesprek
- 26/09 Ontmoetingsmaaltijd
- 26/09 In Vrede dineren
- 26/09 Een Vredesgedicht
- 26/09 Workshop Vredesduif maken
- 27/09 Een brief schrijven aan je (klein)kind
- 27/09 Vrede in de Moskee
- 28/09 Muziekfestival
- 28/09 Bazaar en interculturele maaltijd
- 28/09 FIFA-toernooi
- 01/10 Informatiebijeenkomst inclusiviteit

Walk of Peace

In Zoetermeer, maar eigenlijk in heel Nederland lijkt vrede vanzelfsprekend. Maar is dat wel zo? In een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders verdient Vrede onze blijvende aandacht. Vrede in je hart, vrede in je huis, vrede tussen burens, vrede in de stad. Het kan! Sterker nog, dat gebeurt al!

Programma:

14:30 uur: Keepers: straattoneel uit Bosnië (Cadenzaplein)

15:00 uur: start wandeling

15:30 uur: intermezzo (in Forumcafé) met de gezant voor vrijheid van religie en levensovertuiging Jos Douma

16:00 uur: vervolg wandeling

16:20 uur: Keepers: straattoneel uit Bosnië (Nicolaasplein)

17.00 uur: pauze met koffie en thee (Museum de Voorde; €5,50- gratis met museumjaarkaart)

17:15 uur: ambassadeurswisseling en uitreiking awards

17:30 uur: bezoek museum

18:00 uur: afsluiting



Datum: 22 september

Tijd: 14:30-18:00 uur

Start: Cadenzaplein

Opvoeden samen aanpakken

Informatiebijeenkomst voor wijkbewoners met het thema Vrede verbindt over grenzen, verzorgd door Stichting Piëzo.

Bij de wekelijkse informatiebijeenkomst voor wijkbewoners zal er informatie worden gegeven door Stichting IDB, waarna de deelnemers onder leiding van een gespreksleider van Opvoeden Samen Aanpakken met elkaar in gesprek gaan over de rol van vrede in de opvoeding. De deelnemers hebben allen een verschillende culturele achtergrond en verschillende leeftijden.

Datum: 23 september

Tijd: 9:15-11:15 uur

Locatie: PiëzoCentrum Palenstein, Rakkersveld 253

Discriminatie en hoe ermee om te gaan

IDB verzorgt voor de vrijwillige medewerkers van VluchtelingenWerk en de bezoekvrouwen van Piëzo een voorlichting over discriminatie en het hoe ermee om te gaan bij signalering. Medewerkers kunnen dit meenemen in hun begeleiding van statushouders in de gemeente. Na afloop van de voorlichting is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de nieuw-geleerde dingen en hoe deze in te zetten om meer verbinding tot stand te brengen.

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Vluchtelingenwerk in samenwerking met Stichting IDB en Stichting Piëzo. Neem voor meer informatie contact op met Jennifer Wolffenbuttel (jwolffenbuttel@vluchtelingenwerk.nl).

Datum: 25 september

Tijd: 14:00-15:30 uur

Locatie: PiëzoCentrum Palenstein, Rakkersveld 253

The Little Comrade

De ontroerende relatie tussen vader en dochter in een stuk Estlandse geschiedenis via kinderogen. De 6 jarige Leelo snapt er niets van. Waarom moet haar tante nou zo huilen als ze zegt dat ze naar Siberie moet? Daar woont haar broer immers al tijden, en dan ziet ze die tenminste nog eens een keer. Dat is toch leuk?

In deze film gaat het erom grenzen op te zoeken en te onderzoeken.

Grenzen in je eigen bestaan, wat kan je aan, tot hoever wil je gaan en grenzen die letterlijk overgestoken moeten worden voor een ander, beter leven.

De entree bedraagt €8,-, gratis met CJP-pas.

Datum: 25 september

Tijd: 15:00 uur

Locatie: Filmhuis Cameo, Stadstheater, kleine zaal



Ballon



Ballon is het waargebeurde verhaal van twee families die, ten tijde van de Koude Oorlog, in een race tegen de klok alles op alles zetten om van Oost- naar West-Duitsland te vluchten. De historische thriller toont een van de meest spectaculaire ontsnappingen in de geschiedenis.

In deze film gaat het om grenzen op te zoeken en te onderzoeken.

Grenzen in je eigen bestaan, wat kan je aan, tot hoever wil je gaan en grenzen die letterlijk overgestoken moeten worden voor een ander, beter leven.

De entree bedraagt €8,-. Met vooraf een toespraak van burgemeester Charlie Aptroot

Datum: 25 september

Tijd: 20:00 uur

Locatie: Filmhuis Cameo, Stadstheater, kleine zaal

Pink Forum café

Op woensdag 25 september is er een speciale editie van het Pink Forum café met als thema ("Vrede verbindt over grenzen", dus ook de "gender-grenzen".) Tijdens deze speciale meeting is iedereen van harte welkom. Zo-

wel LHBTI als straight. Onder het genot van een hapje en drankje gaan we met elkaar in gesprek over diversiteit en het recht om te zijn, wie je bent. Waarbij we afsluiten met de vraag, wat kan jij doen, om hieraan jouw steentje bij te dragen? Dit organiseren wij samen met Buurtwerk.

Neem voor meer informatie contact op met Sarah Pronk (sarah.pronk@bibliotheek-zoetermeer.nl).

Datum: 25 september

Tijd: 18:00-20:00 uur

Locatie: Bibliotheek Zoetermeer, Stadhuisplein 1

Ontmoetingsmaaltijd 'oude' en 'nieuwe' kerken

Het Beraad van Kerken in Zoetermeer zoekt in de Vredesweek verbinding over kerkgrenzen. Vertegenwoordigers van de 'oude' Nederlandse kerken hebben 'nieuwe' Internationale kerken opgezocht, met een uitnodiging voor een bijzondere bijeenkomst.

Alle kerken in Zoetermeer – de 'oude' Nederlandse kerken en de 'nieuwe' Internationale kerken – zijn uitgenodigd voor een feestelijke kennismakingsmaaltijd op donderdag 26 september, van 18:00 tot 20:00 uur. Om elkaar 'te proeven', om te bouwen aan relaties, om samen te spreken over ons geloof en onze roeping. En over mogelijkheden van uitwisseling en samenwerking. De bijeenkomst wordt begeleid door Madelon Grant, oud-directeur van SKIN-Rotterdam, de organisatie van internationale (migranten) kerken in de havenstad.

Aanmelden kan bij Flip Bakker (flip.bakker@gmail.com) tot uiterlijk 19 september.

Datum: 26 september, 4 en 11 oktober

Tijd: 18:00-20:00 uur

Locatie: De Regenboog, Nathaliegang 263

In Vrede dineren

Bij de restaurantavond schuiven gespreksleiders aan. Door middel van prikkelende vragen en stellingen worden de gasten uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over het thema Vrede. De gasten zijn afkomstig uit diverse culturen en generaties.

Neem voor meer informatie contact op met Wendy Moerman (wendy@stichtingpiezo.nl). Deze activiteit wordt aangeboden in samenwerking met Zosamen en Stichting IDB en georganiseerd door Stichting Piëzo locatie Oosterheem.

Datum: 26 september, 4 en 11 oktober

Tijd: 17:30-20:00 uur

Locatie: PiëzoCentrum Oosterheem, Zanzibarplein 21



Een brief schrijven aan je (klein)kind

Samen proberen we te verwoorden wat het geloof voor ons betekent, wat ons bezielt. Daarna willen we ons oefenen om dit op te schrijven in een echte brief aan ons (klein)kind, ons petekind of onze kerkvriend(in). In die brief proberen we dit kind in liefde te zegenen. Een avontuur dat kan leiden tot een bijzonder gesprek over de grenzen van generaties heen. Opa's, oma's, verzorgers, ouders, pleegouders en andere geïnteresseerden van harte welkom.

Neem voor meer informatie contact op met Trudy van Oel (oelt@ziggo.nl). Kosten bedragen een kleine bijdrage voor koffie en thee.

Datum: 27 september, 4 en 11 oktober

Tijd: 10:30-11:30 uur

Locatie: De Oase, Kerkenbos 8

Vrede in de Moskee

De gezamenlijke moskeeën houden op vrijdagavond 27 september om 20:00 uur een gezamenlijke gebedsbijeenkomst voor de Vrede in de Turkse Moskee.

Datum: 27 september

Tijd: 20:00 uur

Locatie: Turkse Moskee, Schoolstraat 50

Muziekfestival

Zaterdagmiddag 28 september een muziek- en poëziefestival met creatieve workshops. Aan dat muziekfestival zullen meewerken diverse koren vanuit de ILOZ-deelnemers, diverse instrumentale bijdragen en mogelijk ook andere culturele uitingen. Uiteraard zal het thema “vrede verbindt over grenzen” centraal staan, als een “plek waar wij elkaar kunnen vinden, misschien ergens in het midden”.

Idee is verder om als “side-events” creatieve activiteiten te ontplooiën voor alle leeftijden. Afgesloten zal worden met een hapje/drankje. De locatie is het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Stadhoudersring. Na afloop een vredes-wandeling naar het slotfeest op het Nicolaasplein.

Neem voor meer informatie contact op met Jacques de Jong (06-11341130) of Michael Vis (06-8115 8330).



Datum: 28 september

Tijd: Inloop vanaf 13:30, start 14:00 uur

Locatie: Apostolisch Genootschap, Stadhoudersring 782

Bazaar en Interculturele Vredesmaaltijd

Op zaterdag 28 september vanaf 15:00 uur is er een gezellige bazaar op het Nicolaasplein met kraampjes, drinken, eten en muziek.

Datum: 28 september

Tijd: 15:00 uur

Locatie: Nicolaasplein, bij de Nicolaaskerk

FIFA-toernooi

Op 28 september zal er een FIFA '19 toernooi gehouden worden. Je kunt je inschrijven via de website <https://weplaysports.events/ZOETERMEER-FOR-COMPASSION> of door te mailen naar Flip Bakker (flip.bakker@gmail.com). Er zal worden gespeeld op de PS4. Zorg dat je een kwartier voor aanvang aanwezig bent. Het eerste drankje wordt gesponsord door het ILOZ/Ambassade van Vrede.

Datum: 28 september

Tijd: 17:00-20:00 uur

Een Vredesgedicht voor iedere bezoeker

We lezen een vredesgedicht en er is mogelijkheid om daarover na te praten. Er is een vredesgedicht voor iedere bezoeker. Van harte welkom.

Datum: 24, 25 en 26 september

Tijd: 12:00 uur

Locatie: Halte 2717, Busken Huethove 63

Geloven in gesprek

Gespreksavond met als thema: Vrede in Koran en Bijbel – maar tot welke prijs?

Met medewerking van Shamier Madhar, voorzitter Anwar-e-Ashrafia Moskee te Zoetermeer en tevens voorzitter van het ILOZ (InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer) en ds. Rein Algera (predikant Protestantse Gemeente Zoetermeer Noord).

Van harte welkom.

Datum: 25 september

Tijd: 20:00 uur

Locatie: Focuskamer Middin, Carry van Bruggenhove 25

Workshop Vredesduif maken

In een korte workshop leren we hoe we een vredesduif kunnen maken en praten we met elkaar over wat dat symbool ons zegt. Ultraard onder het genot van een kopje koffie of thee.

Datum: 26 september

Tijd: 10:00 uur

Locatie: Halte 2717, Busken Huethove 63

Informatiebijeenkomst Inclusiviteit en Discriminatiebestrijding

Dinsdag 1 oktober organiseert de iDb in samenwerking met de Bibliotheek Zoetermeer en Palet Welzijn een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde professionals en betrokken burgers die bijdragen aan het bestrijden van discriminatie en kennis willen maken met iDb.

Centraal tijdens deze bijeenkomst staat de opening van een signaleringspunt waar iedere Zoetermeerder informatie kan inwinnen over hoe te handelen bij ervaren en gesignaleerde discriminatie.

Aanmelden kan via email (info@stichtingidb.nl).

Datum: 1 oktober

Tijd: 15:00-17:00 uur

Locatie: Commissiezaal Stadhuis

Gebedsweek voor de vrede van Christus

Bidden om vrede: heeft dat nog zin in een gebroken wereld, waar vrede zo kwetsbaar is en verkillung zo merkbaar? Juist daarom, juist nu! We bidden om wereldwijde vrede, om een vrede die eeuwig is. Een roep om hulp, maar niet zomaar in het wilde weg. We bidden heel gericht tot de Vrededorst, Jezus Christus. Doe mee en weet u van harte welkom. Neem voor meer informatie contact op via email (sameningeloof@gmail.com).

Data:

23 september: Chinees-Evangelische Kerk Antigoneschouw 33

24 september: Pinkstergemeente Morgenstond César Franckrode 58

25 september: Oosterkerk Oosterheemplein 320

26 september: Evangelische Gemeente Parousia Wattstraat 64

27 september: Iglesia El Nuevo Pacto Forelsloot 5

28 september: Oude Kerk Dorpsstraat 59

Datum: zie schema

Tijd: 19:00-20:00 uur

Locatie: zie schema

Nederlandse gezant voor religievrijheid bij de start van de Vredesweek

Welke zegen, welke boodschap geven we aan hem mee?

De Nederlandse diplomaat Jos Douma is deze zomer benoemd tot eerste Nederlandse 'gezant voor vrijheid van religie en levensovertuiging'. Douma zal als gast aanwezig zijn bij de start van het Vredesweekprogramma in Zoetermeer op zondagmiddag 22 september.

Oproep aan kerken en voorgangers

Het ILOZ, als Ambassade van Vrede ook de organisator van de Vredesweek in Zoetermeer, is blij met de aanwezigheid van de gezant met deze opdracht – een hart onder de riem voor het interlevensbeschouwelijk samenleven in Zoetermeer.

Vanuit het ILOZ willen we omgekeerd ook Douma bemoedigen om de rechten van gelovigen en niet-gelovigen wereldwijd op de agenda zetten. We doen een oproep aan kerken en voorgangers om hun zegenwensen en boodschappen voor hem (kort) op papier te zetten. Die oproep is ook uitgezet bij de andere deelnemers in het ILOZ. Al die berichten willen we op 22 september gebundeld aanbieden aan de gezant.

Uw zegenwens en/of boodschap aan de Nederlandse gezant voor religievrijheid ontvangen we graag uiterlijk zondag 8 september via info@iloz.org. Neem voor meer informatie contact op met Els Alebregtse (06-49760075) of Flip Bakker (06-2468 9649).



Vergaderdata Beraad van Kerken

Voor het seizoen 2019/2020 zullen de vergaderdata nog bekend gemaakt gaan worden. Voor iedere vergadering zult u nog een uitnodiging en agenda ontvangen.

Aanmelden /afmelden en kopij

Stuur een email naar: beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com of nieuwsbrief@bvkoetermeer.nl. Uw gegevens zullen alleen worden bewaard voor zover dat benodigd is voor het toezenden van de nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen met anderen.