

# Beraad van Kerken Zoetermeer

## Nieuwsbrief

September/oktober 2019

[www.bvkzoetermeer.nl](http://www.bvkzoetermeer.nl)

[beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com](mailto:beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com)

[www.facebook.com/beraadvankerkenzoetermeer](https://www.facebook.com/beraadvankerkenzoetermeer)

### In deze nieuwsbrief:

- Ontmoeting 'oude' en 'nieuwe' kerken
- Ontmoetingsmaaltijd 'smaakt naar meer...'
- De Showing Hearts Club – relaxen in de kerk
- Eindconferentie (O)GGZ
- Open Ichthus inloopactiviteiten
- Allemaal anders en toch gelijk - dialoogavond
- Oecumenische vieringen in tehuizen en instellingen
- Aankondiging: SchuldHulpMaatje-campagne om taboe op schulden te doorbreken
- Wekelijkse Natuurwandeling
- SchuldHulpMaatje zoekt nieuwe maatjes
- Herdenken bij de Watertoren
- Wat is vrijzinnig?
- Samen zingen – Wie zingt er mee?
- Ochtendgebed
- Ontbijt
- Koffieochtend
- Bovenkamer
- Bent u de financiële man of vrouw die ons gaat helpen?
- Lange afstandswandeling
- Taizé-vieringen
- Present op zoek naar vrijwilligers
- Voedselbank Zoetermeer zoekt vrijwilligers
- Een busje voor Stichting Oosterfaantje

### Agenda:

- 15/10 Altijd groter (Ichthuskerk)
- 17/10 Wereldarmoededag
- 19/10 Lange afstandswandeling (De Pelgrim)
- 27/10 Herdenken bij de Watertoren (Regenboog)
- 27/10 Showing Hearts Club (Ichthuskerk)
- 29/10 Inloopmiddag (Ichthuskerk)
- 07/11 Eindconferentie (O)GGZ (Gemeente)
- 12/11 Wat is vrijzinnig? (Adventskerk)
- 14/11 Kleding- en speelgoedruilbeurs (Ichthuskerk)
- 17/11 Showing Hearts Club (Ichthuskerk)
- 27/11 Dialoogavond (ILOZ)
- 08/12 Showing Hearts Club (Ichthuskerk)
- 14/01 Wat is vrijzinnig? (Adventskerk)

### Ontmoeting 'oude' en 'nieuwe' kerken

In de Vredesweek heeft het Beraad van kerken een ontmoetingsmaaltijd georganiseerd, om de banden met vooral de 'nieuwe' kerken aan te halen. Er waren zeker 45 deelnemers, grotendeels uit 'nieuwe' internationale en migrantenkerken in Zoetermeer. Zeker tien gemeenschappen met hun wortels in Azië (Indonesië en China), Afrika (Eritrea en Nigeria), Zuid-Amerika (Spaans- en Portugeestalig), Suriname en de Caraïben zaten samen met vertegenwoordigers van de 'oude' Zoetermeerse kerken aan tafel.

### Ontmoetingsmaaltijd 'smaakt naar meer...'

In de Vredesweek heeft het Beraad van kerken een ontmoetingsmaaltijd georganiseerd, om de banden met vooral de 'nieuwe' kerken aan te halen. De maaltijd bestond uit een heerlijk veganistisch driegangenmenu van de Vegan Church. Bij elke gang bespraken we in groepjes een thema. Na elke gang moest men opstaan en van tafel wisselen, zodat je verschillende mensen te spreken kreeg in de loop van de avond.

Dick Sonneveld, voorzitter van het Beraad, opende met het thema 'bidden': de motor van alle gemeenten, ongeacht plaats of situatie. Het tweede thema: 'vrede voor de stad, jouw droom voor Zoetermeer' werd ingeleid door Madelon Grant, medewerker bij Samen Kerk in Nederland – het platform van internationale en migrantenkerken.



Veel dromen en gesprekken gingen over het meenemen van de kinderen en jongeren in de geloofsopvoeding en geloofspraktijk. Het derde thema: 'De samenwerking in de praktijk' door Theo van Heijdoorn, voorganger van Godsgemeente Ezechiël, een gemeente met veel leden van Surinaamse afkomst. Van praktisch: ruimtes delen, bij elkaar op bezoek, gaan tot missionair: samenwerken om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden, of om jongeren te bereiken.

Aan het einde vond een plenaire terugkoppeling plaats vanuit de verschillende tafels. Goede gesprekken, veel herkenning en blijdschap om nieuwe ontmoetingen. Enkele vertegenwoordigers uit 'oude' en 'nieuwe' kerken gaan zich inzetten voor een passend vervolg. Het geheel werd afgesloten door met elkaar hand in hand samen te bidden onder leiding van Dick Sonneveld.

Neem voor meer informatie contact op met Madelon Grant, van Samen Kerk in Nederland (06-83847475) of Flip Bakker, van het Beraad van Kerken Zoetermeer (06-24689649).

## De Showing Hearts Club – relaxen in de kerk

De Showing Hearts Club is een initiatief van kerkelijk werker Jeanette Vos en ouderling gemeenteopbouw Anton van Dijken. Beiden zijn actief binnen de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord (PWZN).

Jeanette: "Showing Hearts is bedoeld voor mensen die zich minder goed thuis voelen bij de traditionele vormen van kerk-zijn. Deze groep, die meestal wel christelijk is opgevoed, is vaak spiritueel zoekend. Het zijn vaak mensen die zoeken naar rust, ontspanning en bezinning in een wereld waarin alles te snel lijkt te gaan. Deze groep willen we graag de ruimte geven tijdens een aantal speciale bijeenkomsten op zondagmiddag. Je zou het een middag relaxen in de kerk, kunnen noemen."



Het centrale thema tijdens dit eerste seizoen is "Vrijheid" ingegeven door de viering van 75 jaar bevrijding in heel Nederland.

Anton: "Tijdens de bijeenkomsten kijken we naar verschillende aspecten van vrijheid en maken we gebruik van bekende films, TV-series, boeken, muziek en prikkelende thema's om met deelnemers in gesprek te komen over zingeving en geloof en de betekenis van vrijheid in hun eigen leven. Ook haken we aan bij actualiteit en speciale gelegenheden. Zo besteden we bijvoorbeeld aandacht aan "Serious Request", "Internationale Vrouwendag" en "de maand van de liefde" maar staan we ook stil bij "Holocaust Memorial Day". Ook de liefhebbers van TV-series als "A Place To Call Home", "Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen" en "Flikken Rotterdam" komen aan hun trekken."

De bijeenkomsten vinden plaats in de Ichthuskerk en beginnen om 13:30. Voor 2019 staan bijeenkomsten gepland op de zondagen 27 oktober, 17 november en 8 december.

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via email: [openichthus@gmail.com](mailto:openichthus@gmail.com) Voor bezoekers is er een speciale Facebookgroep: <https://www.facebook.com/groups/OpenIchthus/> Het laatste nieuws over de Showing Hearts Club staat altijd op [www.openichthus.nl](http://www.openichthus.nl).

Neem voor meer informatie contact op met Anton van Dijken ([mail@antonvandijken.nl](mailto:mail@antonvandijken.nl) of 06-45700121) of Jeanette Vos ([kerkelijkwerker@pwzn.nl](mailto:kerkelijkwerker@pwzn.nl) of 06-52856417).

Datum: 27 oktober, 17 november en 8 december

Tijd: 13:30 uur

Locatie: Ichthuskerk, Parkdreef 258

## Eindconferentie werkagenda (O)GGZ: op weg naar 2020

In 2017 sloegen gemeente Zoetermeer, GGZ Rivierduinen, Fonteyenburg, LIMOR, ZoSamen en GGD Haaglanden de handen ineen en we maakten samen een Werkagenda. Hierin gaven we samen vorm aan een ondersteuningsstructuur voor inwoners met psychische problemen die past bij Zoetermeer. Met als doel om mensen zoveel mogelijk thuis, in de (eigen) wijk zorg en ondersteuning te bieden.

Voor de uitvoering van een aantal projecten is ook subsidie van ZonMw ontvangen.

Deze Werkagenda Op weg naar 2020 en de ZonMw-subsidie lopen dit najaar af. Daarom organiseren we op 7 november 2019 een slotconferentie Werkagenda (O)GGZ: op weg naar 2020. Tijdens deze conferentie blikken we terug op de projecten die in kader van de Werkagenda zijn uitgevoerd en zal een ambassadeur van Samen Sterk Zonder Stigma een presentatie verzorgen.

Ook gaan we in workshops met elkaar in gesprek over privacy & GGZ, de inzet van ervaringsdeskundigheid en het nieuwe Meldpunt Bezorgd Zoetermeer in samenhang met de Wet verplichte GGZ.

Waarom organiseert de gemeente deze conferentie? Omdat het van belang is een vervolg te geven aan de werkagenda (O)GGZ en het netwerk rondom het thema (O)GGZ verder te versterken.

Wilt u dit niet missen? Noteer dan deze eindconferentie alvast in uw agenda. Aanmelden kan tot en met 29 oktober door een email te sturen naar [werkagendaggz@zoetermeer.nl](mailto:werkagendaggz@zoetermeer.nl). Van 12.00 uur tot 13.00 uur wordt er een lunch geserveerd. **Wilt u hier gebruik van maken? Meld dit bij uw aanmelding inclusief uw diëten/allergieën.**

Het programma start om 12:00 met inloop en lunch, om 13:00 gevolgd door de opening door wethouder Ingeborg ter Laak. Daarna volgt een aantal sessies met de onderwerpen *Inspiratie* door *Samen Sterk Zonder Stigma*, de *Resultaten Werkagenda op weg naar 2020*, de ondertekening van het *Convenant Bemoezorg en Wijksignaleringsoverleg* en een sessie met als thema de vraag: hoe gaan we verder?

Na de pauze starten twee rondes met keuze uit 3 workshops: Privacy & GGZ, de inzet van ervaringsdeskundigheid en het nieuwe Meldpunt Bezorgd Zoetermeer. De conferentie wordt afgesloten met een borrel.

Datum: 7 november

Tijd: 12:00-17:00 uur

Locatie: 2-B Home Event Centre, Dr. J.W. Paltelaan 103

## Open Ichthus inloopactiviteiten

### Inloopmiddag: Lezing over de Slag om de Schelde door Fred Beerlage

In 2019 en 2020 zal er vanuit vele invalshoeken aandacht zijn voor het feit dat het Koninkrijk der Nederlanden 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. In dat kader zullen diverse activiteiten, tentoonstellingen en lezingen georganiseerd worden. De landelijke aftrap van dit lustrumjaar vond plaats op 31 augustus in 2019 in Terneuzen. Tijdens deze bijeenkomst was er ook volop aandacht voor de Slag om de Schelde. Ook in de Ichthuskerk beginnen we met een lezing over de Slag om de Schelde.



Op 3 oktober 1944 begonnen de geallieerden met grote luchtbombardementen op de dijken van Walcheren. Het doel was om het grootste deel van het eiland onder water te zetten. Daardoor moest de bewegingsvrijheid van de Duitse troepen worden lam gelegd. Een doel dat inderdaad werd bereikt. De herovering van Walcheren was het sluitstuk van de veldslag, die ook wel de "vergeten slag" wordt genoemd. Waarom werd deze in de krijgsgeschiedenis unieke actie noodzakelijk geacht? Waarom herdenken en vieren de Zeeuwen en West-Brabanders deze slag nog ieder jaar en weet de rest van Nederland er bijna niet van? Op deze en andere vragen geeft Fred Beerlage antwoord tijdens de lezing.

Neem voor meer informatie contact op met Jenny van den Berg (079-3512240 of [mvdberg42@hetnet.nl](mailto:mvdberg42@hetnet.nl)).

Datum: 29 oktober

Tijd: 14:00 uur

Locatie: Ichthuskerk, Parkdreef 258

### Kleding- en speelgoedruilbeurs

Miskoopjes in je kast, stapels kleding die je niet meer draagt of zelfs nooit gedragen hebt en die nog goed zijn? Je bent niet de enige! Kom langs en ruil je kleding en/of speelgoed. Dat is niet alleen leerzaam en leuk, maar ook goed voor je beurs! Neem voor meer informatie contact op met [secretariaat@openichthus.nl](mailto:secretariaat@openichthus.nl).

Datum: 14 november

Tijd: 19:30 uur  
Locatie: Ichtuskerk, Parkdreef 258

## **Inloopochtend Ichthuskerk**

Iedere woensdagmorgen is er in de Ichthuskerk vanaf 10.00 uur inloopochtend met koffie/thee en eventueel een gesprek. Van 10:00 – 11:00 uur is ook één van de predikanten aanwezig. Van 9:00 tot 12:00 uur is het ook mogelijk om onder het genot van een kopje koffie of thee creatief bezig te zijn: kaarten maken, breien, borduren etc. Een paar keer per jaar worden de producten verkocht, waarbij de opbrengst bestemd is voor activiteiten en projecten in de gemeente.

Op woensdag 30 oktober is er om 12:15 uur gelegenheid om samen te lunchen. Soep en brood staan klaar.  
**Altijd groter**

Er zijn veel redenen waarom geloven in God niet overtuigend is. Hoe kan God nou goed zijn terwijl er zoveel kwaad is? En wat te denken van de Bijbel; er zijn toch zoveel heilige boeken? En een intuïtie dat God bestaat, dat is biologisch goed te verklaren.

In het boek "Altijd groter" bespreekt theoloog Marinus de Jong 21 van deze redenen. Maar niet om te laten zien dat ze niet waar zijn. Ook niet om te concluderen dat geloven in God onzinnig is. Hij gaat op zoek naar hoe deze redenen ons helpen om onze gedachten over de ongrijpbare God te scherpen. Dat hij een God is die steeds weer aan onze beelden ontsnapt en zich niet laat vangen in onze overtuigingen.

In de Ichthuskerk gaan we naar aanleiding van dit boek met elkaar in gesprek. De gespreksgroep "Kijk op Ge-loof" komt ongeveer eens per maand bij elkaar. Nieuwe deelnemers van harte welkom!

Datum: 15 oktober  
Tijd: 20:15 uur  
Locatie: Ichtuskerk, Parkdreef 258

## **Allemaal anders en toch gelijk – bestaat dat? Dialoogavond.**

Inclusief denken en doen - het is de erkenning van de vanzelfsprekendheid dat alle mensen allemaal anders zijn en ook gelijkwaardig..... In Nederland verankerd in artikel 1 van onze Grondwet: voor de wet is iedereen gelijk. In de kerken is het de genade van Christus: geen onderscheid. Maar de praktijk in Nederland is vaak anders: ongelijke behandeling – voor leeftijd, herkomst, geslacht, handicap, .... Op de arbeidsmarkt, in de horeca, bij (overheids)instellingen, ... Die erkenning dat mensen allemaal anders en toch gelijk zijn, is niet zo vanzelfsprekend. Niet in Nederland, niet in Zoetermeer. En ook niet in de kerk....

Daarom organiseert het InterLevensbeschouwelijk Overleg (ILOZ) samen met de stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding (IDb) een dialoogavond over dit onderwerp. Met deelnemers uit de achterbannen van de diverse ILOZ-gemeenschappen. Mensen van andere afkomst, geloven, (kleding)gebruiken, geaardheid, .... Dialoog: luisteren, je inleven; oefenen in inclusief denken. En daar naar doen.

Neem voor meer informatie contact op met Els Alebregtse (06-49760075) of Flip Bakker (06-24689649).

Datum: 27 november  
Tijd: 20:00-22:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur  
Locatie: Forum/Bibliotheek, Stadhuisplein 1

## **Oecumenische vieringen in tehuizen en instellingen**

Op initiatief van het pastoraal team van de Nicolaasparochie is een overleg geweest met een delegatie van predikanten van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Aanleiding was de visienota van parochiebestuur en pastoraal team van de parochie om vier van de vijf kerken in Zoetermeer aan de eredienst te onttrekken. In alle wijken, behalve Oosterheem, zijn er wederzijds oecumenische overleggrems en gezamenlijke vieringen.



Er komt nu een inventarisatie van woord en gebedsvieringen in tehuizen en instellingen. Waar zijn deze wel en waar niet, en waar is behoefte aan, in het bijzonder op oecumenisch terrein. Vanuit de stuurgroep van het Beeraad van Kerken zal dit worden gecoördineerd door pastoor Jaap van der Bie. Nadere informatie volgt.

## Aankondiging: SchuldHulpMaatje-campagne om taboe op schulden te doorbreken

In het kader van wereldarmoededag, omstreeks 17/10/2019, wordt er via de landelijke kerken en SchuldHulpMaatje extra aandacht gevraagd voor mensen met financiële problemen. Vraag is of er in Zoetermeer, vanuit de kerken (diaconiën), ook iets wordt georganiseerd waarbij we ons steentje kunnen bijdragen.

SchuldHulpMaatje lanceert de campagne Samen Hart voor Mensen. Met die landelijke campagne vragen we in kerk en samenleving aandacht voor mensen met financiële problemen. Het taboe móet doorbroken worden, zodat mensen (eerder) hulp durven te accepteren en we hen kunnen helpen. Welke initiatieven zijn er al (voorgenomen) in de kerken waaraan SchuldHulpMaatje aan bij kan dragen?



Neem om jullie initiatieven te delen contact op met coördinator Jan de Vries (06-39405015 of [idevries@shmzoetermeer.nl](mailto:idevries@shmzoetermeer.nl)).

## Wekelijkse Natuurwandeling

Vind je het fijn om te wandelen en zo rust te zoeken? Wil je gelijk aan je gezondheid werken en iets leren over de natuur in je eigen omgeving? Dan zijn de natuurwandelingen echt iets voor jou. De wandelingen zullen licht belastbaar zijn en er is aandacht voor signalen op fysiek en psychisch gebied.

De wandelingen staan onder leiding van fysiotherapeut/geestelijk begeleider Hans van der Bilt en voedingsdeskundige/coach Gerda Griffioen. Kosten voor de wandeling zijn naar vermogen. Neem voor meer informatie contact op met Gerda Griffioen (06-24975092, [gerda@depelgrimzoetermeer.nl](mailto:gerda@depelgrimzoetermeer.nl)).



Datum: elke woensdag

Tijd: 09:15-10:15 uur

Locatie: Balijhoeve, Kurkhout 100

## Wat is vrijzinnig?

Op zoek naar onze wortels en identiteit. Wat is vrijzinnig? Die vraag zorgt altijd weer voor discussie. Daarom lijkt het goed om eens in de geschiedenis te duiken en te zien hoe die zogenaamde 'vrijzinnigheid' is ontstaan. Deze manier van geloven blijkt oude papieren te hebben.

Ze heeft ook onze Nederlandse cultuur sterk bepaald. Mensen als Erasmus, Menno Simons, Arminius, Hugo de Groot en Spinoza stonden aan de wieg van de 'geest van tolerantie' die we lang koesterden als onze nationale identiteit. Op de eerste avond bespreken we de traditie waarin we staan a.d.h.v. een overzichtelijk artikel van prof. dr. Eric Cossee, Tegendraadse theologie: Een terugblik op vier eeuwen vrijzinnigheid in Nederland (1999).

Er is keuze uit een middagkring om 15:00 en een avondkring om 20:00. Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Karl van Klaveren (06-11041992).

Datum: 1 oktober, 12 november en 14 januari

Tijd: 15:00/20:00 uur

Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3/mw Diepman, Annaplaats 6

## Herdenken van overledenen bij de Watertoren

Van oudsher herdenken we in het najaar de mensen die ons ontvallen zijn. Op zondag 27 oktober staan we ook dit jaar hierbij stil en komen we voor de vijfde achtereenvolgende keer bij de Watertoren bij elkaar. We zullen deze dag namen noemen van onze geliefden die ons dit jaar of in eerdere jaren ontvallen zijn. Bijzondere mensen, die voor altijd met ons mee reizen op onze levensweg. Mensen die altijd deel van onszelf uit blijven maken.

We willen dat doen met alle mensen, gelovig of niet. We steken lichtjes aan voor wie ons ontvallen zijn, en we zullen gedichten lezen. Nogmaals zullen hun namen klinken in het openbaar. We komen samen rondom de Watertoren in Rokkeveen.

Eenieder is van harte uitgenodigd. Neem voor meer informatie contact op met Hans van der Bilt (079-3612022 of [hlvdbilt@ziggo.nl](mailto:hlvdbilt@ziggo.nl)).

Datum: 27 oktober

Tijd: 15:00 uur

Locatie: Watertoren Rokkeveen

## SchuldHulpMaatje zoekt nieuwe maatjes

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Ook in Zoetermeer. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Zoetermeer helpen om de problemen op te lossen. We hebben op dit moment 109 SchuldHulpMaatjes en begeleiden ongeveer 200 gezinnen. Ben jij ons nieuwe maatje?



Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger die mensen met financiële problemen helpt om alle inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. Samen met de hulpvrager maak je Overzicht van alle onbetaalde rekeningen en een plan van aanpak. Het doel is dat de hulpvrager overzicht krijgt en leert hoe hij of zij de geldzaken op orde houdt en uit de schulden blijft. Indien nodig wordt de hulpvrager begeleid naar de Schuldhulpverlening.

Als maatje moet je vooral goed kunnen luisteren en geduld hebben. Je moedigt de hulpvrager aan om vol te houden en geeft praktische hulp.

Na de driedaagse training (geplande cursusdagen zijn op de zaterdagen 2/11, 9/11 en 16/11/2019 te Zoetermeer) kan je als SchuldHulpMaatje aan de slag. Je maakt deel uit van ons maatjesteam, wordt ondersteund door de coördinator en krijgt bijscholing. Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen. Wil jij SchuldHulpMaatje worden en anderen helpen om ook financiële vrijheid te ervaren?

Je kunt je aanmelden via de website ([www.schuldhulpmaatje.nl](http://www.schuldhulpmaatje.nl)). Voor informatie kun je contact opnemen met coördinator Jan de Vries (06-39405015).

## Samen zingen - Wie zingt mee?



Wij zingen liederen uit Taizé, Iona en de Liedbundel van de Pelgrim. Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap die haar oorsprong vond in Taizé. We zingen liederen uit deze traditie.

Iona (Schotland) is een van de oudste broedplaatsen van het Christendom in West-Europa. De Iona Community is een bloeiende gemeenschap op een oeroud eilandje. In de bundel van Iona staan liederen en ook gebeden.

De liedbundel van De Pelgrim in Zoetermeer bevat liederen uit verschillende tradities. Samen een mooie verzameling van liederen die ons kunnen inspireren. Op termijn kan dat aangevuld worden met wensen vanuit de deelnemers.

Neem voor meer informatie contact op met Gerda Griffioen (06-24975092 of [gerda@depelgrimzoetermeer.nl](mailto:gerda@depelgrimzoetermeer.nl)).

Datum: elke woensdag

Tijd: 11:00-12:00 uur

Locatie: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

## Ochtendgebed

Bij De Pelgrim bieden we elke doordeweekse dag een ochtendviering aan. Een kort moment (max. 30 minuten) waarin we stil zijn, een stukje uit de Bijbel lezen en bidden voor de mensen dichtbij, ver weg en voor ons zelf. Een mooi moment om je dag heel bewust te kunnen beginnen.



Ook als je alleen wilt luisteren ben je welkom. We starten om 07:30 uur zodat je op tijd naar je werk of school kunt gaan. Neem voor meer informatie contact op met Gerda Griffioen (06-24975092 of [gerda@depelgrimzoetermeer.nl](mailto:gerda@depelgrimzoetermeer.nl)).

Datum: elke werkdag

Tijd: 7:30-8:00 uur

Locatie: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

## Ontbijt

Elke werkdag ontbijten we na de ochtendviering met een groepje mensen die dat fijn vinden en graag de dag gezamenlijk willen beginnen. Voor de een is het fijn dat er structuur is voor de ander je het fijn dat je niet alleen hoeft te ontbijten. Wil je hier aan mee doen? Dat kan altijd. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd.



Neem voor meer informatie contact op met Gerda Griffioen (06-24975092 of [gerda@depelgrimzoetermeer.nl](mailto:gerda@depelgrimzoetermeer.nl)).

Datum: elke werkdag

Tijd: 8:00-8:45 uur

Locatie: Huiskamer De Pelgrim, Frans Halsstraat 3

## Koffieochtend

Vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? Houd je van gezelligheid? Heb je wellicht vragen op het gebied van zingeving? Dan ben je meer dan welkom op de koffieochtend van de Pelgrim. We kijken er naar uit je dan te ontmoeten.

Neem voor meer informatie contact op met Gerda Griffioen (06-24975092 of [gerda@depelgrimzoetermeer.nl](mailto:gerda@depelgrimzoetermeer.nl)).

Datum: elke donderdag

Tijd: 10:00-12:00 uur

Locatie: Huiskamer De Pelgrim, Frans Halsstraat 3

## Bovenkamer

Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken naar stilte en bezinning? Is ook voor jou het ochtendgebed te vroeg? Kom dan in De Bovenkamer! De bovenruimte van de Pelgrimskerk is daarvoor donderdag een keer in de twee weken de plek.



Er is wekelijks een eenvoudige viering met stilte, een psalm, een bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed. De zijdeur van de kerk is open vanaf 11:30 uur voor een moment van bezinning vooraf. De viering begint om 12:00 uur en duurt ongeveer een half uur. Na afloop is er gelegenheid om nog even te blijven en iets te drinken.

Van harte welkom in De Bovenkamer!

Neem voor meer informatie contact op met Margot Dörr (06-52150706 of [m.dorr@hotmail.com](mailto:m.dorr@hotmail.com)).

Datum: Vanaf 12 september elke 2 weken

Tijd: 12:00-12:30 uur

Locatie: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

## Bent u de financiële man of vrouw die ons gaat helpen?

Halte 2717 is een oecumenische kerkelijke presentieplek in Buytenwegh. We bieden gastvrijheid, diaconale en pastorale steun en zingeving, met name vanuit een christelijke inspiratie.

Er is tijd en aandacht voor iedereen die bij ons binnenloopt, hulpvragen worden samen met de vrager zo goed mogelijk opgepakt, activiteiten als het schrijfcafé, Senioren Actief en de buurtmaaltijd zorgen voor verbondenheid tussen mensen. Verbondenheid en begrip is ook het doel van onze contacten met moslims. Momenten als de Vredesweek, herdenking rond Allerzielen, Inloopgesprekken over levensvragen bepalen ons bij de betekenis van ons leven.



Halte 2717 is als pioniersplek gestart in 2015. De opstart is mogelijk gemaakt met behulp van subsidies die eind 2020 ten einde lopen. Vanaf dat moment moet Halte 2717 op andere wijze in haar financiële behoefte voorzien. De Stuurgroep ziet hiervoor diverse mogelijkheden maar mist de menskracht om dit voortvarend aan te pakken.

Daarom zoeken we een financiële man of vrouw die ons hierbij terzijde wil staan.

Spreekt het werk van Halte 2717 u aan en voelt u zich uitgedaagd door onze vraag, neem dan contact op met de voorzitter stuurgroep Halte 2717, Rob van Vliet (079-3212231 of [robvliet@planet.nl](mailto:robvliet@planet.nl)).

## Lange afstandswandeling

Hou je van wandelen en wil je graag mensen ontmoeten dan is de lange afstandswandeling wat voor jou. We wandelen 1 keer per maand een afstand van tussen de 20 en 25 kilometer. Onderweg delen we met elkaar wat ons bezighoudt en ondersteunen we elkaar. Neem eigen drinken en eten mee voor onderweg. We drinken onderweg ook een keer wat in een gelegenheid die we tegen komen.



De eerste keer is dat we wandelen is op 20 september. We verzamelen op 8:30 uur op perron 3 van Station Zoetermeer, Nelson Mandelabrug 1. We vertrekken dan naar Scheveningen en vandaar lopen we terug naar Zoetermeer. Afstand: 23 kilometer

Neem voor meer informatie contact op met Gerda Griffioen (06-24975092 of [gerda@depelgrimzoetermeer.nl](mailto:gerda@depelgrimzoetermeer.nl)).

Datum: 20 september, 19 oktober, 17 november, 13 december

Tijd: 8:00-8:45 uur

Locatie: afhankelijk van datum

## Taizé-vieringen

Taizé is een klein plaatsje in het midden van Frankrijk, waar in 1940 door Frère Roger een kloostergemeenschap werd opgericht. Elke week (maar vooral in de zomer en rond Pasen) komen duizenden jongeren uit heel Europa naar Taizé voor een meestal kortere (één week) of soms langere periode van ontmoeting en bezinning. Driemaal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte.





Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen, die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn een plaats vindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatie, stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen een of twee regels lang, vierstemmig of canon en worden ze begeleid door gitaar of orgel met eventueel enkele solo-instrumenten. Op veel plaatsen in Nederland worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé, zo ook in Zoetermeer.

Neem voor meer informatie contact op met Matthé Vermeulen (06-55325749 of [matthe.vermeulen@kpnmail.nl](mailto:matthe.vermeulen@kpnmail.nl)).

Datum: Elke 4<sup>e</sup> zondag van de maand

Tijd: 19:30-21:00 uur

Locatie: De Wijngaard, Moeder Theresasingel 100

## Present op zoek naar vrijwilligers

Present is altijd op zoek naar vrijwilligers die hun talenten in willen zetten om iets voor een ander te doen. Daarmee willen een brug slaan tussen mensen die wat te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Naast de praktische klussen zoals tuinieren, behangen, schoonmaken, verven, opruimen en laminaat leggen, die we altijd hebben zijn we specifiek op zoek naar mensen die sociale projecten willen doen zoals helpen bij een ontmoeting in de buurt, met iemand in een rolstoel naar buiten, helpende handen bij het project Magische Kerst, Zwarte Pieten voor ons Sinterklaasproject en helpen bij het uitserveren van een wintermaaltijd die ook gekookt is door vrijwilligers. Belangstelling voor een van deze activiteiten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.



Aanmelden kan via de website of neem contact op met algemeen coördinator Gerda Griffioen (06-24975092 of [gerda@presentzoetermeer.nl](mailto:gerda@presentzoetermeer.nl)).

## Voedselbank Zoetermeer zoekt vrijwilligers

De Voedselbank Zoetermeer, onderdeel van de Voedselbank Haaglanden, zorgt er voor dat iedere donderdag ruim 300 gezinnen van een voedselpakket worden voorzien. Het uitdelen van die voedselpakketten gebeurt op een zestal locaties in Zoetermeer. De werkgroep Transport zorgt elke donderdag voor de bevoorrading van deze locaties en is op zoek naar de volgende vrijwilligers:



- **Chauffeur en rijder met BE of C1 rijbewijs** brengt samen met 2 rijderstussen 8:15-12:00 uur of tussen 12:00-15:30 uur de voedselpakketten van Voedselbank Haaglanden naar 3 van de 6 verdeelpunten. De werkzaamheden bestaan uit het laden van de vrachtwagen in Den Haag en uitladen in Zoetermeer.
- **Groenterijder** haalt met eigen auto kratjes om ca. 8:30 uur groente bij het Proefcentrum voor de Tuinbouw (WUR) in Bleiswijk (vlak bij de A12) en brengt deze voor 10:30 uur naar de Vredekerk in Zoetermeer. Vandaar worden de kratjes met de vrachtwagen verder verdeeld.
- **Brooddienst** is om 9:45 in de loods aan de van Aalstlaan aanwezig om het brood van Bakkerij Jongerius in ontvangst te nemen en te verdelen over de aanwezige kratten. De tijden zijn van 8:30-11:30 uur.
- **Loodsdienst** is tussen 17:30 en 19:00 uur actief in onze loods aan de van Aalstlaan. Hij ontvangt daar de lege kratten en koelboxen die door vrijwilligers van de 6 verdeelpunten gebracht worden. Kratten en koelboxen worden opgestapeld. Bij einde werkzaamheden wordt de loods weer afgesloten.

Voor alle werkzaamheden is een draaiboek en planning beschikbaar. Uw inzet zal circa 4 uur per maand zijn of meer/minder indien gewenst. Voor meer informatie zie onze website [www.voedselbankzoetermeer.nl](http://www.voedselbankzoetermeer.nl) of via Ronald Spaan (06-36347838 of per mail: [spaanronald@gmail.com](mailto:spaanronald@gmail.com)).

## Een busje voor Stichting Oosterfaantje

Stichting Oosterfaantje is een voedselgroep die al sinds 2005 bestaat. Zij willen graag mensen helpen die het (even) zelf niet meer redden met boodschappen én willen ook dat er zo weinig mogelijk voedsel wordt weggegooid én ze zouden het heerlijk vinden als er in elke gezin gezonde maaltijden op tafel komen staan.



De stichting krijgt elke dag vers en brood van Plus Verheul en op vrijdag van Hello Fresh en geven dat gratis weg. Het enige dat we vragen is een bijdrage voor de kosten van benzine. Om beter in staat te zijn voedsel te verdeelen, is een broodnodig bestelbusje, ter waarde van €1300,- aangeschaft door de vrijwilligers, met een voorschot van een vriend van Oosterfaantje. Om dit voorschot terug te kunnen betalen, vraagt Stichting Oosterfaantje aan kerken en anderen die zich betrokken voelen, om een eenmalige donatie. Als 13 kerken €100,- doneren, is de bus betaald.

Deze donatie kan worden overgemaakt naar bankrekening NL64INGB0009390602 t.n.v. Stichting Oosterfaantje Zoetermeer, o.v.v. aanschaf busje. Hopelijk kan met uw donatie het voorschot worden terugbetaald. Als er meer geld binnenkomt dan € 1300,- zal Stichting Oosterfaantje dit laten weten.

## Nieuwe editie Gaandeweg

Recent is de nieuwe editie van de Gaandeweg verschenen. Wellicht heeft u deze al in uw brievenbus aangetroffen. In dit programmaboek van de Samenwerkende Kerken Zoetermeer, staat een groot aanbod van Vormings- en Toerustingsactiviteiten vermeld. Veel activiteiten zullen ook in de nieuwsbrief voorbij komen. Maar als u het programma zelf wilt doornemen, zoek dan een exemplaar op in één van de vele deelnemende Zoetermeerse kerken.

## Vergaderdata Beraad van Kerken

Voor het seizoen 2019/2020 zullen de vergaderingen van het Beraad plaatsvinden op 6 november, 19 februari en 22 april. De vergaderingen zullen starten om 20:00 uur, op een nog nader bekend te maken locatie. U ontvangt voor deze vergaderingen nog een uitnodiging.

### Aanmelden /afmelden en kopij

Stuur een email naar: [beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com](mailto:beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com) of [nieuwsbrief@bvkzoetermeer.nl](mailto:nieuwsbrief@bvkzoetermeer.nl). Uw gegevens zullen alleen worden bewaard voor zover dat benodigd is voor het toezenden van de nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen met anderen.