

Beraad van Kerken Zoetermeer

Nieuwsbrief

Maart/april 2020

www.bvkzoetermeer.nl

beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com

www.facebook.com/beraadvankerkenzoetermeer

In deze nieuwsbrief:

- Vervolgde christenen centraal tijdens AWAKEN-jongerdienst
- NicolaasJong
- Cinema Halte 2717: Films om over na te praten
- Bijbel geloofsgesprekken Nicolaasparochie
- Activiteiten De Pelgrim
- Geloven in gesprek
- Vooraankondiging Zomervrijwilligers
- SchuldHulpMaatje zoekt bestuurslid!
- Beraad spreekt met wethouder over de inzet van kerken in de Zoetermeerse samenleving
- Druppels om te delen
- 75 jaar vrijheid - herinneren, bezinnen, vieren in de Ichthuskerk
- Bijbel Sponsorontbijt
- Open Ichthus inloopactiviteiten
- Activiteiten Halte 2717
- Divina Comedia in de kunst
- Filosofen over de Tien Geboden
- Leven in aandacht

Agenda:

- 16/03 Filosofen Tien Geboden (Adventskerk)
- 23/03 Divina Comedia (Adventskerk)
- 24/03 Meditatie (Pelgrim)
- 24/03 Cinema Halte 2717 (Halte 2717)
- 29/03 Fris uit de mis (HNPZ)
- 29/03 Taizéviering (Pelgrim)
- 01/04 Interreligieus gesprek (Halte 2717)
- 04/04 Lange afstandswandeling (Pelgrim)
- 05/04 AWAKEN (Parousia)
- 07/04 Meditatie (Pelgrim)
- 09/04 Witte Donderdag viering (Pelgrim)
- 09/04 Druppels om te delen (Halte 2717)
- 10/04 Goede Vrijdag vieringen (Pelgrim)
- 11/04 Stille Zaterdag vieringen (Pelgrim)
- 12/04 Paasviering (Pelgrim)
- 16/04 Druppels om te delen (Halte 2717)
- 26/04 Taizéviering (De Wijngaard)
- 03/05 75 jaar vrijheid (Ichthuskerk)
- 06/05 Interreligieus gesprek (Halte 2717)

Vervolgde christenen centraal tijdens AWAKEN-jongerdienst

AWAKEN, het maandelijkse jongerenevent van Zoetermeer houdt zondag 5 april een thema avond over de vervolgde kerk. Wereldwijd worden meer dan 245 miljoen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om hun geloof.

Een Bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten: het lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een Bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een strafkamp wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in het geheim in kleine groepen samenkomen.

Een spreker van Open Doors vertelt tijdens de themabijeenkomst over christenvervolgding, onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de vervolgde kerk zijn vaak schrijnend, maar bevatten ook een inspirerende boodschap. Over standvastig blijven in geloof, moed om trouw te blijven en vijanden lief te hebben en de kracht van gebed.

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo'n zestig landen.



De bijeenkomst wordt gehouden in gebouw de Uitkijk, Wattstraat 64 en begint om 19:30 uur. U bent van harte uitgenodigd om bij deze thema-avond aanwezig te zijn.

Neem voor meer informatieve contact op via email (tkok.parousiazoetermeer@outlook.com of jan.op.weg@gmail.com), of kijk op www.opendoors.nl.

Datum: 5 april

Tijd: 19:30 uur

Locatie: De Uitkijk, Wattstraat 64

NicolaasJong

NicolaasJong is de nieuwe jongerengroep van de H. Nicolaasparochie.

Deze enthousiaste groep jongeren organiseert voor jongeren uit Zoetermeer verschillende leuke activiteiten. Activiteiten met inhoud, maar ook gewoon gezellige bijeenkomsten. Zij richten zich niet alleen op RK jongeren maar op alle jongeren die geïnteresseerd zijn in hun activiteiten.



De jongeren worden begeleid door diaken Ronald van Berkel van de H. Nicolaasparochie.

De voedselbank actie van NicolaasJong op zaterdag 29 februari in winkelcentrum Meerzicht was een groot succes. 10 jongeren verzamelden ruim 60 kratten/dozen in iets meer dan 4 uur tijd. Het enthousiasme was groot, zowel bij jongeren als bij het winkelend publiek. 'Er zijn vaker voedselbankacties, maar dat nu door jongeren gebeurd is erg goed', was een veel gehoorde reactie.

Door de jongeren is besloten om in het najaar opnieuw een voedselbank actie op te zetten, maar dan in een ander winkelcentrum.

Voor de komende tijd staan de volgende activiteiten gepland:

- **Fris uit de mis.** 29 maart, 12:00. Elke laatste zondag van de maand, gooien wij na de 's zondagse viering de bar open! Kom gezellig langs. (Wij schenken geen alcoholische dranken.)

Wilt u deze informatie doorgeven aan de jongerengroep(en) in uw kerk? Neem voor meer informatie en vragen over de activiteiten contact op (via nicolaasjong@hnpz.nl).

Cinema Halte 2717: Films om over na te praten



Still Alice is een film uit 2014. Alice Howland, briljant wetenschapper, krijgt op jonge leeftijd te horen dat ze lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Ze worstelt met haar ziekte en dat heeft een grote impact op haar werk, huwelijk en familie. Een ontroerend relaas. Kom kijken, praat mee, deel je ervaring en je mening

We kijken deze film op dinsdag 24 maart vanaf 19:30 uur, in Ons

Honk. De entree bedraagt €2,- en koffie of thee is inbegrepen. Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op via email (Informatie@halte2717.nl) of telefonisch (06-82627363). Wat ook kan: kom gezellig langs bij de Halte (di t/m do 10-14 uur)



Datum: 24 maart

Tijd: 19:30-22:00 uur

Locatie: Ons Honk, Carry van Bruggenhove 27

Bijbel geloofsgesprekken in de Nicolaasparochie

Als je samen met anderen een Bijbelverhaal leest en erover in gesprek gaat, dan klinkt ons eigen leven hierin mee. Het inspireert en verbindt ons met God en met elkaar.

Deze gesprekken vinden op verschillende momenten plaats: op de maandagavonden 16 maart en 20 april en op de woensdagochtenden 18 maart en 22 april. Deze bijbel geloofsgesprekken vinden plaats in parochieel centrum de Kapelaan en worden begeleid door Pastor Ella Feijen. Vooraf aanmelden is wel wenselijk. Dit kan via email (geloofscentrum@hnpz.nl).

Datum: diverse data

Tijd: 20:0-21:30 uur (avonden) of 10:00-11:30 uur (ochtenden)

Locatie: De Kapelaan, Nicolaasplein 2

Activiteiten De Pelgrim

Pelgrimage naar Slangenburg

Een pelgrimage is een manier om een aantal zaken in je leven op een rijtje te zetten of opnieuw de zin in je leven te ontdekken. Dit jaar gaan we vanuit De Pelgrim voor het 5e jaar op rij opnieuw met elkaar op stap, we lopen (of fietsen) in 4 dagen naar Slangenburg, de vroegere trappistenabdij en tegenwoordig een pioniersplek, net als De Pelgrim. We beginnen op Hemelvaartsdag 21 mei en arriveren op zondag 24 mei.

Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Hans van der Bilt (via info@depelgrimzoetermeer.nl of via hlvdbilt@ziggo.nl of telefonisch via 079-3162022).

Pasen in De Pelgrim: Paasweek 2020, een korte uitleg

De Pelgrim doet haar naam eer aan door de keuze van het thema: Pelgrimage naar het land van verlangen. We beleven de paasweek als een weg, een proces van vernieuwing. In het meegaan in de stoet naar Pasen kun je je eigen proces van loslaten en het gaan door de dood van twijfel en leegte naar een vernieuwd en opgewekt leven ervaren.

In de Paaspelgrimage maken we in verkorte en geconcentreerde vorm de tocht van ons leven, een reis van verlangen: afscheid nemen en vertrekken, de moedeloosheid en de inspiratie, de crises en hoogtepunten. Is er ook een aankomst? Ja, maar de reis gaat daarna ook weer verder, maar anders!

Paasprogramma in De Pelgrim:

Witte Donderdag (9 april):

De Pelgrimskerk, 9 april, 21:00 uur: Meditatieve viering met daarna een nachtwake tot het begin van het ochtendgebed op Goede Vrijdag.

Goede Vrijdag (10 april):

De Pelgrimskerk, 7:30 uur: Ochtendgebed.

De Wijngaard, 15:00 uur: Kruisweg, de staties zijn gemaakt door Ellen Vermeulen.

De Pelgrimskerk, 21:00 uur: Kruisviering rondom Lucasevangelie.

Stille zaterdag (11 april):

De Pelgrimskerk, 10:00 uur: Meditatieve viering.

De Pelgrimskerk, 19:00 uur: Meditatieve paaswake.

Pasen (12 april):

De Pelgrimskerk, 13:00 uur: Paasviering.

Lange afstandswandeling

Op zaterdag 4 april ben je van harte uitgenodigd om mee te wandelen. We lopen een afstand die ligt tussen de 20 en 25 kilometer. Neem eigen drinken en eten mee voor onderweg. We drinken onderweg ook een keer wat in een gelegenheid die we tegen komen. De route voor die dag is nog niet bekend maar meld je aan bij Ger van Vilsteren (penningsmeester@presentzoetermeer.nl of 06-52077545). Indicatie van de kosten: €10,00 plus kosten openbaar vervoer. Bijdrage in de vorm van donatie.

Taizé viering

Taizé is een klein plaatsje in het midden van Frankrijk, waar in 1940 door Frère Roger een kloostergemeenschap werd opgericht. Elke week (maar vooral in de zomer en rond Pasen)



komen duizenden jongeren uit heel Europa naar Taizé voor een meestal kortere (één week) of soms langere periode van ontmoeting en bezinning. Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen, die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. Vaak zijn de liederen een of twee regels lang, vierstemmig of canon en worden ze begeleid door gitaar of orgel met eventueel enkele solo-instrumenten. Iedereen, van jong tot oud, is welkom.

Datum: 26 april

Tijd: 19:30-20:30 uur

Locatie: De Wijngaard, Moeder Theresasingel 100

Meditatie

Op 7 april zullen we een muziek meditatie doen in de bovenzaal van de Pelgrimskerk. We zijn op weg naar Pasen en de meditatie zal dan ook in het teken van opstanding. Het is de laatste bijeenkomst van de serie. Wat later in het voorjaar willen we nog een tuinmeditatie doen. We wachten even tot de kerktuin wat meer in bloei staat. Houd de berichten in de zondagsbrieven in de gaten. Zoals altijd beginnen we om 13:30 uur en eindigen rond 15:00 uur. Daarna is er gelegenheid om na te praten bij een kopje thee.

Neem voor meer informatie contact op met Marga Schipper (marga_boven@ziggo.nl) of met Joke den Hertog (f2hjfdenhert@hetnet.nl). De kosten bedragen €5,-.

Datum: 7 april

Tijd: 13:30 uur

Locatie: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

De Bovenkamer

Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken naar stilte en bezinning? Is ook voor jou het ochtendgebed te vroeg? Kom dan in De Bovenkamer! De bovenruimte van de Pelgrimskerk is daarvoor donderdag een keer in de twee weken dé plek.

Er is tweewekelijks een eenvoudige viering met stilte, een psalm, een Bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed. De zijdeur van de kerk is open vanaf 11:30 uur voor een moment van bezinning vooraf. De viering begint om 12:00 uur en duurt ongeveer een half uur. Na afloop is er gelegenheid om nog even te blijven en iets te drinken. Van harte welkom in De Bovenkamer! Indicatie kosten: € 3,00 incl. koffie en thee. Bijdrage in de vorm van donatie.



Neem voor meer informatie contact op met Margot Dörr (06-52150706 of m.dorr@hotmail.com).

Datum: elke 2 weken op donderdag

Tijd: 12:00-12:30 uur (kerk open om 11:30)

Locatie: Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86

Toekomst van De Pelgrim

Op zaterdagmiddag 9 mei willen we met elkaar in gesprek over de toekomst van De Pelgrim. Hoe zien wij die? Bijeenkomst is van 15:00 tot 17:00 uur in het Centrum. Nadere informatie volgt!

Geloven in gesprek



In het voorjaar van 2020 vinden er interreligieuze gesprekken plaats in Buytenwegh. Deze vinden plaats in Halte 2717, Carry van Bruggenhove 25. De gesprekken worden vooraf gegaan met een korte inleiding vanuit verschillende religieuze tradities. Neem voor meer informatie hierover contact op met ds. Rein Algera (algeus@ziggo.nl). De volgende gesprekken staan op de agenda:

- **Geloof en humor.** Woensdag 1 april. 1 april – al lang een datum waarop mensen grappen met elkaar uithalen. Geloven en humor lijkt vaak niet zo'n goede combinatie. Hoe wordt in onze geloofsbronnen en in de traditie met humor omgegaan?

- **Vanuit geloof gedenken en bevrijding vieren.** Woensdag 6 mei.
- **Iftar-maaltijd.** Zaterdag 16 mei. Na samen spreken nu samen eten; nadere informatie volgt!

En verder... Op 12 april vieren christenen Pasen. Van 20 t/m 27 april viert de Joodse gemeenschap het Pesach-feest. Op 24 april begint voor Moslims de Ramadan. Op 5 mei vieren we 75 jaar bevrijding van Nederland. Wat is de betekenis de betekenis van bevrijding bij gedenken en vieren in de religieuze tradities?



Vooraankondiging Zomervrijwilligers

In Zoetermeer gaan we in samenwerking met diverse partijen een zomerprogramma ontwikkelen voor ouderen die niet met vakantie gaan. Heel veel reguliere activiteiten stoppen in de zomervakantie omdat de begeleiding er niet is. Ook de thuiszorg komt minder vaak langs vanwege de vakanties van de medewerkers en de kinderen en kleinkinderen zijn ook op vakantie. Dan kan het zomaar zijn dat je in deze periode veel thuis bent.

Daar willen wij wat aan doen. Dat kunnen we echter niet alleen. Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig om de ouderen te begeleiden, activiteiten te helpen organiseren, ouderen te vervoeren of thuis te bezoeken. Misschien heb jij vanwege de vakantie ook meer tijd omdat je niet hoeft te werken, je eigen activiteiten ook stil liggen en wil je die tijd wel gebruiken om iets te betekenen voor de ouderen.



In april kun je je digitaal opgeven. Wil je daar in ieder geval de informatie niet over missen meld je dan vast aan via g.griffioen@samenuouderworden.nl. Dan sturen we je in april de informatie toe hoe je je aan kunt melden.

SchuldHulpMaatje zoekt bestuurslid!

SchuldHulpMaatje Zoetermeer (SHMZ) is een vrijwilligersorganisatie met als doel om Zoetermeeders met (problematische) schulden te helpen en begeleiden. Wij beschikken over ongeveer honderd opgeleide vrijwilligers (maatjes) die ingezet kunnen worden.

Uitbreiding van het bestuur is noodzakelijk, en daarom zijn we dringend op zoek naar een Algemeen bestuurslid, die zijn/haar taken in nauw contact met het coördinator-bestuurslid zal vormgeven en invullen.

Je rol als Algemeen bestuurslid:

- (Mede) bestuur vertegenwoordigen in overleggen met gemeente, lokale ketenpartners en het landelijk steunpunt van SchuldHulpMaatje;
- (Mede) bestuur vertegenwoordigen bij activiteiten en bijeenkomsten van deze spelers;
- (Mede) bestuur vertegenwoordigen bij interne activiteiten en bijeenkomsten;
- Optreden als sparringpartner voor de coördinatoren;
- (Mede) lokale en landelijke ontwikkelingen op schuldhulpgebied vertalen in beleid en uitvoering.

Wij vragen:

- Betrokkenheid bij de doelgroep van SHMZ: hulpvragers in financiële nood;
- Betrokkenheid bij de ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening;
- Een daadkrachtige bruggenbouwer en geëngageerde netwerker;
- (Indicatief) ca. 40 uur per maand beschikbaar, grotendeels ook overdag;
- Bereidheid om zich minimaal drie jaar voor SHMZ in te zetten.

Wat kunnen wij bieden:

- Bijzonder vrijwilligerswerk;
- Werken voor een van de grotere SHM-afdelingen, met ca. 200 hulpvragers en 100 maatjes;



Zoetermeer

- Bijdragen aan continuïteit en kwaliteit van SchuldHulpMaatje Zoetermeer, een organisatie in ontwikkeling.

Ben je geïnteresseerd?

Neem contact op met secretaris Aart Mul (06-2884269 of aartmul@shmzoetermeer.nl), die het voor de functie opgestelde complete profiel kan toesturen. Solliciteren kan tot 1 mei 2020. Een aanmelding, met beknopt cv, kan worden gestuurd naar bovengenoemd mailadres.

Beraad van Kerken spreekt met wethouder Ter Laak over de inzet van kerken in de Zoetermeerse samenleving

Op woensdag 19 februari jl. was wethouder Ter Laak te gast bij het Beraad van Kerken. De deelnemers vanuit de verschillende kerken spraken met haar over verschillende onderwerpen waaronder de Coalitie tegen Eenzaamheid. Het Beraad is in de persoon van oud-voorzitter Dick Sonneveld sterk betrokken geweest bij het initiatief voor de Coalitie.

We hebben de wethouder – en later ook de hele Coalitie – verteld over de inzet van de kerken in de Zoetermeerse samenleving.

Uitspraak van Jan Waaijer, oud-burgemeester Zoetermeer: gemeente en kerken bedienen dezelfde doelgroep, voor beide staat welzijn centraal; de gemeente voor alle burgers, de kerken voor hun communities.

Die kerkelijke communities zijn ook burgers van de gemeente Zoetermeer. En hoewel de nieuwsberichten nog niet zo lang geleden kopten dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking sinds 2018 onkerkelijk is, rekent toch 48% van die Nederlanders zich tot een christelijke of andersgelovige levensovertuiging.

Als het gaat om de ouderen, dan is 66% van de mensen van 75 jaar en ouder betrokken bij een kerk (48%) een moskee (12%) of een andere levensbeschouwelijke organisatie (6%) (Bron CBS 2018). Je kan dus stellen dat – met alle beperkingen, kerkleden zijn ook mensen – een substantieel deel van de eenzaamheidsbestrijding in Nederland en Zoetermeer een goede basis heeft in de structuren van kerkelijke en andere levensbeschouwelijke organisaties.

Daarnaast zijn kerken ook betrokken op de buurt of de wijk waarin ze staan. Dus ook buiten hun eigen leden bieden ze comfort aan buurt- en wijkgenoten. In inloophuizen en perrons, haltes, pioniersplekken. Met koffie, lunches en maaltijden, en vooral: een luisterend oor en aandacht. En niet in de laatste plaats: het werk van christelijke hulporganisaties zoals Present, Schuld- en JobHulpMaatje.

Flip Bakker, lid Stuurgroep Beraad van Kerken Zoetermeer.

Druppels om te delen

Het leven kan heel mooi zijn, maar soms gebeuren er vervelende dingen. Je kunt dingen verliezen, mensen verliezen. En toch kan je leven nog steeds de moeite waard zijn. Vaak heb je dan een ander nodig om dat te zien en er iets over te zeggen. Daarom praten we er met elkaar over. Over wat je mooi vindt, wat je dwars zit en over wat je verder helpt.

Vorige jaar ging PiëzoCentrum Buytenwegh samen met Halte 2717 van start met een reeks gesprekken over 5 verschillende thema's. Na het succes hiervan begint is maart weer een nieuwe serie gesprekken begonnen.

Iedereen die mee wil praten, van harte welkom op onderstaande donderdagmiddagen van 13:30 tot 15:00. Van harte



welkom om mee te doen!

Donderdag 9 april: Dit maakt mij verdrietig...
Donderdag 16 april: Hier krijg ik weer energie van...
Donderdag 7 mei: Hoe ga ik hier mee om?
Donderdag 28 mei: En toen gebeurde er dit...



Zou je graag deel willen nemen aan deze gesprekken dan ben je van harte welkom bij PiëzoCentrum Buytenwegh op de Cesar Franckrode 62. Aanmelden kan eventueel door contact op te nemen met Milou van Loenen (milou@stichtingpiezo.nl) of 079-8887474), of met de gespreksleiders Heleen de Lange (berichten@atelierheleen.nl) en ds. Rein Algera (algeus@ziggo.nl). Maar ook zonder aanmelden vooraf: welkom!

Datum: diverse data
Tijd: 13:30-15:00 uur

Locatie: PiëzoCentrum Buytenwegh, Cesar Franckrode 62

75 jaar vrijheid - herinneren, bezinnen, vieren in de Ichthuskerk

Ook vanuit de Ichthuskerk zijn er goede initiatieven rond 75 jaar bevrijding. Onze invalshoek als kerk daarbij is dat we herdenken en vieren willen koppelen aan bezinning op onze wereld vandaag. Discriminatie (voetbal, politiek), Jodenhaat, armoede, vluchtelingen en gewetensgevangenen zijn er nog steeds.

Er zal een expositie in onze kerk zijn van half april tot 5 mei. Dankzij medewerking van gemeenteleden en anderen zijn er bijzondere objecten en verslagen uit de oorlogstijd en de bevrijding.

En er zijn in vitrines en op schermen voorbeelden die linken aan onze tijd vandaag. Jongeren en scholen zijn erbij betrokken. Daarnaast is er een aantal andere activiteiten, waaronder de bijzondere dienst met Yentl Flavour op zondagmorgen 3 mei.



Voor bijdragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met Anne Marie Oppentocht (aoppentocht@planet.nl) of Anton van Dijken (coördinator) (mail@antonvandijken.nl).

De expositie is geopend op 15, 22 en 29 april van 10:00-13:00 uur, op 16, 17, 19 en 26 april van 15:00-17:00 uur, op 20 april van 19:00-21:00 uur, op 3 mei van 9:30-12:30 uur en op 4 mei van 19:00-20:30 uur.



Op zondagmorgen 3 mei (10:00 uur) vult de muziek- en toneelgroep Yentl Flavour de dienst in de Ichthuskerk in met de voorstelling 'Reikhalzen naar leven', over het leven van Etty Hillesum. Vorig jaar was deze voorstelling ook in de Ichthuskerk te zien en het was voor alle aanwezigen een zeer, zeer indrukwekkende ervaring.

Yentl Flavour neemt u mee in de denkwereld van Etty Hillesum aan de hand van een aantal van haar dagboekfragmenten. Deze worden afgewisseld met prachtige (met name Jiddische) liederen en instrumentale klanken. Naast onze vertrouwde viool en gitaren, brengen ook trommels, bekkens, fluit en woodbloes de teksten dichterbij. Als afsluiting klinkt het ontroerende lied Song of songs uit de Mauthausen Cyclus van Mikis Theodorakis in een eigen Nederlandse vertaling.

Neem voor meer informatie contact op met Anton van Dijken (mail@antonvandijken.nl) of ds. Rein Algera (algeus@ziggo.nl).

Bijbel Sponsorontbijt

In 2020 staan drie Bijbelsponsorontbijten gepland. De eerste is op zaterdag 7 maart (overige data 20 juni en 17 oktober) om 9:00 uur bij Brasserie Vandaag in De Bouwhof, Edisonweg 115.

Samen ontbijten, samen stilstaan bij de vervolgte christenen en samen bidden voor hen. Kom ook en sponsor door uw deelname gelijk een Bijbel, dat is inbegrepen in het bedrag van €10,-.

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) staat garant dat de Bijbel op de juiste plaats terecht komt. Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Eline Van Noye (sameningeloof@gmail.com).



Data: 7 maart, 20 juni en 17 oktober

Tijd: 9:00 uur

Locatie: Brasserie Vandaag (in de Bouwhof), Edisonweg 115

Open Ichthus inloopactiviteiten

Iedere woensdagmorgen is er in de Ichthuskerk vanaf 10:00 uur inloopochtend met koffie/thee en eventueel een gesprek. Van 10:00 - 11:00 uur is ook één van de predikanten aanwezig. Van 9:00 tot 12:00 uur is het ook mogelijk om onder het genot van een kopje koffie of thee creatief bezig te zijn: kaarten maken, breien, borduren etc. Een paar keer per jaar worden de producten verkocht, waarbij de opbrengst bestemd is voor activiteiten en projecten in de gemeente.



Activiteiten Halte 2717

Uitje Senioren Actief

Nu al een oproep voor donderdag 4 juni: die middag hebben de deelnemers van Senioren Actief hun jaarlijkse uitje. Daarvoor zoeken we weer enkele chauffeurs. Benzinekosten worden vergoed. U kunt zich opgeven bij Rob (robvliet@planet.nl) of Johan (buurtpastor@halte2717.nl).

Paasactiviteit voor kinderen

In de wijktuin Zoete Aarde is op woensdagmiddag 8 april weer een Paasactiviteit voor kinderen uit Buytenwegh en de Leyens, georganiseerd door Mooi welzijn, Halte 2717 en wijkbewoners. De kinderen kunnen chocolade eieren zoeken die verstopt zijn door de paashaas, knutselen en luisteren naar een mooi Paasverhaal.



Zomerfestival

In de zomervakantie organiseren we weer het Zomerfestival. Op de woensdagmiddagen zijn er dan activiteiten voor de kinderen van 4-12 jaar en voor de cliënten van Middin. Vind je het leuk om daarbij te helpen? Geef dit door aan Binie (b.geut@kpnplanet.nl).

Schrijfcafé

Het Schrijfcafé wordt op de eerste en tweede woensdagochtend van de maand gehouden onder de bezielende leiding van Jannie van Maldegem. Door te schrijven kom je in contact met wat er werkelijk in jou leeft en in de ander. Je hoort en ziet elkaar, zonder oordeel. Dat maakt de wereld zo veel mooier. Jannie geeft dan schrijfopdrachten zoals "Als ik de tijd zou hebben, dan....", of "schrijf over je familie".

Daarna lees je voor wat je opgeschreven hebt. De anderen mogen niet hun mening geven over wat voorgelezen wordt, geen kanttekening, geen suggesties, geen kritiek, ook niet opbouwend. Het doel van het schrijfcafé is niet om beter te leren schrijven, maar om jezelf en anderen beter te leren kennen in een vertrouwde omgeving.

Divina Comedia in de kunst

De 'Goddelijke Komedia' van Dante Alighieri (1265-1321) behoort tot de literaire meesterwerken van de Europese cultuur. In honderd zangen beschrijft Dante zijn tocht door de hel over de louteringsberg naar het paradijs. Als begeleiders heeft hij de dichter Vergilius, zijn geliefde Beatrice en de mysticus Bernard van Clairvaux.

Vele kunstenaars hebben zich in de loop der eeuwen laten inspireren door het beeldend taalgebruik van Dante. In deze lezing, gegeven door kunsthistorica Marian van Caspel, wordt Dante's reis verbeeld aan de hand van werk van Botticelli, Michelangelo, Rodin, William Blake, Dali, Robert Rauschenberg en Juke Hudig. De Commedia, zoals het werk oorspronkelijk heette, kent een enorme rijkdom aan personages: meer dan zeshonderd historische en mythologische figuren worden bij naam genoemd.



Aan vele van deze personen zitten verhalen vast, zoals het ontroerende verhaal van de geliefden Francesca en Paolo, tijdgenoten van Dante. In de tweede kring van de hel, die van de wellustigen, worden zij in een razende storm eeuwig door de lucht rondgesleurd. Deze lezing is bedoeld als een kennismaking met de Divina Commedia en laat zien dat het verhaal van Dante meer over ons gaat dan dat we zouden kunnen bevroeden.

Kosten voor deelname bedragen €7,50 voor niet-leden en €5,- voor leden en donateurs. Neem voor meer informatie contact op met Karl van Klaveren (06-11041992).

Datum: 23 maart

Tijd: 20:00 uur

Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3

Filosofen over de Tien Geboden

Wie zich wil verdiepen in de filosofie kan kiezen uit verschillende invalshoeken: de geschiedenis van de wijsbegeerte, de logica, de metafysica, de wijsgerige antropologie, de kennisleer, de esthetica of de ethiek. In dat laatste perspectief willen we ons dit seizoen verdiepen in onze filosofiekring. We willen dat doen aan de hand van Erfenis zonder testament: Filosofische overwegingen bij de tien geboden (Lemniscaat 2015).

In dit boek gaan Hans Achterhuis en Maarten van Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude ethische vragen. Daarbij maken ze gebruik van de inzichten van bekende filosofen – van Spinoza tot Louis Althusser, en van Hannah Arendt (zie foto) tot René Girard – die de problematiek vanuit onverwacht perspectief belichten. Met hun diepgang weten de auteurs nieuwe dimensies in de tien geboden te openen.

Maandag 16 maart: Tristan en Isolde en het zevende gebod – pag. 163-182.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of via bol.com. Kosten voor deelname bedragen €5,- voor niet-leden. Gratis voor leden en donateurs. Neem voor meer informatie contact op met Karl van Klaveren (06-11041992).

Datum: 16 maart

Tijd: middagkring om 15:00 uur en avondkring om 20:00 uur, naar keuze

Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3

Leven in aandacht

Elke eerste zaterdag van de maand een uur meditatie voor beginners en gevorderden. Veel mensen denken dat meditatie een je terugtrekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die je juist leert om te genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet en laat. Boeddhistische meditatie en christelijke levensbeschouwing bieden steeds meer mensen een manier om vanuit betrokkenheid helder in de wereld te staan. Tijdens dit uur worden enkele lange momenten van stilte afgewisseld met het zingen van mantra's, een ontspanningsoefening en een korte overweging. Er is aandacht voor zitten vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. Na afloop is er thee.

De meditaties worden gegeven door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger). Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Neem voor meer informatie contact op met Toon Vessies en Saskia Stolwijk (079-3310560).

Data: 4 april, 2 mei en 6 juni
Tijd: 9:30 uur, inloop vanaf 9:15 uur
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3

Vergaderdata Beraad van Kerken

De volgende vergadering van het Beraad zal plaatsvinden op 22 april. De vergaderingen zullen starten om 20:00 uur, op een nog nader bekend te maken locatie. U ontvangt voor deze vergaderingen nog een uitnodiging.

In de volgende nieuwsbrief zullen vergaderdata voor het volgende seizoen aangekondigd worden.

Aanmelden /afmelden en kopij

Stuur een email naar: beraadvankerkenzoetermeer@gmail.com of nieuwsbrief@bvkoetermeer.nl. Uw gegevens zullen alleen worden bewaard voor zover dat benodigd is voor het toezenden van de nieuwsbrief. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen met anderen.