



Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 11 oktober 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ).
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ>)

Kerk in de samenleving

Afgelopen week was dat trending topic in het nieuws: hoe verhoud je je als kerk tegenover de maatregelen van de regering. Max 30 mensen mochten samenkomen in openbare ruimtes, kerken uitgezonderd.

De kerk in Staphorst maakte gebruik van de toegestane ruimte en hielden 3 kerkdiensten met ieder 600 mensen.

Uw kerkenraad was van mening dat wij als kerk niet buiten de samenleving mochten gaan staan, en besloot om zich te houden aan het maximum van 30 mensen. Deze beslissing leidde tot teleurstelling voor een aantal gemeenteleden: zij konden de kerkdienst niet bijwonen. Waarom had de kerkenraad dit besloten?

Ik begreep de teleurstelling en had, net als de kerkenraad, ook liever gewild dat we gewoon kerkdiensten konden houden, desnoods een 'ongewone' kerkdienst, in aangepaste vorm, met afstand en alles. Waarom dan toch kiezen voor een beperking die niet hoefde?

Waarom? Omdat wij deel uitmaken van de samenleving. Had het anders gekund? Wij weten het niet. Maar als u het wel weet, als u ideeën hebt over hoe we, met en ondanks alle beperkingen die er zijn, samen kerk kunnen zijn, laat het me weten. Ook als u uw teleurstelling en gemis wil laten horen, geef het door, liefst via de mail: voorzittervandepor@gmail.com.

Bepie van der Plas, voorzitter

Mondkapjes en testen

Het dringende advies van de regering is om bij beweging op plaatsen 'waar je de hemel niet ziet' een mondkapje te dragen. Ook al is er in onze kerkgebouwen soms letterlijk of figuurlijk zicht op de hemel, we kunnen ons voorstellen dat u of jij een mondkapje wil dragen. Natuurlijk is daar alle ruimte voor.

In deze tijd proberen wij goede zorg te hebben voor elkaar. Daarom willen wij u en jou vragen om het te laten weten als u/jij een COVID-test ondergaat. Zeker in het geval van een positieve uitslag horen wij dat graag, zodat we u kunnen helpen met het nalopen van de contacten in de afgelopen tijd en we een beetje zicht houden op de verspreiding in onze wijkgemeente. Voor dit contact zijn de pastores en de scriba beschikbaar. Natuurlijk is geheimhouding en privacy hierbij leidend.

Ds. Carina Kapteyn

Orde van dienst

Onze Joodse zusters en broeders vieren vandaag op de negende dag van het Loofhuttenfeest Simchat Thora, de vreugde van Gods liefdevolle aanwijzingen. Ze lezen de laatste woorden van de Thora uit Deuteronomium om daarna weer van voren af aan te beginnen met Genesis. Vandaag voegen wij ons in die beweging van hoop op zoek naar het nieuwe begin. We vieren in de kerk en thuis samen met elkaar op afstand en in geloof verbonden.

In de voorbereiding voor deze dienst kwam ik een mooi gedicht tegen van Jacqueline Roelofs- Van der Linden, genaamd Gastvrijheid. Het laatste couplet deel ik graag met u:

Samen eten
Het goede van de aarde delen
genieten van elkaars gezelschap
Dan wordt water wijn.
Laat dat ons gegeven zijn.

Zondag 11 oktober 2020 avondmaalsviering in de Oase en online.

Voorganger: ds. Carina Kapteyn

Organist: Arie Vooijs

Lector: Tineke van Goeverden

- **Muziek**
- **Welkom**
- **Drempelgebed:** Lied 377 Zoals ik ben, kom ik nabij
- **Lied:** Wees stil voor het aangezicht van God, Hemelhoog 667
- **Groet en onze hulp**
- **Muzikaal kyrië** met beelden
- **Gloria** in woorden van lied 299g Op de berg
- **Ontsteken van licht**
- **Lezing:** Ezra 3: 1-6 (Bijbel in gewone taal)
- **Overdenking**
- **Gebedsintenties** met muziek
- **Onze Vader**
- **Inzameling gaven:** 1. Voedselbank en 2. Wijkwerk.
- **Lied:** Voor ieder van ons een plek aan de tafel, lied 388
- **Vieren en gedenken van Jezus' maaltijd**
- **Lied:** Ik zal er zijn
- **Gedicht:** Nieuw begin
- **Lied:** God, schenk ons de kracht, lied 416
- **Zegen**
- **Muziek**

Collectes 11 oktober

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie, deze week voor de voedselbank, de tweede collecte voor het wijkwerk.

1ste collecte Voedselbank

Gemiddeld gaat 1 op de 8 kinderen zonder ontbijt naar school; is de kans dat zij hun school niet afmaken groot. In Zoetermeer zijn er rond de 330 gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank. Dit houdt in dat deze cliënten na een uitgebreide screening elke week een pakket kunnen afhalen bij een van de 6 uitdeelpunten.

In dit pakket zit ongeveer voor 35 euro aan voeding. Onvoldoende om een er week van te eten. Het is een aanvulling op het besteedbare weeggeld. Met de opbrengst van onze collecte kan de Voedselbank in Zoetermeer wat extra doen voor de cliënten. Namens de Diaconie van harte aanbevolen.

Bent u al gewend om met de Givt app op uw smartphone te geven, dan kan dat nu ook. De QR code staat hieronder. Uiteraard kunt u uw bijdragen ook geven via een overschrijving:

1^e collecte: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. **Voedselbank**

2^e collecte: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v. **Wijkwerk**



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Hulpvraag van de Voedselbank

In De Oase waren we gewend om op de 1ste zondag van de maand Citrus mee naar de kerk te nemen. In de beide andere POR kerken werden houdbare levensmiddelen ingezameld. In deze coronatijd gaan we het anders doen. Wij willen u nu vragen tijdens het boodschappen doen ook aan de Voedselbank te denken en houdbare levensmiddelen mee te brengen naar de kerk en in de daarvoor gereedstaand box in uw kerk te plaatsen. Deze box staat er ook op dagen dat er geen kerkdienst is.

We zijn ook heel blij met Citrus. Dat kunt u iedere donderdagmorgen bij het uitdeelpunt "Genesarethkerk" inleveren. Geeft u liever geld, dat kunt u dat doneren op de rekening van de diaconie onder vermelding: "Citrus". Hartelijk dank.

Help mee mondkapjes maken.

Wie is handig met draad en schaar en zou ons willen helpen aan wasbare mondkapjes. Nu dit in openbare ruimtes en op middelbare scholen nodig is lopen de cliënten van de Voedselbank tegen hoge kosten op. Wie o wie kan ons helpen. Informatie bij Grietje Cusell, tel: 0638104257

Voor de kinderen en hun (groot)ouders



Ezra 1 en 3:1-6

Het volk Israël zit in ballingschap in Babylonië. Ze krijgen de kans om terug te gaan naar Jeruzalem om daar de tempel te herbouwen. Koning Cyrus schrijft een brief om dat aan iedereen te vertellen. Van

het werkblad kun je een envelop vouwen om de brief in te doen. Maak er maar een koninklijke brief van met mooie kleuren en deftige letters.

Er is vandaag ook weer een filmpje van de kindernevendienst op [YouTube](https://www.youtube.com). Kijk je mee? Veel plezier!

Virtuele koffie na de dienst via Jitsi

Deze zondag is er weer een virtuele koffie-ontmoeting na de dienst. Die doen we nu via Jitsi. Daarmee zijn we niet meer technisch gebonden aan exact 40 minuten. Omdat er in de Oase een live dienst is, starten we om 11:30 uur en stoppen uiterlijk om 12:10 uur. We ontmoeten elkaar op computer, laptop of telefoon. Klik op de link: [POR-koffie](https://www.por-koffie.nl).

Er is geen account e.d. nodig. Na starten krijg je waarschijnlijk een pop-up met de vraag of je Jitsi wilt toestaan je microfoon en camera te gebruiken. Bevestig dat dan. Op het openingsscherm wordt nog gevraagd naar je (deelnemers) naam. Als je verbinding zoekt met je smartphone, wordt er gevraagd om een app te downloaden. Doe dat s.v.p.

Ieder lid van P. O. en R. is welkom! Met de afgelopen week weer toegenomen beperkingen om elkaar fysiek te ontmoeten, is dit een mooi alternatief. Soms blijkt het zelfs gemakkelijker om iets op te merken in zo'n virtuele sessie dan wanneer je fysiek bij elkaar zit. Wil je wat meer informatie? Stuur dan een berichtje naar Jan Jonker (WhatsApp via: 06-12073865, of e-mail: ijkonker@gmail.com).

De Pelgrim: meditatie



Dinsdag 13 oktober is er weer een meditatie. Deze keer concentreren we ons op een lied van Claudia de Breij. We luisteren naar de samenhang van tekst en melodie.

In hoeverre vormen deze een eenheid en als je je daarvan bewust bent, komt het lied dan anders bij je binnen? Het is een spannende ontdekkingstocht.

Datum: 13 september

Aanvang: half 2 en vindt plaats in de

Plaats: consistorie, de ruimte beneden naast de kerkzaal. Daar kunnen we op gepaste afstand van elkaar zitten.

Richtprijs: 5 euro.

Opgave: email: marga_boven@ziggo.nl, t. 3613403
We hopen je te ontmoeten.

Marga Schipper en Joke den Hertog

Muzikale avonddiensten 2020
Oude Kerk - Dorpsstraat 59 - Zoetermeer
zondagavond 18.30 uur

Welkom!

Let op:
aangepaste invulling

Reserveren via:
oudekerkgemeente.nl

11 oktober 2020
Avondmuziek
Lied, lezing & gebed

22 november 2020
Avondmuziek
Lied, lezing & gebed

13 december 2020
Festival of Lessons & Carols
Keris gezang & georgan

Avondmuziek

Zondagavond 11 oktober is er om 18.30 uur in de Oude Kerk Avondmuziek. Deze muzikale avonddienst kan gelukkig doorgaan, weliswaar in kleinere

kring en met een klein groepje zangers. Maar lofzang en gebed gaan dóór! Er is medewerking van het Oude Kerk Ensemble, cantor-organist Ronald de Jong, sopraan Deborah Berghuijs en ds. Kees Wesdorp. Reserveren is nodig, via oudekerkgemeente.nl. De viering is ook te volgen via kerkomroep.nl en het [YouTube-kanaal](https://www.youtube.com/channel/UC...) van de Oude Kerk Gemeente. Het liturgieboekje is vanaf zaterdag als pdf te vinden op oudekerkgemeente.nl
Welkom om 18.30 uur in de Oude Kerk!
Jaap van der Giessen, werkgroep Projectkoor Oude Kerk

Nuttige mailadressen

In de POR kennen we intussen diverse algemene mailadressen. Vanaf deze week komt er nog eentje bij. Wil u voortaan de kopij voor de nieuwsbrief sturen naar: nieuwsbriefpor@gmail.com. ?

Een overzicht van enkele email adressen:
voorzittervandepor@gmail.com: Beppie van der Plas
scribavandepor@gmail.com: Els Alebregtse
reserveringenpor@gmail.com: Plaatsreserveringen
voorbedenpor@gmail.com: Opgaves voorbeden
nieuwsbriefpor@gmail.com: Kopij nieuwsbrief

Geloofsgemeenschap De Oase

Bloemengroet

De bloemen gaan deze week als groet van de Oasegemeenschap naar dhr. J. Bouwmeester Hij kwam uit het ziekenhuis.

Meer zicht op elkaar

We leven mee met Annie Turfboer. Een paar dagen na het overlijden van haar man overleed ook haar schoonzus. Voor de familie een groot verdriet om in zo'n korte tijd van twee mensen afscheid te moeten nemen. We wensen Annie en haar verdere familie sterkte en kracht.

Een paar gemeenteleden hebben in de afgelopen dagen ingrepen ondergaan aan hart en hand. We wensen ze een goed herstel toe. Ook zijn er gemeenteleden die te maken hebben met ziekte, zelf of in hun kring van naasten. Wij wensen hen sterkte en zo mogelijk herstel toe.

Dank!

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen, kaarten en telefoontjes die wij van de Oase en haar gemeenteleden mochten ontvangen ter ere van ons 40 jarige huwelijk. Wij waren aangenaam verrast! Wij volgen via het weekbericht en het kerkblad de Oase en voelen ons verbonden ondanks het feit dat we door omstandigheden niet meer naar de kerkdiensten kunnen. Wat fijn om te constateren dat omgekeerd de Oase zich ook met ons verbonden voelt. We mochten in klein gezelschap met ons gezin en dierbaren, corona proof, vieren dat we 40 jaar bij elkaar mogen zijn. Hartelijke groet Freek en Ina Blom

Afscheid

Vrijdag 2 oktober hebben wij met dominee Sandra afscheid van mijn man Jan Leideman genomen in de Pelgrimskerk.

We hebben het witte steentje met zijn naam er op in het doopvont gelegd. Jan is 16 april gestorven. Door allerlei omstandigheden kon dit nu pas plaatsvinden.

Ik wil, ook namens onze kinderen, U allen bedanken voor het meelevende. *Roelie Leideman*.

Verjaardagen 80+ deze week

- Mevr. M.E. den Daas – Meijer wordt op 12 oktober 89 jaar
- Mevr. T. Pieterse – Dijkman viert op 17 oktober haar 93e verjaardag
- Mevr. A. Haak – Mallet ziet haar 92e verjaardag op 17 oktober tegemoet
- Dhr. J. Bouwmeester gedenkt op 17 oktober zijn 86e verjaardag.

We wensen hen een gezegende dag toe en wensen dat er mensen om hen heen zijn die zorg en aandacht voor hen hebben.

Activiteiten in en om de Oase

Omdat de ontwikkelingen regelmatig veranderen kan het voorkomen dat activiteiten en bijeenkomsten vervallen. We proberen van te voren bericht te geven, maar niet altijd lukt dat. Soms kunt u dus een briefje op de kerkdeuren aantreffen. Voor nu is al bekend dat er deze week geen gesprekskring van de gewone catechismus is. Ook de tienertent komt te vervallen. Bij onduidelijkheden kunt u even contact opnemen om te vragen naar de stand van zaken.

Schilderijen in de Voorhof Oase

De wanden in de Voorhof zijn twee weken schilderijloos geweest, maar daar is verandering in gekomen. Nu hangen er schilderijen van Karin van der Kraan, die deelneemt aan verschillende activiteiten van de Oase. Tijdens het schilderen gaat zij hierin helemaal op, zij schildert van uit haar gevoel en gebruikt daarbij veel kleur. Door de weeks zijn deze te zien als er activiteiten zijn in de Oase, zoals op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, op vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en op zondag als er kerkdiensten in de Oase zijn.

Reinier Laman Trip.

Redactie Weekbericht

De komende weken treft u de algemene informatie en de informatie van De Oase aan in deze gezamenlijke POR-nieuwsbrief, editie Oase.

Kopij kunt u, zoals altijd, sturen naar weekberichtoase@gmail.com.

Voor de Nieuwsbrief van zondag 18 oktober graag de kopij inleveren **uiterlijk woensdag 14 oktober vóór 18.00 uur**.

Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen door een mail te sturen naar weekberichtoase@gmail.com

Geloofsgemeenschap De Pelgrim

Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en ter bemoediging naar zr. G.E. van der Kruk-Ypma. Geeske is kort geleden, na enkele enerverende weken, onverwacht verhuisd naar een mooi appartement bij de Morgenster. Wij wensen haar alle goeds toe en veel woonplezier met haar nieuwe woning. *Cvdt*

Hartelijk dank

Hartelijk dank voor de bloemen die wij mochten ontvangen voor mijn verjaardag en t.g.v. ons aanstaande 60 jarige huwelijksjubileum. Hugo en Diny Van Ginhoven. De fam van Ginhoven-Meerbeek is 14 oktober 60 jaar getrouwd. Onze hartelijke felicitaties. *mv*

Jarigen 70+ 11 - 17okt.

15 Oktober Mevr. M.G. Lobik-van den Berg
Van harte gefeliciteerd !

Geloofsgemeenschap De Regenboog

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mw. Sonja de Blijker.

Meeleven

We leven mee met Sonja de Blijker. Ze heeft met ziekte te maken en dat geeft veel onzekerheid in haar leven. We bidden haar Gods Geestkracht toe en wensen haar van harte beterschap.

Dankdienst

Dinsdag 13 oktober om 19.00 uur is de dankdienst voor het leven van Dita Wieling in De Regenboog. Helaas kan er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn in verband met de coronamaatregelen. U kunt zich niet meer aanmelden, het maximum aantal aanwezigen is bereikt. Via kerkomroep.nl kunt u de dienst volgen. *Marga Schipper en Sjon Donkers*

Geboortebericht

Wij kregen een mooi bericht van Marije Verheijke en Nils Vos: op 30 september is Thijs Benjamin Vos geboren. Bij zijn geboorte had hij een lengte van 50 cm en een gewicht van 3114 gram. Ouders en kind maken het goed.

Op het geboortekaartje staat:

Lieve Thijs,

Wat zijn wij blij en trots dat jij geboren bent.

Ontdek de wereld, wees nieuwsgierig

en maak plezier in je leven.

Grote avonturen beginnen klein.

Wij wensen Thijs zo mooie avonturen toe met allen die hem lief zijn.

Onze gelukwensen gaan uit naar Marije en Nils en naar de grootouders, Maries en Ton.

Jarigen 80 plus

- Dhr. R. Luimstra wordt op 11 oktober 83 jaar
- Mevr. J.L. Lamboo – Langendam wordt op 14 oktober 82 jaar
- Mevr. Nel Snip – Buis wordt op 15 oktober 91 jaar
- Mevr. J.P. de Lange – Veraar wordt op 15 oktober 91 jaar
- Mevr. R.C. Marbus – Vrouwenfelder wordt op 17 oktober 84 jaar
- Mevr. E.M. Portier – Jacometti wordt op 19 oktober 82 jaar

Allen van harte gefeliciteerd!

Inloophuis

Veel mensen is de schrik weer om het hart geslagen dat er de komende tijd geen ontmoetingen meer mogen plaatsvinden. Zo lang als het is toegestaan zal De Regenboog open blijven op vrijdagmorgen! Tussen 10.00 en 12.00 uur bent u welkom voor koffie, thee en een praatje.

Er is ook gelegenheid om een lichtje aan te steken en iets op te schrijven als u dat wil. Vanwege de veiligheidsmaatregelen zitten we in de kerkzaal. We hebben daar veel ruimte om afstand te kunnen bewaren tot elkaar. U bent van harte welkom als u geen gezondheidsklachten hebt, verkouden bent of in contact bent geweest met mensen die Corona hebben.