



# Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 12 april 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: [dsmckapteyn@gmail.com](mailto:dsmckapteyn@gmail.com)

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ).  
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ>)

## WOORDEN BIJ PAASMORGEN

Lieve geloofsgenoten,

**de Heer is waarlijk opgestaan, HALLELUJA!**

Op deze Paasmorgen willen wij u als pastores van de POR groeten met woorden uit Romeinen 8, als belofte en bemoediging, over 'de hoop van Gods kinderen' en 'de zekerheid van het geloof':

37 ... in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,

39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

**Een heel gezegend Paasfeest toegewenst, weest niet bevreesd en in geen ding bezorgd!**

*Namens de pastores van de POR, Sandra Hermanus-Schröder*

## Orde van dienst

voor de viering van het Paasfeest op 12 april 2020.

Voorgangers: ds. Carina Kapteyn, pastores Sandra Hermanus-Schröder en Sjon Donkers, Gerda Griffioen.

Organist: Jeroen van Smeden

Muziek door Questionmark

- Inleidend orgelspel
- Zingen:
  - U zij de glorie (lied 634)
  - **Paaslied in coronatijd** (melodie Zolang wij ademhalen, lied 657) (zie hierna)
  - De Heer is waarlijk opgestaan (AWN I,27)
- Welkom
- Aansteken van de Paaskaars (in de Regenboog)
- Zingen lied 601: Licht dat ons aanstoot
- Groet en Bemoediging
- Kyriëgebed
- Aansteken van de Paaskaars vanuit De Pelgrimskerk door Sandra en Gerda
- Pasen betekent voor mij
- Glorialied: [Daar juicht een toon](#)
- Gebed bij de opening van de Schrift
- Kindernevendienstproject
- Schriftlezingen:
  - Exodus 15: 1b, 12, 13, 17 en 18
  - Zingen: lied 605 De toekomst is al gaande
  - Evangelielezing: Johannes 20: 1 – 18
- Overdenking

- Zingen: Uit het donker hier gekomen (Paaslied voor de gemeente)

tekst: Sjon Donkers

melodie: In de veelheid van geluiden (lied 283)

Uit het donker hier gekomen  
samen rond de bron van Licht  
zingen wij in vast Verlangen  
van een reikend Vergezicht

In de tuin die bloeit op Pasen

zien wij bloemen opengaan

kleuren wenken ons ten leven

Stem die roept om op te staan

Licht breekt door, het duister wankelt

wenkend groet een nieuwe dag

wekt ons op tot nieuwe mensen

Godd'lijk Licht – een gulle lach

Zingend krijgen wij weer Adem

Geestkracht stroomt door ons bestaan

Leven is ons hier gegeven

ongedacht toch opgestaan

Kring van mensen hier verbonden

handen reikend naar elkaar

opgerichte nieuwe mensen

reisgenoten voor elkaar

- Muziek QuestionMark: The Rumour
- Inzameling van de gaven
- Aansteken van de Paaskaars vanuit De Oase door Carina
- Pasen betekent voor mij
- Dankgebeden, voorbeden, stil gebed, onze Vader
- Paaswens
- Wegzending en zegen
- Zingen: De steppe zal bloeien (lied 608)
- U zij de glorie –  
orgel: Hans Raaphorst, saxofoon: Joop Bosker

## Paaslied in coronatijd

Dit is een vreemde Pasen,

zo anders dan voorheen:

we bidden afgezonderd,

we zingen thuis alleen.

Met iedereen op afstand,

ook wie de dienst nu leidt:

een lege kerk, een beeldscherm,

wij vieren ver verspreid.

Geen zingende gemeente,

geen hartverrukkend koor,

hoe dringt dan nu de vreugde

van Pasen tot ons door?

Geef elk, aan huis gebonden,  
toch de genade om  
uw opstanding te vieren:  
elk huis een heiligdom.

Niet van een kerk vol mensen  
straalt nu de blijdschap af,  
maar van het nieuws van vrouwen  
die zien het lege graf;  
van leerlingen die twijf'lend  
naar Galilea gaan,  
vol vreugde Hem herkennen:  
de Heer is opgestaan!

In alle zorg en moeite  
bedenken wij toch wel  
wie voor ons heeft geleden,  
wie daalde in de hel,  
wie daar de weg ons baande,  
geen dood die Hem nog bindt;  
nu kan ons niets meer scheiden  
van Hem die ons bemint.

Wij danken U met Pasen,  
als kerk, hoe ook verspreid  
en toch uw ene lichaam,  
U dienend wijd en zijd.  
Door thuis of bij een ziekbed  
te zorgen voor elkaar  
wordt hier het nieuws van Pasen  
ook in ons leven waar.

tekst 'This Easter celebration' 2020  
geschreven door Carolyn Winfrey Gillette  
vertaald door Gert Landman in april 2020  
te zingen op Lied 657 of Lied 968

### Vanuit de wijkkerkenraad

Hoewel fysieke vergadering niet mogelijk is, zijn er wel beslissingen die moeten worden genomen, plannen om te maken en vooral veel acties om uit te voeren.



Van dat laatste hebt u als het goed is een proeve ontvangen: de paasgroet vanuit de POR. Dank aan alle mensen die binnen een week dit gerealiseerd hebben, van

plan tot bezorging!

Er worden ook besluiten genomen. Een daarvan was de wijze waarop de Maaltijd van de Heer gevierd kon worden. U bent daar misschien al getuige van geweest via de Witte Donderdag-viering via POR online op YouTube.

De wijkkerkenraad heeft ingestemd met het voorstel van de pastores om het op deze wijze te doen: zonder aanwezigheid van gemeenteleden, maar in de Geest verbonden met elkaar, waarbij ieder het thuis op eigen wijze mee kon vieren.

We willen hierbij ook speciaal die mensen bedanken, die deze online vieringen en overdenkingen iedere dag weer samenstellen en op Youtube zetten. Met een bijzondere dank aan degenen, die daar achter de schermen druk mee bezig zijn, oa. Nils van Velzen, Arie Vooijs, hartelijk bedankt!

Verder gaan we op zoek naar mensen die samen met Bram Schriever een gezamenlijk beleidsplan voor onze drie gemeentes kunnen maken. Daarbij doen we ons best om recht te doen aan alle geledingen in onze wijken. Ten slotte willen we u ook via deze weg graag herinneren aan de noodzaak om ons te houden aan de

maatregelen en adviezen van de overheid. Dat betekent tot nader order:

Geen fysieke kerkdiensten en bijeenkomsten. Noodzakelijke, religieuze bijeenkomsten (zoals de opnames voor de digitale kerkdiensten) beperken we tot zo min mogelijk mensen (ten hoogste 30 personen) met een onderlinge afstand van minimaal 1,5 m.

We zijn blij met alle digitale initiatieven en belkingen om het gemis aan fysiek contact zoveel mogelijk te compenseren en wensen u goede Paasdagen.

*Bepie van der Plas, voorzitter POR*



Sta op!

Voor kansarme kinderen in India

Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijdten onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop.

We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!

De Diaconiecollecte

De Diaconiecollecte voor de geloofsgemeenschappen van de POR is voor de 40dagentijdscampagne. Vandaag in het teken van onderwijs voor kansarme kinderen in India. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Zie het korte filmpje op: <https://vimeo.com/386693805>

*De diaconie*

### Dank voor Paasgroeten aan gevangenen.

Dank aan de gemeenteleden die zijn OpgeStaan en een bemoedigend woord en groet sturen aan een gevangene. Een grote daad die een kleine moeite is. Meer dan een derde van de kaarten (60 stuks) is blijven liggen en wordt vooralsnog niet verzonden. Een laatste oproep. U kunt nog meedoen tot 15 april. Stuur e-mail naar [marcus.cusell@gmail.com](mailto:marcus.cusell@gmail.com) of bel 06 21 68 19 88. (Werkgroep ZWO)

### Oproep: wie zijn onze examenkandidaten van dit jaar?

Op dit moment zijn veel examenkandidaten bezig met de afronding van hun schoolexamens. Ook in onze wijkgemeente zijn er verschillende jongeren die examen doen. Maar...we denken dat niet alle namen bij ons bekend zijn. Daarom de oproep om die namen aan ons door te geven. Dat kunt u doen door even te bellen (06-49979513) of een mail te sturen ([dsckapteyn@gmail.com](mailto:dsckapteyn@gmail.com)) Juist in deze tijd willen we op bijzondere wijze stil staan bij hun examen.

*Ds. Carina Kapteyn*

## Geloofsgemeenschap De Oase

### Bloemengroet

Een groet van de Oase gaat naar meneer en mevrouw Kolvers als bemoediging nu Rob Ankie niet kan bezoeken vanwege de Corona-maatregelen. Ook gaat er een bloemengroet naar onze ds. Carina en haar man Nils als dank voor de creatieve inzet bij de digitale diensten en als wens voor een verder goed herstel van Carina. Veel ouderen kunnen het vrijwilligerswerk in de kerk vanwege Corona niet doen. Daarom wordt ook de bloemengroet zolang als nodig anders georganiseerd. Indien u graag wil dat iemand de bloemengroet ontvangt, meld dit dan bij de diaconie t.a.v. Grietje Cusell. Zo blijven onze groeten door de gemeente gaan.

### Meer-zicht op elkaar

Donderdagmiddag is Anneke Laarman weer thuis gekomen. Afgelopen week heeft zij haar verjaardag nog in het revalidatiecentrum gevierd. In de komende tijd zal ze nog voldoende rust en tijd nodig hebben om verder te herstellen van haar val. Fijn dat haar zoon daarbij ondersteunend aanwezig is.

Martha Ferrier is ook weer thuis na revalidatie in het N.H. Hotel. Ze is daar erg blij mee.

Verschillende gemeenteleden dragen al enige tijd extra zorg voor een partner of kind dat nog thuis woont of noodzakelijkerwijs elders verblijft. In deze tijd krijgen die zorgen een extra lading. Voor de mensen die thuis zorg dragen is het wegvallen van de dagbesteding een verzwarende van hun taak. Mensen met een partner of kind elders voelden de zwaarte van het niet op bezoek mogen. Soms bieden telefoon en videoverbinding nog mogelijkheden. Helaas is ook dat niet altijd mogelijk. Wij bidden voor u om kracht en moed om het samen vol te houden in deze tijden. En we hopen dat er op creatieve wijze wegen gevonden worden om zorg tijdelijk te verlichten of juist op andere wijzen contact te onderhouden. Mocht het u even te veel worden en wilt u even uw hart luchten, neem dan vooral contact op. Naast een luisterend oor is ook het samen lezen uit de bijbel of uitspreken van een gebed mogelijk.

### Jarigen 80+ deze week

Mevr. M.X. Winailan-Anderson wordt 13 april 93 jaar. Op 15 april wordt mev. I. van Eekelen-Kleinendorst, 81 jaar en op 18 april hoopt mev. J. Lagas-Vels 80 jaar te worden.

Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben.

### Pastoraal contact met elkaar

Op diverse wijzen onderhouden we in onze geloofsgemeenschap contact met elkaar. Er wordt veel gebeld, even op gepaste afstand in park, bij winkels of bij de voordeur met elkaar gesproken. Ook zijn er diensten en meditatieve momenten die we samen met elkaar kunnen beleven. In de komende dagen wil ik met verschillende gemeenteleden naast het telefonische een-op-een-contact dat er nu al is, ook contact gaan leggen via groepsgesprekken (Skype/Zoom/etc.) Het kan dat u dus in de komende tijd via mail of whatsapp een uitnodiging van mij krijgt om hieraan mee te doen. Als we in kleinere kring een en ander hebben uitgeprobeerd dan zullen er hopelijk ook binnenkort gezamenlijke virtuele momenten georganiseerd kunnen worden.

En ten overvloede: Ik probeer tussen afspraken door zo veel mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn voor mensen. Ook in de weekeinden of in de periode van de meivakantie ben ik dus bereikbaar.

### Score Versoberingsactie 40 dagentijd: Sta Op

We gingen aan de slag met vastenkaarten, spaardoosjes en Sobere maaltijd. Totaal is er tot nu toe 854 euro binnengekomen op de diaconierekening van de Oase. Dat is minder dan de helft van wat we gewend zijn. Laten we ondanks de moeilijke periode door corona blijven "Op Staan" en mensen die vast zitten in armoede of moeilijke omstandigheden blijven ondersteunen via Kerk in Actie. Uw bijdrage is nog steeds welkom op de bankrekening van de diaconie onder vermelding van: "40dagentijdactie".

### Helpt u ook Voedselbank?

Namens de cliënten van de Voedselbank willen wij u hartelijk danken voor de gulle gaven van de afgelopen weken. Uw bijdrage is een waardevolle aanvulling. Zoals in de krant geschreven is, wordt de Voedselbank in Den Haag voorzichtig opgestart met ondersteuning van Defensie. De uitdeelpunten van Zoetermeer zullen *als laatste* aansluiten. Uw gaven blijven dus van harte welkom: houdbare levensmiddelen, groente en citrus kunt u brengen: op **dinsdag** tussen 14-16 uur naar De Oase en op donderdag van 11 tot 13 uur naar de Genesarethkerk. Dagelijks bij fam. van Heijst, Leiwater 32. Er staat een doos bij de voordeur. Giften zijn welkom via de rekening van de diaconie onder vermelding Voedselbank (Grietje Cusell)

voor een abonnement op de digitale  
nieuwsbrief/weekbericht, kunt u zich aanmelden:  
[weekberichtoase@gmail.com](mailto:weekberichtoase@gmail.com)  
Ook afmelden kan via bovenstaande e-mail adres.

De komende weken zult u de algemene informatie in  
een gezamenlijke POR- nieuwsbrief aantreffen.  
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag inleveren  
voor **woensdag 15 april 18.00 uur**.