



# Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 14 juni 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: [dsmckapteyn@gmail.com](mailto:dsmckapteyn@gmail.com)

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqgFK1GG4m6cheQ).  
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqgFK1GG4m6cheQ>)

## Orde van dienst

voor de viering van zondag 14 juni 2020

Plaats van opname: De Pelgrimskerk  
Voorganger: Petra Vossegat-de Bruin  
Organist: Joop Dekkers  
Lector: Marijke Vis  
Opname: Nils van Velzen en Arie Vooijs

- **Lied: Kom zing op deze dag** op melodie lied 672  
Tekst Alfred C. Bronswijk
- **Welkom**
- **Drempelgebed en Groet van God**
- **Lied bij de Paaskaars: De Paaskaars brandt**  
(melodie Daar juicht een toon)
- **'Gedicht en gebed om ontferming**
- **Lied van Gods aanwezigheid: Lied 221: 1 en 3**
- **Gebed om de Heilige Geest**
- **O.T lezing: Jesaja 12:1-6**
- **Zingen: Psalm 100: 1,2 en 4**
- **N.T lezing: Mattheüs 9: 35 t/m 10 vers 5A**
- **Zingen: Lied 391:1, 2 en 4**
- **Overdenking**
- **Lied: Laat ons zingen van de dromen (melodie lied 769) Tekst van Alfred C Bronswijk**
- **Inzameling van onze gaven**
- **Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met Onze Vader van Huub Oosterhuis**
- **Lied voor de zegen: Lied 418: 1 en 2**
- **Zegenbede beaamt met Lied 425**

## Aandachtig leven



Te midden van alle nadelen aan de pandemie, zou je misschien voorzichtig mogen zeggen dat het ook een tijd kan zijn waarin mensen zich meer bewust

worden van allerlei zaken.

Veel vanzelfsprekendheden blijken toch niet zo vanzelfsprekend. Je gaat je wellicht daardoor meer bezinnen op wat écht belangrijk is voor je leven. 'Leven met aandacht' zozeggd.

De bekende monnik Anselm Grün schrijft in zijn boek *Leven met hart en ziel* het volgende over aandachtig leven: "Juni is een maand van aandacht. We schenken aandacht aan de langer wordende dagen en genieten van de lange avonden. Iedere dag wordt het een beetje later donker. Het licht en de warmte van juni doen ons opleven. De lente en de zomer gaan in elkaar over. Koude en warme dagen wisselen elkaar af. Maar juni is ook de maand waarin de dagen – eerst nauwelijks merkbaar – weer korter worden. Zo vormt de maand juni een oefening in aandacht. Want ook onze ziel heeft aandacht nodig. Aandachtig zijn wil zeggen dat ik bij alles wat ik doe het geheim voel van wat ik doe. Een aandachtige ontmoeting onthult me het geheim dat in elke ontmoeting schuilt. In de ontmoeting met een ander ontdek ik mijn ware wezen en ik ontdek het geheim van de ander, waarin het gelaat van God voor me oplicht."

### **Stilte:**

diepste innerlijke klank  
van je ziel

die zich gedragen  
mag weten  
op zachte Adem  
om zich te hervinden

op de hartslag van de ziel  
leeft zij op  
als een metronoom  
van levensgetijden

viert zij  
in een onomwonden ontferming  
van aangedragen Licht  
het Leven

niet meer  
door duister  
vastgehouden

fluistert zij  
nieuwe Levensadem  
omhoog

wakkert je aan  
te weten  
dat je er mag zijn

gevonden  
voor je zocht

Een aandachtige week toegewenst!  
*Namens de collega's, pastor Sjon Donkers*

### Kindernevendienst on line zondag 14 juni

Wat was het vorige week een mooi verhaal met de Lego poppetjes. Vandaag gaat het verhaal over Jezus die veel te doen heeft en over de leerlingen die met Jezus meereizen. Onderweg rusten zij uit in een korenveld en zien hoe het koren wordt geoogst.

Na het verhaal is er het lied: Ik ken je wel. Zing allemaal lekker mee. Bij deze nieuwsbrief zit ook het werkblad.

Veel plezier.

Zo zijn we deze zondag toch weer, via [YouTube](#), met elkaar verbonden.

### Collectes 14 juni

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie, de tweede collectie voor het wijkwerk.

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

1. Op de **websites** vindt u eenvoudige doneer knoppen, waarmee u via iDeal een gift kunt doen.
2. Via overschrijving:  
**Diaconie:** NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. **vakantietas**  
**Wijkwerk:** NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v. **collecte wijkwerk.**
3. Via de volgende linken (werkt alleen via de online nieuwsbrief)  
- [Diaconale collecte](#) o.v.v.vakantietas  
- [collecte wijkwerk](#)

### Doet u ook mee aan de actie Vakantietas?

De diaconie van de POR gaat ook dit jaar met de vakantietassen aan de slag voor die kinderen niet/ nooit op vakantie gaan. Wat kunt u doen?

De eerste collectie is bestemd voor dit doel. U kunt geld geven via de rekening van de diaconie van De Oase, NL66 RABO 0373 7129 01, graag vermelden "Vakantietas".

Het verlanglijstje staat in deze nieuwsbrief. Wilt u iets voor in de vakantietas kopen? Uw cadeau is GOUD waard! U kunt de gekochte spullen, en evt. geld als u dat liever niet overmaakt, inleveren in de kerken:

- Oase: elke maandag tussen 14 - 16 uur (contactpersoon Grietje Cusell)
- Pelgrimskerk: maandag 15 juni en maandag 22 juni van 14 - 16 uur (contactpersoon Marijke Vis)
- Regenboog: maandag 15 juni van 13- 15 uur en maandag 22 juni van 14- 16 uur. Of neem contact op met Elma van den Broek (06-13061385).

Waarom doen we mee? Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit betekent dat ze zonder ontbijt naar school gaan, in de winter met zomerkleding rondlopen, of vaker ziek zijn. Kinderen in armoede ervaren vaak pesterijen en stress vanwege ruzies thuis over geld of vanwege angst uit huis gezet te worden. Opgroeien in armoede betekent niet mee kunnen doen: niet mee op schoolreisje, je verjaardag niet vieren. Maar ook heeft het effect op de lange termijn: kinderen in armoede komen vaak minder goed mee op school door de problemen thuis. Zij kunnen hun talenten niet ten volle ontwikkelen. Dit zou niet zo mogen zijn. Kinderen moeten kind kunnen zijn en volledig mee kunnen doen.

Na 1 juli vullen wij de tassen met alle geschenken. Weet u een gezin dat zo'n ondersteuning goed kan gebruiken geef het dan door aan Grietje Cusell, diaconie 06-38104257

### Verlanglijstje Vakantie tas



#### De kinderen zijn tussen 4 en 14 jaar

Kleurboek,	Waterpistool
Vakantie knutselboek	Waterballonen
Kleur/doe boek, thema paarden / kleding	Bouwpakket van vliegtuig of auto/ lijm
Kleurpotloden	(3D) puzzel
Geur/ Glitter/Viltstiften	Springtouw
Knutselspulletjes/schaar	Nagellak met of zonder glitters
Leren voetbal	Versieringen voor op de nagellak
Basketbal	Badminton rackets en shuttles
Frisbee/ buiten ballen set	Te goed bon bioscoop of game-centrum of
Vlieger/ zelf maak pakket voor vlieger	Tegoedbon speeltuin of ballenbak

### De kerk als oefenplaats

Sake Stoffels schreef in 2013 het boek 'Oefenruimte. Gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen.' Hij beschreef de kerk daarin als een gemeenschap waarin we als leerlingen van Christus samen onderweg zijn. Het oefenen is daar een wezenlijk onderdeel van. Zoals bij elk leerproces gaat dat met vallen en opstaan, met falen en succesverhalen. In onze gemeenschappen mogen we in de komende tijd in dat spoor verder gaan. Onze kerkenbanken (of stoelen) zijn letterlijk en figuurlijk oefenbanken. We gaan over een tijd leren om te kerken op gepaste afstand en met minder mensen. Er zal veel lucht zijn. Maar die lucht is niet leeg. Het is ruimte die we bewust vrijlaten zodat er volop ruimte is voor de Geest om te waaien.

Het zal nog even duren voordat we werkelijk kunnen gaan oefenen. Achter de schermen wordt een en ander voorbereid. Dat geeft ons tijd om ons ook zelf voor te bereiden. We kunnen bijvoorbeeld ter voorbereiding de Pelgrimspsalmen (psalm 120-134) gaan lezen. 'Verheugd was ik...' (Ps122:1) en 'Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen JHWH.' (Ps 134:2). Maar ook de eerste woorden van de brieven van Paulus geven een mooie bemoediging in deze tijd. Ooit geschreven aan een hele andere gemeenschap, mogen deze woorden ook voor ons vandaag als gemeente van Christus tot bemoediging zijn. Lees dan bijv. Rom 1:8-17. We bereiden ons voor. Onze oefenplaats is nu nog ons thuis. We leven in de hoop en verwachting dat dat eens anders zal zijn.

Ds Carina Kapteyn

### **Herhaalde oproep**

U kunt nog tot dinsdag uw eigen woorden, een bijbel- of liedtekst insturen naar [dsmckapteyn@gmail.com](mailto:dsmckapteyn@gmail.com). Teksten die iets verwoorden van uw geloof, uw inspiratie. Van deze woorden maken we een wolk van inspiratie die we meegeven aan onze jongeren die examen hebben gedaan en aan onze tieners in groep 8 die de overstap maken naar de middelbare school. Het zal nu, op basis van wat er binnengekomen is, nog maar een klein wolkje worden. Ik hoop en bidt dat ons geloof en vertrouwen in deze dagen nog uit kan groeien tot een reusachtige wolk.

### **Beste gemeenteleden,**

In deze tijd is ons "kerkzijn" heel anders er zijn wekelijks heel veel personen achter de schermen bezig.

Om een aantal voorbeelden te geven elke week zijn er meerdere personen op pad om een of meerdere bloemengroeten rond te brengen. De verjaardagskaarten worden geschreven en verstuurd. Dagelijks zijn er gemeenteleden voor of achter de camera bezig om te zorgen voor de zondagse kerkdienst en de kortere berichten die op de doordeweekse avonden op ons You Tube kanaal geplaatst worden.

Er is via de telefoon contact met gemeenteleden en persoonlijk contact natuurlijk op gepaste afstand.

Elke week is er een POR nieuwsbrief.

Voor al deze mensen en ik noem bewust geen namen om niemand te vergeten een heel groot: BEDANKT Mocht U als gemeentelid iemand van het pastoraat nodig hebben, neemt U dan vooral (telefonisch) contact op met uw pastor, pastoraal ouderling of contactpersoon.

### **Vanuit de wijkkerkenraad**

Afgelopen dinsdag is de wijkkerkenraad bijeen geweest met 24 mensen in de kerkzaal van de Oase. Het was een hele uitdaging om dit volgens de maatregelen van RIVM en PKN te kunnen doen. Er is zelfs een videoverbinding opgezet voor diegenen, die niet fysiek aanwezig konden zijn. Helaas was dat laatste geen succes. Er is nog veel te leren. Volgende week leest u een uitgebreider verslag. Ik kan u wel vast mededelen, dat kerkrentmeesters, pastores en werkgroepen Eredienst hard werken om manieren te vinden om de kerken weer beperkt te openen, voor korte vieringen of geloofsgesprekken door de week (in kleine groepen en met opgave vooraf). De zondagse vieringen blijven tot 1 september online, maar we zoeken naar mogelijkheden om mensen de gelegenheid te geven om deze vieringen in de kerk te volgen, als dat thuis niet lukt.

Ook de doordeweekse online momenten om 19.00 uur blijven doorgaan, maar misschien in de zomerperiode niet meer dagelijks.

U hoort er volgende week meer over.

Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter Beppie van der Plas ([voorzittervandepor@gmail.com](mailto:voorzittervandepor@gmail.com))

### **On-line-kerk-zijn: Rooster voorgangers**

Ook de komende weken gaan de zondagse online vieringen door. De voorgangers de komende weken zijn:

Op 21 juni : ds Carina Kapteyn

Op 28 juni: pastor Sjon Donker

Op 5 juli: ds Carina Kapteyn

---

## Geloofsgemeenschap "De Oase"

---

### **Bloemengroet**

De bloemengroeten van de Oase gaan naar onze jongeren die hun eindexamen hebben behaald, Thirza, Micha, Willem en Bas van harte gefeliciteerd door de gemeenteleden van de geloofsgemeenschap van De Oase.

### **Jarigen 80+**

Op woensdag 17 juni bereikt de heer Veersma de leeftijd van 83 jaar. Wij wensen hem een gezegende dag toe en dag omringd door zijn familie.

### **Meer zicht op elkaar**

In de afgelopen tijd hebben meerdere gemeenteleden in het ziekenhuis gelegen. Sommigen liggen er nu nog steeds. Andere mensen zijn herstellende van een breuk na een vervelende valpartij of een ander ongemak. Weer anderen weten dat ze niet beter zullen worden en proberen te genieten van het leven, van wat nog wel kan. Wij denken aan al deze gemeenteleden in onze gebeden.

Op dit moment ben ik druk om weer contact te leggen met een aantal mensen. Ik nodig u uit om ook zelf contact met mij te zoeken als u daar behoefte aan heeft. Bel of app gerust voor het maken van een verdere afspraak of stuur een mail ([dsmckapteyn@gmail.com](mailto:dsmckapteyn@gmail.com)). Ik probeer elke werkdag tussen 9.00-9.30 uur en 19.00-19.15 uur bij de telefoon te zijn.

### **Redactie Weekbericht**

De komende weken treft u de algemene informatie en de informatie van De Oase aan in deze gezamenlijke POR-nieuwsbrief, editie Oase.

Kopij kunt u, zoals altijd, sturen naar [weekberichtoase@gmail.com](mailto:weekberichtoase@gmail.com)

Voor de Nieuwsbrief van 21 juni graag de kopij inleveren **uiterlijk woensdag 17 juni vóór 18.00 uur.**

Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen door een mail te sturen naar

[weekberichtoase@gmail.com](mailto:weekberichtoase@gmail.com)

---

## Geloofsgemeenschap "Pelgrimskerk"

---

### Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar zr. A. Siersema-Brinksma. Annie heeft zondag 7 juni haar verjaardag mogen vieren. Wij wensen haar nog goede en gezegende jaren toe met allen die haar lief zijn. (cvdt)

### Jarigen 70+

- 14 juni Mevr. C. Veenstra – Boonstoppel.
- 14 juni Dhr. P. H. O. van Wingerden.

### MEELEVEN

In de afgelopen tijd was het even enorm spannend voor mevrouw Tiny de Gelder. Na een ziekenhuisopname - die wonderwel gelukkig goed is gegaan - is zij nu verhuisd naar Oosterheem, naar het WZH. Kaartjes en tekens van medeleven worden zeer gewaardeerd! Lieve mevrouw de Gelder, we wensen u vanuit de Pelgrimskerkgemeente Gods kracht en zegen toe en we hopen dat u zich snel thuis zult voelen in uw nieuwe woonomgeving!

### Kunt u POR-ONLINE goed volgen?

In de afgelopen tijd heeft u "ons" en "elkaar" kunnen volgen via POR ONLINE: op de zondagochtend of elke avond om 19.00u Graag zou ik van u willen weten hoe u deze "digitale bijeenkomsten" waardeert. Ook zou ik graag willen weten of u überhaupt deze digitale service kunt bekijken. U weet hoe u mij kunt bereiken. Mij bellen is prima! Hoor ik van u?

Van harte Gods zegen gewenst,  
**Sandra Hermanus-Schröder**

---

## Geloofsgemeenschap "De Regenboog"

---

### Bloemengroet

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Jan de Jongh

### Meeleven

We leven mee met Jan en Greet de Jongh. Voor Jan heeft de laatste chemobehandeling niet het gewenste resultaat gehad. Hij mag wel weer meedoen met een nieuwe studie met medicatie.

We wensen hem veel sterkte in deze spannende tijd.

### Bedankje

Lieve gemeenteleden,

*Na alle commotie van de corona pandemie en mijn ziekte wil ik iedereen bedanken voor alle lieve wensen, lieve woorden en de vele, vele kaarten ter ondersteuning. Mijn leukemie is redelijk onder controle en na 7 bloedtransfusies lijkt alles weer redelijk. Mijn maagkanker is nog een probleem. Vanwege de vervelende plaats waar de tumor zich bevindt, is een operatie nog niet wenselijk. Omdat ik niet tegen de medicatie voor deze tumor kan, is het dus afwachten wat de tumor gaat doen. Voorlopig voel ik mij redelijk goed. Mijn motto blijft "ik doe mijn best GOD doet de rest".*

*Het samenzijn in de kerk mis ik enorm, maar dat zal iedereen hebben. Vriendelijke groet, Astrid Brouwer*



Om voor de VakantieTas kadootjes in te leveren  
is de Oase op maandagmiddag van 14:00 tot 16:00 open.  
Zie bovenstaand bericht op blz 2.