



# Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 18 oktober 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: [dsmckapteyn@gmail.com](mailto:dsmckapteyn@gmail.com)

*Hartelijk welkom bij de viering van onze (online) wijkgemeente.*

Kopij voor de Nieuwsbrief: [nieuwsbriefpor@gmail.com](mailto:nieuwsbriefpor@gmail.com)

## Orde van dienst

In deze dienst lezen we verder in Ezra 3-5. Ondanks tegenstand gaat de bouw aan de tempel verder. Hoe hou je vol als het keer op keer anders gaat dan je droomt? In deze tijd waarin we weer wat stappen terug moeten doen, kunnen wij het mee-vragen: hoe houden we vol? Voor Ezra is het duidelijk: je kan het volhouden, omdat God het vol houdt met jou. Misschien kunnen we ook dat antwoord in deze tijd mee-zeggen.

**Zondag 18 oktober 2020 viering in de Regenboog en online.**

Voorganger: ds. Carina Kapteyn

Organist: Arie Vooijs

Lector: Janny Vinke

- Welkom
- Lied 27. Ontmoeting - uit: Lieder en bemoediging
- Bemoediging
- Kaars aansteken, in verbinding met de mensen thuis
- Muziek met ruimte voor persoonlijke gebed
- Gloria: Psalm 136: 1-4 Naardense bijbel
- Gezongen gebed: Lied 313: 1 en 5 O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil
- Lezing: Ezra 3:10-4:5 en 4:24-5:5
- Overweging
- Lied 863a Nu laat ons God de here, canon
- Geloofbelijdenis: Gelezen tekst van Lied 916 Je kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand.
- Inzameling van gaven: kerk in actie/wijkwerk
- Zingen: Lied 364 Hoor Gij ons aan!
- Gebeden, met beelden en muziek...
- Gezamenlijk gebeden: Onze Vader (NBV-vertaling)
- Lied: Ga nu heen in vrede
- Zegen

## Collectes 18 oktober

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie, deze week voor ZWO: Wereldvoedseldag, de tweede collecte voor het wijkwerk.

### **1<sup>ste</sup> collecte: Werelddiaconaat – Wereldvoedseldag**

*-Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda-*  
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: *“Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.”*

De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika's, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. Zie voor meer informatie:

[www.kerkinactie.nl/zustersrwanda](http://www.kerkinactie.nl/zustersrwanda)

De Rwandese zusters kunnen bijvoorbeeld één boer of boerin trainen voor 160 euro. Hoeveel boeren en



boerinnen kunnen met de opbrengst van de POR vandaag getraind worden? Dank u wel.  
(Diaconie en werkgroep ZWO)

Bent u al gewend om met de Givt app op uw smartphone te geven, dan kan dat nu ook. De QR code staat hiernaast. Uiteraard kunt u uw bijdragen ook geven via een overschrijving:

- **1<sup>e</sup> collecte:** NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. **Wereldvoedseldag**

- **2<sup>e</sup> collecte:** NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v. **Wijkwerk**



**Givt**

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



### **Help mee mondkapjes maken.**

Wie is handig met draad en schaar en zou ons willen helpen aan wasbare mondkapjes. Nu dit in openbare ruimtes en op middelbare scholen nodig is, lopen de cliënten van de Voedselbank tegen hoge kosten op. Wie o wie kan ons helpen. Informatie bij Grietje Cusell, tel: 0638104257

### **Hulpvraag van de Voedselbank**

In De Oase waren we gewend om op de 1ste zondag van de maand Citrus mee naar de kerk te nemen. In de beide andere POR kerken werden houdbare levensmiddelen ingezameld. In deze coronatijd gaan we het anders doen. Wij willen u nu vragen tijdens het boodschappen doen ook aan de Voedselbank te denken en houdbare levensmiddelen mee te brengen naar de kerk en in de daarvoor gereedstaand box in uw kerk te plaatsen. Deze box staat er ook op dagen dat er geen kerkdienst is.

We zijn ook heel blij met Citrus. Dat kunt u iedere donderdagmorgen bij het uitdeelpunt "Genesarethkerk" inleveren. Geeft u liever geld, dat kunt u dat doneren op de rekening van de diaconie onder vermelding: "Citrus". Hartelijk dank.

### **Voor de kinderen en hun (groot)ouders**



Huilen en juichen

Ezra 3:10-4:5 en 4:25-5:5a

De herbouw van de tempel in Jeruzalem is begonnen. Het leidt tot heftige emoties:

mensen juichen, andere mensen huilen. Er is ook weerstand, waardoor de bouw uiteindelijk zelfs stil komt te liggen. Na een oproep van profeten gaat het dan toch weer door.

Bij het werkblad:

Het lijkt haast alsof de herbouwde tempel er al is. Priesters en Levieten, in ambtsgewaden met trompetten en cymbalen, prijzen de Heer volgens de oude tradities en ze zingen een lied. Met het werkblad kun je een instrument maken om te laten zien of je blij of verdrietig bent. Kleur de plaat en rol er een koker van. Je kunt ook een wc-rolletje of een stuk keukenrol gebruiken. In de koker kun je wat rijst, bonen of graszaad doen. Plak je instrument stevig dicht met een gezichtje aan iedere kant.



### **Virtuele koffie na de dienst via Jitsi**

Deze zondag is er weer een virtuele koffie-ontmoeting na de dienst, via Jitsi. Daarmee zijn we niet meer technisch gebonden aan een exacte tijd. Omdat er in de Regenboog een live dienst is, starten we om 11:30 uur en stoppen in principe om 12:10 uur. Later starten of eerder stoppen is ieders eigen keuze. We ontmoeten elkaar op computer, laptop of telefoon. Klik op de link: [https://meetme.bit.nl/VirtueelKoffiedrinkenNadePORdie\\_nstopzondag18okt](https://meetme.bit.nl/VirtueelKoffiedrinkenNadePORdie_nstopzondag18okt)

Er is geen account e.d. nodig. Jitsi werkt het best met Chrome of Firefox. Als je verbinding zoekt met je smartphone, wordt er gevraagd om een app te downloaden. Doe dat s.v.p. Na starten krijg je waarschijnlijk een pop-up met de vraag of je Jitsi wilt

toestaan je microfoon en camera te gebruiken. Bevestig dat dan. Op het openingsscherm wordt nog gevraagd naar je (deelnemers) naam.

Ieder lid van P. O. en R. is welkom! Met de afgelopen week weer toegenomen beperkingen om elkaar fysiek te ontmoeten, is dit een mooi alternatief. Soms blijkt het zelfs gemakkelijker om iets op te merken in zo'n virtuele sessie dan wanneer je fysiek bij elkaar zit. Wil je wat meer informatie? Stuur dan een berichtje naar Jan Jonker (WhatsApp via: 06-12073865, of e-mail: [jkjonker@gmail.com](mailto:jkjonker@gmail.com)).

### **Een stapje naar voren en een stapje terug**

Op dit moment moeten we in heel Nederland een stapje terug doen. Beperk je contacten en blijf zo veel mogelijk thuis. Dat zijn moeilijke woorden om uit te spreken en ze doen pijn bij mensen die het horen. Want wat willen we graag onze familieleden, onze vrienden, collega's, burens en mede-gemeenteleden blijven ontmoeten. Gelukkig kunnen veel mensen elkaar bellen, schrijven, mailen, teamsen, facebooken, zoomen of wat dan ook. In de komende tijd wordt van ons allemaal gevraagd om in het fysieke contact een stapje terug te zetten, maar wellicht geeft dat ook ruimte om in het andersoortige contact weer een stapje vooruit te zetten: een telefoontje of een kaartje doet altijd goed. Ook het POR-kanaal

<https://www.youtube.com/channel/UCZF10sPdMqmFK1GG4m6cheQ> biedt nog steeds op diverse dagen inspiratie aan en via whats-app, zoom of jitsi zijn er mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en te bidden. Het lijkt soms veel moeilijker dan het is. Probeer het eens, en lukt het niet: dan zijn er gemeenteleden die u graag verder op weg helpen.

*Ds. Carina Kapteyn*

### **Even een weekje rust**

In de komende week probeer ik wat meer tijd te hebben voor het gezin. Ik heb daarom een aantal vrije momenten ingepland. Een aantal werkzaamheden zullen doorgaan en ook in crisissituaties ben ik bereikbaar. Bij minder dringende zaken vraag ik u om die te bewaren tot de week van 26 oktober.

*Ds. Carina Kapteyn*

### **Herdenking overledenen bij de Watertoren**

Ook dit jaar herdenken we de mensen die ons ontvallen zijn. Op zondag 1 november staan we stil bij de mensen die gestorven zijn. Een bijzondere bijeenkomst dit jaar, omdat we dit jaar ook, in samenwerking met de gemeente Zoetermeer specifiek stil willen staan bij alle mensen die de afgelopen periode overleden zijn als gevolg van het Coronavirus. Namens de gemeente zal onze nieuwe burgemeester Michel Bezuijen het woord voeren.

Thema dit jaar is: ***Missen is meer dan alleen teruggedenken aan...***

Voor de zesde keer komen we bij de Watertoren bij elkaar. We zullen de namen noemen van onze geliefden die ons dit jaar of misschien al in eerdere jaren ontvallen zijn. Bijzondere mensen, die voor altijd met ons mee zullen reizen op onze levensweg. Mensen die altijd deel van onszelf uit zullen blijven maken. We willen dat doen met alle mensen, gelovig of niet. We

steken lichtjes aan voor wie ons ontvallen zijn, en we zullen gedichten lezen. Nogmaals zal hun naam klinken in het openbaar. We zullen samenkomen rondom de Watertoren in Rokkeveen. Eenieder is van harte uitgenodigd. U moet zich wel van te voren aanmelden (RIVM richtlijn), er kunnen **maximaal 30 personen** aanwezig zijn (onder voorbehoud!).

**Plaats:** de Watertoren in Rokkeveen

**Datum:** 1 november 2020

**Tijd:** 15.00 uur

**Info:** Hans van der Bilt

**T** 3612022, **E** [hlvdbilt@ziggo.nl](mailto:hlvdbilt@ziggo.nl)

**Aanmelden:** [info@depelgrimzoetermeer.nl](mailto:info@depelgrimzoetermeer.nl)

### **Nuttige mailadressen**

In de POR kennen we intussen diverse algemene mailadressen. Hier nogmaals deze mailadressen op een rijtje

[voorzittervandepor@gmail.com](mailto:voorzittervandepor@gmail.com): Beppie van der Plas

[scribavandepor@gmail.com](mailto:scribavandepor@gmail.com): Els Alebregtse

[reserveringenpor@gmail.com](mailto:reserveringenpor@gmail.com): plaatsreserveringen

[voorbedenpor@gmail.com](mailto:voorbedenpor@gmail.com): opgaves voorbeden

[nieuwsbriefpor@gmail.com](mailto:nieuwsbriefpor@gmail.com): kopij nieuwsbrief

### **Bijlage update covid-19**

Deze week vindt u als bijlage bij de nieuwsbrief een brief van de wijkkerkenraad met de genomen maatregelen in onze drie kerken. Heeft u hier vragen of opmerkingen over? Mail naar [scribavandepor@gmail.com](mailto:scribavandepor@gmail.com) of neem contact op met een van de pastores.

---

## Geloofsgemeenschap "De Oase"

---

### **Bloemengroet**

Deze week gaan de bloemen vanuit de Oase Geloofsgemeenschap met een hartelijke groet naar dhr. W. Kleine Deters en mevr. Th. Heemskerk

### **Jarigen 80+**

Mevr. J. Riekwel - Koole is 22 oktober jarig. Zij wordt 91 jaar.

Mevr. B.A. van der Marel, is 25 oktober jarig en wordt 81 jaar

Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben.

### **Meer zicht op elkaar**

Wat fijn om te merken dat nog steeds mensen regelmatig contact met elkaar hebben. Ik wil iedereen die aandacht heeft voor een ander dan ook hartelijk danken! Het lijkt soms niet veel, dat ene praatje van een paar minuten tijdens het wandelen, dat kaartje dat u even snel in de bus heeft gedaan. Maar ik merk in het pastoraat regelmatig hoe goed het mensen doet dat er zo naar hen omgekeken wordt. Samen gemeente-zijn is ook samen omzien naar elkaar. Fijn dat u ook een momentje tijd bijdraagt!

Als u in de komende tijd nog een beetje tijd over heeft... Misschien kunt u dan ook een kaartje in de brievenbus van de Oase doen met een warme groet of een mooie tekst. Dan bezorgen wij die voor u bij iemand die een teken van meeleven kan gebruiken. Dank u wel!

### **Berichten van overlijden**

Via mevr. Conny Slagter hoorden wij dat ons gemeentelid de heer Edwin van der Velden is overleden. Hij overleed op 6 oktober 2020 op 44-jarige leeftijd. De heer van der Velden woonde op het Beijerland. Hij is op 13 oktober begraven op de begraafplaats aan de Buytenparklaan. Wij wensen zijn familie en allen die hem zullen missen de troostende nabijheid van God en mensen.

### **Redactie Weekbericht**

De komende weken treft u de algemene informatie en de informatie van De Oase aan in deze gezamenlijke POR-nieuwsbrief, editie Oase.

Kopij kunt u, zoals altijd, sturen naar

[weekberichtoase@gmail.com](mailto:weekberichtoase@gmail.com).

Voor de Nieuwsbrief van 25 oktober graag de kopij inleveren **uiterlijk woensdag 21 oktober vóór 18.00 uur**.

Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen door een mail te sturen naar

[weekberichtoase@gmail.com](mailto:weekberichtoase@gmail.com)

---

## Geloofsgemeenschap "Pelgrimskerk"

---

### **Bloemengroet**

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en een dubbele felicitatie naar de familie van Mullem.

Br. W. van Mullem hoopt donderdag 23 oktober zijn 95e verjaardag te vieren, verder gedenkt het echtpaar van Mullem op zaterdag 31 oktober D.V. de dag dat zij 69 jaar getrouwd zijn.

Wij wensen hen nog samen een goede tijd toe met God's Zegen. Cvdt

### **Bedankt**

Hartelijk dank voor de mooie bloemen en de heerlijke vijgenjam.

Siena Zwarteveld.

### **Jarigen 70+ .**

**21-okt** Dhr. B.J. van Hoek

**22-okt** Dhr. F.B. van de Beld

**23-okt** Dhr. W. van Mullem

Van harte gefeliciteerd !

---

## Geloofsgemeenschap “De Regenboog”

---

### **Bloemengroet**

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Edu Prud'homme de Lodder, Hij is in afwachting van een operatie en we wensen hem van harte beterschap.

### **Meeleven**

Helaas moest Koos van t'Hoff vanuit het zorgpension toch weer naar het ziekenhuis.

De medicatie die hij tot nu toe kreeg zorgde niet voor verbetering. Met nieuwe medicijnen hopen we dat Koos weer op mag knappen.

Truus Rozenbrand is tijdelijk opgenomen in WoonZorgCentrum de Arendshoeve in Bergambacht.

De planning is dat ze tegen het eind van het jaar een plekje krijgt in Zoetermeer.

We wensen haar sterkte in de nieuwe woonomgeving.

Naast de genoemden zijn er ook ongenoemde zieken of mensen met grote zorgen.

We bidden allen Gods Geestkracht toe.

### **Bedankjes**

#### *Lieve mensen*

Graag wil ik mede namens mijn kinderen u allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes die wij de laatste jaren hebben gekregen. Toen Helmig in de Boomgaard woonde was hij blij met iedere kaart. Ook hartelijk dank voor alle verjaardagskaarten die ik heb ontvangen. Ik ben blij dat er zo aan je gedacht wordt.

*Met een hartelijke groet van Adri Heijman*

#### *Aan de leden van de Regenboog.*

Hiermee wil ik U allen bedanken voor de steun, goede wensen en de vele kaarten die ik de afgelopen tijd heb mogen ontvangen. Het heeft me goed gedaan. Inmiddels heb ik de bestralingen gehad. Na 4 weken volgt er waarschijnlijk een operatie. Ik zie het met vertrouwen tegemoet. Nogmaals mijn hartelijke dank en ik wens U allen alle goeds toe, maar vooral Gods zegen.

*Edu Prud'homme de Lodder*

#### *Beste gemeenteleden,*

Graag wil ik veel dank uitspreken voor alle lieve kaarten met beterschapswensen. Ik herstel wel, maar langzaam. Ik kan melden dat één kankersoort is genezen. Voor de andere kanker ben ik onder behandeling in het LUMC Leiden. Het blijft afwachten hoe dit zich zal ontwikkelen. Maar met Gods kracht en mijn optimisme zie ik het zonnig tegemoet.

*Astrid Brouwer*

### **Ter Inspiratie**

Deze dagen las ik in het boek *Leven met hart en ziel* van de bekende Benedictijner monnik Anselm Grün het

volgende dat ik u en jullie graag meegeef in een tijd waarin het soms moeilijk is om het milde licht en de glans van de natuur en van je eigen leven te zien en te ervaren.

“Oktober heeft een specifieke kwaliteit. In de natuur wint de herfst steeds meer terrein. De dagen worden soms door een karakteristieke glans gekenmerkt die alles in een mild licht hult. Het is een licht waarin we ons prettig voelen. Als de zon de verkleurde bladeren van de bomen beschijnt, spreken we van een 'gouden oktober'. Opnieuw voelen we het geluk van een seizoen dat ons uitnodigt om van de vruchten van de aarde te genieten.

Wandelaars verheugen zich erop om er in deze gouden oktoberzon op uit te trekken. Wijnbouwers halen hun oogst binnen. Het is een tijd om van het leven te genieten. Oktober is een tijd om te oogsten. We vieren het dankfeest voor de oogst - en gaan ook na wat we in ons leven al hebben geoogst.

Ook het licht van oktober is een bijzondere uitnodiging. Het nodigt me uit om net zo mild naar mijzelf en andere mensen te kijken als de zon doet. Als we in oktober van de kleurenpracht van de natuur genieten, doet ons dat anders naar ons eigen leven kijken. We kijken naar de stralende veelkleurigheid van ons eigen leven. Niemand wil een 'grijze muis' zijn. En als we nu maar goed leren kijken, ontdekken we de kleurigheid van ons leven.

En nog iets: de kleuren van oktober zijn zachte kleuren, en ook het licht van de zon is nu zachter. Ook wij moeten met een zachte blik naar onszelf kijken, naar onze sterke en zwakke kanten, naar ons verleden en naar het verleden van andere mensen, naar alles wat menselijk is. Dan oordelen we niet meer over onszelf en over anderen. En dan zien we dat ons leven mooi en waardevol is.

Ik wens je dan ook dat je in je eigen hart kijkt en luistert welke innerlijke impulsen daar opduiken - en dat je er in



je leven de goede antwoorden op vindt.

En ik wens je dat de milde oktoberzon in je hart schijnt en je van diepe innerlijke vrede vervult. Mijn wens voor jou is dat

je vol dankbaarheid kunt genieten van wat God je heeft gegeven en van de innerlijke vruchten die er bij je zijn gegroeid.”

Komende week hopen wij in deze mooie herfstachtige sferen van een korte vakantie te genieten.

Een hartelijke groet!  
Pastor Sjon Donkers