



Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 19 april 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ).
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ>)

Orde van dienst

voor de viering 19 april 2020 in de Regenboog

Voorganger: mw. Petra Vossegat

Organist: Andries Piening

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

- Welkom
- Aansteken van de Paaskaars
- Zingen: Lied 286 vers 1 (waar de mensen dwalen in het donker)
- Inleiding op drempellied
- Zingen: Lied 288 (Goemorgen welkom allemaal)
- Groet van God
- Inleiding op kyrie: "De kamers van mijn hart"
- Kyrielied op melodie lied 1005, een nieuwe tekst, speciaal voor deze tijd geschreven door Michel Schotanus:

Zoekend naar licht hier in het donker
zoeken wij U: goedheid en kracht
Maak ons toch één, in U verbonden,
schijn in de donkere nacht

Refrein:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.

Christus, ons licht,
schijn ook vandaag,
hier bij ons thuis

Zoekend naar troost zijn velen eenzaam.

Tijd kruipt voorbij, dagen zijn lang.

Spreek door ons heen, laat U toch horen,
dan zijn wij niet zo bang.

Refr

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,

vragen ons af: hoe lang nog te gaan?

Geef ons geloof, hoop voor de toekomst,
zie ons vol liefde aan.

Refr.

- Woorden ter bemoediging
- Glorialied: Lied 218 (Dank u voor deze nieuwe morgen)

DIENST VAN HET WOORD

- Gebed bij de opening van de schrift
- Moment voor de kinderen
- Lied: lied 935 Je hoeft niet bang te zijn
- 1^e lezing: Jesaja 41: 10-16
- Zingen: Gezang 470 (Oude liedboek) Wat vlied of bezwijkt vers 1,3 en 4

1. Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mij God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefde' en ontferming vertroosten altijd.

3. Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot!

- NT lezing: 1 Petrus 1 vers 3-9
- Zingen: Lied 653 vers 3 ,4 (U kennen uit en tot U leven)
- Overdenking
- Zingen: Lied 885 (Groot is uw trouw o Heer)
- DIENST VAN HET ANTWOORD
- Gebeden, voorbeden, stil gebed, afgesloten met gezongen Onze Vader: lied 371
- Collecte (Diaconie, wijkwerk/wijkbegroting) (zie elders in de nieuwsbrief)
- terwijl er gezongen wordt:
Kom tot de Vader, kom zoals je bent
- Slotlied: lied 416 vers 1 t/m 3 (Ga met God)
- Zegenbede afgesloten met lied 416 vers 4

Collecte diaconie voor Lesbos in coronatijd.

Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie.

Voor mensen die al in moeilijke omstandigheden leven is het extra zwaar. Zoals voor de vluchtelingen die gestrand zijn in Griekenland. Op het eiland Lesbos zijn de vluchtelingenkampen overvol. De hygiënische omstandigheden zijn volstrekt onvoldoende. Mensen kunnen niet de noodzakelijke afstand bewaren, er is te weinig schoon water en medische voorzieningen zijn nauwelijks toegankelijk. Lokale partners van Kerk in Actie kunnen steeds moeilijker hun werk doen vanwege de coronacrisis, maar proberen net aangekomen vluchtelingen op te vangen, hen eerste hulp, informatie en voedsel te bieden. Kerk in Actie gelooft in delen. We voelen ons verbonden met mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu mogen we de vluchtelingen die klem zitten in Griekenland niet vergeten. Daarom doen we de komende drie weken een beroep op u. Steun het werk voor vluchtelingen met uw gebed en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw gift over op het rekeningnummer van de diaconie.

Collectes

Voor de periode dat we als Pelgrimskerk Oase en Regenboog alleen gezamenlijke online vieringen hebben doen we de collecte ook samen.

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie en de tweede collecte voor het wijkwerk.

In deze nieuwsbrief en op de websites kunt u lezen, wat het diaconale doel is voor deze week: Lesbos in Coronatijd.

Giften voor de diaconie en voor het wijkwerk zullen verdeeld worden over de drie geloofsgemeenschappen.

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

1. Op de **websites** vindt u eenvoudige doneer knoppen, waarmee u via iDeal een gift kunt doen.

2. Via **overschrijving**:

Diaconie: RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. collecte

Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v. collecte

3. Via **deze link**en:

Gift [Diaconie](#)

Gift [Wijkwerk](#)

Wil u dat uw bijdrage een specifieke bestemming krijgt, doneer dan via een overschrijving en vermeld het in de omschrijving.

Hartelijk dank!

Geen voorjaarsactie 2020, maar..

Het is door het Coronavirus voor iedereen een onzekere tijd. Zoetermeer breed en in de POR hebben we ons afgevraagd of we nu een voorjaarsactie moeten houden. Dat betekent onder meer het inpakken van de brieven in een ruimte en bezorgers die hun huis uit moeten om deze te bezorgen. We hebben daarom besloten om geen voorjaarsactie te houden maar in september/oktober een grote actie die aansluit bij de problemen die zijn ontstaan in onze geloofsgemeenschappen door de Coronacrisis. Doordat er geen diensten en andere activiteiten mogelijk zijn, zijn er o.a. minder collecte- en huuropbrengsten. Uw giften en collectegeld zijn natuurlijk nu ook al welkom (zie tekst collectes).

Muzikale avonddienst 19 april

Zondagavond 19 april wordt er om 18.30 uur een muzikale avonddienst uitgezonden vanuit de Oude Kerk van Zoetermeer. Oorspronkelijk zou de Paascantate *Christ lag in Todesbanden* BWV 4 van J.S. Bach uitgevoerd worden. Als alternatief houden we nu een online-viering in de vorm van Avondmuziek rondom de Nederlandse versie van het lied dat Bach in de cantate gebruikt, Lied 618 *Christus lag in de dood terneer*. Er zijn lezingen, gebeden en muziek.

Ds. Kees Wesdorp is de voorganger; verder werken mee Ronald de Jong (orgel), Wim Wiarda (trompet) en een klein groepje zangers. De dienst is te beluisteren via kerkomroep.nl (> Zoetermeer > Oude Kerk).

Ook de volgende Avondmuziek op zondag 10 mei zult u op deze manier kunnen beluisteren.

Jaap van der Giessen,
werkgroep Projectkoor Oude Kerk

Op Weg tussen Pasen en Pinksteren

Afgelopen zondag was het Pasen. 'Normaal' zouden we dat groots vieren. De Stille Week zou gevierd zijn met intense bijeenkomsten uitlopend op het Grote Feest van de Kerk. Maar dit jaar verliep de Veertigdagentijd onverwacht heel anders en vierden we alles 'online'.

Desondanks hopen wij dat u en jullie een Verbondenheid hebben gevoeld met de Eeuwige en met elkaar. Dank voor alle waardering die we mochten ontvangen. We hopen de komende tijd daarmee door te gaan, door-de-week en op zondag. En ook de telefooncirkels mogen meehelpen elkaar te 'ontmoeten'. Fijn dat er zoveel mensen zijn die zich op de een of andere manier inzetten voor de ander.

Dat neemt niet weg dat het leven in deze vreemde tijd veel vraagt van mensen die alleen zijn. Omdat je geen bezoek mag ontvangen van je kinderen of kleinkinderen. We denken vooral aan mensen in een verpleegtehuis of ziekenhuis, die letterlijk en figuurlijk geïsoleerd zijn van hun naasten. Een zeer zware tijd voor hen en hun naasten. Het Paasverhaal van de Emmaüsgangers vind ik een van de mooiste Bijbelverhalen. Het gaat over mensen zoals wij, mensen in verwarring en onzekerheid. Teruggelaten op onszelf. Alleen. Hoe moet het verder? Lucas vertelt in en met het verhaal dat er dan iemand langskomt en vraagt wat ons bezighoudt. We mogen onze indringende verhalen delen met die onverwachte Reisgenoot die geduldig en uitnodigend luistert. En als we onze woning openen en hem uitnodigen, breekt hij het brood met ons. De Emmaüsgangers herkenden zo in die Reisgenoot Jezus. Ze voelden in die ontmoeting opnieuw zijn Geestkracht. De hoop op en hartstocht voor een beter bestaan vlamden weer op.

Dat ook u en jullie in deze tijd je verhalen mogen blijven delen met elkaar en in de ontmoetingen mogen ervaren dat er een Reisgenoot is die naar je luistert, met je meegaat en je Geestkracht geeft voor onderweg.

Namens de pastores, Sjon Donkers.

Oproep: wie zijn onze examenkandidaten van dit jaar?

Op dit moment zijn veel examenkandidaten bezig met de afronding van hun schoolexamens. Ook in onze wijkgemeente zijn er verschillende jongeren die examen doen. Maar...we denken dat niet alle namen bij ons bekend zijn. Daarom de oproep om die namen aan ons door te geven. Dat kunt u doen door even te bellen (06-49979513) of een mail te sturen

(dsmckapteyn@gmail.com) Juist in deze willen we op bijzondere wijze stil staan bij hun examen.

Ds. Carina Kapteyn

Voor POR onze kerk online Woensdag Special

Op woensdag kunt u elke week de Woensdag Special verwachten. Dit wordt gemaakt door gemeenteleden en geloofsgenoten die het fijn vinden om iets van hun passie en hun verhaal, hun geloof en liefde voor God te delen met anderen. Wilt u, wil jij er ook aan meedoen? Graag kom ik met u en jou in contact (via mail, app, telefoon) want samen kunnen we er iets moois van maken. Bel of app naar Sandra Hermanus-Schröder, 06-21525868 | scbhermanus@gmail.com

Geloofsgemeenschap De Oase

Bloemengroet

Bloemengroet vanuit De Oase gaan naar mevrouw Nel Verhoog, die weer thuis is uit Vivaldi en naar dhr Bolt, als bemoediging in deze moeilijke tijd.

Meerzicht op Elkaar

We leven mee met Jan en Roelie Leideman, nu de gezondheid van Jan steeds brozer en kwetsbaarder wordt. Via een kaartje, telefoontje, whatsapp, skype, mail of soortgelijke wijze is het in deze tijd gelukkig nog steeds mogelijk om pastoraal contact te hebben.

Helaas ben ikzelf nog steeds herstellende van enkele astma-aanvallen. Ik probeer voorlopig, met voldoende rust ingebouwd in mijn schema, mijn werk te blijven doen. Mocht u gebeld willen worden en weet u niet zeker of ik u op mijn bellijstje heb staan, voelt u zich dan vooral vrij om contact op te nemen. Dat kan via 06-49979513 of dsmckapteyn@gmail.com.

Dankbaar

Mede namens Ankie, wil ik de Oase danken voor de liefdevolle Paasgroet in de vorm van twee prachtige bloemstukken, die wij mochten ontvangen.

Het voelt geweldig te weten, dat er aan ons gedacht wordt.

Lieve groet aan alle bekenden,
Rob (en Ankie) Kolvers de Jooden

Hartelijk dank

Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis als in het Gulden Huis ben ik verrast met heel veel kaarten en telefoon. Daarvoor wil ik u allen van harte danken.

Anneke Laarman.

Verjaardagen 80+ deze week

Op vrijdag 24 april bereikt dhr. H.J. Stel, de leeftijd van 88 jaar.

Wij wensen hem een gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben

Vieringen van de 75+ verjaardagen

Door het corona virus gaan alle groepsactiviteiten waarbij persoonlijke aanwezigheid vereist is niet door in deze tijd. Dat geldt ook voor de vieringen van de 75 + verjaardagen in de Oase. Dat is jammer. Het zijn gezellige middagen, waarbij we elkaar op informele manier spreken. Zodra de situatie weer normaal is gaan we er weer mee starten

Wij wensen allen die in deze periode jarig zijn een mooie verjaardag en een gezegend nieuw jaar en hopen u t.z.t. weer te ontmoeten

Ds Carina Kaptein, Trudy Kamminga, Tanja Elings

Geloofsgemeenschap De Regenboog

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mw. Anja Hollestelle.

Meeleven

Heel veel medeleven, gebeden en goede gedachten gaan uit naar jullie, onze gemeenteleden en geloofsgenoten die in De Rozentuin en Vivaldi en andere huizen in Zoetermeer wonen. En ook aan allen die jullie lief en dierbaar zijn en in gedachten rondom jullie staan! Het is een zware tijd en deze tijd is nog niet voorbij. Daarom stel ik voor aan diegenen die een paaskaars hebben besteld en aan allen die hier een kaars voor over hebben: laten we allemaal elke dag rond 19.00u, als de POR Online in de lucht is, onze kaarsen aansteken en in het bijzonder bidden voor allen die het zo moeilijk hebben, met de woorden van de jaartekst van dit jaar 2020: "Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp!" (Marcus 9:24) Van harte Gods nabijheid en rijke zegen toegewenst! En vergeet vooral niet, om ons - pastores - te bellen of te appen! We zijn er voor u en jullie! Sandra Hermanus-Schröder | wijkpastor

Hieronder volgen een paar adressen van mensen die in een verpleegtehuis verblijven. We weten allemaal van de moeilijke situatie dat zij geen bezoek meer mogen ontvangen in deze coronaperiode. Voor hen en voor de familie is dat heel moeilijk. Het zou fijn zijn als we vanuit de gemeente deze mensen en hun eventuele partner een kaartje sturen ter bemoediging.

Dhr. H.Heijman, verpleeghuis Boomgaard, Zalkerbos 330, 2716 KS Zoetermeer,

Partner Mw. A. Heijman, Palissanderhout 23, 2719 KX Zoetermeer,

Mw. Dita Wieling Dahliahof 1B, Verpleeghuis Vivaldi Brechtzijde 45, 2725 NR Zoetermeer,

Mw. Coby Schoonveld, Rozentuin kamer 16, Naomigang 1, 2719 DC Zoetermeer.

ROPA is gestopt!!

Met ingang van 1 januari 2020 zijn wij nog vol enthousiasme van start gegaan met ROPA 2.0 Dat houdt in dat we op een aantal dinsdagen het oud papier alleen nog bij de hoogbouw oud papier zouden komen ophalen. Voor de laagbouw in Rokkeveen staat er dan op die avonden een container bij de Regenboog **Echter de ROPA gaat nu per direct volledige stoppen** en dat heeft er alles mee te maken, dat de kosten niet meer opwegen tegen de baten. Al geruime tijd brengt het oud papier niets meer op, alleen nog subsidie van de Gemeente Zoetermeer. Dat is in de afgelopen jaren wel vaker gebeurd, maar dan was er ook altijd weer een periode dat het oud papier wel geld opbracht. Daar is alleen nu op korte termijn helaas geen zicht op. Bovendien zal er ook meer geld betaald moeten gaan worden voor het gebruik van de persauto's en blijft het aantal kilo's oud papier gestaag dalen. Daarbij komt dat door de coronacrisis de acties van 14 april 2020 en 26 mei 2020 sowieso niet mogen doorgaan. Dat heeft het ROPA bestuur doen besluiten om er per direct een punt achter te zetten. Onze dank voor uw jarenlange steun door het bewaren van het oud papier.

Namens de ROPA
Gert van Oosterom

ROPA bedankt!

De wijkkerkenraad dankt de ROPA voor bijna 25 jaar gulle giften en mooie bijdragen aan veel goede doelen binnen en buiten onze kerk. De ROPA stond jarenlang iedere zes weken in de agenda van een grote groep vrijwilligers en was daarmee een samenbindende factor in onze wijk Rokkeveen.

Enkele gemeenteleden in De Wijngaard startten de (G)ROPA om wat middelen bijeen te krijgen voor 'iets extra's in de kerk.' Al snel groeide het uit tot een grote activiteit, die ook een mooie opbrengst had. Naast het steunen van vele doelen was gezelligheid bij een bakje koffie essentieel om al die jaren te kunnen draaien. Zoals u kunt lezen, stopt de ROPA helaas, dat is jammer maar onvermijdelijk. Dankbaar zijn we voor de inzet van het bestuur, de rijders, de krantensjouwers en andere vrijwilligers. Gerard, Kees, Gert, Joan, Mirjam en alle anderen: Veel dank!

Geloofsgemeenschap Pelgrimskerk

MEELEVEN

Vlak voor het afgelopen weekend heeft onze hemelse Vader Thuis geroepen mevrouw C. Solinger uit de Morgenster. Velen van u kennen haar als een lieve, actieve en zorgzame vrouw, een meelevende zuster in het geloof en belijdend lid van onze Pelgrimskerkgemeente. Afgelopen week is er voor mevrouw Solinger in besloten kring een moment van dank voor haar leven gehouden en heeft men in de kring van de naaste familie afscheid genomen. Vanuit de Pelgrimskerk is als medeleven een condoleancekaart gestuurd. Lieve mevrouw Solinger, ga met God en Hij zal met u zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in Zijn Naam elkaar begroeten!

Frank van de Beld is afgelopen donderdag wederom geopereerd aan nierstenen (in het LLZ). Hij heeft goede hoop dat het deze keer helemaal goed komt en dat hij na een dag wel weer thuis is. Want het zou heel fijn voor hem zijn als hij nu van alle pijn verlost is. Frank vindt het prima, dat u van zijn situatie afweet. We willen daarom voor Frank bidden en hem zegenen met genezing en volkomen herstel, in de Naam van Jezus, onze opgestane Heer. Kaartjes zijn van harte welkom!

We willen samen bidden voor de heer J.P. (Johan) de Dreu, in het zorgcentrum Brechtzijde. We wensen hem Gods liefdevolle kracht en nabijheid toe, en ook aan allen die om hem heen staan en hem lief en dierbaar zijn.

Bloemengroet

Vandaag gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en blijk van meeleven naar zr. S.C. Schuil-van der Spek

Sjoukje heeft enige tijd nogal gezondheidsproblemen gehad. Na een medische behandeling blijkt het nu de goede kant op te gaan. Wij wensen haar veel sterkte en bovenal een voorspoedig en algeheel herstel toe. cvdt

Jarigen 70+ in week van 19 – 25 april

21 apr. Mevr. A. Hoogendam

25 apr. Mevr. Blokland – Hoogvliet