



Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 20 september 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ).
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ>)

Orde van dienst

voor de viering van zondag 20 september 2020 in de Oase en online.

Voorganger: ds Carina Kapteyn

Organist: Arend van der Toorn

Lectores: Tineke van Goeverden/Coby Velzen

Samen-komen

- **Welkom**
- **Zingen**: Lied 969 'In Christus is noch west noch oost'
- **Woorden van hoop** (in tweespraak)
Voorganger: Christus, Gij zijt het licht in ons leven!
Allen: Levende vlam, doof niet meer uit, want in uw licht zien wij elkaar.
- **Gebed**

Samen-zijn

- **Orgelspel**: lied 145a
- **Korte inleiding en lezen** van Psalm 145
- **Luisteren naar**: Be still for the presence of the lord, youtube/spotify
- **Stilte**, met ruimte voor persoonlijke bezinning op de psalm
- **Zingen**: Lied 704 'Dank, dank nu allen God'

Samen delen en op weg gaan

- **Inzameling gaven**, via GIVTapp
- **Gebeden**, met gesproken acclamatie: (Lied 367k) 'Hoor ons bidden God en luister, wees nabij in licht en duister.'
Onze Vader (gesproken)
- **Gesproken lied in driespraak** (voorganger, lector en allen) lied 1002:1 en 4 een volk op weg gezet
- **Zegen**
- **Zingen**: Lied 425 Vervuld van uw zegen
- **Muziek**

Samen vieren

Wat was het gezellig op het weiland aan het Achterpad, een week geleden. Een mooie viering, fantastische inzet van vrijwilligers en organisatie, mooie muziek van QuestionMark en fijne ontmoetingen na afloop. En er kwamen ook positieve reacties van gemeenteleden die de viering online beleefd hebben. Een bijzondere gemeentezondag die we samen gevierd hebben op verschillende plaatsen. Het gemis van niet samen kunnen vieren was ook deze dag voelbaar. Met een brok

in onze keel waren we verbonden met elkaar in de lofzang aan God.

Voor wie nog wil nagenieten: er staat een video van deze dag op ons youtubekanaal.

Ook vandaag heffen we de lofzang aan. Fijn dat nu duidelijk is dat we ook in onze drie kerkgebouwen (bepert) kunnen zingen. En vandaag doen we dat in viering de Oase, bij het kijk-moment in 't Centrum en hopelijk durft u het ook aan om thuis of bij ander mee te zingen.

Psalm 145 zingt God lof: 'Ik wil u eer brengen, mijn God. ... Laat alles wat leeft zijn NAAM prijzen.'

Zingen is dubbel bidden, zo zei Augustinus en pastor Sjon legde op de gemeentezondag nog eens uit hoe heilzaam zingen is. Op deze eerste zondag van de vredesweek realiseren we ons ook hoe verbindend zingen is: want verschillende tonen ontsieren het lied niet, maar maken de lofzang nog veel rijker. Ik hoop dat u deze week de moed heeft om zomaar in gezang uit te barsten. Of het nu onder de douche is, op straat of in uw huis, of waar dan ook.
Ds. Carina Kapteyn

1^{ste} Collecte voor de Zending: Syrië

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.

De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven! U kunt uw gift overmaken op bankrek. NL 66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase onder vermelding van "Bouw de kerk in Syrië weer op". Dank u wel!

Via <https://vimeo.com/356358231k> kunt u het collectiefilmpje bekijken.

Wijraad Diaconie en Werkgroep ZWO

Collectes 20 september

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie, deze week voor de zending, de tweede collecte voor het wijkwerk. Bent u al gewend om met de Givt app op uw smartphone te geven, dan kan dat nu ook. De QR code staat hieronder. Uiteraard kunt u uw bijdragen ook geven via een overschrijving:

Diaconie: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. **JOP**

Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v. **collecte wijkwerk.**



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Voor de kinderen en hun (groot)ouders

20 september 2020 Hoe blijf je jezelf? (Daniël 1:1-21)



Daniël werd als balling meegenomen naar Babylon. Als 'vreemdeling' wordt hij aan het hof gebracht en klaargestoomd om daar als

intellectueel te dienen. In dit 'vreemde' land zijn er andere gebruiken en manieren. Op het werkblad staat een werkje over eten; Daniël eet alleen groente, fruit en water. Hij weigert ander voedsel. Wat eet jij graag? Wat eet Daniël? Verbind jouw lievelingskostje en het bord met een groene potloodlijn. Kleur daarna de plaatjes van het eten dat Daniël mag eten. Knip de plaatjes uit en plak ze op zijn bord.

Vanuit de wijkkerkenraad

Zingen in de kerk?!

Afgelopen maandagavond heeft de werkkerkenraad in overleg en op advies van de kerkrentmeesters besloten dat zingen in onze drie kerkgebouwen weer mogelijk is, zij het beperkt. Daarom zingen we per viering maar drie liederen. En aan u de vraag om ingetogen te zingen. Zo kunnen we samen weer de lofzang stem geven. Met koren worden individuele afspraken gemaakt, die via de kerkrentmeesters verlopen.

Financiële situatie alarmerend

Een groot deel van de avond werd gevuld door de presentatie die Henry van der Wiel, kerkrentmeester, gaf over de financiële situatie van onze wijkgemeente.

En die was niet rooskleurig. Bij ongewijzigd beleid steven wij binnen een aantal jaar af op een tekort van meer dan een ton per jaar. En hierbij zijn de effecten van corona niet meegerekend. In het algemeen wordt voorzien dat door corona de terugloop van het ledenaantal versneld zal worden. Dit kan ook voor onze gemeente gelden, die bovendien ook nog sterk verouderd is. Daarnaast zijn inkomsten uit verhuur weggefallen. Dit heeft nog meer impact op de financiële situatie.

Het betekent dat wij niet op dezelfde weg kunnen doorgaan. Dat het anders moet. Hoe? Daarover gaat de kerkenraad op 3 oktober, samen met de beleidsgroep onder leiding van Bram Schriever, in gesprek. Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de nieuwe kansen, welke consequenties hangen daaraan.

Het zijn geen eenvoudige opgaven waarvoor wij ons gesteld zien. En met wij bedoel ik niet alleen de kerkenraad, maar ook u als gemeentelid. Welke weg we inslaan weten wij nog niet, maar wij hebben uw steun en uw inbreng hard nodig. Ik durf erop te vertrouwen dat wij die ook krijgen.

Beppie van der Plas, Voorzitter van de POR

Ontmoetingsmoment in 't Centrum

Elke woensdag staan de deuren van 't Centrum naast de Pelgrimskerk een uur open. Iedereen is welkom om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken, bijgepraat te worden of een kopje koffie/thee te drinken. U kunt het hele uur blijven of even binnenlopen. U bent welkom zonder opgave vooraf, zolang er plaats is. Wel vragen we u om uw gegevens te noteren ivm een mogelijk contactonderzoek. U krijgt bij binnenkomst een plaats aangewezen. Elke keer zal ook een van de pastors van de POR aanwezig zijn. Ook de pionier van De Pelgrim is regelmatig aanwezig. Wees van harte welkom!

Kliederkerk 26 september 2020

Het is weer zover, we mogen weer Kliederkerk houden.

Thema deze keer is: Vrede! Door de corona mogen we het nog niet helemaal doen zoals we het gewend waren, maar we maken er toch iets moois van. We eten nog niet met elkaar, de tijden zijn daarom een beetje anders. We beginnen om 15.00 uur en om 17.00 uur gaan we weer naar huis. Er zijn leuke knutselwerkjes, spelletjes en luisteren naar een verhaal over Vrede maken. Een ruzie oplossen, hoe doe je dat?

We maken er een mooie middag van!

Tot zaterdag 26 september in de Oase Kerkenbos 8

Informatie: cobyvelzen@hotmail.com of gerda.vooijs@gmail.com

Vrede verbindt verschil: Vredeszondag.

Zondag 27 september vieren we in een oecumenische viering Vredeszondag.

Dit jaar is het thema Vrede verbindt verschil. Een uiterst actueel thema als we kijken naar wat er wereldwijd gebeurt. Want we zien op veel plaatsen hoe verschillen tussen mensen uitvergroet worden in plaats van dat er verbinding gezocht wordt.



Hoe kunnen we verschillen overbruggen en zorgen voor meer vrede voor en tussen mensen?

Regenboog, 10.00 uur

Voorgangers Hans van de Bilt en Sjon Donkers.

U bent van harte welkom.

Vredesweek 2020 – Vrede verbindt Verschil

ILOZ en partners organiseren deze week diverse activiteiten:

Za 19-9: walk of peace, 13.30 u. Nicolaasplein

Di 22-9 Drive in movies. Twee films op het Silverdometerrein, 20.00 en 22.15 uur, tickets en info via

www.vredesweekzoetermeer.nl

Wo 23-9, 14.30 u.: De Vrede van Zoetermeer, voorstelling voor kinderen (8-12 jr.), CKC. Tickets €2,- via www.vredesweekzoetermeer.nl

Za 26-9: Kliederkerk

Zo 20 en 27-9 Vredeszondag in diverse kerken.



Samen leren - Lastige bijbelverhalen

Iedereen die de verhalen in de Bijbel ook maar enigszins kent, weet dat sommige passages vreemd en zelfs nogal brutaal en ruw kunnen overkomen en daardoor bepaald niet gemakkelijk te begrijpen zijn. Moeten we deze teksten dan maar uit de weg gaan? Nee, zegt oud-predikant Piet Schelling. Daarom heeft hij in zijn boek "Vreemd en bizar – Lastige Bijbelverhalen" twaalf ongemakkelijke teksten behandeld. Hij probeert de moeilijke teksten nauwkeurig te lezen en de boodschap voor deze tijd erin te ontdekken. Piet Schelling zal in een lezing hierop ingaan. Een goede gelegenheid om meer over de achtergrond en de bedoelingen van deze lastige teksten te weten te komen.

De lezing vindt plaats in De Regenboog, op donderdag 24 september a.s. om 20.00 uur. Info: Sjon Donkers, 06 2039 8023 / 079-361 90 32, sjondonkers@gmail.com

Kosten: € 5,-. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal deelnemers niet onbeperkt. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk via tel. 06- 218 459 48 of hwvanzuilekom@hetnet.nl.

Agenda voor de komende week

Zaterdag 19-9: Walk of Peace; 13.30 Nicolaasplein

Zondag 20-9: 10.00 uur: eredienst in de Oase en tienerdienst in de Oase

10.00 uur: online dienst via youtube, ook te bekijken in het Centrum.

Dinsdag 22-9: 19.00 uur: gespreksviering in de Oase; we lezen Wijsheid 4

Woensdag 23-9: 10.30 uur: koffie- en ontmoetingsmoment in 't Centrum voor iedereen.

Donderdag 24-9: 19.30 uur: gespreksgroep de Gewone Catechismus, Oase

20.00 uur. Lezing Piet Schelling: Lastige bijbelverhalen,; in de Regenboog (zie hierboven)

Vrijdag 25-9: 19.00 uur: Ontmoetingsmoment in de Oase (alle leeftijden) en tienertent

Zaterdag 26-9: 15.00 uur: Kliederkerk, ontdekken en vieren voor jong en oud in het kader van de Vredesweek

Zondag 27-9: 10.00 uur: Oecumenische viering in de Regenboog met pastor Sjon Donkers

Nog een app.....

De Protestantse Gemeente Zoetermeer maakt gebruik van de Kerkgeld App waarmee u altijd en overal betrokken bent bij onze gemeente. Met de app kunt u kerkelijke geldzaken op één plek beheren. Zo kunt u op

een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen voor de voor- en najaarsacties, het abonnement betalen voor Kerk in Zoetermeer óf collectebonnen bestellen.

De nu gebruikte Kerkgeld App wordt vervangen door de Appostel App. De 'oude' app komt op 1 november 2020 te vervallen.

U kunt de Appostel app downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Daarna kunt u in de app de Protestantse Gemeente Zoetermeer koppelen, eventueel inloggen met uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord en dan is de app gereed voor gebruik.

Wilt u meer informatie over de app? Kijk dan op www.appostel.nl

Communicatie: we doen het samen

Het is een uitdaging: hoe hou je contactlijntjes in stand? Hoe zorg je dat mensen aan de ene kant weten en begrijpen waar kerkenraad mee bezig is en aan de andere kant hoe weten de pastores waar u/jij mee bezig bent, vreugde of zorgen over heeft? Regelmatig merken we hoe lastig dat is.

Er wordt zeker wel gecommuniceerd, maar niet altijd komt de informatie aan, of roept het meer vragen op dan antwoorden. Tegelijkertijd blijkt het pakken van een telefoon of het sturen van een mail of whatsapp met de vraag om meer informatie ook een te hoge drempel.

We missen de toevallige ontmoetingen in de wandelgangen van onze kerkgebouwen, in de winkels of op straat. En omdat onze sociale bubbels klein zijn en ook ontmoetingen in de kerkgebouwen beperkt zijn, blijft daardoor ook informatie of een vraag al gauw in kleine kring hangen. En dat kan een gevoel van eenzaamheid en afstand geven.

Daarom wederom een oproep om elkaar daar waar mogelijk bij te praten. Om over de drempel heen toch de telefoon te pakken of de kerk binnen te lopen bij een van de activiteiten die weer opstarten. Ook als pastores en wijkkerkenraad zetten wij ons in om op verschillende manieren het contact met u/jullie op te zoeken. We hopen dat u/jij hetzelfde doet. En mocht u een goed idee hebben om de communicatie beter te laten verlopen: wij horen graag van u!

ds. Carina Kapteyn

Geloofsgemeenschap De Oase

Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen uit de kerk naar Jan de Geus, Nils van Velzen en Arie Vooijs. Wij danken hen voor hun inzet dat zij gedurende de Corona-tijd de vieringen online mogelijk gemaakt hebben.

Jarigen 80+ deze week

Op 23 september Mevr. A. van Wijk - van Kralingen, Zij wordt 87 jaar.

Op 26 september Dhr. J. Voorsluijs, hij wordt 83 jaar. Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben.

Meer zicht op elkaar

Martha Hermus verblijft nog steeds in Vivaldi. Haar revalidatie zal nog geruime tijd duren. We hopen dat zij uiteindelijk weer op de been zal komen.

Ook Jenny Baardtse is in dit traject van herstellen en op de been komen. Zij verblijft in het Lange Land Ziekenhuis.

Hopelijk kan ook Piet Ermerins, man van Lies, aan dit traject van herstel beginnen. Hij is deze week gevallen en afgelopen woensdag geopereerd. Op moment van schrijven is nog niet bekend hoe een en ander is verlopen. Waarschijnlijk verblijft hij nog in het ziekenhuis als u dit leest.

Wat fijn als u deze week de tijd neemt om hen een kaartje te sturen ter bemoediging.

Versillende gemeenteleden wachten op uitslagen van onderzoeken of een oproep om een ingreep of operatie te ondergaan. Ook horen we steeds meer van mensen die een corona-test moeten ondergaan. (En gelukkig ook vaak van een negatief en dus goed resultaat...) Wij wensen u allen geduld en kracht toe in deze tijden van wachten en onzekerheid. *Ds. Carina Kapteyn*

Boekentafel

Hoewel we door de te geringe belangstelling vorig seizoen al besloten hadden geen boekentafel meer in de kerk te houden, was het wel mogelijk om via ons boeken te bestellen bij de Ichthus boekhandel. Daar krijgen wij als wederverkoper korting op. Dat geld komt terecht in de wijkkas en kan weer voor vormingsdoeleinden gebruikt worden. Het batig saldo van seizoen 2019-2020 bedraagt 108 euro. Het is dus de moeite om ons te bellen en dan verzorgen wij graag uw bestelling.

Trudy Kamminga of Mary Lemmers
email Trudy: tga.kamminga@gmail.com

Geloofsgemeenschap de Pelgrimskerk

Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar zr. A, van der Kleij-Toet.

Zr. van der Kleij hoopt maandag 21 september haar 85e verjaardag te vieren. Wij wensen haar een gezellige dag toe en nog een gezegende tijd met allen die haar lief zijn. cvdt

Bedankt

Wij waren vorige week blij verrast toen wij namens de Pelgrimskerkgemeente een mooi boeket bloemen mochten ontvangen. Deze verbondenheid met onze geloofsgemeenschap heeft ons bijzonder goed gedaan. Hartelijk dank!

Corrie en Jaap van der Tas

Jarigen 70+ 20 sept – 26 sept

20-sep Dhr. G.P. Roos.

21-sep Mevr. S.A. van der Meulen-van der Ploeg.

21-sep Mevr. A. van der Kleij-Toet.

Geloofsgemeenschap De Regenboog

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar dhr. Koos van 't Hoff.

(zie info meelevens)

Meeleven

We leven mee met Lydia en Rien Bonsink. Afgelopen week moest Lydia onverwacht opgenomen worden in het Hagaziekenhuis. Daar bleek dat ze door een bloedprop tussen haar wervels een dwarslaesie heeft opgelopen. Een ongelofelijk bericht waar we geen woorden voor kunnen vinden. Binnenkort zal ze voor drie maanden opgenomen worden in Rijndam in Rotterdam.

Truus Rozenbrand is opgenomen in een gesloten afdeling van Vivaldi. Er wordt gezocht naar een goede plek voor haar in de komende tijd.

We leven mee met Koos van 't Hoff. Hij verblijft momenteel in het Zorgpension. Koos heeft een ernstige zeldzame spierziekte, die met name de spieren in zijn hoofd heeft aangetast. Daardoor kan hij moeilijk slikken en praten en niet zelf eten en drinken.

Met medicatie hoopt men verbetering te brengen. Wij wensen hem van harte beterschap toe en bidden om Gods Geestkracht in deze moeilijke tijd.

Inloophuis weer open

A.s. vrijdag 25 september is De Regenboog open tussen 10.00 en 12.00 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie/ thee te drinken en een praatje te maken. Om de juiste afstand tot elkaar te kunnen houden gebruiken we de kerkzaal. Er is dus nog een middagpauzediensdienst en geen maaltijd. Natuurlijk komt alleen als u geen verkoudheidsklachten hebt.

Wil Bettenhausen.

Redactie Weekbericht

Deze weken treft u de algemene informatie en de informatie van De Oase aan in deze gezamenlijke POR-nieuwsbrief, editie Oase.

Kopij kunt u, zoals altijd, sturen naar

weekberichtoase@gmail.com

Voor de Nieuwsbrief van 27 september graag de kopij inleveren uiterlijk woensdag 23 september vóór 18.00 uur. Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen door een mail te sturen naar

weekberichtoase@gmail.com