



# Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 21 juni 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: [dsmckapteyn@gmail.com](mailto:dsmckapteyn@gmail.com)

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ).  
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ>)

## Orde van dienst

voor de viering van zondag 21 juni 2020

Plaats van opname: De Oase  
Voorganger: ds. Carina Kapteyn  
Organist: Arie Vooijs  
Lector: Elsbeth van Beem  
Opname: Nils van Velzen en Arie Vooijs

### Orde van dienst

- Muziek
- Welkom, aansteken kaars
- Zingen: Psalm 72a: 1 en 2 Voor kleine mensen is hij bereikbaar
- Gebed
- Zingen: Lied 177 Daar komt de man uit Anatot
- Lezen: Jeremia 20:7-13 (Bijbel in gewone taal)
- Zingen: Lied 859:1 en 2 Schuldig staan wij voor U, Heer
- Overweging
- Zingen: Lied 51b Create in me a clean heart
- Inzameling gaven
- Gebed, met stil gebed en Onze Vader
- Lezen: Efeziërs 1:3—7 (Bijbel in gewone taal)
- Zingen: lied 883 King of Kings and Lords of Lords
- Zegen

## Hoogte en dieptepunten

Jeremia kennen we vooral van zijn negatieve voorspellingen en zijn gejeremieer. Niet altijd een vreugde om hem aan je deur te krijgen. We horen liever positieve boodschappen over een God die liefde is en je niet vergeet. Geloven omvat echter niet alleen positieve ervaringen, maar ook ervaringen van afwezigheid van God of van een God die te opdringerig is. Hij blijft maar aan de deur kloppen, je binnenste in brand zetten. In de mystiek spelen die opdringerige beelden van God een grote rol. Aan de ene kant prachtig mooi om zo overspoeld te worden met Gods aanwezigheid, maar aan de andere kant ook pijnlijk groots.

We kijken vandaag door de ogen van Jeremia. Op zoek naar een waardering van hoogte en dieptepunten. Want

komt niet juist in de chaos, de onrust, de wanhoop en de donkerte God mensen nabij? Misschien hoort de chaos dan wel meer bij ons leven en geloof dan ons eigenlijk lief is...

Het vlogje van afgelopen donderdag op ons youtube-por-kanaal geeft wat achtergronden en context bij de figuur van Jeremia. Van harte aanbevolen bij deze viering.

## Kindernevendienst on line zondag 21 juni

Vandaag weer een verhaal voor alle kinderen van 1-110. Het werkblad vinden jullie als bijlage bij de nieuwsbrief. Veel plezier.

Zo zijn we deze zondag ook weer, via [YouTube](https://www.youtube.com), met elkaar verbonden.

## Collectes 21 juni

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie, deze week voor het werelddiaconaat, de tweede collecte voor het wijkwerk.

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

1. Op de **websites** vindt u eenvoudige doneer knoppen, waarmee u via iDeal een gift kunt doen.
2. Via overschrijving:  
**Diaconie:** NL66 RABO 0373 7129 01  
t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. **werelddiaconaat**  
**Wijkwerk:** NL91 INGB 0007 2299 26,  
t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk /  
De Regenboog o.v.v. **collecte wijkwerk**.
3. Via de volgende linken  
(werkt alleen via de online nieuwsbrief)  
- [Diaconale collecte](#) o.v.v. werelddiaconaat  
- [collecte wijkwerk](#)

## Collecte Werelddiaconaat. Help een stille coronaramp voorkomen

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerk in Actie ondersteunt kerken over de hele wereld die opstaan om te helpen. Er is de komende tijd veel geld nodig voor voedsel- en hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun voor de meest kwetsbare mensen. Sta ook op, geef gul en help mee..

## 'Neem de dagen zoals ze komen' - Titus Brandsma

Vandaag een aantal woorden van Titus Brandsma om ons te bemoedigen in deze tijd waarin het samen vieren in kerken nog even op zich laat wachten. Hij schrijft, katholiek als hij is over brevier, mis en communie, maar aangezien we in geloof één zijn, mag u daar natuurlijk ook een protestantse versie van maken met bijbel, eredienst en Maaltijd van de Heer.

"Zo kwaad heb ik het overigens niet.

En al weet ik niet wat het worden zal, ik weet mij geheel in Gods hand.

Wie zal mij scheiden van de liefde Gods?

*Neem de dagen zoals zij komen,  
de schone met een dankbaar hart;  
de kwade ter wille van die volgen,  
want het ongeluk is maar een voorbijganger.*

Met Gezelle loof ik 'mijn oude brevier', dat men mij gelukkig gelaten heeft

en dat ik nu zo rustig mogelijk kan bidden.

O, en zeker, ik mis 's morgens de heilige Mis

en de heilige communie, maar God is niettemin

bij mij en in mij en met mij. In hem immers leven wij,

bewegen wij ons en zijn wij.

God is zo nabij en ver.

God is er altijd."

Ds. Carina Kapteyn

## Doet u ook mee aan de actie Vakantietas?

De diaconie van de POR gaat dit jaar weer met de vakantietassen aan de slag voor die kinderen die niet/nooit op vakantie gaan. Wilt u iets voor in de vakantietas kopen? U kunt de gekochte spullen, en evt. geld als u dat liever niet overmaakt, inleveren in de kerken:

- Oase: elke maandag tussen 14 - 16 uur (contactpersoon: Grietje Cusell)
- Pelgrimskerk: maandag 22 juni van 14 - 16 uur (contactpersoon: Marijke Vis)
- Regenboog: maandag 22 juni van 14 - 16 uur. (Contactpersoon Elma van den Broek)
- 
- Verlanglijstje Vakantie tas



De kinderen zijn tussen 4 en 14 jaar

Kleurboek,	Waterpistool
Vakantie knutselboek	Waterballonen
Kleur/doe boek, thema paarden / kleding	Bouwpakket van vliegtuig of auto/ lijm
Kleurpotloden	(3D) puzzel
Geur/ Glitter/Viltstiften	Springtouw
Knutselspulletjes/schaar	Nagellak met of zonder glitters
Leren voetbal	Versieringen voor op de nagellak
Basketbal	Badminton rackets en shuttles

Frisbee/ buiten ballen set	Te goed bon bioscoop of game-centrum of
Vlieger/ zelf maak pakket voor vlieger	Tegoedbon speeltuin of ballenbak

## Kerken bijna open!

Eindelijk een bericht over wat wel kan in plaats van wat niet kan. Achter de schermen wordt heel hard gewerkt om de kerken weer op een veilige en gezonde manier open te stellen voor vieringen, volgens de richtlijnen van het RIVM en de PKN.

Dit betekent dat het aantal bezoekers beperkt is, dat u zich aanmeldt als u een dienst wil bijwonen en natuurlijk dat u geen verkoudheidsklachten heeft.

Wat gaat er gebeuren? De kerkenraad heeft het volgende besloten:

- De online diensten gaan door en blijven te zien op YouTube: por online.  
Hier kunt u niet alleen de zondagse vieringen vinden, maar ook de bijdragen doordeweeks. Zo blijven we met elkaar verbonden, ook nu we niet met zijn allen samen kunnen komen in de kerken.
- Vanaf zondag 28 juni wordt de dienst op zondagmorgen uitgezonden in de kerken en kan gezamenlijk gekeken worden naar de online dienst. Dit is vooral bestemd voor diegenen die geen beschikking hebben over internet.  
Als u daarbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden hetzij via e-mail: [reserveringenpor@gmail.com](mailto:reserveringenpor@gmail.com)  
Vermeldt uw naam, telefoonnummer en met hoeveel personen u wilt komen en welke kerk uw voorkeur heeft. Uiterlijk zaterdag voor de dienst krijgt u te horen of u erbij kunt zijn.  
**Let op: u kunt alleen na aanmelding en toekenning de dienst bijwonen.**
- Vanaf medio juli zullen doordeweeks kleine vieringen gehouden worden in de kerken, waarbij een beperkt aantal mensen aanwezig kan zijn. **Ook hiervoor geldt dat u zich moet aanmelden.**

Na een eerste evaluatie hoe dit verloopt, kijken we of de kerken ook voor andere activiteiten opengesteld kunnen worden. Meer informatie vindt u in een volgende nieuwsbrief.

Tot die tijd: Vaya con Dios.

Beppie van der Plas, Voorzitter POR

## On-line-kerk-zijn: Rooster voorgangers

Ook de komende weken gaan de zondagse online vieringen door. De voorgangers de komende weken zijn:

Op 28 juni: pastor Sjon Donker

Op 5 juli: ds Carina Kapteyn

## **Geloofsgemeenschap De Oase**

### **Bloemengroet**

De bloemengroeten van de Oase gaan naar mevrouw Kooiman, als welkom in onze gemeente en voor haar 90<sup>ste</sup> verjaardag afgelopen weekend. En naar dhr. Henk van Dam, die weer thuis is na een operatie, veel sterkte bij het herstellen. Beide een hartelijke groet vanuit de geloofsgemeenschap van De Oase.

### **Jarigen 80+**

Op 22 juni zijn zowel dhr. E.A. van den Bol als mw. J.L. van den Bol-van Beek, jarig. Mijnheer Bol wordt 90 en mevrouw Bol 84. We wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben.

### **Inzamelingsactie voor Kerk in Actie**

In 2019 hebben wij in de Oase veel losse postzegels, maar ook complete postzegelalbums, kerst en felicitatiekaarten, ansichtkaarten, geboortekaarten, oude mobiele telefoons, cartridges, toners, buitenlands en oud Nederlands geld mogen ontvangen.

Dit alles gaat naar een verzamelpunt in Zuid Holland en vandaar naar Utrecht waar alle landelijke verzamelingen binnenkomen. Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten.

Daarna worden o.a. postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen verhandeld. Al het andere materiaal wordt verkocht op beurzen voor verzamelaars, aan handelaren of op Marktplaats.

Momenteel is er ook nog handel in kaarten van Anton Pieck, voor het Kind en Stg. Kinderpostzegels.

De landelijke opbrengst was in 2019 een bedrag van € 23.482. In totaal is er in de periode vanaf 2013 tot en met 2019 voor ongeveer € 190.000 aan opbrengsten uit de verkopen binnengekomen voor steun aan goede doelen.

Hartelijk dank aan alle goede gevers die er voor gezorgd hebben dat ook vanuit de Oase hieraan een bijdrage is geleverd.

Alles kunt u inleveren in de ton naast de voordeur en in de ton in de hal bij de zij ingang. Cartridges en toners (vaak lekkende) goed verpakken in plastic zodat andere materialen niet met inkt in aanraking komen.

Coördinator inzameling voor de Oase Peter Lemmers

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag inleveren voor woensdag 24 juni 18.00 uur
---