



# Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 26 april 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: [dsmckapteyn@gmail.com](mailto:dsmckapteyn@gmail.com)

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmfK1GG4m6cheQ).  
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmfK1GG4m6cheQ>)

## Hoe hou ik het vol??

Sommige mensen zank de moed in de schoenen toen ze van de week hoorden dat de meeste Coronamaatregelen nog blijven gelden. Nog langer geen bezoek, nog niet naar school, nog geen gezellige bijeenkomsten, nog geen gezamenlijke erediensten.

Voor hoe lang dat weten we niet

Maat ook: nog langer mijn restaurant of mijn bedrijfje niet open.

Anderen daarentegen waren blij met de kleine lichtpunten. De jonge kinderen mogen weer naar school na de meivakantie en een beetje buiten sporten voor de jeugd mag ook wel.

Vol houden en de moed niet laten zakken dat is erg belangrijk op dit moment. Sommige mensen kijken dan ook uit naar het telefoontje dat ze twee maal per week krijgen omdat ze in de telefoencirkel van de kerk zitten. Even je uit kunnen praten tegen een ander, even de ander ook weer moed inpraten als dat nodig is of het zelf ontvangen. Op veel manieren kunnen we elkaar laten weten dat we aan de ander denken.

Aan het eind van de Passion van afgelopen stille week werd een prachtig lied gezongen.

*Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug  
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug  
Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel de weg met jou*

Via de moderne technieken werd dit lied steeds door meer mensen op ons scherm gezongen. Laten we dit lied vasthouden. Dat geldt voor mensen onder elkaar maar ook in geloof. Jezus zou dit zomaar tegen ons kunnen zeggen. Spreek het uit, zing het uit en leef er uit !!

*Wil Bettenhausen-Baak*



## Orde van dienst

voor de viering op 26 april 2020 in de Pelgrimskerk

Voorganger: mw. Wil Bettenhausen-Baak

Muzikale medewerking: Gerard en Myrna Baak

- **Orgel/ pianospel/ viool**
- **Welkom**
- **Zingen: Lied 283: 1, 2**
- **Bemoediging en groet**
- **Drempelgebed**
- **Zingen: Lied 283: 3,4**
- **Kyrielied 300c gesproken en gezongen: Ontferm u**
- **Glorialied psalm 146**
- **Gebed om de heilige Geest afgesloten met lied 333**
- **Schriftlezing: Johannes 21:1-14**
- **Zingen Taizelied: Jezus u bent het licht in mijn leven. 3x**
- **Overdenking.**
- **Meditatieve muziek**
- **Zingen lied 344**
- **Aandacht voor de collectedoelen**
- **Gebeden**
- **Zingen: Toekomstlied. Melodie lied 836 (o Heer die onze vader zijt)**
- **Zegen**
- **Muziek**

## Collectes

Voor de periode dat we als Pelgrimskerk Oase en Regenboog alleen gezamenlijke online vieringen hebben doen we de collectes ook samen.

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie en de tweede collecte voor het wijkwerk.

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

1. Op de **websites** vindt u eenvoudige doneer knoppen, waarmee u via iDeal een gift kunt doen.

2. Via **overschrijving:**

**Diaconie:** NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v.

Diaconie PGZ Oase o.v.v. Lesbos

**Wijkwerk:** NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot.

wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v. collecte

Hartelijk dank!

## Collecte diaconie voor Lesbos in coronatijd.

### De collecte dubbelaar

De Diaconie is Creatief met Collecteren in Coronatijd. 26 april en 3 mei is de diaconie collecte bestemd voor Lesbos. Wij als Diaconie gaan de eind opbrengst verdubbelen! Helpt u mee om er een heel mooi eindbedrag van te maken?

Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie.

Voor mensen die al in moeilijke omstandigheden leven is het extra zwaar. Zoals voor de vluchtelingen die gestrand zijn in Griekenland. Op het eiland Lesbos zijn de vluchtelingenkampen overvol. De hygiënische omstandigheden zijn volstrekt onvoldoende. Mensen kunnen niet de noodzakelijke afstand bewaren, er is te weinig schoon water en medische voorzieningen zijn nauwelijks toegankelijk. Lokale partners van Kerk in Actie kunnen steeds moeilijker hun werk doen vanwege de coronacrisis, maar proberen net aangekomen vluchtelingen op te vangen, hen eerste hulp, informatie en voedsel te bieden.

Kerk in Actie gelooft in delen. We voelen ons verbonden met mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu mogen we de vluchtelingen die klem zitten in Griekenland niet vergeten. Daarom doen we de komende twee weken een beroep op u. Steun het werk voor vluchtelingen met uw gebed en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig!

Maak uw gift over via de Button op de Website of op het rekeningnummer van de Diaconie:

NL66 RABO 0373 7129 01

t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. Lesbos

### Geen voorjaarsactie 2020, maar..

Zoals we ook vorige week in de zondagsbrief hebben gemeld zal er dit jaar vanwege de coronamaatregelen geen voorjaarsactie gehouden worden. In september/oktober zal er een grote actie gehouden worden, die aansluit bij de problemen die zijn ontstaan in onze geloofsgemeenschappen door de Coronacrisis. Omdat er geen diensten en andere activiteiten mogelijk zijn, zijn er o.a. minder collecte- en huuropbrengsten. Uw giften en collectegeld zijn natuurlijk nu ook al welkom via iDeal of overschrijving (zie tekst collectes).

### Ziekte ds. Carina Kapteyn

Helaas heeft ds. Carina Kapteyn zich afgelopen week ziek moeten melden. De afgelopen weken heeft ze getracht haar herstel te combineren met het (verminderd) voortzetten van haar werkzaamheden. Op advies van haar huisarts heeft ze nu echter besloten volledige rust in acht te nemen tot minimaal 1 mei.

Heeft u pastorale zorg nodig, dan kunt u contact opnemen met de andere pastores:

- Sjon Donkers (0620396023)
- Sandra Hermanus-Schröder (0621525868)

Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de scriba van de POR,

- Els Alebregtse (0649760075).

## Kindernevendienst on line zondag 26 april

In de 40 dagen tijd en met Pasen hebben wij met elkaar, via YouTube, kunnen kijken en luisteren naar de verhalen over Mozes en het volk Israel. Vorige week ging het verhaal over de mensen in de woestijn die honger en dorst hadden. Zondag a.s. staat er weer een mooi verhaal en lied voor u/jullie klaar [op POR online](#). Het zou leuk zijn als iedereen dit wil delen met bijvoorbeeld kennissen, burens en de kleinkinderen. Wij wensen u/jullie een mooie zondag toe en veel plezier met het maken van het werkblad!



De Israëlieten zijn op weg naar het beloofde land. God heeft hen bevrijd, maar waar is Hij nu?

Mozes zegt tegen de mensen dat ze een kruik met manna moeten bewaren, zodat iedereen later kan zien wat God voor hen doet. Ook komt er water uit de rots waar Mozes met zijn staf tegenaan slaat. Zing en luister jij mee?

### **Let op:**

Het werkblad behorend bij dit verhaal vind je op internet als bijlage bij de Nieuwsbrief van de wijkgemeente POR!

## Geloofsgemeenschap de Oase

### Meeleven

Vorige week donderdag, **16 april 2020**, is - na gezegend te zijn met Gods zegen - door onze hemelse Vader Thuis geroepen en heengegaan: **Gerrit Jan (Jan) Leideman** in de leeftijd van 85 jaar. Jan was samen met zijn lieve vrouw Roelie woonachtig in de Waterbuurt (Meerzicht) op het Waterland 20.

Boven de rouwbrief staat de trouwtekst van Jan en Roelie: *En zie, Ik ben met u al de dagen* (Mattheus 28:20). En de prachtige woorden: "Dankbaar voor een mooi en volledig leven samen". Jan geloofde in de koninklijke heerschappij van Jezus Christus. Hij genoot ervan als Gods glorie werd geloofd en geprezen en daarom waren *Songs of Praise* en *Nederland Zingt* voor Jan favoriet. Jan dacht vooruit en liet liever niets aan het toeval over. Daarom had hij voor de dankdienst voor zijn leven veel lofliederen uitgekozen uit het Liedboek voor de Kerken: schitterende gezangen die ons hart versterken en kracht geven aan onze ziel. Het zou mooi zijn als we als gemeente - wanneer we weer mogen samenkomen - enkele van deze lievelingsliederen met elkaar kunnen zingen, ter nagedachtenis aan Jan en allen die ons zijn voorgedaan, en dat we ook uitdrukking kunnen geven aan ons geloof in de opstanding door het ritueel met het witte steentje.

Op de voorkant van de rouwbrief is een schilderij van Jan te zien: een zeegezicht. En ook op de liturgie voor de dankdienst voor Jan's leven is een foto te zien van Jan aan het strand, uitkijkend over de golven van de zee.

De zee of het water heeft in de Bijbel de betekenis van zowel het leven als de dood. En we weten uit de Openbaring van Jezus aan Johannes "dat de zee - dat is: de dood - eens niet meer zal zijn". We mogen nu reeds weten, dat Jan *leeft*, samen met Jezus, de Opgestane Heer. **Op donderdag 23 april** heeft de naaste familie in een afscheidsdienst aan het Bredewater Jan herdacht en hebben de klokken van de Pelgrimskerk voor Jan geluid: de Pelgrimskerk, omdat de familie Leideman zoveel goede herinneringen heeft aan de tijd toen men in Zoetermeer is komen wonen. Moge God Roelie, hun kinderen en kleinkinderen en achterkleinkind zegenen met kracht en troost! Namens het team van pastores, *Sandra Hermanus-Schröder*

In de kerkelijke ledenadministratie zagen wij het bericht dat ons gemeentelid Mevr. E.W. Aukes-Adam is overleden op 8 april 2020, in de leeftijd van 94 jaar. Sinds vorig jaar woonde zijn in De Boomgaard aan het Zalkerbos. Wij wensen de familie van mevr. Aukes en allen die haar zullen missen de troostende nabijheid van God en mensen.

Via ons gemeentelid Jaap Mast bereikte ons het bericht van overlijden van Wia Huisman, echtgenote van onze voormalige gemeentepredikant Jaap Huisman. Zij is 18 april jl. in Leusden overleden in de leeftijd van 77 jaar. Wilt u een condoleancekaart sturen, dan kan dat naar: Laakboulevard 248, 3825 KH Amersfoort. Ook langs deze weg willen we ds. Huisman en familie veel sterkte en Gods troostende nabijheid toewensen.

### **Verjaardagen 80+ deze week**

Op vrijdag 1 mei bereiken mevr. M.H. de Jong – Koopman en mevr. P.A. Uitdenbogaard – Kramer beiden de leeftijd van 87 jaar.

Wij wensen hen een gezegende dag toe en wensen dat zij ook in deze tijd zorg en aandacht mogen krijgen van mensen om hen heen.

### **Bloemengroet Oase**

Deze week gaan de bloemen namens ons naar dhr. Vink die herstellende is na ziekenhuis opname en naar mevr. Bep van Biemen ter bemoediging.

### **Helpt u ook Voedselbank?**

Namens de cliënten van de Voedselbank willen wij u hartelijk danken voor de gulle gaven van de afgelopen weken. Uw bijdrage is een waardevolle aanvulling. Zoals in de krant geschreven is, wordt de Voedselbank in Den Haag vanaf 1 mei voorzichtig opgestart met ondersteuning van Defensie. De uitdeelpunten van Zoetermeer zullen als laatste aansluiten. Uw gaven blijven dus van harte welkom: houdbare levensmiddelen, groente en Citrus kunt u brengen: op maandag tussen 14-16 uur naar De Oase en op donderdag van 11 tot 13 uur en zaterdag 14-16 uur naar de Genesarethkerk. Dagelijks bij fam. van Heijst, Leiwater 32. Er staat een doos bij de voordeur. Giften zijn welkom via de rekening van de diaconie onder vermelding Voedselbank (Grietje Cusell)

### **Kopij Oase Nieuwsbrief POR - Weekbericht**

De komende weken treft u de algemene informatie en de informatie van De Oase aan in deze gezamenlijke POR-nieuwsbrief, editie Oase.

Kopij kunt u, zoals altijd, sturen naar weekberichtoase@gmail.com .

Voor de Nieuwsbrief van 3 mei graag de kopij inleveren uiterlijk woensdag 29 april voor 18.00 uur.

## Geloofsgemeenschap De Regenboog

### **Bloemengroet**

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Barry Augustijn.

### **Meeleven**

We leven mee met Barry Augustijn. Ze heeft te horen gekregen dat ze ernstig ziek is en binnenkort geopereerd moet worden. Het is nog een spannende tijd waarin verdere onderzoeken nodig zijn. We wensen haar veel moed toe en bidden om Kracht en genezing voor haar.

Vandaag de laatste adressen van mensen die elders dan thuis wonen en in deze tijd een extra kaartje goed kunnen gebruiken.

- Mw. M. v.d. Heide v.d. Kruk, Rozentuin kamer 45, Naomigang 1, 2719 DC Zoetermeer
- Mw. F. de Boer. Woonzorgcentrum Oosterheem. Florence Nightingalelaan 92 2721 NP Zoetermeer.
- Mirjam Koole en Miranda van Eeden, Stichting Ipse de Brugge. Cadmiumgeel 8 2718 BK Zoetermeer.

### **Jarigen 80 plus**

- Dhr. R. van Weelden wordt op 26 april 80 jaar
- Mevr. M.M. Frings wordt op 29 april 80 jaar
- Mevr. P. Kruithof – Troost wordt op 30 april 86 jaar
- Dhr. C. Snip wordt op 2 mei 88 jaar Mevr. M. van Gaalen – Bokestijn wordt op 6 mei 85 jaar
- Dhr. J.R. Dochez Kok wordt op 7 mei 88 jaar Allen van harte gefeliciteerd!

### **Bedankt!**

Lieve kerkmensen, Heel veel dank voor alle warme, troostende en bemoedigende kaarten en telefoontjes aan mij in deze coronatijd. Dit helpt mij mede om het vol te houden. Onze situatie is nu zo dubbel op. Kees begrijpt er helemaal niets van. Als hij mijn stem hoort van een afstand, gaat hij soms huilen, en dat is dan moeilijk! Hopelijk mag ik snel weer één op één bij hem zijn! Het allerbeste met iedereen en hartelijke groet van, *Kees en Lia Ketel*

# Geloofsgemeenschap Pelgrimskerk

## Meeleven

**Vorige week vrijdag 17 april 2020** mocht Frank van de Beld weer thuiskomen uit het ziekenhuis. De nierstenen zijn gelukkig allemaal verwijderd, dus de operatie is geslaagd. Maar Frank heeft nog wel last van naweeën. We hopen op en bidden voor voorspoedig en volledig herstel.

**Afgelopen dinsdag 21 april 2020** is er op mooie wijze afscheid genomen van Johannes Paulus (Johan) de Dreu, vanuit de Pelgrimskerk door naaste familie o.l.v. Marga Schipper en aan het orgel Ronald de Jong. In persoonlijke verhalen en met liederen en psalmen over Gods trouw en goedgunstigheid is het bewogen leven van Johan de Dreu herdacht.

De klokken hebben voor hem geluid en aan het graf aan de Binnenweg mocht de apostolische geloofsbelijdenis klinken en is de zegen van de Eeuwige over hem en zijn dierbaren uitgesproken. De plechtigheid kon men via de livestream van [uitvaartmetbeeld.nl](http://uitvaartmetbeeld.nl) volgen. Moge God Johan en alle die hem lief en dierbaar zijn omgeven met Zijn ontferming.

**Afgelopen donderdag 23 april 2020** hebben de klokken van de Pelgrimskerk geluid voor Gerrit Jan (Jan) Leideman. Jan woonde samen met Roeli in de Waterbuurt (Meerzicht) en zij zijn ook belijdende leden van De Oase. Maar beiden hebben samen met hun gezin - toen met naar Zoetermeer kwam - heel goede tijden in de PGK gekend in de tijd dat Ds. Landheer hier nog predikant was. Voor meer informatie over Jan Leideman, zie het weekbericht van de Oase.

## Klokkenluiden in Coronatijd

Ik vind het een bemoedigende gedachte, dat er zoveel betrokken mensen zijn in ons land en wereldwijd die solidariteit en vele blijken van naastenliefde tonen. Een van die blijken van solidariteit is het luiden van de klokken op woensdagavond 19.00u. Heel trots en blij dat ook onze Pelgrimskerk daar aan meedoet en dat we op die manier aan Zoetermeer kunnen laten zien, dat we nabij willen zijn! En dat we geloven dat God ons allen in Zijn handen houdt!

Van harte wens ik u Gods nabijheid en rijke zegen toe. En ook in deze Pelgrimsgroet zeg ik het wederom: heeft u behoefte aan een praatje, een pastoraal gesprek, een gebed of zomaar even de dag doornemen?

Belt u mij vrijmoedig! 06-21525868

Vriendelijke groeten, en geniet u vooral - voor zover het kan - van de zonnige dagen,  
Sandra Hermanus-Schröder

## Bloemengroet

Jarigen 70+ in week van 26 april – 2 mei

- 30 apr. Mevr. M.M. Top – Vis
- 2 mei. Mevr. G. Rademaker – de Graaf

Ondanks de huidige omstandigheden. Toch een fijne

## Bedankt

Graag zou ik onze dank willen overbrengen aan de leden van de Pelgrimskerk, over de belangstelling en het meeleven bij het overlijden van onze moeder Mevr. T. Boer-van Hove.

Ondanks de regeltjes, in verband met het Coronavirus, hebben we met elkaar een mooi afscheid mogen beleven. Een speciaal woord van dank voor Marga Schipper die lang contact met haar gehad heeft en een mooie afscheidsdienst heeft geleid. mede namens mijn broers, D. Boer



26 april 2020: Is de Heer in ons midden? (Bijbel: Exodus 16:28-7:7)

Israël worstelde in de woestijn steeds opnieuw met die ene vraag: 'Is de Heer nu in ons midden of niet?' Je kunt God niet zien. De Israëlieten die bevrijd zijn uit Egypte, weten nauwelijks welke God hen daarvandaan gehaald heeft. Wie is die God precies? Ze moeten het doen met de tekens van zijn zorg: brood uit de hemel en water uit de rots. En zelfs die waren voor hen soms niet duidelijk genoeg. Werkwijze: Op het werkblad staat een beeldpuzzel met cijfers. Wat er staat afgebeeld is onduidelijk. De kinderen kleuren de vlakjes in de juiste kleuren en zien de tekenen die God het volk gaf. Nodig: kleurpotloden, stiften.

1 = Wit    2 = Oranje    3 = Rood    4 = Blauw    5 = Groen    6 = Bruin



Is de Heer nu in ons midden of niet?