



Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 26 juli 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ).
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ>)

Orde van dienst

voor de viering van zondag 26 juli 2020

Plaats van opname: De Oase

Voorganger: ds. Carina Kapteyn

Lector: Simrit van Velzen

Organist/pianist: Arie Vooijs

Zanggroep van gemeenteleden van de POR

- **Zang:** 'Heer, ik kom bij U' Lied 891
- **Welkom**
- **Aanmoediging 1:** op de drempel
- **Gebed**
- **Zang:** 'God wijst mij de weg' Opwekking 429
- **Aanmoedigen 2:** de rode draad
- **Gedicht:** Als een rups al mag vlinderen (Yvonne van Emmerik)
Als een rups al mag vlinderen
De boom nieuwe knoppen krijgt,
Als een graankorrel brood wordt
En de druif klare wijn,
wat zal er dan wel
voor de mensen, de mensen,
wat zal er dan wel voor ons weggelegd zijn?
Als een knop al mag bloesemen,
de bloesem weer vruchten draagt,
als de nacht opnieuw dag wordt
en in zonlicht verdwijnt,
wat zal er dan wel
voor de mensen, de mensen,
wat zal er dan wel voor ons weggelegd zijn?
- **Zang:** 'Kom tot de Vader' Hemelhoog 429
- **Aanmoediging 3:** woorden en beelden
- **Zang:** 'Ik zal er zijn' Sela
- **Lezing:** Hebreëën 12
- We lopen in dit leven een wedstrijd, als in een stadion. Op die renbaan gaat Jezus voorop. Wij rennen als het ware achter hem aan. Op de tribune om ons heen zitten al die mensen die ons zijn voorgedaan, onze voorbeelden in geloof. Abraham en Sarah. Joseph, Mozes en koning David. Alle profeten. En iedereen die sinds heugenis omwille van de heer God geleden en gestreden heeft. Het is een menigte van jewelste op die tribune om ons

heen. En al die mensen moedigen ons aan. Let dus niet op je omstandigheden, op alles wat je bedreigt of bang maakt, luister naar die aanmoedigen vanaf de tribune, en vooral: kijk naar Jezus en houd vol!

- **Gebeden**, met Onze Vader
- **Inzameling van gaven**
- **Aanmoediging 4:** jouw hand in mijn hand
- **Zegenlied:** 'Gods zegen voor jou' - Sela
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!

Drempel-viering 26 juli

Vandaag is er aandacht voor de tieners die de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school. Deze overstap zet ons ook aan het denken over de drempels die wij in ons eigen leven ervaren. We delen met elkaar een aantal bemoedigen. Woorden die u eerder heeft ingezonden en woorden uit de brief aan de Hebreëën. Ze ademen dezelfde toon: Hou vol, want je staat er nooit alleen voor! Mogen deze woorden juist in deze tijd een steun in de rug zijn voor ons allemaal. En in het bijzonder voor Ayden, Corniels, Evi, Luna en alle anderen tieners die deze zomerperiode de overstap naar de middelbare school maken. Bij het YouTube-kanaal zal vandaag de chat-functie open staan. Het beste kunt u dit meebeleven als u om 10.00 uur start met kijken.

Na afloop kunt u meepraten in een zoom-sessie. Zie hierna voor meer informatie.

Ds. Carina Kapteyn

Napraten of elkaar gezellig digitaal ontmoeten?

We gaan het proberen.....Om 11.00 uur gaan we virtueel met elkaar in gesprek via Zoom. Je kan via de volgende link meedoen met het gesprek:
<https://us04web.zoom.us/j/3831159054?pwd=RHN4eIBqSlJmK2RQSERMM1pjUXRFQT09>

Je kan ook naar zoom.us gaan en dan boven in het scherm op 'join a meeting' klikken en de volgende code (ID) invoeren: 383 115 9054.

Er kan gevraagd worden naar een wachtwoord, dat is: houv0l26*7

Daarna zal je als het goed is kunnen deelnemen aan het gesprek. Voor een goed gesprek met elkaar is het handig dat je na een eerste groet je microfoon weer even uitzet. Zwaaien naar elkaar kan altijd. De camera kan je gewoon aan laten staan. Na een korte gemeenschappelijke inleiding gaan we, als het lukt, in kleinere groepen uiteen, zodat we in kleinere groepen verder kunnen praten. We hopen dat het allemaal gaat werken en we elkaar ook op deze wijze kunnen ontmoeten!

Collectes 26 juli

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie, deze week voor jobhulpmaatje, de tweede collecte voor het wijkwerk.

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

1. Op de **websites** vindt u eenvoudige doneer knoppen, waarmee u via iDeal een gift kunt doen.
2. Via overschrijving:
Diaconie: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. **De Pelgrim Wijkwerk:** NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v. **collecte wijkwerk.**
3. Via de volgende linken (werkt alleen via de online nieuwsbrief)
- [Diaconale collecte](#) o.v.v. de Pelgrim
- [collecte wijkwerk](#)

1ste collecte voor de Pelgrim in Zoetermeer

Een pioniersplek is een vernieuwende vorm van kerkzijn die aansluit bij onze veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Een nieuwe geloofsgemeenschap kan allerlei vormen hebben. Zo is De Pelgrim in Zoetermeer een plaats voor ontmoeting, bezinning en zingeving. De Pelgrim is er voor allen die zich bezig houden met thema's rondom zingeving, of men gelovig is (geweest) of niet. Ze stelt een breed programma samen waarin ieder iets zal vinden dat aanspreekt. Zo worden o.a. inspirerende lezingen, filmavonden, workshops, cursussen en (pelgrims)reizen georganiseerd.

De Pelgrim is christelijk oecumenisch van opzet, dit betekent dat ze werken vanuit de volle breedte van de kerken. www.depelgrimzoetermeer.nl

De diakenen van de POR

Naar de kerk!

Ook in deze zomerperiode zijn onze kerkgebouwen open.. Elke zondag kunt u om 10.00 uur een dienst meebeleven in 't Centrum, naast de Pelgrimskerk. De andere kerkgebouwen zijn gesloten.. Graag van te voren

opgeven via reserveringenpor@gmail.com of tel 06-49760075 (Els Alebregtse).

Door de week bent u welkom bij de volgende vieringen:

- Op dinsdag 28 juli om 19.00 uur in de Oase
 - Op donderdag 30 juli om 19.00 uur in de Regenboog
 - Op vrijdag 31 juli om 15.00 uur in de Pelgrimskerk
- Hierna gaat de zomerstop in. Mogelijk gaan wel de vieringen op dinsdagavond in de Oase door.
We vragen u vriendelijk om u zo mogelijk van te voren op te geven.

Kerk online

Via ons YouTube kanaal kunt u op zondag en door de week genieten van diverse bijdragen.

U vindt ons kanaal door

1. Te kijken via de websites van onze geloofsgemeenschappen,
2. via de website van [YouTube.com](https://www.youtube.com) de trefwoorden Pelgrimskerk, Oase en Regenboog in te tikken. Of
3. rechtstreeks via de volgende link:
<https://www.youtube.com/channel/UCZF10sPdMqmFK1GG4m6cheQ>

Op zondag is er vanaf 10.00 uur een eredienst te bekijken. Door de weeks verschijnen de bijdragen om 19.00 uur. Op dinsdag en woensdag zijn er korte vlogs van onze pastores. Op vrijdag een verhaal van Petra en op zaterdag een muzikale bijdrage van onze organisten. Op maandag en donderdag zijn er helaas geen bijdragen.

Voor de kinderen



Ook deze week weer een kleur- en knutselplaat van [Kind op Zondag](#) bij de nieuwsbrief. Jezus vertelt in Mattheüs 13:44-46 twee korte verhalen over de waarde van het koninkrijk. Lees het stukje maar eens. Wanneer voel jij je rijk en heeft dat alleen met geld te maken? Veel plezier met het werkje!

Online-kerk: Rooster voorgangers

De voorgangers van de vooraf opgenomen online diensten van de zondagen zijn de komende weken

- | | |
|--------------|--------------------------|
| 2 augustus: | Sandra Hermanus-Schröder |
| 9 augustus : | Wil Bettenhausen |
| 16 augustus: | Nico de Lange |
| 23 augustus: | Sandra Hermanus |
| 30 augustus: | Carina Kapteyn |

Afwezigheid pastores

In deze periode is er een rooster gemaakt zodat er altijd een pastor beschikbaar is.

Tot en met 31 juli is ds. Carina Kapteyn beschikbaar. In de periode van 1 augustus tot en met 17 augustus zijn ds. Rein Algera en Nico de Lange beschikbaar. Vanaf 15 augustus is pastor Sandra Hermanus weer beschikbaar en vanaf 20 augustus pastor Sjon Donkers. Vanaf donderdag 27 augustus is ook ds. Carina Kapteyn weer beschikbaar. Contactinformatie kunt u vinden in Kerk in Zoetermeer of opvragen bij scribavandepor@gmail.com.

Het nieuwe beleid

Ondanks de Coronacrisis is de door de kerkenraad ingestelde visie- en beleidscommissie actief van start gegaan. De commissie bestaat Jan Blankespoor, Trudy Sneller, Nils van Velzen, Arie Vooijs, Marieke van der Zee, Janny de Zeeuw en als extern begeleider Bram Schriever. De commissie wordt ondersteund door Jaap van den Berg.

Begin mei zijn we middels ZOOM gestart en hebben we een routekaart met elkaar afgesproken. Naast inhoudelijke gesprekken over visie, missie, geloof en identiteit hebben we afspraken gemaakt over met wie we in gesprek willen om zoveel mogelijk informatie op te halen. Het is namelijk niet de bedoeling dat de beleidscommissie zelf een visie- en beleidsstuk ontwikkelt, maar dat zij haar oor zoveel mogelijk te luisteren legt bij de verschillende groepen in de kerk. We zijn blij dat het ons gelukt is om voor de zomervakantie te spreken met vertegenwoordigers van de diaconie, pastoraat, De Pelgrim, met alle pastores, de kerkrentmeesters en met leden van de werkgroepen eredienst, jeugd en vorming & toerusting. Steeds is de vraag gesteld waar kracht en zwaktes liggen, bedreigingen en kansen/uitdagingen. Van hieruit willen we een eerste opzet maken van de keuzes die gemaakt moeten gaan worden, waarbij naast realisme ook idealisme naar voren zal komen. Waar liggen de kansen en uitdagingen van de POR? Hoe en wie willen we zijn als gemeente en op welke wijze geven we dat vorm?

Eind augustus komen we weer bij elkaar. Vanuit de eerste contouren die zich aftekenen, gaan we daarna ook in gesprek met de kerkenraad en daarna met de gemeente. Uiteindelijk wordt een definitief visie- en beleidsplan vastgesteld door de kerkenraad nadat ook de gemeente hierin is gehoord en gekend. De bedoeling is in ieder geval om voor het eind van dit jaar klaar te zijn. Het kan zijn dat er vragen, opmerkingen en/of suggesties zijn die u graag meegeeft. U kunt deze altijd doorgeven aan leden van de commissie of mailen naar Bram Schriever, b.schriever@leerruimte.nl

Maar nu breekt ook voor ons de zomerstop aan! Eind augustus komen we weer bij elkaar en daarna laten we ook weer van ons horen. Een goede zomer gewenst namens ons allen!

Bram Schriever

Orgelconcert Goede Herderkerk

Op zaterdag 1 augustus om 15 uur verzorgt Iddo van der Giessen een orgelconcert in de Goede Herderkerk in Rotterdam-Schiebroek (Kastanjeplein 28). De eerste helft van het programma is gevuld met werken van S. Karg-Elert, C. de Wolf en J.S. Bach over bekende liederen van diepte, vertrouwen en uitzien naar betere tijden. De tweede helft is gevuld met de meeslepende Fantasie en Fuga van F. Liszt over het operathema 'Ad nos'.

De toegang is vrij, er is een corona-proof collecte na afloop. De verrichtingen achter de speeltafel zijn op een beamerscherf te volgen. U kunt zich via concerten@goedeherderkerk-schiebroek.nl aanmelden. Van harte welkom!

Iddo van der Giessen

Geloofsgemeenschap De Oase

Bloemengroet

De bloemengroeten van de Oase gaan naar Mevrouw A. v/d Berg, zij werd 8 juli 91 jaar, van harte gefeliciteerd en naar de heer en mevrouw Jonker. Beide een hartelijke groet vanuit de geloofsgemeenschap van De Oase.

Meer zicht op elkaar

Cor Pronk is weer thuis. Fijn dat dit weer mogelijk was. Een aantal gemeenteleden is herstellende van ziekte of val. Wij wensen hen een goed herstel toe.

Voedselbank

Op donderdag kunt u verse en houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank in de Genesarethkerk afgeven tussen 11 en 13 uur. Komende maandagen is de Oase niet open tussen 14.00 en 16.00 uur, zoals dit afgelopen maandagen wel het geval was. Informatie bij: Grietje Cusell, tel.: 06-38104257

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag inleveren vóór woensdag 5 juli 18.00 uur via e mail: weekberichten@gmail.com
--