



# Nieuwsbrief

## Van de protestantse wijkgemeente POR

Editie Pelgrimskerk/Oase/Regenboog

Zondag 5 april 2020

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZF10sPdMqmqFK1GG4m6cheQ).  
(<https://www.youtube.com/channel/UCZF10sPdMqmqFK1GG4m6cheQ>)

### Orde van dienst

voor de viering op 5 april 2020, Palmzondag

- Muziek
  - Kaars aansteken
  - Woorden bij Palmzondag met groet en bemoediging
  - Zingen: Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, Psalm 118:1
  - Lezen: Psalm 118: 22-29
  - Lied: [Samen op weg naar Pasen](#).
  - Uitleg bij de Palmpasestok
  - Dankgebed
  - Verhaal 'De optocht door de stad' van Karel Eykman, uit: Woord voor woord.
  - Zingen: Zijn intocht werd tot teken, Lied 552:2 en 3
  - Overdenking: Ik wil van mensen houden.
  - Zingen: Groot is uw trouw, Lied 885
  - Collecte-aankondiging
  - Gebeden met gezongen Onze Vader, Lied 1006.
  - Zingen: Alles wat over ons geschreven is, Lied 556
- Ondertussen wisselen we de liturgische kleur van de kleden: van rood naar paars.
- Uitleg over de komende dagen
  - Zegen

### Samen op weg naar Pasen - Stille Week

Ook dit jaar gaan we in onze wijkgemeente POR samen op weg naar Pasen. Dit jaar zal dat noodzakelijkerwijs vooral virtueel zijn.

#### **Schema onze kerk online**

Maandag 6 april, dinsdag 7 april en woensdag 8 april is er vanaf 19.00 uur aandacht voor de zeven laatste kruiswoorden van Jezus Christus op muziek gezet door Haydn. Er klinken passende teksten bij.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag vieren en gedenken we samen in een doorlopende viering die op donderdag begint en eindigt op zaterdagavond.

Op **Witte Donderdag**, 9 april, vanaf 19.00 uur, vieren we samen de Maaltijd van de Heer. U kunt thuis deelnemen door van te voren brood en water/druivensap/wijn klaar te zetten bij uw tv of computer. U kunt dan met uw huisgenoten breken en delen op het moment dat ook in de dienst gebroken en gedeeld wordt. U kunt er ook voor kiezen om de dienst alleen in de Geest mee te beleven. Voorganger van dit moment is ds. Carina Kapteyn.

Op **Goede vrijdag**, 10 april, vanaf 19.00 uur, lezen we het lijdensevangelie en gedenken we de dood van Jezus. Voorganger is dan pastor Sandra Hermanus-Schröder.

Op **Stille Zaterdag**, is er 's middags om 16.00 uur een oecumenische paasviering voor kinderen. 's Avonds,

vanaf 19.00 uur, vervolgen wij onze dienst van donderdag en vrijdag en vieren we vanuit de stilte de terugkomst van het licht in de Paaswakeviering. Voorganger is pastor Sjon Donkers. Is 19.00 uur u hiervoor te vroeg, dan kunt u deze viering ook later bekijken/beluisteren.

**Paasmorgen**, 12 april, is er een feestelijke Paasviering. In deze dienst zullen de nieuwe Paaskaarsen in alle kerken van de POR branden en zullen alle drie de pastores van de POR aan deze dienst meewerken.

### Van de pastores

Van de een op de andere dag werd heel veel anders. Inmiddels zijn we een aantal dagen verder en begint zich een ritme in het anders kerk-zijn af te tekenen. We praten u graag even bij.

*Samen vieren* heeft inmiddels een nieuwe mooie vorm gevonden op internet. Via ons [youtube kanaal](#) kunt u op zondag de dienst via computer, tablet of telefoon bijwonen. (Zie ook elders in deze nieuwsbrief.) Op alle avonden, behalve op zondag, is er om 19.00 uur ook een kort moment van samen gemeentezijn. Bezinningsmomenten, kennismaken met de mensen in onze wijk of een mooi verhaal. Ook voor de kinderen zijn er filmpjes rondom het kindernevendienstproject.

*Pastoraat*: we hebben noodzakelijkerwijs de persoonlijke gesprekken bij mensen thuis moeten beperken of stoppen. Telefonisch, via whatsapp, skype en andere media zijn we nog steeds bereikbaar. Bezoek aan verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen is voor ons als pastors niet altijd mogelijk en ook bij uitvaarten zullen we rekening moeten houden met de (on)mogelijkheden die er zijn. Het contact zal ook dan voornamelijk via telefoon of computer verlopen. Niet ideaal, maar ook wij moeten contactmomenten zo veel mogelijk beperken om te voorkomen dat juist wij verspreiders worden van het virus.

Naast onze eigen pastorale contacten zijn ook de diverse ouderlingen, pastorale medewerkers en contactpersonen bezig om het contact te onderhouden. En er zijn verschillende belkringen opgericht, waarbij mensen via de telefoon een praatje met elkaar maken en vragen hoe het gaat. We zijn dankbaar dat er al zoveel mensen met elkaar contact hebben in deze dagen.

We kunnen ons ook voorstellen dat juist in deze tijd de zorgen of de eenzaamheid bij u wat groter worden. Bel ons dan gerust. En samen met u zoeken we dan naar de beste wijze om ons pastorale contact in deze tijd vorm te geven.

## Op zoek naar veerkracht



Opeens is het anders. Vreemd en raar. Misschien heb je inmiddels al een ander, nieuw ritme gevonden. Misschien zoek je nog wanhopig naar vulling om de uren door te komen. Wij mensen denken vaak dat we

alles naar onze hand kunnen zetten. Nu leren we weer opnieuw dat de wereld niet om ons draait, maar dat wij slechts een onderdeel zijn van Gods grote schepping. Wij mensen zijn nietig, klein en kwetsbaar. We begrijpen niet alles, hebben meer vragen dan antwoorden. En toch zijn wij geschapen en geliefd door God en hebben ook wij prachtige talenten ontvangen. Een van die talenten is onze veerkracht. Als we een duw krijgen, dan worden we erdoor geraakt, krimpen we in een. Maar wat een zegen: daar blijft het niet bij. Want we hebben de levenskracht gekregen om weer op te veren: 'Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij (of zij natuurlijk) slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.' (Jesaja 40:31) Zoals een veer die in elkaar gedrukt wordt uiteindelijk niet verder in kan, maar alleen maar uit kan...de ruimte in. Met grote kracht. In deze dagen mogen we ons allemaal opnieuw laven aan het verhaal van Jezus Christus. Een verhaal van veerkracht. Dat wat het einde leek, bleek een nieuw begin van leven. Ik wens ons allen, en ik bid ervoor, op weg naar Pasen, dat we een beetje van die veerkracht van God in onszelf ontdekken, zodat ook jij kan opleven in deze tijd. Springend op weg naar Pasen!

## Van de voorzitter van de Wijkkerkenraad POR

Sinds woensdag 1 april ben ik, zij het officieus, voorzitter van de POR-gemeente. In normale omstandigheden was ik afgelopen zondag in een gezamenlijke dienst bevestigd en had ik velen van u de hand mogen schudden. Voor de mensen in De Oase ben ik geen onbekende en gelukkig kennen ook veel mensen uit De Regenboog, de Pelgrimskerk en De Pelgrim mij al. Want we leven nu niet in normale omstandigheden. Het normale leven is stilgevallen. Gewone ontmoetingen zijn er niet meer, vergaderen gaat via skype en gewoon contact met elkaar is niet meer mogelijk. Alles kost veel meer moeite. Bijzonder is het dan ook om te zien hoeveel mensen in onze drie gemeentes die moeite nemen! Hoeveel initiatieven er worden ontplooid, opgezet en uitgevoerd om toch met elkaar in contact te blijven. Het voorzitterschap is niet eenvoudig, zeker niet in deze tijd. Maar ik voel me geïnspireerd door het vele werk dat door velen wordt gedaan. En ik kijk uit naar de tijd dat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten. Tot die tijd, wees voorzichtig en laten we elkaar blijven vasthouden.

*Beppie van der Plas*

## Gezamenelijke collectes POR

Voor de periode dat we als Pelgrimskerk Oase en Regenboog alleen gezamenlijke online vieringen hebben, doen we de collecte ook samen. Elke week zijn er twee collectes: de eerste collecte is voor het wijkwerk en de tweede is voor een diaconaal doel.

We zullen u elke week via de POR nieuwsbrief en websites informeren over het diaconale doel.

Giften voor het wijkwerk zullen verdeeld worden over de drie geloofsgemeenschappen.

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

1. Website: Op de websites vindt u eenvoudige doneer knoppen waarmee u via iDeal een gift kunt doen.

2. Overschrijving:

Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk/Regenboog o.v.v. collecte  
Diaconie: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. collecte

Wil u dat uw bijdrage een specifieke bestemming krijgt, doneer dan via een overschrijving en vermeld het in de omschrijving. Hartelijk dank!

## Helpt u de Voedselbank? Er is bijna niets!

Wij vragen uw hulp voor diegenen, die afhankelijk zijn van de voedselbank. Kom alstublieft met houdbare levensmiddelen, groente en vers fruit, met name citrus:

Op maandag tussen 14-16 uur naar de Oase

Op donderdag van 11 tot 13 uur in de Genesarethkerk.

Of dagelijks bij fam. van Heijst, Leiwater 32. Er staat een doos bij de voordeur

Geld geven mag ook op bankrek. NL69RABO 037 37 128 47 t.n.v. SKG Diac. Prot.Gem. Hartelijk dank namens de Voedselbank. Grietje Cusell. T 06 38 10 42 57 ; E diakonievandeoase@gmail.com.

## Sta op! Diaconale Collecte van Kerk in Actie



In deze tijd, dat we niet bij elkaar komen wil de Diaconie/ZWO toch benadrukken dat onze geldinzameling voor de doelen van de 40dagentijd via Kerk in Actie gewoon doorgaat.

U kunt geld overmaken naar NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. collecte.

Vandaag staat het Jongerenwerk in onze kerken in Nederland centraal, het JOP, Jong Protestant zet zich in voor iedereen binnen het jeugdwerk en organiseert events als Sirkelstag en de Paaschallenge. JOP biedt verder een scala van programma's en werkvormen aan voor diverse leeftijdsgroepen. Om dit te kunnen ontwikkelen en uit te voeren is uw bijdrage zeer welkom onder vermelding op uw overschrijving van "collecte JOP". Zie verder [www.jop.nl](http://www.jop.nl)

## De Paasgroetenactie

Traditiegetrouw sturen we in de paastijd vanuit de kerk kaarten aan gevangenen in Nederland en het buitenland. Ook gevangenen hebben het nu moeilijk en hopen op een lichtpuntje. Bestel daarom nu kaarten. U kunt ze versturen tot medio april. Een kaartje ontvangen doet altijd goed, en zo'n paasgroet heeft een extra dimensie. Stuur een email naar [marius.cusell@gmail.com](mailto:marius.cusell@gmail.com) met uw naam, adres en zo mogelijk uw telefoonnummer of bel (06 21 68 19 88) en laat weten hoeveel kaarten u wilt ontvangen. De diaconie/ZWO bezorgt de bestelling en de gebruiksaanwijzing in uw brievenbus. Voor meer informatie zie:

<https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/>

Samen kunnen we veel gevangen laten weten dat zij niet vergeten zijn en door God geliefd worden. U en wij allen zijn daar belangrijk in. Sta Op! En.... Bestel de kaarten (Diaconie/ Werkgroep ZWO)

## Editie De Oase

### Onze kerk online

Al onze erediensten en avond-meditaties zijn te bekijken via ons eigen **youtube kanaal "Wijkgemeente Pelgrimskerk Oase Regenboog"**. Hier is de gezamenlijke kerk online van de geloofsgemeenschappen Pelgrimskerk Oase en Regenboog te vinden. We raden u deze wijze van meevieren van harte aan, omdat u hierbij niet alleen geluid, maar ook beeld ter beschikking heeft. U heeft geen lid te zijn van youtube om bij de vieringen te komen. Een computer, tv, telefoon of iPad met werkende internetverbinding is genoeg.

U kunt onze kerk online op verschillende manieren vinden: 1. via de websites van onze wijken: [pelgrimskerk-zoetermeer.nl](http://pelgrimskerk-zoetermeer.nl), [oase-meerzicht.nl](http://oase-meerzicht.nl) en [pwgderegen-boog.nl](http://pwgderegen-boog.nl)

2. Ga via uw internetprogramma (Internet Explorer, Firefox, Chrome, bijv.), of rechtstreeks, naar [youtube.nl](http://youtube.nl) en gebruik dan de zoektermen **Pelgrimskerk Oase Regenboog**.

Op ons kanaal kunt u verschillende meditaties en vieringen bekijken. Live of op een ander moment dat u schikt.

Eventueel kunt u ook 3. meeluisteren via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl) (zoekterm Pelgrimskerk of Regenboog), [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) (zoekterm Oase). Hier is alleen geluid beschikbaar en geen beeld.

### Bloemengroet

De bloemen gaan naar mevr. M. Koster, i.v.m. het overlijden van haar man.

### Meer zicht op elkaar

Lies Ermerins verbleef even in het ziekenhuis deze week. Gelukkig gaat het weer goed met haar. Zij woont nog steeds thuis. Haar man Piet verblijft nu in Buytenhage. Wij groeten hem en ook ons andere gemeentelid dat in Buytenhage woont: mevrouw van der Waals

In deze tijd is het nog steeds mogelijk om pastoraal contact te hebben. We zullen dat voornamelijk vorm geven via telefoon, whatsapp, skype, mail of soortgelijke wijze.

Momenteel ben ik nog wat herstellend van een vervelende astma-aanval dus het kan zijn dat u in de afgelopen dagen mijn telefoontje gemist heeft. Ik probeer, met nog steeds voldoende rust ingebouwd in mijn schema, de achterstand in de komende tijd in te halen. Mocht het u te lang duren, of weet u niet zeker of ik u op mijn belijstje heb staan, voelt u zich dan vooral vrij om contact op te nemen. Dat kan via 06-49979513 of [dsmckapteyn@gmail.com](mailto:dsmckapteyn@gmail.com).

### Jarigen 80+ deze week

Op 7 april mevr. J. G Laarman-Gordijn. Zij wordt 86 jaar. Op 11 april wordt mevr. M.H. Ferrier, 93 jaar.

### Bericht van overlijden

Wij ontvingen bericht van het overlijden van de heer J. (Jan) Koster op 26 maart 2020. Hij overleed op 77-jarige leeftijd. Hij was getrouwd met ons gemeentelid mevr. Marijke Koster-van Strien. Zoals op de kaart staat, is de heer Koster na veel geleden te hebben in het bijzijn van zijn naaste familie overleden. De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden op 1 april 2020. Wij

wensen mevr. Marijke Koster, hun kinderen en kleinkinderen en allen die hem zullen missen de troostende nabijheid van God en mensen.

Jan Jonker

Op 2 april is de heer L.A.W. de Snaijer, geboren 10 mei 1940, overleden in de leeftijd van 79 jaar.

De heer de Snaijer verbleef in Vivaldi.

### Belgroepen "De Oase"

Na 10 maart zijn in de geloofsgemeenschap van de Oase 26 belgroepjes opgestart voor 70+ leden. Na de eerste inventarisatie ronde komen er zeer positieve berichten binnen, men is vooral blij met "de aandacht voor elkaar". Denkt u nu, ik zou het leuk vinden ook gebeld te worden of ik zou het leuk vinden ook mensen te bellen, neem contact op met Grietje Cusell 0638104257 of via de diakonievandeoase@hetnet.nl

### Deeldoosjes

Op zondag 1 maart zijn er in de Oase deeldoosjes uitgereikt om samen met de vastenkaart om thuis te kunnen sparen voor de "40 dagen actie: Sta Op voor" Wij hopen dat u nu al heel veel gespaard heeft.

Omdat u de doosjes niet persoonlijk kunt inleveren tijdens de Paasdienst hebben we de volgende route bedacht: wij vragen u het gespaarde geld in de stille week over te maken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL 66 RABO 0373712901 ter attentie van spaardoosjes. Daarnaast vragen wij indien u daartoe instaat bent de lege doosjes in de brievenbus van De Oase te doen zodat deze zichtbaar zijn tijdens de Paasviering. Namens de ZWO/Diaconie, Grietje Cusell

### Oproep

Het buitenseizoen is weer begonnen! De "Oase" tuinploeg van drie personen, gemiddelde leeftijd 83 jaar, zoekt versteking van een paar 66plussers!

Siewert Baar, Coby Schoonen en Breg van Dam.

Inlichtingen: 079-3169104

E-mail: [bregvandam@casema.nl](mailto:bregvandam@casema.nl)

### Alpe d'HuZes

Anton Bood laat weten dat de beklimming van de Alpe d'HuZes waaraan hij zou meedoen is verschoven naar 2021. Helaas.

*voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief, kunt u zich aanmelden:*

*Voor de Pelgrimsgroet mailt u*

*naar [pelgrimsgroet@pelgrimskerk.nl](mailto:pelgrimsgroet@pelgrimskerk.nl)*

*Voor het weekbericht: [weekberichtoase@gmail.com](mailto:weekberichtoase@gmail.com)*

*Voor de Onderweg: [onderweg@pwgderegenboog.nl](mailto:onderweg@pwgderegenboog.nl)*

*Ook afmelden kan via bovenstaande e-mail adressen*

*De komende weken zult u de algemene informatie in een gezamenlijke POR- nieuwsbrief aantreffen.*

*Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag inleveren*

*voor*

***woensdag 8 april 18.00 uur."***

## **'Bevrijding' – Paasnummer Kerk in Zoetermeer**

Deze week is het aprilnummer van de krant *Kerk in Zoetermeer* verschenen, met het thema 'Bevrijding': over de diepgang van de Stille Week, de vreugde van Pasen met Jezus als Grote Overwinnaar, en een inkijkje in de verzetsgeschiedenis van Zoetermeer. Nu in tijden van corona de kerkgebouwen dicht zijn, kunt u geen nummers meenemen uit de kerk. Ontvangt u de krant nog niet thuis, bel of mail of kijk voor meer informatie op de website [www.kerkinzoetermeer.nl](http://www.kerkinzoetermeer.nl)

Namens de redactie, *Marieke van der Giessen-van Velzen* T 079-3 522 519 E [info@kerkinzoetermeer.nl](mailto:info@kerkinzoetermeer.nl)

