



# Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 5 juli 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: [dsmckapteyn@gmail.com](mailto:dsmckapteyn@gmail.com)

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ).  
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ>)

## Orde van dienst

voor de viering van zondag 5 juli 2020

Plaats van opname: De Pelgrimskerk

Voorganger: ds. Carina Kapteyn

Lector: Niels Maas

Organist: Hans Jansen

Aanwezigen: Kerkenraadsleden

- Orgelspel
- Welkom en aansteken kaars
- Morgengebed in samenspraak (tekst van p.533 liedboek)
- Psalm 117a 'Gij volken looft uw God en Heer'
- Gedicht Sören Kierkegaard (tekst van p.529 liedboek)
- Lezing: Johannes 15:9-17
- Lied 857 'Jij zoekt mij'
- Overdenking 'Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie.'
- Lied 840 'Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom'
- Afscheid van Jaap van der Berg en Sofie van der Linden, voormalig voorzitters
- Bevestiging van Beppie van der Plas, voorzitter wijkkerkenraad
- Lied 695:1, 2 en 3 Heer, raak mij aan met uw adem
- Gebed om zegen voor het ambtswerk
- Zegen voor onze nieuwe ambtsdrager
- Lied 695: 4 en 5 'Kom en doorstraal mijn dagen, zegen ons met uw licht'
- Inzameling gaven: stichting urgente noden Zoetermeer en wijkwerk.
- Gebeden met stil gebed en Onze Vader
- Lied 827 'Mensen, wij zijn geroepen om te leven'
- Zegen

## Bij de dienst

Vandaag danken we Jaap en Sofie voor hun inzet en betrokkenheid als voorzitters van onze wijkgemeente. We herinneren hen aan hun ambtsbelofte dat geheim zal blijven alles wat hen vertrouwelijk ter ore is gekomen.

Beppie van der Plas wordt in deze viering bevestigd als ouderling en neemt de taak van het voorzitterschap over. Fijn om nu ook officieel te maken wat al enige tijd praktijk was geworden.

Johannes 15:17 is voor Beppie leidend in haar leven: 'Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie.'

Het initiatief ligt bij God. Een roeping die op ons afkomt. Zichtbaar in die vroege vraag uit Genesis: mens, waar ben jij? Ieder mens wordt uitgenodigd om op die vraag een antwoord te geven. Beter gezegd: om het te laten zien in je leven. Beppie laat het zien door de voorzittershamer op te pakken. En wij? Hoe laten wij zien dat we Gods roep in ons leven hebben gehoord? Hoe ziet ons antwoord er uit?

U kunt Beppie niet feliciteren of Jaap of Sofie niet bedanken, door hen zondag de hand te schudden, wel kunt u hen een kaartje sturen.

Beppie van der Plas,  
Sofie van der Linden  
Jaap van den Berg,

## Collectes 5 juli

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie, deze week voor stichting Urgente Noden, de tweede collecte voor het wijkwerk.

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

1. Op de **websites** vindt u eenvoudige doneer knoppen, waarmee u via iDeal een gift kunt doen.
2. Via overschrijving:  
**Diaconie:** NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. **plaatselijke diaconie**  
**Wijkwerk:** NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v. **collecte wijkwerk**.
3. Via de volgende linken (werkt alleen via de online nieuwsbrief)  
- [Diaconale collecte](#) o.v.v. st.Urgente Noden  
- [collecte wijkwerk](#)

## Eerste Collecte voor Stichting Urgente Noden Zoetermeer



Steeds vaker raken mensen en gezinnen door omstandigheden tussen wal en schip. Vaak buiten hun schuld om. Er zijn geen wettelijke regelingen (meer) waar ze gebruik van kunnen maken of ze komen er niet (meer) voor in aanmerking. Soms duurt het aanvraagproces te lang. Als er niets gebeurt, verergeren de problemen snel. Een beetje financiële hulp kan dit vaak al voorkomen. Daarom zorgt Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ) in deze situaties voor financiële ondersteuning in de vorm van een noodfonds, een leenfonds en supermarktbonnen voor degenen die tijdelijk geen of te

weinig geld hebben om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Van harte aanbevolen.

Diaconie POR

### **Kindernevendienst on line zondag 5 juli**



Hier vind je rust.

Jezus heeft de leerlingen uitgezonden en spreekt nu tot de omstanders. Mensen zoals jij en ik. Hij zegt: "Kom maar als je moe bent, als je het zwaar hebt, want ik zal je rust geven." Zo vlak voor de vakantie is het een goed moment om na te denken

over tot rust komen, uitrusten. Waar is dat goed voor? Hoe kom jij tot rust?

Bij deze nieuwsbrief zit het werkblad bij dit verhaal.

Zo zijn we deze zondag ook weer, via [YouTube](#), met elkaar verbonden.

### **Ter inspiratie: "Over het kalfje dat een paard wilde zijn"**

Jullie wisten dat misschien niet, maar heel lang geleden waren alle koeien wit. Ze waren net zo wit als de melk die ze gaven. Ze vonden het zelf verschrikkelijk mooi.

Ja, niet allemaal. Er was één kalfje dat het helemaal niks vond om wit te zijn. Zij wilde liever een bruin paard zijn. Kijk dat is pas een prachtig beest. Mooie bruine benen, geen lompe witte poten. En steeds meer trok ze naar de hoek van het weiland, daar waar ze dichtbij de paarden was. En ze oefende in hinniken en draven.

En op een dag ontdekte ze, dat de boer het hek aan het verven was, ze pakte de kwast om zich zo bruin te verven als de paarden.

De paarden rolden over de grond van het lachen...kijk nou, zie dat nou....dat is geen koe en geen paard meer, hahahaha.

Het kalfje werd verdrietig en sjokte weg naar een eenzame hoek van het weiland.

Een oude wijze koe kwam naar haar toe: hoe gaat het? Nou, ik ben zo ongeluhukig...

Hoe komt dat denk je?

Nou die stomme paarden willen me niet erkennen als paard. En ik doe zo m'n best.

Ja, dat zie ik zei de oude koe. Maar eigenlijk ligt je ongeluk niet aan die paarden, maar aan jezelf. Jij maakt jezelf ongelukkig door iets anders te willen dan waar je voor gemaakt bent. Jij bent een koe. Een prachtig mooie koe. Die kan loeien, gekke sprongen kan maken en heel veel andere dingen kan doen. Jij hebt het talent van een koe gekregen. Pas als je dat beseft zal je echt gelukkig zijn.

Het kalfje dacht er even over na en constateerde dat de oude koe gelijk had. Ze was geen paard, en zou het ook nooit worden. Ze was een koe!

Dolblij liep ze naar de sloot om het bruin van haar lijf af te wassen. Maar het lukte niet helemaal. Er bleven vlekken op haar mooie witte huid achter.

Ook haar kinderen en kleinkinderen werden geboren met vlekken.

En elke keer als er een koe bij de sloot staat, dan zie je ze denken: ik ben geen paard. Ik ben een koe. En dat is een prachtig talent!

(Dit is verkorte weergave van een verhaal van Stefan de Jong)

Ds. Carina Kapteyn

### **Naar de kerk, naar de kerk, zei de....**

U kent het liedje vast wel. Dat weet u ook wie het zei en wie dit stukje schrijft.

Wat is het toch fijn dat we weer naar de kerk kunnen.

Op zondag is iedereen welkom om de eerder opgenomen online dienst te bekijken in de kerkzalen of 't Centrum. (Wel graag vooraf aanmelden.) Let op! De aanvangstijd is weer terug naar het voor ons allen vertrouwde **10.00 uur!!**

U kunt meedoen door samen te gaan staan bij de groet, de bevestiging van onze nieuwe ambtsdrager en bij de zegen. Ook kunt u samen enkele gebeden en het Onze Vader hardop meebidden. Zo is er, ondanks het niet zingen, toch betrokkenheid bij het geheel.

Door de week zijn er korte vieringen in de kerkzaal. (Graag ook hierbij vooraf aanmelden) Zie daarvoor het bijgaande schema. De aanmeldingen kunnen via [reserveringenpor@gmail.com](mailto:reserveringenpor@gmail.com) of telefonisch via **06-49760075** (Els Alebregtse). U bent van harte welkom en krijgt alleen bericht als de bijeenkomst (te) vol is. Mocht u vergeten zijn om zich aan te melden, dan kunt u altijd een poging wagen om zonder aanmelding vooraf langs te komen. U loopt dan wel het risico dat de bijeenkomst is volgeboekt en er geen vrije plaatsen meer zijn.

### **Voorbeden**

In onze kerkgebouwen liggen prachtige voorbedenboeken waarin u een dank- of voorbede kunt opschrijven. Voor de online-vieringen op zondag hebben we als alternatief het e-mail-adres [voorbedenpor@gmail.com](mailto:voorbedenpor@gmail.com) aangemaakt. De opnames voor de zondagse onlinediensten zijn op woensdag. Voor- en dankbedes die gemaald zijn voor woensdag 10.00 uur nemen we mee in de opnames voor de zondag die er op volgt. Na die tijd komen uw voor- en dankbeden een week later aan de beurt. In verband met privacy kunt u alleen dank- en voorbeden opgeven voor uzelf of uw gezin. Realiseert u zich dat deze bedes via websites en internet door velen gehoord en gezien worden.

Voor de vieringen door de week in de kerkzaal kunt u dank- en voorbeden direct bij de voorgangers opgeven,

### **On-line-kerk-zijn: Rooster voorgangers**

De komende weken gaan de zondagse online vieringen door. Deze zijn na reservering ook in de kerken te bekijken (zie elders in de nieuwsbrief). Voorwaarde is uiteraard, dat u geen corona-gerelateerde klachten heeft.

De voorgangers de komende weken zijn:

12 juli 2020: Sjon Donkers

19 juli 2020: Marga Schipper

26 juli 2020: Carina Kapteyn

2 augustus 2020: Sandra Hermanus-Schröder

### **Zomernummer Kerk in Zoetermeer**

Het zomernummer van [Kerk in Zoetermeer](#) is deze week uitgekomen, met interviews, reportages, informatie over de kerkdiensten en een mooie impressie van hoe het de wijkkerken vergaat in (post-)coronatijd. Een nummer vol perspectief, zeker nu de deuren steeds verder open mogen. Niet ontvangen? Bel of mail: T 3 522 519 E [info@kerkinzoetermeer.nl](mailto:info@kerkinzoetermeer.nl)

*Namens de redactie, Marieke van der Giessen-van Velzen*

### **Geloofsgemeenschap De Oase**

#### **Jarigen 80+ deze week**

Op 8 juli Mevr. A. van den Berg - Helderman,

Op 9 juli Mevr. A.M. Visser – Tap,

Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben.

#### **Pastoraal**

Sanneke Mast is na een lange ziekenhuisopname thuis om verder te herstellen. Het is fijn voor haar en Jaap dat het thuis kan met de hulp van thuishulp. De wond van de operatie is nog steeds niet dicht waardoor ze erg verzwakt is. Bezoek is daarom nog niet mogelijk, maar een berichtje van meeleven stelt ze natuurlijk op prijs

We leven mee met Sanneke en Jaap en hun gezin en bidden om moed en kracht bij het herstel.

#### **Bloemengroet**

De bloemengroeten van de Oase gaan naar meneer Cor Pronk, die in het Buurtzorg Pension verblijft. Ook ontvangen meneer en mevrouw Mast onze bloemengroet, nu Sanneke nog steeds in het Ziekenhuis verblijft.

We wensen Cor en Sanneke kracht en moed bij hun herstel toe. Hartelijke groet vanuit de geloofsgemeenschap van De Oase.

Elke maandag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u in de Oase houdbare producten voor de Voedselbank afgeven en collectezakjes ophalen/ afgeven. Informatie bij:

**Grietje Cusell, tel: 06-38104257**

*Kopij voor het volgende weekbericht inleveren voor woensdag 8 juli 18:00 uur.*

### **Geloofsgemeenschap Pelgrimskerk**

#### **MEELEVEN**

We willen vanuit de Pelgrimskerk Gods liefdevolle nabijheid bidden voor Mevrouw E. Kooij-van de Geer. Kaartjes ter bemoediging zijn dan ook van harte welkom!

#### **Bloemengroet**

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als blijk van waardering naar Bauke Wagenaar. Dit voor het vele werk verricht met een kleine groep vrijwilligers van de Pelgrimshoeve in 13 weken "Coronatijd".

Op meerdere en verschillende manieren moest "de Hoeve" worden aangepast om aan de eisen te kunnen voldoen. Hierna kon de winkel, met de nodige beperkingen, op bescheiden wijze en tot opluchting van velen weer open gaan. *cvdt*

#### **Jarigen 70+ 5 - 11 juli**

Er zijn deze week geen jarigen.

### **Geloofsgemeenschap Regenboog**

#### **Bloemengroet 5 juli.**

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Astrid Brouwer. We wensen haar van harte beterschap toe.

#### **Verjaardagen 80 plus**

Dhr. L.C.A. Hoogduin wordt op 8 jullie 90 jaar

Mevr. E.J. de Vries – Smalheer wordt op 11 jullie 85 jaar

Dhr. W. Geerlof wordt op 13 jullie 85 jaar

Dhr. B. Luitjes wordt op 14 jullie 86 jaar

Mevr. S. van Brug – Haasbroek wordt op 16 jullie 85 jaar

Mevr. M.L. van Leeuwen – Mende wordt op 16 jullie 88 jaar

Dhr. G. van Brug wordt op 18 jullie 83 jaar

**Allen van harte gefeliciteerd !!!**