



Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 7 juni 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ).
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ>)

Orde van dienst

voor de viering van zondag 7 juni vanuit de Regenboog

Voorganger: ds. Carina Kapteyn

Lector: Marion Veenis

Organist/pianist: Gerard Baak

- Muziek
- Welkom, met groet en aansteken Paaskaars
- Lied 224 'Elke dag vertelt over God de Heer'
- Gelezen tekst van lied 64 'Het leven', uit Lenteleven, Godsdienstige liederen (1913)
- Lied 304 'Zing van de Vader die in den beginne'
- Gebed
- Lezen: Exodus 34:4-9
- Overweging
- Lezen: Mattheüs 28:16-20
- Lied 706: 1 en 4 'Dans mee met Vader, Zoon en Geest'
- Inzameling gaven
- Bericht van Liselet van Gent
- Gebed, met ruimte voor stil gebed en Onze Vader
- Lied 672: 3, 6 en 7 'Komt laat onze deze dag'
- Zegen
- Muziek

Kindernevendienst on line zondag 7 juni

Vorige week zondag hebben we het prachtige verhaal gehoord over de moppereend.

Vandaag kijken en luisteren we naar het verhaal over de vrienden van Jezus die de mooie verhalen over de hele wereld vertelden. Ook nu komen er mensen luisteren naar die verhalen, net als jullie vandaag. Ook luisteren wij naar een mooi lied. Bij deze nieuwsbrief zit het werkblad bij dit verhaal.

Zo zijn we deze zondag toch weer, via [YouTube](https://www.youtube.com), met elkaar verbonden.

Bij de dienst: Kom in beweging!!

Vandaag is er tijd voor de nabetrachting van Pinksteren. We zijn blij dat de deuren van de kerk in de komende tijd wat meer open zouden kunnen. Fijn om elkaar ook binnen de kerkgebouwen wat meer te kunnen ontmoeten. Hoe en wat zal de kerkenraad binnenkort bekend maken.

De deuren open en de kerk weer in kunnen. Zeker fijn. Maar zijn we eigenlijk niet geroepen om juist wat anders te doen? Niet naar binnen te gaan, maar juist buiten in de wereld te zijn?

Ds. Carina Kapteyn

Kerken nog niet open!

Sinds 15 maart zijn we met elkaar verbonden geweest via online vieringen. Geweldig dat dit kon en met wat een inzet en mooi resultaat hebben Nils van Velzen, Arie Vooijs en Jan de Geus aan deze online vieringen gestalte gegeven.

En toch kunnen veel mensen niet wachten om weer in de kerk samen te komen. Wij moeten u echter teleurstellen: dat is op dit moment nog niet mogelijk.

De mogelijkheden voor fysieke kerkdiensten zijn verruimd, maar daarvoor moeten wel strikte protocollen en regels gehanteerd worden.

Vooralsnog mogen er maar 30 mensen bij de dienst aanwezig zijn, en vanaf 1 juli 100 mensen, mits de 1.5 meter gehandhaafd blijft, iedereen gezond is, er niet gezongen wordt en zo zijn er nog veel meer regels.

Binnen de POR moet voor ieder gebouw een plan opgesteld worden, waarin dit allemaal geregeld is. Dat kost tijd.

Daarnaast moet gedacht worden aan wat te doen voor al die mensen die niet naar de kerk kunnen of nog niet durven. Gaan we door met de online diensten en hoe die dan te combineren met de 'echte' diensten?

De zomerdiensten vanaf 19 juli zouden kansen kunnen bieden om per gebouw zaken uit te proberen en van elkaar te leren, maar werpen aan de andere kant weer nieuwe vragen op hoe we een mogelijke toestroom van mensen zouden moeten managen.

Er zijn nog heel veel vragen open. De wijkkerkenraad komt volgende week bij elkaar om tot een afweging en beslissing te komen. Tot die tijd vragen we uw geduld
Beppie van der Plas, Voorzitter POR

Collectes 7 juni

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie, de tweede collecte voor het wijkwerk.

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

1. Op de **websites** vindt u eenvoudige doneer knoppen, waarmee u via iDeal een gift kunt doen.
2. Via overschrijving:
Diaconie: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. **vakantietas**
Wijkwerk: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v. **collecte wijkwerk**.
3. Via de volgende linken (werkt alleen via de online nieuwsbrief)
 - [Diaconale collecte](#) o.v.v. vakantietas
 - [collecte wijkwerk](#)

1ste collecte voor de actie Vakantietas

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit betekent dat ze zonder ontbijt naar school gaan, in de winter met zomerkleding rondlopen, of vaker ziek zijn. Kinderen in armoede ervaren vaak pesterijen en stress vanwege ruzies thuis over geld of vanwege angst uit huis gezet te worden. Opgroeien in armoede betekent niet mee kunnen doen: niet mee op schoolreisje, je verjaardag niet vieren. Maar ook heeft het effect op de lange termijn: kinderen in armoede komen vaak minder goed mee op school door de problemen thuis. Zij kunnen hun talenten niet ten volle ontwikkelen. Dit zou niet zo mogen zijn. Kinderen moeten kind kunnen zijn en volledig mee kunnen doen. Vele instanties in Nederland doen hier iets aan. Wij als diaconie van de POR willen ook dit jaar weer met de vakantietassen aan de slag voor die kinderen die in deze gezinnen wonen en niet/ nooit op vakantie gaan. Het Verlanglijstje staat in deze nieuwsbrief. Wilt u iets voor in de vakantietas voor een van deze kinderen kopen? Uw cadeau is GOUD waard! U kunt de gekochte spullen elke maandag tussen 14:00 – 16:00 uur in de Oase brengen (Kerkenbos 8). Na 1 juli vullen wij de tassen met alle geschenken. Doe u liever zelf geen boodschappen, maar wil u wel meedoen, dan kunt u geld geven via de rekening van de diaconie van De Oase, NL66 RABO 0373 7129 graag vermelden "Vakantietas" Weet u een gezin dat zo'n ondersteuning goed kan gebruiken geef het dan door aan Grietje Cusell, Diaconie 06-38104257

Verlanglijstje Vakantie tas



De kinderen zijn tussen 4 en 14 jaar

Kleurboek,	Waterpistool
Vakantie knutselboek	Waterballonnen
Kleur/doe boek, thema paarden / kleding	Bouwpakket van vliegtuig of auto/ lijm
Kleurpotloden	(3D) puzzel
Geur/ Glitter/Viltstiften	Springtouw
Knutselspulletjes/schaar	Nagellak met of zonder glitters
Leren voetbal	Versieringen voor op de nagellak
Basketbal	Badminton rackets en shuttles
Frisbee/ buiten ballen set	Te goed bon bioscoop of game-centrum of
Vlieger/ zelf maak pakket voor vlieger	Tegoedbon speeltuin of ballenbak

Voedselbank

Afgelopen maanden heeft u als kerkgemeente ons als Voedselbank enorm gesteund. Hartelijk dank daarvoor! Voor de zomer vragen we geen speciale aandacht meer. Per 1 juni is de ondersteuning van Voedselbank Haaglanden door Defensie niet meer nodig. De Loods in Den Haag hebben zij weer op poten gezet, er is weer

een mooi aanbod. De kratten zijn bijna weer zoals we dat in de zomer gewend zijn. Natuurlijk mag u uw houdbare levensmiddelen in de kerken in de daarvoor bestemde kratten achter laten. Nogmaals onze hartelijk dank namens de cliënten van de Voedselbank.

Grietje Cusell, coördinator Meerzicht.

Over Inspiratie ...



De afgelopen week vierden we het Pinksterfeest. Het Feest van de Geest, Feest van de Inspiratie. Ik hoop dat u en jullie er

opnieuw geïnspireerd door zijn geworden. Het zou wellicht mooi zijn als we elkaar wat vaker vragen waar wij onze inspiratie vandaan halen. Wie of wat inspireert ons? Het is vaak niet één ding of één persoon. Inspiratie kun je sowieso niet van tevoren organiseren. Het zijn soms flarden van woorden die je toevallig opvangt, of zinnen in een boek dat je leest. Mooie muziek of een schilderij kunnen je ineens raken, waardoor ook je verbeelding opnieuw wordt aangesproken. En Verbeelding wekt Verlangen ...!

In de krant hoeft het maar een heel klein stukje te zijn dat je opbeurt. Op de televisie is soms één beeld van hoop te midden van een stortvloed aan ellende genoeg om er weer dagen tegen te kunnen. Wat dat betreft was serie Frontberichten een mooi voorbeeld.

Het zijn trouwens niet alleen de overwinningverhalen die aanspreken. Mensen die na tegenslagen toch weer overeind krabbelen kunnen je zeker ook inspireren.

Inspiratie overkomt je. Maar soms moet je je er ook wel voor openstellen. Ik mag hopen dat de Geest van de Eeuwige u en jullie helpt om je open te stellen voor mensen of gebeurtenissen die je weer optillen en je laten voelen dat het leven goed is.

Een geïnspireerde week toegewenst!

Pastor Sjon Donkers

Oproep! Waardoor bent u geïnspireerd?

Vandaag een uitnodiging om te oefenen in het durven delen van ons geloof. Door welk bijbelvers, gedeelte van een lied of andere tekst ervaart u inspiratie van de Geest of iets van Gods nabijheid in uw leven? Kunt u dat aangeven in een paar regels? Ik verzamel uw inbreng graag en maak er een wolk van inspiratie van die we in de komende tijd mee geven aan onze jongeren die eindexamen gedaan hebben en aan onze tieners die de overstap maken naar de middelbare school. Doet u mee? Het zou toch jammer zijn als we ze een lege wolk mee moeten geven....

U kunt uw bijdrage inleveren via whatsapp: 06-49979513, via e-mail: dsmckapteyn@gmail.com, of via facebook, te vinden via het intikken van mijn naam.

Aan het werk....

Niet alleen u mag aan de slag, ook ik ga weer aan het werk. In de komende tijd kunt u dus weer gerust contact met me opnemen. Naast andere werkzaamheden zal ik in de komende weken ook het pastoraat weer op me nemen. Ik hoop u spoedig weer te spreken en/of te ontmoeten.

ds. Carina Kapteyn

On-line-kerk-zijn

Op zondag zijn onze diensten te vinden op onze websites en op ons youtube-kanaal.

Ook hebben we nog steeds op elke avond (behalve op zondag) een korte bijdrage op dit kanaal. Ludiek, meditatief, informatief, het komt allemaal voorbij. De filmpjes en vlogs zijn zeer de moeite waard. U kunt op Kracht-maandag Sandra verwachten, op dinsdag Sjon, op woensdag maken we kennis met mensen in onze geloofsgemeenschap. Op donderdag is het de beurt aan Carina en vrijdag vertelt Petra een verhaal. Op zaterdag is het afwisselend de beurt aan Marga of kunt u luisteren naar muziek.

U kunt ons kanaal vinden via youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCZF10sPdMqmFK1GG4m6cheQ> U kunt dit kanaal ook vinden door de woorden 'Pelgrimskerk, Oase, Regenboog' in de zoekbalk in te tikken.

We horen graag van u in hoeverre deze blogs u aanspreken. Laat gerust wat van u horen.

Ds. Carina Kapteyn

Geloofsgemeenschap "De Oase"

Bloemengroet

Vanuit de Oase gaan de bloemen als groet naar mevrouw Janny Saathof. Zij is na ziekenhuisopname en revalidatie in een zorgpension weer thuis, we wensen Janny veel sterkte toe bij haar herstel. Ook gaan bloemen naar Gerda en Arie Vooijs in verband met hun 25 jarige huwelijk op 31 mei. Onze hartelijke felicitatie.

Jarigen 80+

Op dinsdag 9 juni bereikt mev. J. van Goeverden-Grijns de leeftijd van 94 jaar en op zaterdag 13 juni mev. J.G.E. Kooijman de leeftijd van 90 jaar. Wij wensen hen een gezegende dag toe omringd door hun familie.

Bedankt

Veel dank voor de bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen vanuit de Oase gemeente naar aanleiding van ons 50-jarig huwelijk. Met groet,
Arie en Gerrie Grannemen

Redactie Weekbericht Oase

De komende weken treft u de algemene informatie en de informatie van De Oase aan in deze gezamenlijke POR-nieuwsbrief, editie Oase.

Kopij kunt u, zoals altijd, sturen naar weekberichtoase@gmail.com.

Voor de Nieuwsbrief van 14 juni raag de kopij inleveren **uiterlijk woensdag 10 juni vóór 18.00 uur**.

Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen door een mail te sturen naar weekberichtoase@gmail.com

Geloofsgemeenschap "De Pelgrim"

Meeleven

Er zijn geen speciale meldingen voor deze meeleven rubriek, je zou de conclusie kunnen trekken dat dat een goed signaal. Laten we samen onze oren en ogen openhouden voor verborgen leed en zorgen. Als wij allen mensen bellen van wie we een poosje niets gehoord hebben, dan blijven we zoveel mogelijk op de hoogte. Geef uw eventuele zorgen door aan:

Janny de Zeeuw

- T: 079 - 331 55 76.
- E: jannydezeeuw@hotmail.com,

Astrid Maas

- T: 079 - 3166373 na 18.00uur.
- El: astrid.maasvandenberg@hotmail.com

Sandra Hermanus-Schröder, wijkpastor,

- T: 079 - 888 02 34,
- M: 06 - 2152 5868
- E: scbhermanus@gmail.com

Beschikbaar op: ma | wo | vrij

Intussen blijf gezond en vraag om hulp of een luisterend oor.

Bloemengroet

Deze keer gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en blijk van meeleven naar familie Winters.

Ali was dinsdag 2 juni jarig en Evert hoopt maandag 29 juni jarig te zijn. Ali is al sinds langere tijd opgenomen en verblijft nu in de Rozentuin. Naomigang 1, 2719 DC Zoetermeer.

Wij wensen beiden alle goeds toe en Evert ook veel sterkte i.v.m. de langdurige zorg voor Ali. cvdt

Jarigen 70+ 7 – 13 juni

7 juni Mevr. A. Siersema – Brinksma
7 juni Mevr. S. C. Schuil – van der Spek
8 juni Mevr. D. Wagenaar – Sikma
13 juni Dhr. H. Masselink
Allen van harte gefeliciteerd.

Geloofsgemeenschap "De Regenboog"

Bloemengroet

De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet en bemoediging naar Wim Riegen.

Jarigen 80 plus

Mevr. H.G.J. Enderman – Deen wordt op 7 juni 96 jaar
Dhr. J.L. Rijdsdijk wordt op 7 juni 83 jaar
Dhr. H. Pronk wordt op 7 juni 80 jaar
Dhr. D.F. van der Gaag wordt op 8 juni 85 jaar
Mevr. G.H. Groen wordt op 9 juni 80 jaar
Mevr. J.M. van der Reijden – Nijland wordt op 10 juni 85 jaar.
Mevr. M. Tinga – Hofland wordt op 12 juni 95 jaar.
Mevr. C.D. van 't Hoff – Goosen wordt op 17 juni 82 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd!

Verhaal zonder einde

7 juni 2020

Bijbel: Matteüs 28:16-20

Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad



↑ alle [box with asterisk] eruit knippen

- = vouwen
- ✂ = knippen
- [*] = eruit knippen



↑ alle [box with asterisk] eruit knippen

