



# Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 6 september 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: [dsmckapteyn@gmail.com](mailto:dsmckapteyn@gmail.com)

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmfK1GG4m6cheQ).  
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmfK1GG4m6cheQ>)

## Volgende week zondag: Gemeentezondag

We gaan elkaar weer zien! En wel op 13 september om 10.00 uur op het weiland van Henk Willem van Dorp bij het achterpad 21 bij de Voorweg.

In de nieuwsbrief van volgende week kunt u alles lezen over wat we deze zondag gaan beleven.

We vragen u uw eigen kleedje of stoeltje en eventueel paraplu mee te nemen. Uw auto kunt u vlakbij parkeren. We hopen u in grote aantallen te mogen verwelkomen. Geeft u zich snel op voor deze viering via ([reserveringenpor@gmail.com](mailto:reserveringenpor@gmail.com) of tel.: 0649760075). Er is ook nog wat praktische hulp nodig: op de zaterdagmiddag voor het opbouwen van het terrein en op de zondagochtend voor de begeleiding bij het parkeren en voor het checken van de reserveringen en de gezondheid. U kunt zich opgeven bij mij ([scribavandepor@gmail.com](mailto:scribavandepor@gmail.com))

*Els Alebregtse, scriba*

## Orde van dienst

voor de viering van zondag 6 september 2020

Plaats van opname: De Pelgrimskerk

Voorganger: Sandra Hermanus-Schröder

Lector: Dirk Ras

Organist: Frank van de Beld

Mmv zangers van de POR

- **Orgelspel**
- **Zingen:** Aanvangslied Psalm 104, vers 1
- **Groet en bemoediging**
- **Zingen:** Psalm 104, vers 8
- **Gebed van toenadering**
- **De Tien Woorden**, Exodus 20:1-17
- **Zingen:** NLB 978, vers 1 en 4
- **Gebed om verlichting met de Heilige Geest.**
- **Lezing:** Jesaja 35, 1-7 en 10 (NBV)
- **Zingen:** NLB 678, vers 1, 2 en 9
- **Tweede lezing:** Openbaring 21, 1-5
- **Zingen:** NLB 993, vers 1 en 2
- **Verkondiging**
- **Muziek**
- **Inzameling van gaven**
- **Dankgebeden, stil gebed en Onze Vader**
- **Zingen:** Slotlied NLB 747, vers 1, 6 en 8
- **Zegen**
- **Orgelspel**

## Bij de dienst

Zondag is het Wereldscheppingszondag. Dan wordt er over heel de wereld in zoveel mogelijk kerken stilgestaan bij het gegeven dat de aarde van God is en al wat daar in is. Wij als kinderen van God hebben het zo nodig om ons dit elke dag te realiseren. God heeft ons de opdracht gegeven om goed voor de aarde te zorgen, zoals Hij dat zelf zou doen. We mogen van de aarde en al wat leeft genieten! Maar is alles wat we van de aarde nemen ook echt nodig? En waarom vergroten we door ons handelen het lijden van de aarde en al wat leeft, in plaats dat we ons tot het uiterste inspannen om haar lijden te verzachten en te genezen? "Het is allemaal niet zo erg", hoor ik met regelmaat. "Want God heeft beloofd dat Hij alles nieuw zal maken" (zie Openbaring 21). En dat is waar. De vraag is: wat betekent dit "nieuw"? Daar gaan we vandaag over nadenken en wie weet, brengt dit ons op nieuwe ideeën hoe we Gods opdracht in ons leven kunnen aanvaarden als een dagelijkse vreugde.

*Sandra Hermanus-Schröder*

## 1<sup>ste</sup> Collecte voor Werelddiaconaat

Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven.

De start van een nieuw seizoen betekent hier de start van een nieuw schooljaar. In het West-Afrikaanse land Ghana gaan de meeste kinderen ook gewoon naar school, maar in de afgelegen dorpen in het noorden van Ghana zijn nog veel volwassenen analfabeet. Kunt u het zich voorstellen: dat je niet kunt lezen en schrijven? De kerk in Noord-Ghana geeft mensen les in hun eigen taal. James is een van de leraren, die dagelijks zo'n dorp bezoekt op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe leergierig de mensen zijn. Wat betekent het voor mensen om te kunnen lezen en schrijven? Suale die 32 jaar is zegt: "Mensen kunnen me niet langer voor de gek houden". En Mirjam die 27 is vertelt: "Ik kan nu zelf de Bijbel lezen en leren over gezondheid." Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om mensen te leren lezen en schrijven. U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL 66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase onder vermelding van "Kerk Ghana, alfabetisering". Dank u wel!

*(Wijkraad Diaconie en Werkgroep ZWO)*

zie voor meer informatie:

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/een-sterke-kerk-op-een-kwetsbare-plek>

## Collectes 6 september

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie, deze week voor het werelddiaconaat, de tweede collecte voor het wijkwerk.

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

1. Vanaf nu kunt u via een app op uw smartphone doneren (zie hierna in de nieuwsbrief) Op de websites en in deze nieuwsbrief vindt u de hiervoor benodigde QR codes.
2. Via overschrijving:  
**Diaconie:** NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. **werelddiaconaat**  
**Wijkwerk:** NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v. **collecte wijkwerk.**

## Geven aan de collecte met uw smartphone

Vanaf nu kunt u bij de collecte eenvoudig uw gave geven m.b.v. uw smartphone.

De POR is samen met de Oosterkerk als eerste wijkgemeente in de PGZ begonnen met het gebruik van de GIVT-app om te collecteren. Nu praktisch voor thuis maar ook als wij in de toekomst weer in onze kerken vieren, kunt u uw contante geld en collectebonnen thuislaten en uw smartphone gebruiken.

Na het installeren van de GIVT-app, kunt u uw gift geven in 3 eenvoudige stappen:

1. Selecteer uw gift voor zowel de 1-ste (diaconie) als 2-de collecte (wijkwerk).
2. Selecteer onze wijkgemeente via de QR-code of uit de lijst "Wijkgemeente POR Zoetermeer"
3. Bevestig uw gift

De eerste keer dat u de GIVT-app gebuikt moet u zich registreren en GIVT machtigen om het geld van uw rekening af te schrijven. Uw gift is volledig anoniem. Meer informatie vindt u op <https://www.givtapp.net/> of vraag het aan de diakenen.



**GIVT**  
Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Heeft u geen smartphone? Geen probleem dan kunt u gewoon op de vertrouwde manier via overschrijving geven.

## Voor de kinderen en hun (groot)ouders



Hoe groot maak jij het? (Matteüs 18:15-20)

Jezus vertelt zijn toehoorders wat zij moeten doen als iemand tegen hen zondigt. Wat doe je om de band te herstellen? Je hebt drie stappen te nemen om iemand zijn gedrag te veranderen: een gesprek onder vier ogen, aanspreken met getuigen of tegenover de gemeente en als het echt niet anders lukt, behandel je hem als een tollenaar. En

ja, hoe deed Jezus dát ook alweer? Op het werkblad concentreren we ons op de eerste stap. Die is soms al moeilijk genoeg, want hoe gemakkelijk vergeet je die te zetten? Ook deze week is er weer een verwerking in de bijlage.

## Virtuele koffie na de dienst via Zoom

Ook deze zondag is er weer de mogelijkheid om elkaar na de dienst, tussen 11.00 en 11.40 uur via computer, laptop of telefoon te zien en te spreken. We ontmoeten elkaar via Zoom:

<https://us04web.zoom.us/j/73750333300?pwd=MjdvU0ozU1FyYXhNVGFRbE9ESUdoZz09>

(klik op deze link). Je kan ook naar [zoom.us](https://zoom.us) gaan en dan boven in het scherm op 'join a meeting' klikken en de volgende code (ID) invoeren: 737 5033 3300. Er kan gevraagd worden naar een wachtwoord, dat is: POR-koffie.

Kom gerust eens virtueel langs. Het is niet verplicht om er 40 minuten bij te blijven. In de kerk ben je ook soms korter, soms langer bij het koffiedrinken. En het is leuk om eens gemeenteleden te spreken die je anders niet ziet. Je bent in ieder geval welkom! Wil je wat meer informatie? Stuur dan s.v.p. een berichtje naar Jan Jonker (WhatsApp via: 06-12073865, of e-mail: [jkjonker@gmail.com](mailto:jkjonker@gmail.com)).

## Online-kerkdiensten op de zondag

Vanaf volgende week zondag zullen de online vieringen verzorgd worden door dezelfde voorgangers, die de live-kerkdiensten verzorgen. De vieringen worden voorlopig nog wel op de woensdag voorafgaande aan de live-viering opgenomen.

## Live kerkdiensten vanaf 13 september

Datum	Locatie	Voorganger 1
13 sept 10.00 uur	Hagenpreek In de wei (gemeente- zondag)	Ds. Carina Kapteyn en de beide pastores San- dra Hermanus en Sjon Donkers
20 sept	Oase	Ds Carina Kapteyn
27 sept	Regenboog (oec.?)	Pastor Sjon Donkers
4 okt	Pelgrimskerk	Marga Schipper

## Woensdag Special

De Woensdag Special is weer begonnen! Afgelopen week was de terugblik met een eenvoudige prijsvraag. Ik hoop - uiterlijk a.s. woensdag - heel veel mailtjes van u en jullie te ontvangen met goede antwoorden. Op de gemeentezondag in het weiland aan de Voorweg zal ik uit alle inzendingen misschien wel uw of jouw inzending trekken. Wat het prijsje is, is nog even een verrassing! En, vind je het ook leuk als ik met mijn cameraatje langskom? Trek aan de bel, ik kom eraan!

Sandra Hermanus-Schröder

### **Online vieringen deze week**

De komende week zijn er weer bijdragen op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Voor beeld en geluid kijkt u op

<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmfK1GG4m6cheQ>. Ook te vinden via [youtube.com](https://www.youtube.com) en dan zoeken op 'Pelgrimskerk Oase Regenboog' of via de websites van onze wijkgemeente.

Via de website van kerkdienst gemist kunt u deze opnames en die van de zondagse vieringen beluisteren, maar dan heeft u geen beeld.

---

## Geloofsgemeenschap "De Oase"

---

### **Bloemengroet**

Deze week gaan de bloemen naar dhr. en mevr. Blom-Voorwinden, zij waren 20 augustus 40 jaar getrouwd en naar dhr. en mevr. Vink-Koetsier, zij vierden 28 augustus hun 50-jarige huwelijksverjaardag. Beide echtparen Hartelijk Gefeliciteerd.

### **Meer zicht op elkaar**

We leven mee met die gemeenteleden die al langere tijd aan huis zijn gebonden en met hen die kort of langdurig in verpleeg- en verzorgingstehuizen verblijven. Wij hopen dat zij ook op die plaats een verbondenheid met onze wijkgemeente en vooral met Christus mogen blijven voelen. *Ds. Carina Kapteyn*

### **Jarigen 80+**

Dinsdag 8 september is mevrouw G.C.A. Mons jarig. Zij wordt 81 jaar.

Vrijdag 11 september is mevrouw J.Boks-Poorter jarig, zij wordt 86 jaar.

Zondag 13 september is de heer J.Mast jarig en wordt 85 jaar.

En ook op zondag 13 september is de heer A.H.W. van de Water jarig en wordt eveneens 85 jaar. Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben.

### **Bedankt**

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor de bloemen die wij via Tanja mochten ontvangen voor ons 55-jarig huwelijk. Ook de vele mooie wensen via de post worden door ons bijzonder op prijs gesteld. Een hartelijke groet en hopelijk binnenkort tot ziens. Leen en Anja Rog.

### **Bericht van overlijden**

De scriba ontving van een dochter bericht van het overlijden van ons vroegere gemeentelid dhr. Mar van Dijke. De heer Marinus (Mar) van Dijke is overleden op 28 augustus 2020 in de leeftijd van 84 jaar. Sinds juli 2016 woonde hij in Den Haag. Hij was al een tijd weduwnaar. In de Oase heeft Mar jarenlang zorg gedragen voor de bevoorrading van de keuken. Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die hem zullen missen de troostende nabijheid van God en mensen.

### **Gespreksviering op dinsdag**

Ook komende week is er weer een moment van ontmoeting en gesprek waarbij we God loven en prijzen. We lezen verder uit het Deutro-canonieke boek Wijsheid, dit keer hoofdstuk 2. U bent van harte welkom om 19.00 uur in de Oase. Opgave vooraf geeft u de zekerheid van een zitplaats.

### **Gespreksgroep: de gewone catechismus**

Voor de vakantie waren we al onderweg gegaan in het boekje "De gewone Catechismus". Christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden. De gedachten zijn er om vanaf donderdag 17 september weer om de 14 dagen met elkaar in gesprek te gaan in bijv. de kerkzaal van de Oase.

Iedereen kan meedoen, leeftijd of voorkennis is geen beperking. Ook maakt het niet uit of al eerder een bijeenkomst is bezocht. Elke avond is ook los te bezoeken. Wie vindt het leuk om mee te doen? Ik hoor dan graag van u en/of van jou (via mail of telefoon/app: [dsmckapteyn@gmail.com](mailto:dsmckapteyn@gmail.com) of 06-49979513). Als er voldoende aanmeldingen zijn, dan gaan we weer van start.

### **Reserveren? Ja, graag ook voor de kerk!**

Natuurlijk is iedereen welkom in Gods huis. We houden dan ook graag een zitplaats voor u vrij. Toch kan het voorkomen dat er zoveel mensen willen komen, dat er niet genoeg plaats is voor iedereen. We leven helaas nog niet in de Hemelse werkelijkheid waar voor allen altijd plek is, maar zijn hier op aarde nog wat gebonden aan de regels van afstand en nabijheid. Reserveren zorgt ervoor dat u met zekerheid een plaats heeft. Ook draagt u door te reserveren bij aan het waarschijnlijk doorgaan van de activiteit. (Het kan zijn dat bij te weinig belangstelling activiteiten vervallen.) Mocht u niet gereserveerd hebben en er is nog plaats, dan bent u natuurlijk welkom.

#### **Redactie Weekbericht**

De komende weken treft u de algemene informatie en de informatie van De Oase aan in deze gezamenlijke POR-nieuwsbrief, editie Oase.

Kopij kunt u, zoals altijd, sturen naar [weekberichtoase@gmail.com](mailto:weekberichtoase@gmail.com)

Voor de Nieuwsbrief van 13 september graag de kopij inleveren **uiterlijk woensdag 9 september vóór 18.00 uur**.

Afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen door een mail te sturen naar [weekberichtoase@gmail.com](mailto:weekberichtoase@gmail.com)

---

## Geloofsgemeenschap “De Regenboog”

---

### **Bloemengroet**

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mw. Truus Rozenbrand.

### **Meeleven**

Astrid Brouwer is gelukkig weer in haar eigen huis. We leven mee met Edu Prud'homme de Lodder. Zes weken lang moet hij elke werkdag naar Leiden voor bestralingen. Samen met de dagelijkse zorg voor zijn vrouw Anita die in Domus verblijft is dit een intensieve en moeilijke tijd voor Edu.

Ons medeleven gaat uit naar Corrie van Gend. Al geruime tijd heeft zij gezondheidsklachten en voelt ze haar krachten afnemen. Na een ziekenhuisopname bevindt ze zich nu in Zorghotel, Brechtzijde 20, 2725 NS Zoetermeer.

Onze aandacht en zorg gaat ook naar Koos van 't Hoff. Begin juni is hij geopereerd aan zijn schildklier. Nu is hij helaas weer opgenomen in het Langeland Ziekenhuis vanwege problemen met slikken.

We wensen allen sterkte in deze periode, Gods Geestkracht en troost om moed te houden en beterschap daar waar mogelijk.

### **Verjaardagen 80+**

Dhr. J. van den Hurk wordt op 8 september 90 jaar.  
Mevr. C. van Gend - Houtstra wordt op 12 september 93 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd !!!

### **Bedankt**

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, Joop en het verpleeghuis en ik thuis met een heupfractuur. Ik zal nog even rustig aan moeten doen voor dat ik volledig ben hersteld. Voor de lieve en bemoedigende kaarten, bloemen, telefoontjes en de bezoeken die we mochten ontvangen.

“Dit is alles wat je nodig hebt, om te weten: Ik ben niet alleen.” Gods liefde en zegen gaat met jullie allen.

Joop en Coby Bosker

---

## Geloofsgemeenschap “Pelgrimskerk”

---

### **Bloemengroet**

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en blijk van meeleven naar br. J. Buis, Jaap heeft begin deze week een medische behandeling ondergaan in het LangeLand Ziekenhuis. Wij wensen hem veel sterkte en van harte een goed en voorspoedig herstel toe. cvdt

### **Jarigen 70+**

7 september is Mevr. A. Kannegieter jarig.

10 september is Dhr. F.R. Goutier jarig.

Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben.

— — — —



Kerk in Noord-Ghana leert mensen in afgelegen dorpen lezen en schrijven Zie de video <https://vimeo.com/395657393>