



Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 1 november 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

Hartelijk welkom bij de viering van onze (online) wijkgemeente.

Bij de dienst

Vandaag een dienst in het teken van Allerheiligen. Wie zijn die heiligen? Vaak beperken we dat in onze gedachten tot de mensen die heilig verklaard zijn door de Paus of de martelaren die gestorven zijn omwille van ons geloof. Toch zijn er veel meer mensen die heilig zijn te noemen. Gewone mensen met soms net een beetje extra's. Vandaag noemen we een paar namen en in gedachten komen er vele namen mee uit heden en verleden. Deze viering is een open uitnodiging om zelf ook eens stil te staan bij de namen en verhalen van de heiligen in je eigen leven. In wiens voetsporen ga jij voort? En zijn er bijzondere woorden of gebeurtenissen die je koestert en als een schat meedraagt in je leven? Het kan een bijzonder gesprek opleveren met je huisgenoten of met je burens. Je kan ook iemand opbellen vandaag, een vriend of familielid, en het er via de telefoon over hebben.

De heiligen ons voorgedaan, ze vlinderen vandaag even binnen en willen ons nog steeds inspireren en bemoedigen.

Orde van dienst - Allerheiligen

Zondag 1 november 2020 viering in de Oase en online.

Voorganger: ds. Carina Kapteyn

Organist: Arie Vooijs

Lector: Coby Velzen

- **Zingen:** Psalm 90:1 en 8
- **Onze hulp** - David (psalm 124-8)
- **Groet** - Paulus (1 Korinthiërs 1:3)
- **Gebed** - Bonhoeffer
- **Lied:** Lofzang Maria: lied 157a: 1 en 4
- **Inleiding:** Litanie met alle heiligen
- **Allerheiligen**

Heiligen zijn mensen die voor anderen meer doen dat wat wij normaal vinden.

Mensen die niet weglopen als het moeilijk wordt.

Mensen die het opnemen voor mensen die dat niet voor zichzelf kunnen.

Mensen die oog hebben voor God goede schepping.

Mensen die je kunt vertrouwen, die je troosten

En hoop geven.

Mensen die eenvoudigweg goed zijn.

Mensen die zacht en moedig zijn.

Mensen die gaan in de voetsporen van Jezus.

Mensen van vroeger en mensen van nu.

Heilig noemen wij hen.

- **Lied 732** Voor de toegewijden - Barnard
- **Lezing:** Romeinen 16:1-16, 19-20.
- **Meditatief moment:** Mensen onderweg
- **Lied 727: 1, 2, 10** - How
- **Gebed**
- **Onze Vader**, lied 1006.
- **Inzamelingsgaven**
- **Lied 801: 1, 2, 3 D** - Ingemann
- **Zegen**
- **Lied: 743:4** – Willibrord

Volharden in geloof en hoop

Het zijn weer spannende tijden: komen er wel of niet nog meer beperkingen? In ieder geval zullen we nog wekenlang zoveel mogelijk thuis zitten. Dat maakt deze periode van het jaar voor veel mensen een opgave. Een opgave is ook een uitdaging, zo zeiden ze vroeger in mijn familie. In deze tijd is het een uitdaging om tegen de angst en somberheid in ook ons geloof, onze hoop en ons geluk in het oog te houden. Als een glas half leeg is, is het ook half vol! We mogen in bijbelteksten en liederen steeds weer horen dat God niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Dat de zegen ook vandaag doorgaat. Soms alleen zichtbaar in het kleine en alleen voor wie goed kijkt. Als Christenen hebben we een bijzondere opdracht om steeds alert te zijn op de voortekenen van wat komen gaat. Nu in de herfst zitten er al knoppen aan de bomen die vooruit wijzen naar het voorjaar. Ik wens ons allen de kracht toe om in de komende dat soort tekenen te kunnen blijven zien en waarderen.

Ds. Carina Kapteyn

Voor de kinderen en hun (groot)ouders

Bij God in de hemel



“Bij God in de hemel” (Matteüs 5:1-12) Jezus spreekt de mensen toe vanaf een berg (de 'Bergrede') Hij vertelt over mensen die zalig zijn. Het woord zalig duidt een verbinding aan met God. Je zou ook kunnen zeggen 'Je hoort bij God'.

Uitleg bij de verwerking

In het verhaal zegt Jezus: 'Je hoort bij God' en 'Met jou wil ik een feestje vieren'. Hoe zou dat eruitzien, een feestje met God? Teken, knip, plak of kleur dat maar op het vlaggetje op het werkblad.

Als je (uit gekleurd papier) nog meer vlaggetjes knipt en ze aan een touw of koord vastmaakt, krijg je een mooie feestslinger. Veel plezier bij het maken van het werkje.

Collectes 1 november

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie, de tweede collecte voor het wijkwerk. Bent u al gewend om met de Givt app op uw smartphone te geven, dan kan dat nu ook. De QR code staat hieronder. Uiteraard kunt u uw bijdragen ook geven via een overschrijving:

1^e collecte: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v.

Diaconie PGZ Oase o.v.v. **Najaarszending**

2^e collecte: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v. **Wijkwerk**

1ste Collecte Najaars Zending

“Sterke vrouwen opleiden op Papoea”

Hoe blij zijn wij niet met onze kerk? We hebben een levensstijl vanuit het evangelie ontwikkeld en weten ons verbonden met christenen dichtbij en zelfs aan de andere kant van de wereld. Daaruit is o.a. ook ons project in Zuid Sumatra (Henriette Nieuwenhuis) voortgekomen. Tijdens onze reis in 2015, deed het ons veel, om te zien met hoeveel liefde en toewijding mensen leven en bouwen aan hun kerkgemeente. Bijzonder dan, om zover van huis de wederzijdse verbondenheid te voelen. Worden we niet aangezet om de blijdschap van ons geloof te delen, te bidden en ons te blijven inzetten voor het zendingswerk van de wereldwijde kerk, zoals nu voor Papoea?

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen! De video <https://vimeo.com/131064644> is de moeite waard om te bekijken. Zie verder www.kerkinactie.nl

Wergroep ZWO



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Helpt u ook Voedselbank?

De Voedselbank heeft als taak op zich genomen om voeding wat over is en niet verkocht wordt door te geven via de uitdeelpunten van de Voedselbanken. Nu de restaurants gesloten zijn vanwege de corona maatregelen komt er minder binnen om door te geven. Uw bijdrage is een waardevolle aanvulling. Uw gaven

blijven dus van harte welkom: Citrus, groente en houdbare levensmiddelen, kunt u brengen: tijdens de vieringen in een van onze 3 POR kerken of op donderdag van 11 tot 13 uur en zaterdag 14-16 uur in de Genesarethkerk. Er staat een doos bij de voordeur. Giften zijn welkom via de rekening van de diaconie onder vermelding Voedselbank

Grietje Cusell

Digitaal koffiedrinken na de dienst via Jitsi

Via laptop, tablet, PC (met camera) of smartphone hebben we inmiddels op een aantal zondagen na de POR-dienst online met elkaar contact gehad. Er is de afgelopen drie zondagen geëxperimenteerd met Jitsi. Dat ging uitstekend, maar we hebben de indruk dat veel leden dat nog niet aandurven. A.s. zondag proberen we het opnieuw. Het is echt supereenvoudig! Bij meer dan 10 deelnemers splitsen we ons in groepen.

We starten na de dienst in de Oase om 11:30 uur en we stoppen in principe om 12:10 uur. Later starten of eerder stoppen is ieders eigen keuze. Klik (op laptop of PC vaak in combinatie met control) op de link:

<https://meetme.bit.nl/PORdienstZondag1november2020>

of kopieer de link naar je browser, vul je naam in en bevestig dat je aan de vergadering/meeting wilt deelnemen. Dat is alles!

Na starten krijg je waarschijnlijk een pop-up met de vraag of je Jitsi wilt toestaan je microfoon en camera te gebruiken. Bevestig dat dan. Jitsi werkt met elke browser! Als je verbinding zoekt met je smartphone of tablet, wordt er (alleen de eerste keer dat je dit doet) gevraagd om een app te downloaden. Doe dat s.v.p. Ieder lid van P. O. en R. is welkom! We hopen op een grote deelname!

Jan Blankespoor (jblankespoor@casema.nl of 06-28489554) en Jan Jonker (jjonker@gmail.com of 06-12073865)

Vervallen activiteiten Vorming en Toerusting

Vanwege de huidige coronamaatregelen gaat de avond in De Regenboog over Samen leren – Deugen de meeste mensen? (26 november) niet door, en wordt doorgeschoven naar een nader te bepalen datum.

Aanmelden bijeenkomsten en vieringen

Aanmelden voor bijeenkomsten en zondagse vieringen is nog steeds zeer gewenst, als je die bijeenkomst bij wilt wonen. Momenteel gaat dat telefonisch via 0649760075 of via reserveringenpor@gmail.com. Binnenkort gaat die laatste mogelijkheid vervangen worden door een aanmeldsysteem op de website van de [Oase](https://www.oase-meerzicht.nl/) (<https://www.oase-meerzicht.nl/>). Het systeem wordt ontwikkeld door Jessica Monker, de ontwerper van de website van de Oase en wordt geplaatst op de Oase website, omdat we nog geen gezamenlijke POR website hebben.... U hoort hier binnenkort meer over.

Els Alebregtse, scriba

Oosterkerk binnenkort weer een dominee

Ds. Pieter Baas uit Houten heeft het beroep dat door de Oosterkerk op hem was uitgebracht, aanvaard. Waarschijnlijk zal hij voor het voorjaar van 2021 met zijn werkzaamheden in Zoetermeer starten. Voor meer

informatie zie de website van de [Oosterkerk](https://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/).
(<https://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/>)

Nuttige mailadressen

In de POR kennen we intussen diverse algemene mailadressen. Hier nogmaals deze mailadressen op een rijtje

voorzittervandepor@gmail.com	Beppie van der Plas
scribavandepor@gmail.com	Els Alebregtse
reserveringenpor@gmail.com	plaatsreserveringen
voorbedenpor@gmail.com :	opgaves voorbeden
nieuwsbriefpor@gmail.com	kopij nieuwsbrief (algemene gedeelte)

Geloofsgemeenschap de Oase

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet uit de Oase geloofsgemeenschap naar mevr. Baartse, en mevr. Hermus. Beide dames mochten thuiskomen uit de revalidatie. Wij wensen hen een verder goed herstel

Meer zicht op elkaar

Opeens vallen er weer mensen uit ons midden weg. We weten van de kwetsbaarheid van het leven en ons geloof in een ander leven na dit leven. Toch doet het altijd weer pijn als we mensen los moeten laten. In deze tijd is het extra verdrietig dat het afscheid vaak een beperktere vorm krijgt. Als gemeente leven we vaak mee op afstand. Ik nodig u uit om dit meeleven in de komende tijd ook zichtbaar te laten worden in het sturen van een kaartje of ander teken van meeleven.

We zijn blij dat de ingreep bij Dick den Duin goed is verlopen. We zijn blij dat ook andere gemeenteleden weer thuis zijn gekomen uit ziekenhuis, zorgpension of Vivaldi. Zo zijn Martha Hermus en Jenny Baartse weer thuis. Wat een zegen dat deze stap weer gezet kon worden.

Jarigen 80+

Dhr. J.J. Stout is jarig op 2 november. Hij wordt 81 jaar.
Mevr. J. Schoonen – Mast is 3 november jarig. Zij wordt 84 jaar

Mevr. J. Baartse - de Jong is 5 november jarig. Zij wordt die dag 82 jaar.

Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben.

Bericht van overlijden (1)

Op 22 oktober overleed Peter Schoonen, man van Coby Hij werd 83 jaar. 'Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want veilig kom ik bij U thuis.' (Ps 4:9) Een onverwachts en groot gemis. Niet alleen voor de familie, maar ook voor onze gemeente. Op 28 oktober stonden in de dankdienst voor het leven van Peter woorden over de liefde, de agapè, uit 1 Korinthiërs 13 centraal. Ook klonk

het verhaal van Jezus en de storm op het meer. Een verhaal dat bij de kleinkinderen zeer favoriet was. In de aula van het crematorium klonken persoonlijke woorden van kinderen en kleinkinderen die samen met foto's een indrukwekkend beeld van een uniek mens gaven. Het was fijn dat zoveel mensen via livestreams verbonden konden zijn en ook zo afscheid konden nemen van Peter. U kunt de dankdienst voor zijn leven in de Oase nog bekijken via ons POR-kanaal op [YouTube](https://youtu.be/EO7xahz54-k): <https://youtu.be/EO7xahz54-k>

Bericht van overlijden (2)

Op 26 oktober overleed Gerard Sybren Jonker, man van onze contactpersoon Anneke Jonker-Quint. Gerard had al geruime tijd te maken met een afnemende gezondheid. 'Positief het gevecht aangegaan. Het mocht niet zo zijn. Het aardse voor een ander bestaan, veel te vroeg en dat doet pijn.' Zo staat er op de kaart. 'In onze harten leef je voort.' Zo schrijven Anneke, haar kinderen, partners en kleinkinderen op de kaart. Gelegenheid tot condoleren is op vrijdag 30 oktober van 19.30-20.15 uur in uitvaartcentrum Ogier, Buytenparklaan 2. De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden. We wensen de familie Jonker veel kracht en zegen.

Bericht van overlijden (3)

Op 28 oktober overleed Wim de Graaff. Tot aan het overlijden van zijn vrouw Wil in april 2019 vierden ze samen de zondag thuis. Daarna was Wim op zondag vaak in de kerk te vinden, als hij niet bij zijn (klein)kinderen op bezoek was. Ook was hij een trouwe gast bij de lunch op dinsdag. In de komende week is er, voor genodigden, een dankdienst voor zijn leven in de Oase. Verdere gegevens zijn op dit moment nog niet bekend. We leven mee met zijn kinderen en zijn kleinkinderen en ieder die hem zal missen.

Bericht van overlijden (4)

Via de kerkelijke ledenadministratie vernamen wij dat ons gemeentelid mevrouw J.M. Schiermeier-Hiele is overleden. Zij overleed op 9 oktober 2020 in de leeftijd van 96 jaar. Mevrouw Schiermeier woonde de laatste jaren op de Brechtzijde, in Vivaldi. Wij wensen haar familie en allen die haar zullen missen de troostende nabijheid van God en mensen.

Koken voor gemeenteleden

Nu onze sociale actie radius opnieuw is in geperkt door de corona maatregels, is er een groep vrijwilligers aan de slag gegaan met de vraag; "kun je voor me koken". Vanaf komende week start de groep om voor mede gemeenteleden een warme maaltijd te koken.

Zou je het leuk vinden om mee te koken meld dit dan bij Grietje Cusell. Wil je een warme maaltijd thuis bezorgd te krijgen laat dan even weten of u een dieet heeft/overgevoelig voor iets bent en of u over een magnetron beschikt. Meld u aan bij een van de diakenen. Grietje Cusell 0638104257

Geloofsgemeenschap de Pelgrimskerk

Meeleven

We leven mee met Foppe Boersma en zijn familie. Zijn gezondheid is erg kwetsbaar en hij verlangt ernaar te gaan naar zijn hemelse Vader. Foppe wordt goed verzorgd en opgevangen door zijn kinderen en kleinkinderen. Laten we bidden voor hem om rust en vrede en om kracht en moed voor allen die hem liefhebben.

Marga Schipper

Heel blij en God dankbaar zijn we dat het herstel van Janny Rook-van Oosterom voorspoedig gaat.

Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en ter bemoediging naar br. F. G. Boersma.

Foppe maakt het niet zo goed. Wij wensen Foppe alle goeds toe en God's nabijheid in deze moeilijke periode. CvdT

Allerheiligen en allerzielen

1 en 2 november zijn - net als op de laatste zondag van het kerkelijk jaar - de dagen waarop er in de traditie van de kerk wordt stilgestaan bij het heengaan van mannen en vrouwen uit de kerkgeschiedenis en onze geliefden. Voor allen die rouw dragen - wellicht van onlangs of van langer geleden - bidden we Gods vrede en troost toe. Heeft u behoefte aan een (pastoraal) gesprek? Belt u een van onze ouderlingen of mij! We staan graag voor u klaar.

Sandra Hermanus-Schröder

Jarigen 70+ 1 – 7 nov.

2-nov Mevr. C. van der Tas-Gelderblom.

2-nov Mevr. J. Tetteroo- Schorren.

2-nov Mevr. E. Kooij-van de Geer.

2-nov Dhr. K.E. Dijkhuis.

4-nov Dhr. A.J. Zwartevelde.

5-nov Mevr. T. Kraaijenbos-Rademaker.

Geloofsgemeenschap de Regenboog

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mw. Corrie van 't Hoff.

Meeleven

Voor Koos van 't Hoff, zijn vrouw Corrie en hun gezin is het nog steeds een spannende periode. Er zijn lichtpuntjes maar ook zorgen.

We leven ook mee met mw. Nelly Goedman. Zij is vanuit het LLZ nu opgenomen op de COVID-afdeling in Verpleeghuis Vivaldi. We wensen haar van harte beterschap toe.

We wensen allen Gods Geestkracht toe in deze tijd.

Pioniersplek de Pelgrim

Pelgrimskerk open op woensdag



In de komende tijd staat op woensdagmorgen tussen 10.30 en 12.30 uur de Pelgrimskerk open voor ieder die even behoefte heeft aan stilte, gesprek, gebed of het aansteken van een kaarsje.

U kunt zonder reservering vooral binnenlopen. Wel vragen we u uw contactgegevens achter te laten, zodat we u indien nodig kunnen bereiken.

Redactie nieuwsbrief POR / Weekbericht Oase

Kopij vanuit De Oase kunt u, zoals altijd, sturen naar:

Weekberichtoase@gmail.com

of voor het *gezamenlijke POR deel* naar:

nieuwsbriefpor@gmail.com

Voor de Nieuwsbrief van 8 november graag de kopij **inleveren uiterlijk woensdag 4 november voor 18.00 uur.**