



Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 8 november 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

Hartelijk welkom bij de viering van onze (online) wijkgemeente.

Bij de dienst

Tussen Dankdag voor gewas en arbeid en Sint-Maarten staat Mattheus 25 over de talenten op het gemeenschappelijk leesrooster. Jezus spreekt hier over het investeren in het Koninkrijk van God. Niet pas in de voleinding van de tijd maar nu. Een verrassende tekst over God ècht kennen of Hem kennen van horen zeggen. Een prikkelende tekst over (al dan niet) durven, (al dan niet) financiële risico's nemen en (al dan niet) zorgvuldigheid. Een parabel van de Heer die ons denken, geloven en handelen radicaal op z'n kop kan zetten. Of niet. Wat denk je zelf? Gezegende zondag, Sandra Hermanus-Schröder | pastor

Orde van dienst - tussen Dankdag & Sint

Maarten

Zondag 8 november 2020 viering in de Regenboog en online.

Voorganger: Sandra Hermanus-Schroder

Organist: Jeroen van Smeden

Lector: Wietske van der Wiel

Orgelspel

Aanvangslied NLB 704, vers 1

Stilte

Groet en bemoediging

(v:) Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus

(a:) Amen

(v:) Onze hulp is de Naam van de Heer

(a:) Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

Vervolg aanvangslied NLB 704, vers 2

Kyriëgebed

Glorialied NLB 704, vers 3

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Mattheus 25:14-30 door lector

Lied NLB 686 (alle verzen)

Verkondiging over Matth. 25:25

Kort meditatief orgel/pianospel

Lied NLB 834 (alle verzen)

Inzameling van de gaven

Gebeden

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied NLB 413 (alle verzen)

Zegen

afgesloten met gezongen beamingslied: NLB 415, vers 3

Collectes 8 november

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de diaconie, de tweede collecte voor Jong Protestants.

Bent u al gewend om met de Givt app op uw smartphone te geven, dan kan dat nu ook. De QR code staat hieronder. Uiteraard kunt u uw bijdragen ook geven via een overschrijving:

1^e collecte: NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. **Diaconie.**

2^e collecte: NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v. Jong Protestants.

Collectedoelen zondag 8 november 2020.

1^e collecte Diaconie

2^e Collecte Jong Protestants (voorheen JOP)

Opvoeden doe je niet alleen.

Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo'n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. **Jong Protestants** heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materiaal gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

Werkgroep ZWO



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Helpt u ook Voedselbank?

De Voedselbank heeft als taak op zich genomen om voeding wat over is en niet verkocht wordt door te geven via de uitdeelpunten van de Voedselbanken. Nu de restaurants gesloten zijn vanwege de corona maatregelen komt er minder binnen om door te geven. Uw bijdrage is een waardevolle aanvulling. Uw gaven blijven dus van harte welkom: Citrus, groente en houdbare levensmiddelen, kunt u brengen: tijdens de vieringen in een van onze 3 POR kerken of op donderdag van 11 tot 13 uur en zaterdag 14-16 uur in de Genesarethkerk. Er staat een doos bij de voordeur. Giften zijn welkom via de rekening van de diaconie onder vermelding Voedselbank
Grietje Cusell

Laat het groeien



Voor de kinderen en hun (groot)ouders

Thema: "Laat het groeien"

Bijbelverhaal: Matteüs 25:14-30

Een man gaat op reis en geeft drie dienaren een groot geldbedrag in beheer.

De eerste twee gaan handel-drijven en verdubbelen het bedrag, de derde is voorzichtig en begraaft het geld in de grond.

Deze gelijkenis vertelt Jezus om door te geven dat hij na zijn dood iets achterlaat bij zijn leerlingen. En dat hij wil dat zijn erfenis groeit. Dat kan iedereen op zijn eigen manier doen.

Uitleg bij het werkblad

Op het werkblad staan kaartjes met kwaliteiten. Als je uitdeelt van de kwaliteiten die je hebt, kun je iets moois laten groeien. Werkwijze: Knip de kaartjes netjes uit. Kies een kaartje en vertel eens wat jij vandaag kunt doen om iemand te helpen om iets moois in beweging te zetten? Bijvoorbeeld: ik ben lief; ik ga vandaag de poes eten geven; of: ik heb fantasie; ik help mijn zusje om te bedenken wat ze kan gaanspelen als ze zich verveelt.

Laatse nieuws, corona update!

Helaas zijn er voor de komende twee weken zwaardere maatregelen afgekondigd door de regering. Ook de PKN heeft een nieuw advies afgegeven voor deze periode.

Alle activiteiten door de week en in het weekeinde komen te vervallen! Wel is er op zondag, zoals we gewend, zijn 1 kerkdienst. Volgens schema roulerend door onze kerkgebouwen en met maximaal 30 bezoekers. Ook kan er naar deze viering gekeken worden in 't Centrum. Reserveren is voor kerkzaal en 't Centrum noodzakelijk.

Ontmoetingen van maximaal 2 personen zijn in de kerkgebouwen wel mogelijk.

We hopen over twee weken dat de door de weekse activiteiten weer opgestart kunnen worden.

Over het herdenken van onze overledenen op zondag 22 november zal u binnenkort meer horen.

De activiteiten van ons YouTube por-kanaal <https://www.youtube.com/channel/UCZF10sPdMqmqFK1GG4m6cheQ>

bieden wellicht een alternatief in deze tijd.

Er is een viering op zondag en verschillende andere bijdragen op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Ook zijn de pastores in deze tijd natuurlijk weer bereikbaar voor een persoonlijk gesprek.

Digitaal koffiedrinken na de dienst via Jitsi

Ook a.s. zondag kunnen we elkaar na de dienst virtueel ontmoeten via laptop, tablet, PC (met camera) of smartphone. Dat doen we met hulp van Jitsi, een veilig alternatief voor Skype of Zoom. Bij meer dan 10 deelnemers splitsen we ons in groepen. We starten na de dienst in de Regenboog om 11:30 uur en we stoppen in principe om 12:10 uur. Later starten of eerder stoppen is ieders eigen keuze. Klik (op laptop of PC vaak in combinatie met control) op de link <https://meetme.bit.nl/PORdienststopZondag8november2020> of kopieer de link naar je browser, vul je naam in en bevestig dat je aan de vergadering/meeting wilt deelnemen. Dat is alles!

Na starten krijg je waarschijnlijk een pop-up met de vraag of je Jitsi wilt toestaan je microfoon en camera te gebruiken. Bevestig dat dan. Jitsi werkt met elke browser! Als je verbinding zoekt met je smartphone of tablet, wordt er (alleen de eerste keer dat je dit doet) gevraagd om een app te downloaden. Doe dat s.v.p. Ieder lid van P.O.R. is welkom! We hopen dan ook op deelnemers uit alle drie de POR-gemeenschappen! Jan Blankespoor jhblankespoor@casema.nl of 06-28489554) en Jan Jonker (jjjonker@gmail.com of 06-12073865)

Aanmelden bijeenkomsten en vieringen

Aanmelden voor bijeenkomsten en zondagse vieringen is nog steeds zeer gewenst, als je die bijeenkomst bij wilt wonen. Momenteel gaat dat telefonisch via 0649760075 of via reserveringenpor@gmail.com. Binnenkort gaat die laatste mogelijkheid vervangen worden door een aanmeldsysteem op de website van de [Oase \(https://www.oase-meerzicht.nl/\)](https://www.oase-meerzicht.nl/). Het systeem wordt ontwikkeld door Jessica Monker, de ontwerper van de website van de Oase en wordt geplaatst op de Oase website, omdat we nog geen gezamenlijke POR website hebben.... U hoort hier binnenkort meer over.

Els Alebregtse, scriba

Najaarsactie: nogmaals van harte aanbevolen

Graag maak ik u nogmaals attent op de najaarsactie. Boven de brief staat: "Najaarsactie 2020: een moeilijk jaar vraagt om extra steun". Voor ons als wijkgemeente is het door corona in meerdere opzichten een moeilijk jaar. Kerkzijn draait om de ontmoeting: ontmoeting met God, maar ook ontmoeting met elkaar. En dat laatste is juist al enige tijd maar beperkt mogelijk. De toekomst is onzeker, ook financieel. Al onze drie kerkgebouwen hebben dit jaar te maken met minder huurinkomsten mede door het wegvallen van grote huurders. Daarnaast konden we door corona in het voorjaar geen actie houden. Nu blijkt ook dat we dit jaar niet kunnen rekenen op de jaarlijkse gift van de Pelgrimshoeve aan onze drie geloofsgemeenschappen. Mogen wij u/jou vragen om daarom van harte bij te dragen aan de najaarsactie 2020. (Henry van der Wiel; voorzitter kerkrentmeesters POR)

Nuttige mailadressen

In de POR kennen we intussen diverse algemene mailadressen. Hier nogmaals deze mailadressen op een rijtje

voorzittervandepor@gmail.com	Beppie van der Plas
scribavandepor@gmail.com	Els Alebregtse
reserveringenpor@gmail.com	plaatsreserveringen
voorbedenpor@gmail.com	opgaves voorbeden
nieuwsbriefpor@gmail.com	kopij nieuwsbrief (algemene gedeelte)

Geloofsgemeenschap De Oase

Bloemengroet

De bloemen gaan als felicitatie namens de Oase gemeenschap naar mevr. C.v.Gaalen, 5 oktober bereikte zij de leeftijd van 90 jaar. Als blijk van meeleven en ter bemoediging met het overlijden van haar man en schoonzus gaan bloemen naar mevr. A. Turfboer.

Meer zicht op elkaar

We leven mee met die gemeenteleden die in het ziekenhuis zijn opgenomen of thuis wachten op uitgestelde operaties. Ook denken we aan gemeenteleden die thuis herstellend zijn. We wensen u alleen veel sterkte en kracht toe.

Voor de mensen in rouw in onze geloofsgemeenschap bidden wij om Gods nabijheid en mensen om hen heen als engelen.

Het valt niet mee om in deze tijd zo aan huis te zijn gebonden en sociale activiteiten op een laag pitje te moeten zetten. Mocht u erover willen praten dan kunt u met mij contact opnemen via email, telefoon of whatsapp.

Verjaardagen 80+ deze week

Woensdag 11 november mw. C. van Milligen-van der Graaf, zij wordt 86 jaar

Zaterdag 14 november dhr. L. Schouten, hij wordt 85 jaar.

Zaterdag 14 november mw. P. van der Zwan-Engelhardt, zij wordt 85 jaar

Zaterdag 14 november dhr. T.J. Waterkamp, hij wordt 80 jaar.

Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben.

Dankdag voor gewas en arbeid

Deze week vieren we vanuit deze traditie Dankdag voor Gewas en Arbeid. Juist in deze tijd, waarin iedereen te maken heeft met het strenger worden van maatregelen tegen corona, is het fijn om te weten dat we het samen doen en er voor elkaar zijn. Vanuit de geloofsgemeenschap van De Oase willen wij u een hart onder de riem steken. Op de ander halve meter afstand brengt komende week een gemeentelid u een presentje als groet van ons allen.

*Namens het pastoraat en de
Diaconie. Grietje Cusell*

Redactie nieuwsbrief POR/ Weekbericht Oase

Kopij vanuit De Oase kunt u, zoals altijd, sturen naar:

weekberichtoase@gmail.com

of voor het *gezamenlijke* POR deel naar:

nieuwsbriefpor@gmail.com

Voor de Nieuwsbrief van 15 november graag de kopij **inleveren uiterlijk woensdag 4 november voor 18.00 uur.**

Geloofsgemeenschap Pelgrimskerk

Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar z. A. Cok-van Leeuwen.

An hoopt D.V. a.s. woensdag 11 november haar 95e verjaardag te vieren, een leeftijd met een gouden randje! Wij wensen je nog een gezellige dag toe (zover dit mogelijk is onder deze bijzondere omstandigheden). Verder nog een gezegende tijd met allen die je lief zijn.

Cvdt

Jarigen 70+ 8 – 14 nov.

8-nov Mevr. N.A. Hoogendoorn-Kraan,
11-nov Mevr. A. Cok-van Leeuwen,
Van harte gefeliciteerd.

KAARTEN VERKOOP

Door de problemen rond de Corona besmetting kunnen we niet bij elkaar komen voor onze zondagse koffie. Ook het gezamenlijk kaarten maken ligt voorlopig stil. Het privé kaarten maken gaat ondertussen wel door. Zodoende hebben we al weer een flinke voorraad, ook kerstkaarten. Wij willen die toch graag aan u verkopen voor onze, bij u bekende schappelijke prijzen.

We verkopen op afspraak. De opbrengst is voor de Voedselbank. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met: Stieneke de Bruin Tel. 079 316 62 09 en Marijke Vis tel 079 361 54 64

Geloofsgemeenschap Regenboog

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar Lydia Bonsink.

Meeleven

Lydia Bonsink is nog steeds opgenomen in het Revalidatiecentrum Rijndam, kamer 3.039. Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam. Ze mag nu wekelijks een dag naar huis en als alles goed blijft gaan hoopt ze in december weer naar huis te kunnen. We wensen haar en haar man Rien sterkte toe, geduld en goede moed.

Nelly Goedman is van de Covid afdeling af en verblijft nu op de Kamperfoeliehof in Vivaldi.

Brechtzijde 45 2725 NR Zoetermeer. Ze hoopt dat door training haar mobiliteit weer wat op orde komt.

Na een zeer spannende tijd gaat het nu iets beter met **Koos van 't Hoff**. Hij mag het ziekenhuis verlaten en gaat naar het revalidatiecentrum "Topaz Revitel" Bargelaan 198, 2333 CW Leiden.

We wensen alle zieken van harte beterschap toe en bidden voor hen en hun naasten om Gods Geestkracht in hun leven.

Koos en Corrie: hartelijk dank!

Heel wat jaren hebben Koos en Corrie van t Hoff de administratie verzorgd van de 75+ verjaardagsmiddagen. Zij regelden de kaarten voor wie jarig waren en stuurden de uitnodigingen voor de maandelijkse, feestelijke verjaardagsmiddagen. Nu zij wegens verslechterde gezondheid met dit werk zijn gestopt, willen wij hen hartelijk danken voor al het werk dat zij hebben gedaan. Zo hebben zij heel wat mensen een onvergetelijke verjaardag bezorgd!

**Hartelijk dank namens het team
75+verjaardagsmiddag**

Jarigen 80 plus

Mevr. M. Henning – Verhaar wordt op 12 november 91 jaar

Mevr. M.E. van Houwelingen – Pauwels wordt op 13 november 80 jaar

Mevr. H.W. van den Hurk - de Neef wordt op 14 november 90 jaar

Allen van harte gefeliciteerd!

Pioniersplek de Pelgrim

De pelgrim: meditatie



Dinsdag 10 november is er weer een meditatie in de benedenzaal van de Pelgrimskerk. We zullen luisteren naar een lied uit Taize en mediteren over teksten van Haemin Sunim, een zenmonnik. Hij schreef het boekje: Dingen

die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. Haemin Sunim haalt zijn wijsheden uit zowel de christelijke als de boeddhistische traditie. Dat blijkt wel uit het feit dat hij in Taize is geweest en veel affiniteit heeft met de levenswijze van de broeders daar.

De meditatie begint om half 2 en vindt plaats in de consistorie, de ruimte beneden naast de kerkzaal. Daar hebben we de ruimte om op gepaste afstand van elkaar te zitten. Richtprijs is 5 euro.

We hopen je te ontmoeten.

Marga Schipper en Joke den Hertog

email: marga_boven@ziggo.nl, t. 3613403