



# Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 22 november 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: [dsmckapteyn@gmail.com](mailto:dsmckapteyn@gmail.com)

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZF10sPdMqmfK1GG4m6cheQ).  
(<https://www.youtube.com/channel/UCZF10sPdMqmfK1GG4m6cheQ>)

## Bij de viering

### **Eeuwigheidszondag: Gedenken in de Oase**

Om 10.00 uur kunt u op ons online POR-kanaal een viering meemaken.

U bent deze zondag welkom tussen 13.00 - 14.30 uur in de Oase om uw naasten en gemeenteleden te gedenken. Het is een open inloop, dat betekent dat u even binnen kunt lopen om stil te zijn, een kaarsje aan te steken, te bidden of te luisteren naar het noemen van de namen. Om 13.15, 13.45 en 14.15 zullen de namen van de overledenen van het afgelopen jaar hardop worden voorgelezen.

Om 16.00 uur zal er een viering zijn voor genodigden. U kunt deze viering meebeleven via [kerkdienstgemist.nl](https://www.kerkdienstgemist.nl).

## Orde van dienst

Zingen: NLB 727, verzen 1 en 2

“Voor alle heiligen in de heerlijkheid”

Groet en Bemoediging

Drempelgebed:

psalm 90a:1, 2 en 3 gelezen en 4,5 en 6 gezongen

Kyriegebed

Glorialied: NLB 729 Zij gaan op naar de stad van de vrede

Lezen: psalm 138 (Huub Oosterhuis; 150 psalmen vrij)

Zingen: Psalm 138 U loof ik Heer, met hart en ziel

Lezing: Mattheus 5:1-12

Overweging

Zingen: Lied 321 Niet als een storm als een vloed

Moment van gedachtenis, met psalm 91a:3

Voorbeden, uitlopend op onze Vader

Slotlied: Lied 440:2 en 4 Ga, stillen in den lande

Zegen

## Collectes

### **De collectedoelen voor zondag 22 november**

1e collecte Diaconie

2e collecte Pastoraat

### **1<sup>ste</sup> Collecte, Diaconie**

Samen zijn we de kerk en samen zetten we ons in voor Gods wereld. Dat mag gevierd worden! Collecteren is een manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede.

### **2<sup>de</sup> Collecte Pastoraat**

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk materialen ontwikkeld, zoals trainingen, brochures, gedichten- en gebedenboekjes, en is er een online

ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten. De collecte van vandaag is om oa dit te bekostigen.

Bent u al gewend om met de Givt app op uw smartphone te geven, dan kan dat nu ook. De QR code staat hieronder. Uiteraard kunt u uw bijdragen ook geven via een overschrijving:

1<sup>o</sup> collecte: **NL66 RABO 0373 7129 01**,

t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. **Diaconie**

2<sup>o</sup> collecte: **NL66 RABO 0373 7129 01**,

t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. **Pastoraat**

(beide collectes dus op dezelfde bankrekening)



**Givt**

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



## **Voor de kinderen en hun (groot)ouders**

### **“Een woord dat nooit verdwijnt”**

Bijbelverhaal: Matteüs 24:14-35

Op een dag zal alles anders worden. De zon zal verduisterd worden en de maan geeft geen licht meer. Maar het woord van God zal nooit voorbijgaan. Matteüs wil vertellen dat juist als het erg is, als je het moeilijk hebt en niet weet hoe het verder moet - dan is dat hét moment om te gaan verwachten. Dan kan het nooit lang meer duren.

### Werkblad

Matteüs vertelt van rampen en natuurgeweld, een nacht zonder maan en een dag zonder licht. Angstige tijden. En de Bijbeltekst eindigt met: 'Mijn woorden zullen nooit verdwijnen.' Welk woord zouden de kinderen voor altijd willen bewaren? Dit woord tekenen zij op het werkblad. Misschien maken ze er liever een tekening van. Als de kinderen deze vraag te lastig vinden, kunnen zij tekenen over de vraag: *Waar schuil jij als je bang bent?*

## **Zondag geen online koffiedrinken ... maar wel een idee**

Vandaag, eeuwigheidszondag zijn er in onze kerken veel goede activiteiten. Het lijkt wat (te) veel van het goede om ook nog het virtueel koffiedrinken te doen. Dat slaan we vandaag dus over.

Wel wil ik graag vertellen over een idee dat afgelopen zondag bij het virtueel koffiedrinken opkwam. Triggers waren de checklists die Carina in de viering die zondagmorgen noemde: de 7 B's en de 4 W's. Wij zagen hierin goede handvatten om door te praten, ideeën en ervaringen uit te wisselen, en vooral om plezier te beleven in die contacten met elkaar. Om praktisch

te beginnen, is aan de deelnemers een lijstje gestuurd om op te geven welke dagdelen ieder voor zich geschikt zou vinden om aan een online gespreksgroepdeel te nemen. Als u/jij interesse hebt, stuur ik dat lijstje graag toe.

Meer informatie: bij mij, Jan Jonker (jjonker@gmail.com of 06-12073865);  
of bij Jan Blankespoor (jhblankespoor@casema.nl of 06-28489554).

### **Aanmelden bijeenkomsten en vieringen**

U kunt zich nu heel eenvoudig aanmelden voor bijeenkomsten in het Centrum en voor zondagse vieringen in één van onze drie kerken via de website van Oase (<https://www.oase-meerzicht.nl/>).

U kunt maximaal 4 personen per keer opgeven (inclusief kinderen). U ziet bij opgave meteen hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn en u krijgt een bevestigingsmail van uw opgave. Heeft u geen email? Dan kunt u zich ook nog telefonisch opgeven via 0649760075 (Els Alebregtse)

#### **Medewerkers**

Bent u medewerker in een dienst? Dan moet u zich persoonlijk aanmelden. Als u de vraag hiernaar met "ja" beantwoordt, verdwijnt de mogelijkheid om meerdere personen op te geven en wordt uw opgave niet meegeteld in het aantal bezoekers.

#### **Suggesties**

Indien u suggesties heeft hoe we het opgave-formulier op de website kunnen verbeteren, wilt u dat dan mailen naar [reserveringenpor@gmail.com](mailto:reserveringenpor@gmail.com). Hartelijk dank!

*Els Alebregtse, scriba*

### **Avondmuziek Eeuwigheidszondag**

Zondagavond 22 november is er om 18.30 uur in de Oude Kerk een Avondmuziek. Deze muzikale avonddienst staat in het teken van het einde van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag. Er zijn lezingen en er klinkt vocale en instrumentale muziek met het oog op de eeuwigheid, de rust in God.

Er is medewerking van het Oude Kerk Ensemble, cantor-organist Ronald de Jong, bas Dick van der Lecq, violiste Sarah Verhulst en voorganger-pianist ds. Kees Wesdorp.

Reserveren is nodig; dit kan via [oudekerkgemeente.nl](http://oudekerkgemeente.nl). De viering is ook te volgen via het [YouTube-kanaal](#) van de Oude Kerk Gemeente en via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl). Het liturgieboekje is vanaf zaterdag als pdf te vinden op [oudekerkgemeente.nl](http://oudekerkgemeente.nl)

Welkom om 18.30 uur in de Oude Kerk!

(Jaap van der Giessen, werkgroep Projectkoor Oude Kerk)

### **Viering Rondom de vlam**

Op weg naar Advent is er elke dinsdag van 19.00 uur tot 19.45 uur in de Oase een korte viering van gesprekje stilte en bezinning op weg naar Kerst. We lezen samen gedeelten uit het evangelie van Lucas.

### **Gespreksviering de gewone catechismus**

Komende donderdag komen we weer bij elkaar om 19.30 uur in de Oase.

### **Koken voor gemeenteleden**

Nu onze sociale actie radius is ingeperkt door de corona maatregelen, is er een groep vrijwilligers aan de slag gegaan met de vraag; "Kun je voor me koken?". Sinds 3 weken wordt er gekookt voor mede-gemeenteleden. Het is een succes! Er zijn nu meer aanmeldingen om een maaltijd te ontvangen dan dat we kunnen koken. Zou je het leuk vinden om 1 x per 2 of 4 weken mee te koken, meld dit dan bij Grietje Cusell.

Wil je een warme maaltijd thuis bezorgd krijgen, laat dan even weten of u een dieet heeft of overgevoelig bent voor iets en of u over een magnetron beschikt. Namens de Diaconie; Grietje Cusell 0638104257

### **Helpt u de Voedselbank met producten?**

De Voedselbank heeft als taak genomen voeding wat over is niet verkocht wordt door te geven via de uitdeelpunten van de Voedselbanken. Nu de restaurants gesloten zijn vanwege de corona maatregelen komt er minder binnen om door te geven. Uw bijdrage is een waardevolle aanvulling. Uw gaven blijven dus van harte welkom: Citrus, groente en houdbare levensmiddelen, kunt u brengen: tijdens de vieringen in een van onze 3 POR kerken of op donderdag van 11 tot 13 uur en op zaterdag van 14-16 uur in de Genesarethkerk. Er staat een doos bij de voordeur. Giften zijn welkom via de rekening van de diaconie onder vermelding Voedselbank (Grietje Cusell)

### **DE-Waardepunten voor Voedselbank**

Voor elke 600 waardepunten krijgt de Voedselbank 1 pak koffie van Douwe Egberts. U kunt de punten t/m 3 januari inleveren. Doe u ook mee en steun de Voedselbank! De punten graag in een envelop doen en inleveren bij een van onze drie kerken. Al vast hartelijk dank voor u bijdrage. Namens de cliënten van de Voedselbank. Grietje Cusell

### **Zendingserfgoedkalender kan worden besteld**

De Zendingserfgoedkalender 2021 toont batiks uit Indonesië. Bij de kalender zijn ook mooi ansichtkaarten te krijgen. Meer info op [www.zendingserfgoed.nl](http://www.zendingserfgoed.nl) De kalender kost € 9,00. Een set van 4 kaarten kost € 6,00. U kunt deze bestellen bij [marcus.cusell@gmail.com](mailto:marcus.cusell@gmail.com) of telefonisch 06-21 68 19 88. Wij hebben de kalender op voorraad (Werkgroep ZWO)

### **Vervallen van activiteiten**

Vanwege de huidige coronamaatregelen gaat de avond in De Regenboog over *Samen leren – Deugen de meeste mensen?* (26 november) niet door, en wordt doorgeschoven naar een nader te bepalen datum.



### **Iloz - Dag van de Dialoog: Werelcafé**

**26 november 19.30 uur: Online quiz en dialoog over vooroordelen.**

Het ILOZ organiseert op donderdag 26 november een online wereldcafé over vooroordelen.

In de online zoom-bijeenkomst, wordt u welkom geheten door één van de stuurgroepen van het ILOZ, Vida Niazian, er is een kleine quiz en krijgt u gelegenheid om in

kleine groepjes met elkaar te praten over onderwerpen als: Wat is gewoon en wat is vreemd, zijn verschillen aanleiding tot discriminatie en is dat een feit of een mening.

Maak coronaproof kennis met andere inwoners van Zoetermeer en ontdek in deze leuke vorm verschillen en overeenkomsten.

Aanmelden doet u via [www.iloz.org](http://www.iloz.org). Na aanmelding krijgt u de link naar de zoom-bijeenkomst via de mail toegestuurd.

Namens het ILOZ, Els Alebregtse

## **Geloofsgemeenschap De Oase**

### **Bloemengroet**

Deze week gaan de bloemen vanuit de geloofsgemeenschap van de Oase naar als teken van meeleven na het overlijden van haar man.

### **Jarigen 80+**

Dinsdag 24 november is de heer A. Passchier jarig. Hij wordt 85 jaar.

Woensdag 25 november is de heer C.T. Fieret Sr.jarig. Hij wordt 96 jaar.

Woensdag 25 november is mevrouw M.E. Ilsen -Metheuver jarig, Zij wordt 82 jaar.

Zondag 29 november is de heer J. Bonnes jarig. Hij wordt 83 jaar.

Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben.

### **Meer zicht op elkaar**

Op dit moment zijn er gemeenteleden ziek thuis of opgenomen in het ziekenhuis of verzorgingstehuis. Wij wensen hen geduld, kracht en zo mogelijk een goed herstel toe.

### **Bericht van overlijden**

Op dinsdag 17 november overleed na een kort ziekbed Maartje Verdoold-Koppert. Ze woonde de laatste tijd aan de Naomigang, daarvoor onder andere in de Albrandswaard. Haar man Dirk overleed zo'n 3 jaar geleden. De herdenkingsdienst zal woensdag 25 november om 14:00 uur plaatsvinden in de aula van Meerbloemhof, Buytenparklaan 1 te Zoetermeer. Gemeenteleden zijn welkom. We leven mee met haar familie en wensen hen kracht en sterkte in deze tijd.

### **Viering Rondom de vlam**

Op weg naar Advent is er elke dinsdag van 19.00 uur tot 19.45 uur in de Oase een korte viering van gesprekje stilte en bezinning op weg naar Kerst. We lezen samen gedeeltes uit het evangelie van Lucas.

### **Gespreksviering de gewone catechismus**

Komende donderdag komen we weer bij elkaar om 19.30 uur in de Oase.

#### **Redactie Nieuwsbrief POR/Weekbericht Oase**

Kopij vanuit De Oase kunt u, zoals altijd, sturen naar: [weekberichtoase@gmail.com](mailto:weekberichtoase@gmail.com)

of voor het *gezamenlijke POR deel* naar: [nieuwsbriefpor@gmail.com](mailto:nieuwsbriefpor@gmail.com)

Voor de Nieuwsbrief van **29 november** graag de kopij **inleveren uiterlijk woensdag 25 november voor 18.00 uur.**

## **Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk**

### **Bloemengroet**

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en blijk van meeleven naar Tom en Joke Westerhof

Er zijn zorgen bij Tom en Joke i.v.m. de ziekte van hun zoon. Wij leven met hen mee en hopen op een goed en voorspoedig herstel en God's Zegen toegewenst. Cvdt

### **Jarigen 70+**

Donderdag 26-nov is mevrouw G.L.A. v.d. Does-de Bruin jarig. Van harte gefeliciteerd.

### **Lieve allemaal**

Hier een hartelijke groet uit het ziekenhuis. Morgen 18 november mag ik al naar huis. De operatie is wonderwel goed verlopen. Daar ben ik erg dankbaar voor. Ook wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de geweldige aantal kaarten, met lieve wensen die ik mocht ontvangen. Ze hebben me door de moeilijke dagen heen gedragen. Hartelijke groet Janny Rook

### **Overlijden:**

Op donderdag 12 november is Foppe Gerlof Boersma overleden, hij is 92 jaar geworden. Foppe was een trouw en betrokken gemeentelid, we zullen hem missen. Hij was een man die leefde met zijn geloof, het vormde voor hem de basis van zijn bestaan. Zijn kennis van de bijbel en van liederen, vooral de psalmen, was groot. Het citeren of zingen ervan hielp hem door moeilijke tijden heen.

Foppe hield van mensen, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, maar ook zijn vrienden en vriendinnen van de Pelgrimskerk. Van telefoontjes en bezoeken kon hij erg genieten. De dankdienst voor zijn leven was woensdag 18 november in de Pelgrimskerk, Daarna is hij begraven bij zijn vrouw in Den Haag. Op Eeuwigheidszondag 2021 zal de familie hun vader en opa gedenken. We leven mee met Betty, Siebe, Anja en Evert, hun partners en kinderen. (Marga Schipper).

### **Eeuwigheidszondag**

Op zondag 22 november zullen wij onze geliefden gedenken die zijn Thuis geroepen en zijn heengegaan. Dat kan zijn in het afgelopen jaar, maar we mogen ook geliefden gedenken die we al langer missen en die leven in ons hart en onze herinnering. Zie voor vieringen het voorblad.

Voor u allen van harte Gods zegen gewenst,  
Sandra Hermanus-Schröder

## **Geloofsgemeenschap De Regenboog**

### **Bloemengroet**

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Mw.Tineke van Manen, Palisanderhout 9

### **Verjaardagen**

Mevr. C.M. Droppert - Kranenburg wordt op 23 november 86 jaar.

Mevr. J.H.H. de Gelder wordt op 25 november 83 jaar.

Dhr. J. van Aken wordt op 26 november 91 jaar

Dhr. J. van der Zwan wordt op 29 november 87 jaar

### **Eeuwigheidszondag**

Zoals eerder aangekondigd zal de viering van Eeuwigheidszondag anders verlopen dan andere jaren. Zie voor de vieringen het voorblad. Wij hopen dat we op deze manier een goede invulling mogen geven aan deze zo belangrijke dag in het kerkelijk jaar.

Een hartelijke groet, pastor Sjon Donkers