



Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 29 november 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ).
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ>)

Bij de viering

Vandaag vieren we de eerste Adventszondag. We gaan op weg naar het Kerstfeest!

In deze periode verwachten we de komst van Jezus. Maar het is - als het goed is - niet een stil afwachten. Eerder een Verwachten waarin je Hoop en Verlangen zichtbaar mogen worden in je dagelijks leven.

Orde van dienst

voor de online en fysieke viering van Eerste Advent op zondag 29 november in de Regenboog met als voorganger: pastor Sjon Donkers

- **Muziek**
- **Aansteken eerste Adventskaars** en luisteren naar kaarsenlied
- **Zingen:** aanvangspalm: Psalm 25a: 1 en 2 (Mijn ogen zijn gevestigd)
- **Stilte**, moment van persoonlijke bezinning
- **Groet, bemoediging**
- **Drempelgebed:** Psalm 25b (Houd mij in leven)
- **Kyriëgebed:** Lied uit Tussentijds (36): Donker zijn soms mensendagen

- **Kindernevendienstproject**
- **Schriftlezing:** Marcus 13: 28-37
- **Lied 494:** Vanwaar zijt Gij gekomen
- **Uitleg en Verkondiging**
- **Muziek**
- **Lied 433:** Kom tot ons

- **Inzameling van de gaven**
- **Dankgebeden**, voorbeden, stil gebed, onze Vader
- **Lied 439:** Verwacht de komst des Heren
- **Wegzending en zegen**
- **Lied 416:** Ga met God

Ter Inspiratie

De komende weken iedere week een gedicht Ter Inspiratie. Deze week een gedicht van Marinus van de Berg, dat aansluit bij de lezing van de zondag.

Wees waakzaam : Wees waakzaam,
let goed op:
de Komende
die wordt verwacht
'van al zo hoog
van al zo ver '
komt onverwacht anders.

Wees waakzaam.

Open de ogen van je verlangen.

Luister met je oren

die het fluisteren

weten op te vangen.

Wees waakzaam.

Schep ruimte in jezelf.

Kom tot stilte

om de Komende te horen.

Die komt op onverwachte wijze,
op een niet verwachte plaats.

Wees waakzaam.

Bereid je hart

en wordt ontvankelijk

om de Komende te ontvangen.

Hij komt voor wie zich richt

op zuivere menselijkheid

met een goddelijk gehalte.

U en jullie allen een 'waakzame' Adventstijd toegewenst,
pastor Sjon Donkers

Voor de kinderen en hun (groot)ouders

Zie je al wat?" (Marcus 13:24-37)



Vandaag is het de eerste Adventszondag. In de adventstijd zien we uit naar de komst van Jezus. Als de vijgenboom groene blaadjes krijgt, weten we dat de lente komt. Als je iemand verwacht, sta je alvast op de

uitkijk. Als je nu al heel goed oplet, zie je wat er gaat gebeuren.

Werkblad: Ook al is het overal Sint om je heen, toch zie je al iets van Kerst. Op het werkblad staat een kleur- en zoekplaat. Welke tien dingen kun jij vinden, die bij het Kerstfeest horen?

Advents- en Kerstproject kindernevendienst

Vandaag begint de Adventsperiode. Bij de kindernevendienst is er dan altijd een Adventsproject.

Dit jaar gaat dat een beetje anders. Iedere zondag van de Adventsperiode en met Kerst is er een filmpje op het YouTube-kanaal van de POR. Bij het project hoort ook een Adventsboekje en er zijn verwerkingen voor alle zondagen. Wil jij thuis ook meedoen? Stuur dan even een mailtje aan trudy.sneller@icloud.com, dan krijg je de Adventsset thuisbezorgd.

Trudy Sneller

Collectes

De collectedoelen voor zondag 29 november

- 1^e collecte Kinderen in de Knel
- 2^e collecte Wijkwerk.

1ste collecte: Advent Kinderen in de Knel

School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid.

In Oekraïne worden veel weeskinderen, kinderen met gezondheidsproblemen of in een moeilijke thuissituatie opgevangen in staatsinternaten. De voorzieningen zijn er minimaal en personeel is onverschillig ten opzichte van de kinderen. Geen fijne omgeving voor kwetsbare kinderen om op te groeien.

In het stadje Vynnyky besloot men het over een andere boeg te gooien. De School van onze Dromen biedt in een veilige omgeving kinderen betere kansen. Volwassenen gaan op een positieve manier met kinderen om, de kinderen doen er kennis op en leren sociale vaardigheden. Zo worden ze goed voorbereid op een toekomst in de maatschappij.

Daarnaast zet de school zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Personeelsleden worden toegerust in de zorg voor kwetsbare kinderen. Kinderen leren meer vertrouwen in zichzelf en anderen te krijgen en hun talenten te ontwikkelen. Alles is erop gericht om kwetsbare kinderen de zo nodige zorg, aandacht en liefde te geven

Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor de School van onze Dromen en andere Kinderen-in-de-Knel-projecten. Geef voor liefdevol onderwijs en veiligheid aan kwetsbare kinderen in Oekraïne! Van harte aanbevolen!

Zie voor meer informatie en een korte video op www.kerkinactie.nl/kinderenoekraïne

(Wijkraad Diaconie / Werkgroep ZWO)

Bent u al gewend om met de Givt app op uw smartphone te geven, dan kan dat nu ook. De QR code staat hieronder. Uiteraard kunt u uw bijdragen ook geven via een overschrijving:

- 1^e collecte: **NL66 RABO 0373 7129 01**,
t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. **Kinderen in de Knel**
- 2^e collecte: **NL91 INGB 0007 2299 26**,
t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v. **Wijkwerk**



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Uit de wijkkerkenraad

Op de achtergrond is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de POR-gemeente.

Zoals al eerder bericht is een voorzet voor dit plan op 3 oktober door Bram Schriever aan de wijkkerkenraad gepresenteerd. In haar vergaderingen van oktober heeft de wijkkerkenraad uitvoerig stilgestaan bij dit voorstel. Aan de hand hiervan is een aantal besluitpunten geformuleerd. In de vergadering van afgelopen maandag heeft de kerkenraad met deze besluitpunten ingestemd. De volgende stap is het nader uitwerken van deze punten in een concreet beleidsplan. Daarnaast beraadt het moderamen zich op de wijze hoe en wanneer wij u kunnen informeren en horen over de keuze van de wijkkerkenraad. Ook dat is in deze coronatijd een uitdaging. Wij houden u op de hoogte. Met vriendelijke groet,

Beppie van der Plas, Voorzitter

Samen vieren op weg naar Kerst en verder

In de komende weken zal er op elke zondag één fysieke viering in één kerkgebouw zijn waarbij u van harte welkom bent. Wel graag een plaats van te voren reserveren via de website van de Oase (<https://www.oase-meerzicht.nl/index.ph>).

Ook zal er elke week een online viering worden aangeboden met beeld via ons POR-kanaal op [YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC...). Via [kerkomroep.nl](https://www.kerkomroep.nl) en [kerkdienstgemist.nl](https://www.kerkdienstgemist.nl) is er alleen een geluidsopname te beluisteren.

Op Kerstavond, 24 december, zal er alleen een online zang-viering worden aangeboden. Zo kan iedereen toch naar hartelust Kerstliederen zingen in eigen huis.

Voor 25 december, Kerstmorgen, is het plan om naast een onlineviering ook in alle drie de kerkgebouwen een morgenviering te houden. In deze viering(en) zal er een divers muzikaal programma worden aangeboden: u kunt luisteren naar zang, muziek en natuurlijk mag het kerstevangelie niet ontbreken. Om een beetje zicht te krijgen op de belangstelling voor deze vieringen vragen we u om zich nu al aan te melden via de website van de Oase. Bij geringe belangstelling kan het zijn dat er Kerstdiensten samengevoegd worden. Na aanmelding krijgt u uiterlijk 20 december via de mail een bericht met verdere gegevens.

Ook zal er op deze kerstmorgen een vergelijkbare onlineviering zijn op YouTube voor de thuisblijvers.

Op Oudejaarsavond zal er een online-moment worden aangeboden vanuit de Regenboog en op Nieuwjaarsmorgen vanuit de Oase.

In januari en februari werken we met dezelfde opzet als nu: in principe één fysieke viering in één kerkgebouw. Mocht er bij de reserveringen duidelijk worden, dat er meer belangstelling is, dan zullen we opschalen naar een tweede fysieke viering op een andere locatie. Hier wordt in de roosters rekening mee gehouden. Uiteraard krijgt u hier na aanmelding ook bijtijds via de mail bericht van. *Ds. Carina Kapteyn*

Aanmelden bijeenkomsten en vieringen

U kunt zich heel eenvoudig aanmelden voor bijeenkomsten in het Centrum en voor zondagse vieringen in één van onze drie kerken via de website van Oase (<https://www.oase-meerzicht.nl/>).

U kunt maximaal 4 personen per keer opgeven (inclusief kinderen). U ziet bij opgave meteen hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn en u krijgt een bevestigingsmail van uw opgave.

Medewerkers

Bent u medewerker in een dienst? Dan moet u zich persoonlijk aanmelden. Als u de vraag hiernaar met "ja" beantwoordt, verdwijnt de mogelijkheid om meerdere personen op te geven en wordt uw opgave niet meegeteld in het aantal bezoekers.

Suggesties

Indien u suggesties heeft hoe we het opgave-formulier op de website kunnen verbeteren, wilt u dat dan mailen naar reserveringenpor@gmail.com. Hartelijk dank!

Els Alebregtse, scriba

Virtueel koffiedrinken na de dienst

29 November kunnen wij na de dienst weer online koffiedrinken (wel met eigen koffie of thee dus). We starten om 11:30 uur en stoppen in principe om 12:10 uur. We ontmoeten elkaar via Jitsi. Klik (op laptop of PC vaak in combinatie met control) op de link <https://meetme.bit.nl/OnlineKoffiePORnadeDienstZondag22november> of kopieer de link naar je browser, vul je naam in en bevestig dat je aan de vergadering/meeting wilt deelnemen. Dat is alles! Na starten krijg je waarschijnlijk een pop-up met de vraag of je Jitsi wilt toestaan je microfoon en camera te gebruiken. Bevestig dat dan. Jitsi werkt met elke browser! Als je verbinding zoekt met je smartphone of tablet, wordt er (alleen de eerste keer dat je dit doet) gevraagd om een app te downloaden. Doe dat s.v.p. We hopen op deelnemers uit alle drie de POR-gemeenschappen. Alle leden zijn welkom! *Jan Blankespoor* (jhblankespoor@casema.nl of 06-28489554) en *Jan Jonker* (jkjonker@gmail.com of 06-12073865).

Idee voor een online gespreksgroep

Bij het virtueel koffiedrinken op 15 november kwam het idee op om een online gespreksgroep te beginnen. Trigger waren de checklists die Carina in de viering die zondagmorgen noemde: de 7 B's en de 4 W's. Wij zagen hierin goede handvatten om door te praten, ideeën en ervaringen uit te wisselen, en vooral om plezier te beleven in die contacten met elkaar. Om praktisch te beginnen, is aan de deelnemers een lijstje gestuurd om op te geven welke dagdelen ieder voor zich geschikt zou vinden om aan een online gespreksgroep deel te nemen. Als u/jij interesse hebt, stuur ik dat lijstje graag toe. Meer informatie: bij ,

Jan Jonker (jkjonker@gmail.com / 06-12073865 of bij Jan Blankespoor (jhblankespoor@casema.nl/06-28489554).

Kliederkerk 28 november 2020

Fijn we kunnen weer Kliederkerk houden, 28 november van 15.00 tot 17.00 uur. We gaan weer gezellig knutselen en spelletjes doen over "Verwachten". We luisteren naar een verhaal, zingen liederen. Vanwege corona kunnen we nog niet gezellig eten met elkaar. Maar het wordt weer een gezellige middag, we zien je graag de 28e november. Tot dan.
Carina, Gerda, Deborah en Coby

Digitaal kerkbalans 2021 doet u mee?

In januari gaat de actie kerkbalans weer van start. Helaas is de verwachting dat COVID-19 ons normale dagelijks leven dan nog steeds beperkt.

Wij willen een dringend appel op u doen om, indien mogelijk, uw kerkbalans via het digitale toezeggings-formulier in orde te maken.

Hoe meer mensen dat doen, hoe minder hoeven onze vrijwilligers op pad om de envelopjes te bezorgen en op te halen. **Doet u mee?**

Wilt u meedoen met het digitaal toezeggen Kerkbalans 2021?

- ✓ **Stuur dan vóór 15 december 2020 een mailtje naar kerkbalans@pgzoetermeer.nl**
- ✓ **Geef aan: ik wil meedoen met "digitaal toezeggen" met daarbij naam en emailadres.**
- ✓ U ontvangt dan in de week vóór de start van de Actie Kerkbalans 2021 **via de mail een LINK** die u rechtstreeks leidt naar het digitale toezeggingsformulier.

Geloofsgemeenschap De Oase

Bericht van overlijden

Via de kerkelijke ledenadministratie vernamen wij dat ons gemeentelid mevrouw A. Moot is overleden. Zij overleed op 13 november 2020 in de leeftijd van 92 jaar. Mevrouw Moot woonde de laatste jaren in De Boomgaard aan het Zalkerbos. Wij wensen haar familie en allen die haar zullen missen de troostende nabijheid van God.

Bloemengroet

De bloemen zijn deze week met een hartelijke groet vanuit de gemeenschap van de Oase bestemd voor Fam. Jonker, met dank voor hun vele werkzaamheden voor de Oase.

Meerzicht op elkaar

In de afgelopen weken hebben we afscheid moeten nemen van meerdere gemeenteleden. Zo werd deze week o.a. Marjan Verdoold-Knoppert begraven. Ook komen er regelmatig berichten binnen van gemeenteleden die zelf ziek zijn geworden, soms met geen uitzicht meer op herstel. En er zijn vele berichten van gemeenteleden die familieleden, vrienden en naasten moe(s)ten missen.

Een heftige tijd waarin juist het vele afstand houden extra zwaar voelt. We hopen dat u de moed kunt vinden om contact te zoeken als dat nodig is. En we wensen elkaar veel sterkte en Geestkracht toe in deze moeilijke tijden.

Verjaardagen 80+ deze week

Vandaag, 29 november viert dhr. J. Bonnes zijn 83^{ste} verjaardag. Op 1 december wordt mev. K. Jue, 92 jaar en op 4 december wordt mev. M.J. Aardse-Wetsteijn, 85 jaar. We wensen hen een gezegende dag toe en wensen dat er mensen om hen heen zijn die zorg en aandacht voor hen hebben.

Euwigheidszondag in de Oase

Op zondag 22 november noemden wij in een korte viering de namen van hen die zijn overleden in het afgelopen kerkelijk jaar. Voor elk van hen werd een kaars aangestoken met daarop hun naam. Zij blijven in onze gedachten en gebeden.

Wij gedenken vanuit de gemeente:

Maria van der Linde-Eijkelboom,
overleden op 25 december 2019, 79 jaar.
Marina Johanna Antonia Utermark-Schmal,
overleden op 19 januari 2020, 79 jaar.
Jacobus Spaans,
overleden op 20 januari, 89 jaar.
Edwige ter Schiphorst-Kraszkiewicz,
overleden op 26 januari, 98 jaar.
Jan Koster,
overleden op 26 maart, 77 jaar.
Leendert Arie Willem de Snaijer,
overleden op 2 april, 79 jaar.
Elizabeth Wubbina Aukes-Adam,
overleden op 8 april, 94 jaar.
Gerrit Jan Leideman,
overleden op 16 april, 85 jaar.
Jannie Wilhelmina Both-Bouwman,
overleden op 28 april, 81 jaar.
Zwaantje Koopmans,
overleden op 12 juni, 70 jaar.
Maria Comelia Gravemeijer-Robertson,
overleden op 25 juli, 91 jaar.
Comelia Beije-Kraak,
overleden op 4 augustus, 95 jaar.
Martina Hendrikje de Jong-Koopman,
overleden op 21 september, 87 jaar.
Benjamin Turfboer,
overleden op 25 september, 76 jaar.
Helena van Eeden-Beije,
overleden op 26 september, 68 jaar.
Edwin Robert van der Velden,
overleden op 6 oktober, 44 jaar.
Johanna Maria Schiermeier-Hiele,
overleden op 9 oktober, 96 jaar.

Wij gedenken met Tineke en

Wout van Goeverden:
Iboya Irene Saaltink,
overleden op 9 maart, 56 jaar.
Theodorus Johannes
Clarenbeek,
overleden op 23 augustus, 82 jaar.
*Wij gedenken met Deborah en
Olaf de Korte en Eveline van
Velzen:*
Ronald Alexander van Dam,
overleden op 5 april, 52 jaar.
*Wij gedenken met Annie
Turfboer:*
Jacoba Johanna Turfboer,
overleden op 2 oktober, 74 jaar.
*Wij gedenken met Reiny en Jan
Koster en Inge en Jan van
Eekelen:*
Reinier Jan Kleinendorst,
overleden op 7 oktober, 73 jaar.

In De Oase zijn wij gewend om ook te denken aan overledenen buiten onze wijkgemeenschap en buiten de kring van familie of vrienden. Dit jaar gedenken wij de zeer vele corona gerelateerde slachtoffers, wereldwijd. De laatste kaars staken wij aan voor mensen die niemand kent maar die gekend worden door de Ene.

Redactie Nieuwsbrief POR/eigen nieuwsbrief

Kopij vanuit de **eigen gemeenschap** kunt u, zoals altijd, sturen naar:
[eigen nieuwsbriefredactie@...](mailto:eigen_nieuwsbriefredactie@...)

of voor het **gezamenlijke POR deel** naar:
nieuwsbriefpor@gmail.com

Voor de Nieuwsbrief van **6 december** graag de kopij **inleveren uiterlijk woensdag 2 december voor 18.00 uur.**

Gespreksgroep de gewone catechismus

Komende donderdag komen we weer bij elkaar om 19.30 uur in de Oase.

Gespreksviering 'Rondom de vlam' op weg naar Kerst

Op weg naar Advent is er elke dinsdag van 19.00 uur tot 19.45 uur in de Oase een korte viering met gesprek, stilte en bezinning op weg naar Kerst. We komen samen rondom de vlammen, elke week eentje extra. En we lezen samen verzen uit het evangelie naar Lucas. We lezen dit in de vertaling van de Naardense Bijbel, een tekst die dicht bij de grondtekst staat.

Op dit moment is reserveren voor deze viering vanwege de kleinere groepsgrootte nog niet noodzakelijk. Er is tot nu toe altijd plaats voor iedereen.

Ds. Carina Kapteyn

Zendingserfgoedkalender kan worden besteld

De Zendingserfgoedkalender 2021 toont batiks uit Indonesië. Bij de kalender zijn ook mooie ansichtkaarten te krijgen. Meer info op www.zendingserfgoed.nl. De kalender kost € 9,00. Een set van 4 kaarten kost € 6,00. U kunt deze bestellen bij marius.cusell@gmail.com of telefonisch 06-21 68 19 88. Wij hebben de kalender op voorraad (Werkgroep ZWO)