



Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 20 december 2020

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ).
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ>)

Kerken helaas weer dicht

Naar aanleiding van de afkondiging van de algehele lockdown afgelopen maandag 14 december heeft de PKN geadviseerd om kerkdiensten weer alleen online te houden. Woensdag 16 december is daar in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zoetermeer over gesproken en hebben alle wijkgemeentes aangegeven dit advies te volgen. Dat betekent, dat er ook in onze drie kerken met onmiddellijke ingang geen fysieke diensten meer zijn.

We blijven wel op weg naar Kerst en zullen dat ook zeker vieren, maar helaas niet in de kerk. Carina heeft dit in haar vlog van dinsdag op Youtube mooi verwoord, nog voor we dit besluit hebben kunnen nemen.

Namens de wijkkerkenraad wens ik u gezegende dagen.
Els Alebregtse, scriba

Bij de dienst

4de Advent

Op deze 4de Advent horen we over het geheim dat is geopenbaard op bevel van de eeuwige God. Sterker dan dit kan het Nieuw-Testamentische Grieks niet uitdrukken dat wat er in de Bijbel is beschreven aan redding en bescherming ook heel echt waar is! Voor deze boodschap gebruikt God o.a. hemelse boden, engelen. Zij zijn met miljarden en leven in de onzichtbare wereld, transformeren zich zo nu en dan in de zichtbare werkelijkheid op aarde, zoals bij Maria, en zij verrichten vele taken. Die vervullen zij met grote vreugde, omdat hun corebusiness: *God eeuwig eren* en *het bewaken van de aarde* is. Als een engel van God zich aan je openbaart - ook in het hier en nu kan dat gebeuren, en Jezus geeft zelfs aan dat elk kind en elke gemeente een engel heeft - mag je vol vertrouwen de weg gaan die God voor je heeft! Met deze bemoedigende woorden wens ik u en jullie allen Gods rijke zegen toewensen, op weg naar het prachtige feest, de geboorte van onze Heer, Jezus Christus, Licht en Redder van de wereld!

Orde van dienst

Voorganger Sandra Hermanus-Schröder

Thema: *De onthulling van het geheim*

waarover eeuwenlang gezweven is maar dat nu is geopenbaard (Romeinen 16:25-26a)

Welkom

Intochtslied **Psalm 62 vers 1 en 4**

Stil gebed

Bemoediging en groet

vervolg intochtslied **Psalm 62 vers 7**

Korte inleiding op 4^{de} Advent

Kyriegebed

NLB 1005: zanggroep zingt steeds het refrein en de voorganger declameert de coupletten

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 1 : 26-38

Zingen: **NLB 887**

Schriftlezing: Romeinen 16 : 25-27

Zingen: **NLB 755**

Overdenking: *De onthulling van het geheim*

Zingen: **NLB 441 vers 1 en 6**

Dank- en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: **NLB 441 vers 7 en 8**

Wegzending en zegen

Gedicht

Advent

Soms staat er een muur tussen u en mij,
hij klimt als een ring van mist
langs de decemberschimmel van de winterslaap.

Dan worden de uren trager en kouder,
wij kunnen elkander niet raken,
er huilt iets in ons, de vleermuis
van het verdriet hangt aan de dakgoot
van het huis waarin wij heen en weer gaan
als blinden met tastende handen.
De honden klagen aan het tuinhok
in de doodskou van december.

O Morgenster, breek door het donker
en graas de schimmel van de winterakker
begraaf de twijfelkoorts. Klokken en vogels
roept mij wakker.

Pieter G. Buckinx (uit: God in gedichten)

Voor de kinderen en hun (groot)ouders

Wat een geschenk!

Bijbelverhaal: Lucas 1:26-38

Maria had nooit verwacht dat een engel haar zou vertellen dat ze zwanger is en dat ze moeder wordt van de zoon van de Allerhoogste. Dat is even slikken, zo'n groot geschenk.

Werkblad: Doe je dat ook wel eens? Kriebels en krabbels maken op de rand van je schrift of een papiertje? Wie weet krabbelde Maria na dit bijzondere bezoek van de engel en haar bezoek aan tante, ook wel van alles op een bladzijde van haar dagboek. Als je goed kijkt zie je haar verhaal getekend: Maria die uitziet naar de bruiloft met Jozef en bezoek krijgt van een engel die haar vertelt dat ze zwanger is, net als haar oude tante Elisabeth. Maak een zin van al die woorden die door elkaar staan. Schrijf ze onderaan op en kleur alles.

Op het werkblad staat ook nog een puzzeltje.

25 december 2020, Kerstfeest

Wereldnieuws

Bijbel: Lucas 2:1-20

Jezus wordt geboren in Betlehem. Zijn moeder wikkelt hem in doeken en legt hem in een voerbak. Herders uit de omgeving gaan snel naar de stal en gluren nieuws naar binnen naar dit bijzondere kind.

Werkblad 1: op het werkblad staat een bouwplaat voor een stal. Werkwijze: Kleur alles. Knip het doosje langs de dikke lijnen uit. Knip daarna de andere dikke lijnen in. Vouw de lijnen en plak het geheel. Het deksel van het doosje krijgt aan de voorkant een extra versteviging door het losse dakje er tegenaan te plakken. Maak van een houten wasknijper en een stukje wit doek of verband het kindje. Teken het gezichtje erop en wikkel hem in doeken. Maak een bedje van stro of zachte watjes.

Werkblad 2: de kinderen spelen met vingerpoppetjes uit hoe het nieuws van de geboorte van Jezus doorverteld wordt. Eerst vertelt de engel aan Maria, vervolgens vertellen de engelen aan de herders. Wat hebben ze aan hen verteld? Wat deden de herders? En de herders... aan wie vertellen zij het goede nieuws door? De kinderen bedenken daarna: aan wie zou jij dit nieuws willen doorvertellen? Maak van hem of haar ook een vingerpoppetje.

Collectes

1e collecte Diaconie

2e collecte Protestantse kerk- 'Daarom Kerst'

(missionair)

Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten, al zal het dit jaar niet zo gaan als gewoonlijk. Toch zijn veel mensen op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven.

Met 'Daarom Kerst' biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de kerstboodschap. Zo zijn er de 'Daarom Kerst'-cd's, speciaal

bedoeld om uit te delen aan bijvoorbeeld bureaus of vrienden. Met uw bijdrage kunnen materialen en activiteiten worden ontwikkeld, zodat zoveel mogelijk mensen het goede nieuws van Kerst horen.

Bent u al gewend om met de Givt app op uw smartphone te geven, dan kan dat nu ook. De QR code staat hieronder. Uiteraard kunt u uw bijdragen ook geven via een overschrijving:

- 1^e collecte: **NL66 RABO 0373 7129 01**, t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. **Diaconie**
- 2^e collecte: **NL91 INGB 0007 2299 26**, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v. **Prot. kerk- 'Daarom Kerst'**



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Informereren van de gemeente

De bedoeling was om u deze week te vertellen over de manier waarop de kerkenraad u als gemeente wil informeren over de stand van zaken ten aanzien van het beleid. Er was een tijdpad gemaakt, met daarin ook een aantal bijeenkomsten in de kerken. De lockdown maakt dit helaas onmogelijk.

Opnieuw moest gekeken worden naar wat nog wel mogelijk was om u op de hoogte te brengen. De wijkkerkenraad heeft het volgende besloten:

Vanaf zondag 3 januari zal op het YouTube kanaal een presentatie te zien zijn van Bram Schriever. Hij zal u daarin informeren over de voorstellen van de beleidscommissie, die door de wijkkerkenraad zijn overgenomen. De link naar deze presentatie wordt gepubliceerd in de nieuwsbrieven en is daarnaast op te vragen bij de scriba.

Een samenvatting van die presentatie zal ook schriftelijk beschikbaar komen als bijlage bij de Nieuwsbrief.

U kunt vragen of opmerkingen naar aanleiding van die presentatie schriftelijk, via e-mail of telefonisch stellen. Nadere informatie hierover volgt in de Nieuwsbrief van januari.

De kerkenraad kijkt nog of het mogelijk is om na afloop van de kerkdiensten in januari gelegenheid te geven tot het stellen van vragen. Dit is echter afhankelijk van de beslissing of er nog live kerkdiensten mogelijk zullen zijn of dat we terug gaan naar alleen online diensten. Terwijl ik dit schrijf is hier nog geen beslissing over genomen.

Hoe moeilijk het ook is om op deze manier over de toekomst na te denken en te praten, ik hoop dat dit toch mogelijk is, en dat wij elkaar ondanks alles vasthouden en vinden in het samen werken aan die toekomst.

*Bepie van der Plas
Voorzitter POR*

Virtuele koffie na de dienst via Jitsi

Na de zondagse viering kunnen wij elkaar weer online ontmoeten, vanaf 11:30 uur tot ca. 12:10 uur. Wie is wij? Alle leden van de drie POR-gemeenschappen zijn welkom! Hoe werkt het? Via Jitsi. Klik (op laptop of PC vaak in combinatie met control) op de link <https://meetme.bit.nl/OnlineKoffiePORcondag20dec> of kopieer de link naar je browser, vul je naam in en bevestig dat je aan de vergadering/meeting wilt deelnemen. Dat is alles! Na starten krijg je waarschijnlijk een pop-up met de vraag of je Jitsi wilt toestaan je microfoon en camera te gebruiken. Bevestig dat dan. Jitsi werkt met elke browser! Als je verbinding zoekt met je smartphone of tablet, wordt er (alleen de eerste keer dat je dit doet) gevraagd om een app te downloaden. Doe dat s.v.p. **Graag tot zondag!**

Loes van der Sluis (loesvds@hotmai.com of 06-22840604), Jan Blankespoor (jhblankespoor@casema.nl of 06-28489554) en Jan Jonker (ijkonker@gmail.com of 06-12073865).

De TOP2000-KERKDIENTST:

'Houd moed - heb lief'

Elk jaar is er in de Ichthuskerk in Zoetermeer een TOP2000-kerkdienst. Ondanks de coronabeperkingen gaat deze dienst dit jaar toch door, maar dan in een online versie. Natuurlijk wel zoals we gewend zijn met een prima band, live gezongen muziek en prachtige liedjes uit de Top2000 die passen bij het thema van de dienst: 'Houd moed – heb lief'. Dat is wel een opdracht voor ons allemaal in deze moeilijke tijd!

Ariane Lodder leidt de dienst en diept het thema uit met behulp van muzikale nummers en passende bijbelgedeelten. De dienst komt beschikbaar op zondag 27 december om 17.00 uur en is daarna nog een aantal weken terug te kijken en luisteren. Zet thuis alvast een kaarsje klaar - en meezingen mag!

De Top2000-dienst is te volgen via Kerkomroep.nl > Zoetermeer > Ichthuskerk > 27 december > 17.00 uur en klik op 'beeld'. Dan staat er ook op www.pwzn.nl een directe link naar de uitzending.

Geloofsgemeenschap De Oase

Bloemengroet

Vanuit De Oase geloofsgemeenschap zijn de bloemen deze week bestemd voor Fam. Baartse-de Jong, 30 november waren zij 60 jaar getrouwd en naar fam. Sloot-Prins, 12 december waren zij 40 jaar getrouwd. Beide echtparen van harte gefeliciteerd..

Verjaardagen 80+ deze week

Maandag 21 december dhr. C.L.H. Krispijn, hij wordt 82 jaar.

Zaterdag 26 december mw. W. Versluis-de Weij, zij wordt 95 jaar.

Zaterdag 26 december mw. E. Slot-Jonker, zij wordt 83 jaar.

Zondag 27 december mw. E.H.J. Peters-van Biezen, zij wordt 89 jaar.

Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben.

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk

Meeleven met elkaar

We leven deze dagen mee met Jenny Dekker. In het afgelopen jaar zijn haar zes dierbaren in haar naaste omgeving overleden en onlangs dus haar oudste broer, Berend. We wensen Jenny veel kracht en troost toe in de komende dagen van afscheid nemen. En boven alles bidden we haar om Gods nabijheid en rijke zegen!

Gezegende Kerstdagen

Lieve mensen van de Pelgrimskerk, we leven toe naar het kerstfeest, het hemelse wonder van de geboorte van onze Heer, Jezus Christus. Met Hem kunnen we alle stormen in het leven doorstaan, want Hij kan in alles meevoelen wat ons mensen kan overkomen. De Heer is Immanuel, God met ons. Het zal dit jaar anders zijn dan anders. En toch ook weer hetzelfde, want ook dit jaar mogen we ons herinneren en vieren dat God ons in het Kind van Bethlehem nabij gekomen is. Of zoals Jesaja 9 het profeteert: "Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op Zijn schouders en men zal Hem noemen: wonderbare Raadsman, sterke God eeuwige Vader, Vredevorst". Laat ons daarom moedig het feest van kerst vieren en God ruimhartig eer bewijzen, tezamen met de hemelse engelen!

Ook namens Anja wens ik u vredige en gezegende kerstdagen! Met een hartelijke groet,

Sandra Hermanus-Schröder

Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-gemeente als een hartelijke groet en blijk van meeleven naar br. E.J. Meijer.

Ernest heeft al lange tijd veel zorg om zijn vrouw die verpleegd wordt in "Vivaldi". Wij wensen beiden veel sterkte toe en God's nabijheid. *cvdt*

Jarigen 70+ 20 - 26 dec.

geen jarigen 70+

Redactie Nieuwsbrief POR/weekbericht Oase

Kopij vanuit de Oase kunt u, zoals altijd, sturen naar:

Weekberichtoase@gmail.com

of voor het *gezamenlijke POR deel* naar:

nieuwsbriefpor@gmail.com

Voor de Nieuwsbrief van **27 december** graag de kopij **inleveren uiterlijk woensdag 23 december voor 18.00 uur.**

Geloofsgemeenschap De Regenboog

Bloemengroet

De bloemen gaan Willy de Groot, Wij wensen haar een goed herstel na haar herniaoperatie.

Meeleven

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Hennie en Iman Schuite. Zij wonen in de Morgenster. Iman woont op kamer 301 en Hennie op 119. Hennie is ernstig ziek en zij wacht tot de Heer haar Thuis roept. Wij bidde hen beiden en hun gezin Gods nabijheid toe in deze tijd van afscheid nemen.

We leven ook mee met Nelleke en Wim van der Ende. Opnieuw moest Nelleke aan een chemokuur beginnen. We wensen haar Gods Geestkracht toe en een liefdevolle omgeving om steeds weer hoopvol te zijn op genezing.

Jarigen 80plus

Mevr. T.M. van der Spek-Brinkers wordt op 20 december 2020 89 jaar

Adventsvesper gaat niet door

Door de lockdownmaatregelen kan de laatste Adventsvesper op 22 december niet doorgaan.



Open pastoraal

Spreekuur

In deze tijd willen de pastores u ook de gelegenheid geven voor een persoonlijk gesprek in De Regenboog.

Wij houden spreekuur om de **donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.**

Pastor Sandra Hermanus-Schröder zal **24 december** aanwezig zijn. U mag zich van te voren aanmelden (06-21525868), maar het hoeft niet. Wij als pastores zijn er voor u en voor jou! Vanzelfsprekend zijn wij ook telefonisch bereikbaar als u behoefte heeft aan een luisterend oor.

Sandra Hermanus- Schröder en Sjon Donkers.