



Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 17 januari 2021

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ).
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ>)

Oecumenische Viering zondag 17 januari 2021



In het kader van *De Week van Gebed voor eenheid van de christenen*, vieren we de oecumene met een online viering. Dit jaar is het thema: **'Blijf in mijn liefde'**, een oproep van Jezus zelf uit het evangelie volgens Johannes.

In deze tijd waarin we (letterlijk) afstand van elkaar moeten nemen, is de uitspraak van Jezus om in liefde verbonden te blijven,

een bemoedigende oproep om elkaar niet los te laten, maar juist verbonden te blijven.

In de viering staat Johannes 15: 1 – 12 centraal. Het verhaal gaat over een wijngaard, met een wijngaardenier, een wijnstok, en sappen die stromen door de ranken. Een prachtig beeld van hoe de Eeuwige mensen steeds weer oproept hun levensadem te laten stromen en ons beweegt naar elkaar toe. Daarin vindt Hij zijn Vreugde. En daar mogen wij op proosten met de wijn uit die wijngaard!

Voorgangers: Matthé Vermeulen (RK), Leendert Smit (BGZ) en pastor Sjon Donkers.

Muzikale medewerking:

Hans Jansen, de POR-zanggroep en de band vanuit de baptistengemeente.

Orde van Dienst

voor de zondag van Eenheid van de kerken

op zondag 17 januari 2021

- Orgelmuziek
- Openingslied Ubi Caritas
- Woord van welkom
- Lied: Zomaar een dak boven wat hoofden (Liedboek 276)
- Kyriegebed
- Glorialied: Ik wil juichen voor U mijn Heer (Opwekking 589)
- Gebed om de Heilige Geest
- Schriftlezing Johannes 15: 1 -17
- Lied: Laat m'in u blijven, groeien, bloeien (LvdK 78)
- Uitleg en Verkondiging
- Orgel
- Lied: Ga dan op weg (Zingenderwijs 49)
- Geloofsbelijdenis

- Vredegroet
- Lied: Vrede voor jou (Liedboek 421)
- Inzameling van gaven
- Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
- Slotlied: Vervuld van uw zegen (Liedboek 425)
- Wegzending en Zegen

Collectedoelen zondag 17 januari

1^e en 2^e collecte: Vluchtelingenkinderen in Griekenland



Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo brengen duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen deze winter door. Ze zijn, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten, Azië en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Hun situatie is nu urgenter dan ooit.

De situatie voor veel vluchtelingen in Griekenland is menonwaardig. Veel mensen bivakkeren in fragiele, zelfgemaakte bouwsels in grote vluchtelingenkampen. In de winter is het veel te koud, in de zomer veel te warm. Er is onvoldoende toegang tot sanitair en schoon water. Medische zorg is er nauwelijks, het is er onveilig en er is veel geweld.

Via verschillende partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in heel Griekenland. Bij aankomst krijgen ze voedsel, water, een pakketje kleding en hulp bij het aanvragen van documenten. Vluchtelingenkinderen krijgen les op een veilige plek buiten de kampen. Gezinnen ontvangen maandelijks een voedselpakket. In de hoofdstad Athene ontvangen vluchtelingen dagelijks een maaltijd van een soepkeuken. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek. Kom ook in actie en geef voor vluchtelingenkinderen in Griekenland!

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

Voor €17,- krijgt een gezin maandelijks een voedselpakket

€160,- per dag voor een maaltijd voor 122 daklozen en vluchtelingen in Athene

€2500,- per maand voor lessen voor 100 kinderen op Lesbos

Bent u al gewend om met de Givt app op uw smartphone te geven, dan kan dat nu ook. De QR code staat

hieronder. Uiteraard kunt u uw bijdragen ook geven via een overschrijving:

NL66 RABO 0373 7129 01,

t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. **Vluchtelingenkinderen in Griekenland**



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Voor de kinderen en hun (groot)ouders



17 januari 2021: "Het is zover"

Bijbelverhaal: Johannes 2:1-11

Jezus is op een bruiloft in Kana. Als de wijn op is, vraagt Hij de bedienden om zes grote vaten met water te vullen. Het water verandert in wijn. In dit feest van de liefde is er allereerst de liefde tussen twee geliefden en in diepere zin ook de liefde van God voor de mensen. Het is een verrassend feest waar niets is wat het lijkt. Hoe proeft dat eigenlijk, de liefde?

Werkblad

Op het werkblad staat een wijnvat met een motievenpatroon. Kleur het wijnvat maar met (gel)stiften, potloden of verf en versier het mooi met glittertjes e.d.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Dit is het motto van de actie kerkbalans 2021. In de komende dagen zullen de lopers de bekende enveloppen weer gaan rondbrengen in onze wijkgemeente. Als u digitaal toe zegt, heeft u inmiddels al een mail met een link naar uw toezeggingsformulier gehad. We staan als POR voor uitdagingen, ook financieel. Het nieuwe beleidsplan is in de afrondende fase en vormt daarmee een mooie routekaart voor ons kerk-zijn van morgen. Samen willen we verder bouwen aan de gemeente van Christus. Doet u mee, doe jij mee, ook via deze actie kerkbalans? Uw/jouw financiële bijdrage maakt deze plannen namelijk mede mogelijk en is van grote waarde! Juist in deze onzekere tijd. We hopen op een mooie opbrengst. Namens de POR-kerkrentmeesters alvast hartelijk bedankt!

Henry van der Wiel

Beleidspresentatie

De presentatie van Bram Schriever over de contouren van een nieuwe gemeente is nog steeds te zien op ons YouTube kanaal via <https://youtu.be/yi4kXkc4suc> en is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl (Oase). De schriftelijke samenvatting van de presentatie kan opgevraagd worden bij de scriba, Frits van Meijenfeldt (scribavandepor@gmail.com). Ook uw reactie is nog steeds welkom op het bovengenoemde mailadres.

Beppie van der Plas, voorzitter POR

Virtueel koffiedrinken op zondag na de dienst

Alle leden van de drie POR-gemeenschappen zijn van harte welkom, om elkaar online even te zien, een reactie te geven op de dienst of gewoon wat bij te praten.

Sandra Hermanus-Schröder heeft de afgelopen woensdagavond in haar vlog mogelijkheden van beeldbellen en virtueel koffiedrinken laten zien. Ook vandaag kunnen wij elkaar ontmoeten vanaf 11:30 uur tot ca. 12:10 uur.

Hoe werkt het? Via Jitsi. Klik (op laptop of PC vaak in combinatie met control) op de link <https://meetme.bit.nl/OnlineKoffiePORjan21> of kopieer de link naar je browser, vul je naam in en bevestig dat je aan de vergadering/meeting wilt deelnemen. Dat is alles! Na de start krijg je waarschijnlijk een pop-up met de vraag of je Jitsi wilt toestaan je microfoon en camera te gebruiken. Bevestig dat dan. Jitsi werkt met elke browser! Als je verbinding zoekt met je smartphone of tablet, wordt er (alleen de eerste keer dat je dit doet) gevraagd om een app te downloaden. Doe dat s.v.p.

Graag tot zondag! Loes van der Sluis (loesvdsuis@hotmail.com of 06-22840604), Jan Blankespoor (jhblankespoor@casema.nl of 06-28489554) en Jan Jonker (jkjonker@gmail.com of 06-12073865). (alleen de eerste keer dat je dit doet) gevraagd om een app te downloaden. Doe dat s.v.p. Graag tot zondag!

Loes van der Sluis (loesvdsuis@hotmail.com of 06-22840604), Jan Blankespoor (jhblankespoor@casema.nl of 06-28489554) en Jan Jonker (jkjonker@gmail.com of 06-12073865).

Afscheid nemen

In de loop van februari zal ik Zoetermeer gaan verlaten om mijn ambt verder vorm te gaan geven in de gemeente Graft-de Rijp. Op 14 februari is mijn laatste werkdag in Zoetermeer. Na een aantal dagen vakantie zal ik op 28 februari verbonden worden aan de gemeente Graft-de Rijp.

Online zal er in de vieringen van 7 en 14 februari aandacht zijn voor dit vertrek uit Zoetermeer. Op 7 februari zal ik voorgaan in de kerk waar ik ook mijn ambt begonnen ben, bijna 14 jaar geleden, op 11 maart 2007. In deze dienst zullen we ook samen de Maaltijd van de Heer vieren door te breken en te delen. Wilt u thuis meedoen, wilt u dan een stukje brood of een koekje klaarleggen voor de dienst? 14 februari zal ik mijn laatste viering in Zoetermeer leiden vanuit Oase.

Gezien de ontwikkelingen zullen er geen fysieke vieringen of momenten van ontmoeting meer zijn voor ons vertrek. Dat zet het afscheid in een bijzonder licht. Mocht u mij nog voor vertrek willen spreken, belt u dan gerust. Tot 14 februari ben ik nog beschikbaar.

Ds. Carina Kapteyn

Afscheid ds. Carina Kapteyn en gezin

We kunnen helaas niet fysiek afscheid nemen van onze dominee en haar gezin, maar we willen haar natuurlijk ook niet zomaar laten gaan. Een afscheid, daar hoort wel een cadeau bij! Als u daaraan wilt bijdragen, dan kunt u uw gift tot woensdag 10 februari storten op het rekeningnummer van de wijkkas van De Oase: NL75INGB0007229923 o.v.v. afscheid Carina. Van harte aanbevelen.



Els Alebregtse

Geloofsgesprek vanuit je eigen huis

Met elkaar spreken over ons christelijke geloof en hoe we dit verbinden aan onze manier van kerk-zijn anno nu, dat is eenvoudiger dan je denkt. Gewoon vanuit je eigen huis en dan toch elkaar ontmoeten en inspireren. We doen het via beeldbellen en de digitale omgeving die we gebruiken is enorm gebruikersvriendelijk. Wil je meedoen? A.s. woensdagavond weer, om 20.00u. Een mailtje of belletje naar

Jan Jonker (jkjonker@gmail.com of 06-12073865) en het is geregeld. Zien we je dan?

Samen bidden in de week van de eenheid.

Van maandag 18 t/m zaterdag 23 januari 2021 wordt ook in Zoetermeer de Week van gebed voor de eenheid onder de christenen gehouden, elke avond digitaal van 19.30-20.30 uur. Maandag 18 januari 2021 is de Regenboog vanuit de POR de digitale gastheer c.q. gastvrouw.

In samenwerking met Begz (beraad van evangelische gemeenten van Zoetermeer) en de Zoetermeerse wijkgemeenten PKN (Protestantse Kerk Nederland) organiseert stichting @Life interkerkelijke gebeds-avonden. Er zal gebeden worden voor de eenheid in Christus. Vanuit deze eenheid zal er verder gebeden worden voor verschillende Zoetermeerse thema's.. Vanwege de corona situatie gaan we digitaal samen bidden. Dit is een prima en eenvoudige manier om het gebed door te laten gaan.

Rooster gastkerken:

18-jan	Regenboog	(Sandra)
19-jan	Emmanuel	(Ubel)
20-jan	Oosterkerk	(Piet)
21-jan	Ichtuskerk	(Roellie)
22-jan	Oude Kerk	(Kees)
23-jan	Paroussia	(Gijsbert)

Van harte nodigen we je uit om hieraan deel te nemen.

Tussen 19:15 en 19:30u kun je inloggen via

<https://meet.google.com/wzg-oxom-uhr>

Meer informatie en uitleg op www.atlife.nl/evenementen.

We hopen je in deze week te ontmoeten.

Namens het @Life team, *Eline van Noije*, [06-17002196](tel:06-17002196)

Geloofsgemeenschap De Oase

Bloemengroet

Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de bloemen met een hartelijke groet en felicitatie naar dhr. en mevr. Rijkssen-v.d. Burgh. 7 Januari vierden zij hun 40-jarig huwelijksfeest.

Jarigen 80+ deze week

Vandaag, 17 januari wordt Mevr. J. Dekker - van Wijk, 96 jaar.

Dhr. J. Uitdenbogaard viert 23 januari zijn 86^e verjaardag.

Dhr. R. Utermark wordt 24 januari 80 jaar.

Wij wensen u ook in deze tijd een gezegende dag toe met goede mensen om u heen, die zorg en aandacht voor u hebben.

Bij de viering van 24 januari

In deze viering in de Oase zouden we een aantal gemeenteleden gedenken. Helaas zal deze viering ook uitsluitend online worden aangeboden. Het gedenken verschuift naar kleine korte bijeenkomsten in de kerk, waarbij alleen (een deel van de) familie aanwezig zal zijn. In onze gebeden zullen wij aan hen denken.

We luisteren in de viering naar drie verschillende roepingsverhalen: die van de jonge Samuël, van de discipelen en van Saulus die we later leren kennen als Paulus. Ze zetten ons aan het denken over onze eigen roeping.

Ds. Carina Kapteyn

Gevonden

Er is een sleutel gevonden op het plein voor de Oase, met een label eraan waarop staat: Kamer 2.

Inlichtingen: Peter van den Broek,

Bedankt

Lieve mensen. Graag willen wij jullie bedanken voor de felicitaties, kaarten en bloemen naar aanleiding van ons 40 jarige huwelijksdag afgelopen 7 januari.

We waren blij verrast. Hartelijk dank!

Groetjes van John en Els Rijkssen-vd Burgh.

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk

Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar zr E. Mans-Berkelaar.

Emmy heeft vrijdag 15 januari haar verjaardag mogen vieren. Wij wensen Emmy nog goede jaren toe met allen die haar lief zijn en God's zegen. cvdt

Jarigen 70+ 17 jan. – 23 jan 2021.

17-jan Mevr. H.W. Kaltner-Schouten
Van Harte gefeliciteerd.

Oude dorp en week van de Eenheid

Het is prachtig dat ook in 2021 er in het Oude Dorp de Eenheid onder christenen gevierd is en dat er een getuigenis van uit gaat. Benieuwd hoe we dit, dit jaar vorm hebben gegeven? Ga naar het YouTube kanaal van onze POR

<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ> Laten we met elkaar staan voor de eenheid in Christus! Tot glorie van de grote Naam van onze God!

We leven ook mee met dhr. C. Kuhlman. Hij is na een val terechtgekomen in het Buurtzorgpension. We wensen hem van harte beterschap .

We wensen iedereen in verschillende omstandigheden toe dat Gods Geestkracht hen mag sterken en vreugde mag geven.

Verjaardagen 80+

Mevr. J.C. Welter – Boone wordt op 17 januari 85 jaar
Van harte gefeliciteerd !!!

Geloofsgemeenschap De Regenboog

Bloemengroet

De bloemen gaan deze week met een groet en bemoediging naar Koos en Corrie van 't Hoff. Koos gaat hele kleine stapjes vooruit en we wensen hem een verder herstel toe.

Bericht van overlijden

Op 8 januari 2021 is Thuisgeroepen en heengegaan: Mevrouw Hennie Schuite-Gelderblom. Zij woonde samen met haar man Iman in de Morgenster. Hennie was een lieve vrouw en een betrokken gemeentelid, ze zal zeker gemist worden door haar dierbaren, vrienden en geloofsgenoten. De dankdienst voor haar leven hier op aarde zal plaatsvinden a.s. vrijdag. Laten we Hennie gedenken en God danken voor alle goeds die we van haar mochten ontvangen. We bidden Gods troost toe aan Iman en hun familie.

Pastor Sandra Hermanus-Schöder

Meeleven

Vandaag worden onder deze rubriek vooral verhuizingen gemeld. Al deze verhuizingen hebben te maken met gemeenteleden, die meer zorg nodig hebben.

Kees en Nel Snip, Bernadette Verbeek en mw. Sjaan Wondergem zijn vanuit hun adres in onze wijk verhuisd naar de nieuwe woonzorglocatie in onze wijk "Floriadehof".

Ook mw. M.P.Vink-Meershoek is daar komen wonen en is een nieuw lid in onze gemeente.

Mevr. H.G.J. Enderman-Deen is van de Acaciazoom verhuisd naar De Rozentuin.

Mw. Truus Rozenbrand is weer terug in Zoetermeer. Ze woont nu in Woon-zorgcentrum Buytenhage.

Helaas is het niet mogelijk om hen allen spontaan een bezoektje te gaan brengen in deze tijd want grote voorzichtigheid is geboden i.v.m. corona. Een kaartje is natuurlijk van harte welkom.

Tineke en Pim Huurman zijn verhuisd naar Rotterdam. Omdat ze nu dicht bij hun zoon wonen, kan hij meer en makkelijker zorg aan zijn ouders geven.

We wensen alle mensen dat ze zich in hun nieuwe woonomgeving snel thuis gaan voelen.