



# Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 24 januari 2021

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: [dsmckapteyn@gmail.com](mailto:dsmckapteyn@gmail.com)

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ).  
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ>)

## Bij de viering

Het is nog steeds Epifanie. Vandaag het vierde deel zou je kunnen zeggen. In de lezingen van vandaag staat de roep van God centraal: mens, doe je mee? Drie verschillende roepingsverhalen zetten ons aan het denken hoe wij Gods roep in ons leven mogen en kunnen verstaan.

## Orde van dienst

- **Psalm 42: 1 en 3** Evenals een moede hinde
- Groet, bemoediging en gebed
- **Lied: 527** Uit uw hemel zonder grenzen
- Lezen: 1 Samuel 3:1-10 (Roeping Samuel)
- **Lied 531:** Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep
- Lezen: Handelingen 9:1-9, 17 en 18 (Roeping Paulus)
- Ons roepingsverhaal, uitlopend op 'Verberg U niet' (p. 717 NLB)
- **Lied:** gezongen geloofsbelijdenis
- Gebeden in beelden, met **tussenzang: 367k** Hoor ons bidden God en luister
- Onze Vader
- Inzameling gaven: Diaconie en Missionair
- **Lied: psalm 150** Loof God, loof Hem overal
- Zegen

## Kunnen wij God nog horen?

Er is zoveel gaande in de wereld en ons leven dat dat horen van God wel eens een uitdaging kan zijn. Ons vertrouwen maakt al wekenlang een wandeling en de enige ongewilde bezoeker die langs komt is het korte lontje. Elkaar inspireren en bijscholen tijdens vieringen gaat online toch minder. En deze week kwamen daar nieuwe berichten over het door middel van extra maatregelen vooruitschuiven en rekken van een derde golf bij.

Vandaag op de internationale dag van het onderwijs staan voor de uitdaging om onszelf en elkaar bijles te geven in de kennis van die andere blik. Niet die van het donker maar van het licht. Draai je om! En zie! Tel je zegeningen, één voor één en vergeet er geen. Een oude wijsheid met grote kracht. Ook voor vandaag en morgen en al die dagen die nog gaan komen. Deze week mag een week zijn waarin ook wij gaan tellen. Geen zieken, maar zegeningen!

## Collectedoelen zondag 24 januari

Elke week zijn er twee collectes: de eerste collectie is voor de **diaconie**, de tweede collecte voor **Missionair**. Een inloophuis waar iedereen uit het dorp of de wijk welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

Bent u al gewend om met de Givt app op uw smartphone te geven, dan kan dat nu ook. De QR code staat hieronder. Uiteraard kunt u uw bijdragen ook geven via een overschrijving:

**1<sup>e</sup> collecte:** NL66 RABO 0373 7129 01 t.n.v.

Diaconie PGZ Oase o.v.v. **Diaconie**.

**2<sup>e</sup> collecte:** NL91 INGB 0007 2299 26, t.n.v. Prot. wijkgemeente Pelgrimskerk / De Regenboog o.v.v. **Missionair**.



**Givt**

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



## Voor de kinderen en hun (groot)ouders

Zondag 24 januari 2021: "Kom, volg mij"

Bijbelverhaal: Marcus 1:14-20

Jezus roept zijn eerste leerlingen: Simon, Andreas, Jakobus en Johannes. Ze vissen aan het meer van Galilea als Jezus voorbij komt. Meteen laten ze alles achter om Hem te volgen. In het koninkrijk van God gaan zij iets doen dat lijkt op wat zij eerder deden: (mensen) vissen.

### **Werkblad:**

De kinderen gaan vissen.

Werkwijze: Kleur de vissen en knip ze uit. Lamineer ze met doorzichtig plakfolie of breed plakband. Maak met een perforator een gaatje in de kop van de vissen.

Voor de hengel bevestigt u een paperclip aan een buigbaar rietje en vervormt u de paperclip tot een haak. Doe de vissen in een hoog bakje of doosje. Vissen maar!

### **Van de voorzitter**

Op 7 en 14 februari nemen we afscheid van Carina als predikant. Ook dit afscheid zal anders zijn dan gebruikelijk en zich online afspelen. Uw bijdrage in welke vorm dan ook wordt op prijs gesteld. In de Nieuwsbrieven hebt u daar al meer over kunnen lezen en u kunt nog steeds meedoen!

En hoe nu verder? Allereerst is er het beleidsplan.

Uitgangspunten daarbij zijn:

- Een wijkgemeente
- Een herkenbare kerkdienst op zondagmorgen, met daarnaast andere vieringen
- Binnen 2 jaar een beslissing over de gebouwen.

Gelukkig zijn er heel wat, reacties binnengekomen n.a.v. de presentatie van Bram Schriever. Men onderkent en begrijpt de urgentie. Deze reacties zijn meegegeven aan de beleidsgroep, die dit ook betrekken in het beleidsplan. Verder zijn de werkgroepen gevraagd om input te leveren: hoe kijken zij er tegenaan? Wat betekenen deze uitgangspunten voor hen. Er is een tijdspad gemaakt en wij hopen in de weken na Pasen u hierover nader te kennen en te horen.

Het beleidsplan is ook de basis voor het beroepingswerk dat nu opgestart wordt. De kerkrentmeesters hebben een meerjarenbegroting opgesteld, die laat zien dat, wanneer wij in lijn met het voorliggende voorstel uitgaan van 1 wijkgemeente, er ruimte is voor het beroepen van ongeveer 1.6 fte predikant. Dat geldt dan voor de hele POR, net zoals gebeurde na het samenvoegen van de 3 wijken in Zoetermeer Noord.

Naast het financiële draagvlak wordt er ook gekeken naar wat voor predikanten zoeken wij. Hoe willen wij gemeente zijn en welke predikanten kunnen ons daarbij helpen?

### **Ambulant predikant**

Per 1 maart zal ds. Marjan Zebregs voor een jaar als ambulant predikant verbonden worden aan de POR en dan met name aan De Oase, voor 12 uur per week. Zij zal zich vooral richten op pastorale ondersteuning in De Oase en daarnaast ook regelmatig voorgaan in de erediensten.

Sommigen kennen Marjan al. Zij heeft enige jaren geleden in De Regenboog stage gelopen en is ook al enkele keren voorgedaan in De Oase en Pelgrimskerk. Sinds oktober 2020 is zij in deeltijd als predikant verbonden aan De Lichtbron in Wateringen.

We zijn blij dat met de komst van Marjan de pastorale zorg voor en in De Oase in goede handen is.

### **Afscheid ds. Carina Kapteyn en gezin**



We kunnen helaas niet fysiek afscheid nemen van onze dominee en haar gezin, maar we willen haar natuurlijk ook niet zomaar laten gaan. Een afscheid, daar hoort wel een cadeau bij! Als u daaraan wilt bijdragen, dan kunt u uw gift tot woensdag 10 februari storten op het rekeningnummer van de wijkkas van De Oase: NL75INGB0007229923 o.v.v. afscheid Carina. Van harte aanbevolen.

*Els Alebregtse*

---

## **Geloofsgemeenschap De Oase**

### **Bloemengroet**

De bloemen van De Oase geloofsgemeenschap gaan deze week met een hartelijke groet naar dhr. C. Meijer, Tempelberg 88, als dank voor zijn werkzaamheden voor De Oase.

### **Meer zicht op elkaar**

Sanneke Mast is afgelopen dinsdag geopereerd, de pin uit haar been is verwijderd. Het was een zware operatie, en ze is overgebracht naar de IC. Sanneke is erg ziek geweest. Inmiddels is ze weer terug in het orthopedisch centrum, waar ze verder moet herstellen.

We zijn dankbaar voor de goede zorg die ze krijgt en we wensen haar en Jaap en haar gezin moed en geduld bij de weg die zij moeten gaan. We bidden daarbij om de nabijheid van de Eeuwige.

Er zijn gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. Soms voor een meermaals uitgestelde operatie die nu eindelijk wel door kon gaan en soms omdat de gezondheidssituatie om een acute opname vroeg. Wij wensen hen en hun naasten Gods nabijheid toe.

Er zijn ook mensen weer thuis gekomen na een verblijf in ziekenhuis of tijdens plaats met extra zorg. Wat fijn dat dit weer mogelijk was!

Juist in deze dagen kan een kaartje, brief, belletje of appje zo'n verschil maken. Via verschillende kanten hoor ik dankbare berichten van gemeenteleden over de tijd en moeite die u neemt om met elkaar mee te leven. Ik hoop dat u dat ook in de komende tijd wilt blijven doen. Het is vaak een kleine moeite die meer doorwerking heeft dan het in eerste instantie lijkt! De moeite meer dan waard lijkt me.

### **Afscheid Cor Meijer als koster**

Cor Meijer is onze oudste koster. Hij hoopt dit voorjaar de leeftijd van 80 jaar te bereiken.

Afloop van het lopende kosterrooster eind januari vind hij dan ook wel een passend moment om als koster afscheid te nemen.

Hij heeft dan sinds 2007 (13 jaar) deze functie vervuld en daar zijn we hem heel dankbaar voor. *Taco Slagter*

### **Afscheid nemen**

In de loop van februari zal ik Zoetermeer gaan verlaten om mijn ambt verder vorm te gaan geven in de gemeente Graft-de Rijk. Op 14 februari is mijn laatste werkdag in Zoetermeer. Na een aantal dagen vakantie zal ik op 28 februari verbonden worden aan de gemeente Graft-de Rijk.

Online zal er in de vieringen van 7 en 14 februari aandacht zijn voor dit vertrek uit Zoetermeer. Op 7 februari zal ik voorgaan in de kerk waar ik ook mijn ambt begonnen ben, bijna 14 jaar geleden, op 11 maart 2007. 14 februari zal ik mijn laatste viering in Zoetermeer leiden vanuit De Oase.

Gezien de ontwikkelingen zullen er geen fysieke vieringen of momenten van ontmoeting meer zijn voor ons vertrek. Dat zet het afscheid in een bijzonder licht. Mocht u mij nog voor vertrek willen spreken, belt u dan gerust. Tot 14 februari ben ik nog beschikbaar.

### **Verjaardagen 80+ deze week**

Vandaag 24 januari dhr. R. Utermark, hij werd 80 jaar.  
Woensdag 27 januari mevr. G.E. Batenburg, zij wordt 81 jaar.

Donderdag 28 januari mevr. E. Westra-van Brug, zij wordt 83 jaar.

Zaterdag 30 januari dhr. A. Brandt, hij wordt 82 jaar.

Zondag 31 januari mevr. J. de Best-Bron, zij wordt 84 jaar.

Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben.

---

## **Geloofsgemeenschap Pelgrimskerk**

### **Meeleven**

Na een tijd van herstel in Vivaldi, is onze zuster in het geloof, ons gemeentelid Mevrouw Tinie de Wit-Hartog weer thuis. Mevrouw de Wit vindt het fijn om van u te horen via een kaartje of een belletje. We wensen Mevrouw de Wit van harte Gods zegen en een warm welkom thuis op uw flat.

### **Contact met pastor**

Vindt u het fijn als ik met u in contact kom? U kunt me helpen door van u te laten horen. Mijn vader zei altijd: "De weg van A naar B, is net zo lang als van B naar A". Daarom nodig ik u en jou dus uit om mij vrijmoedig te bellen of te appen (06-21525868) of te mailen ([scbhermanus@gmail.com](mailto:scbhermanus@gmail.com)) Ik ben er voor u!

Hartelijke groet & zegen,

**Sandra Hermanus-Schröder, pastor**

### **Bloemengroet**

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar het bruidspaar A.en H. Kolder-Dekkers.

Br. en zr. Kolder hopen 29 januari hun 25-jarig huwelijksjubileum te vieren. Wij wensen de familie Kolder nog vele goede jaren toe met allen die hun lief zijn. Gezien de huidige omstandigheden al het helaas geen uitbundig feest kunnen zijn, maar desondanks gezellige dagen toegewenst. cvdt

---

### **Jarigen 70+ 24 jan. – 30 jan 2021.**

**26-jan** dhr. E. Woudman,

**26-jan** dhr.C.A. Verheul,

Van harte gefeliciteerd.

### **Opbrengst kaartenverkoop 2020**

De opbrengst van de verkoop van de kaarten het afgelopen jaar was € 350,--. Dat is een prachtig resultaat.

€ 300,-- Kunnen we aan goede doelen schenken. € 100 voor PhySCI. Dat was het jaarproject van uw diaconie

maar door de Corona perikelen is dat nauwelijks van de grond gekomen. € 100,-- voor Asociatia House of Peace in Roemenië. Dit project werd door Theo de Bruin ondersteund en wij vinden het fijn om in de geest van Theo te kunnen doorgaan. € 50,-- voor Kinderen in de Knel en € 50 voor vluchtelingen hulp. De beide laatste projecten zijn van KerkinAktie

We kunnen nog niet bij elkaar komen om kaarten te maken maar thuis gaan we gewoon door. Heeft u kaarten nodig voor welke gelegenheid dan ook, u kunt bij ons terecht. Hartelijk dank. Stieneke de Bruin Tel. 079 316 62 09 en Marijke Vis tel 079 361 54 64

# Geloofsgemeenschap De Regenboog

## Vrede en alle goeds

Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen als deze Nieuwsbrief verschijnt. De Feestdagen verliepen anders dan andere jaren. Wij hopen dat u en jullie desondanks een Goede tijd hebben gehad en weer 'vernieuwd' aan het nieuwe jaar mogen beginnen. En dat daarin het verhaal van Kerst mag blijven doorklinken. Het verhaal van de geboorte van het bevrijdende Licht. Over een God die rakelings nabijkomt als het Licht, in de persoon van een schitterend mens, dé Mens. Jezus, de bevrijder, uitredder, Lichtbrenger. Het kerstverhaal is het verhaal van hoop dat de duisternis zal stuk breken. Dat de duisternis niet het laatste woord heeft. Wij hopen dan ook met elkaar dat dit nieuwe jaar inderdaad Goed mag zijn, en opnieuw Licht mag brengen in ons leven.

Maar tegelijk denken we aan hen die dat Licht – door welke omstandigheden dan ook - moeilijk kunnen ervaren. Ik spreek hierbij graag de hoop uit dat er voor u en jullie dit jaar Genadige momenten mogen zijn, waarin het Licht van de Eeuwige tastbaar mag zijn.

Dat het zo mag meetrekken in ons leven, juist op donkere momenten. Dat het mag schijnen in en over ons en over onze gemeente.

Vrede en alle Goeds voor 2021, *pastor Sjon Donkers*

## Ter Inspiratie

Wie God is  
heeft geen mens ooit gezien.  
Alles wat we weten  
is dat telkens weer in de geschiedenis  
mensen door Hem gegrepen worden,  
door zijn liefde geraakt –  
en dat zoiets je leven kan veranderen.  
En dat Hij een naam heeft:  
&quot;Ik zal er zijn voor u.&quot;  
Ik zal er zijn  
in je diepste binnenste,  
in je hart en handen,  
in je spreken en handelen.  
Ik zal er zijn  
als liefde en trouw  
in je omgaan met mensen,  
in je werken  
aan beter samenleven voor allen.  
Voor de rest heeft niemand  
God gezien.  
Tenzij hij misschien wel eens  
te zien zou kunnen zijn in mensen  
die elk op hun manier  
van Gods naam een werkwoord maken  
dat ze in alle vormen en wijzen vervoegen.  
Ja, God is te zien  
in mensen die geloven  
dat hij te doen is.  
Uit: Welzijnszorg, Uit de schaduw

Een goede week toegewenst!  
Pastor Sjon Donkers

## Gedenken

Gisteren, 23 januari, hebben we in klein verband een herdenkingssteentje gelegd voor Harm van Werven. Harm overleed op 4 december en op 10 december hebben we afscheid van hem genomen in de dankdienst voor zijn leven in De Regenboog.

In het bijzijn van enkele familieleden hebben we zijn naam genoemd en een plekje voor hem gevonden aan de gedenkwal.

Hij zal worden bijgeschreven in het Boek van gestorvenen.  
*Marga Schipper*

## Bloemengroet

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar Dhr. C. Kuhlman. Op dit moment verblijft hij in het **Buurtzorgpension**

We wensen hem van harte beterschap .

## Verjaardagen 80+

Mevr. N.A. Polak wordt op 28 januari 80 jaar

Dhr. L. Wondergem wordt op 28 januari 91 jaar

Mevr. Truus Rozenbrand – Schoenmaker wordt op 29 januari 84 jaar

Mevr. H.M. Lamping – Bogaard wordt op 30 januari 81 jaar

Dhr. J. van Dam wordt op 30 januari 80 jaar