



Nieuwsbrief

Van de Protestantse Wijkgemeente POR (Pelgrimskerk/Oase/Regenboog)

Editie Oase

Zondag 31 januari 2021

Pastor: ds. Carina Kapteyn, tel. 06-49979513, e-mail: dsmckapteyn@gmail.com

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ).
(<https://www.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ>)

Bij de viering

Voorganger deze zondag in de POR Kerk Online dienst is ds. Hans van Walsum, een goede bekende voor velen van ons. Thema van de viering is: 'Niet met vreemde mannen meegaan...'

Omdat er geen samenzang wordt opgenomen tot nader bericht, is gebruik gemaakt van eerdere opnamen. Mooi is dat daarbij ook enkele liederen te horen en zien zullen zijn die opgenomen werden door de muziekgroep uit Alblasserdam, de huidige gemeente van ds. Hans van Walsum.

Eén lied zal alleen instrumentaal te horen zijn (lied 531). Dit wordt natuurlijk door u thuis gezongen.

Wie durft daarvan een opname te maken met de smartphone?

Stuur naar Jan de Geus, wie weet hebben we dan iets moois om te delen.

Orde van dienst

POR-online Zoetermeer

Zondag 31 januari 2021

Dienst vanuit De Regenboog

'Niet met vreemde mannen meegaan...'

Orde van dienst

- Orgel / pianospel
- Welkom
- Groet en bemoediging
- 'Geef ons vrede – Dona nobis pacem' - gezongen gebed (Sela (Rikkert Zuiderveld - opname muziekgroep Alblasserdam)
- We vervolgen ons gebed
- Schriftlezing: Marcus 1:14-20
- Lied: 'Jezus die langs het water liep' (Liedboek 531)
- Preek
- Lied: 'Heer, wijs mij uw weg' (Hemelhoog 420 - opname muziekgroep Alblasserdam)
- Inzameling van gaven
- Orgelspel / pianospel
- Dienst van de gebeden
 - dankgebed
 - voorbeden
 - stil gebed
 - 'Onze Vader' gezongen (Liedboek 1006 - opname zanggroep POR)
- Zegen
- Lied: 'Vervuld van uw zegen' (Liedboek 425 - opname zanggroep POR)
- Orgelspel / pianospel

Collectes

De collectedoelen voor zondag 31 januari 2021

- 1e collecte. Diaconie
- 2e collecte .Jong Protestant

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag. Tijdens dit online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Met uw bijdrage kan JOP nieuwe werkvormen blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk.

Bent u al gewend om met de Givt app op uw smartphone te geven, dan kan dat nu ook. De QR code staat hieronder. Uiteraard kunt u uw bijdragen ook geven via een overschrijving:

Let op! Voor de collecten wordt tegenwoordig alleen nog het IBAN nummer van de diaconie Oase gebruikt (dus ook de 2e collecte voor o.a. wijkwerk enz.).

Het onderscheid wordt gemaakt in de omschrijving.

Vanuit deze ene bankrekening worden opbrengsten verdeeld over de aangegeven doelen.

1e en 2e collecte: NL66 RABO 0373 7129 01,

t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. het doel van de collecte



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Herinnering actie kerkbalans 2021

Als het goed is heeft u vorige week een envelop van de actie kerkbalans 2021 ontvangen. Of als u digitaal toezegt, een link naar het toezeggingsformulier gehad. Mocht u de toezegging nog niet hebben ingevuld, hopen we dat u/jij dat alsnog doet. We staan als POR voor uitdagingen, ook financieel. Het nieuwe beleidsplan is in de afrondende fase en vormt daarmee een mooie routekaart voor ons kerk-zijn van morgen. Samen willen we verder bouwen aan de gemeente van Christus. Uw/jouw financiële bijdrage geeft zekerheid en maakt deze plannen mede mogelijk. Namens de POR-kerkrentmeesters alvast hartelijk bedankt! Henry van der Wiel

Gedenken van overledenen

In de afgelopen dagen hebben we, meestal in kleine kring van familieleden, de naam genoemd van een overleden gemeentelid. Normaal een gedenken in het midden van de gemeente. Nu in kleine kring, vanuit het vertrouwen dat waar twee of drie samen zijn ook God in ons midden is. We keken terug op de dankdienst voor hun leven en hebben een witte steen met hun namen erop in het doopvont gelegd. Deze stenen zullen in het doopvont en daarmee in het midden van de gemeente blijven liggen tot de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag zullen we de namen wederom noemen, hopelijk dan ook echt in het midden van de gemeente.

We herdachten de volgende gemeenteleden:

- Hans Grijns (overleden op 11 november 2020),
- Peter Schoonen (overleden op 22 oktober 2020), Wim de Graaff (overleden op 5 november 2020),
- Gerard Jonker (overleden 26 oktober 2020) en
- Marjan Verdoold-Knoppert (17 november 2020).

Komende week zullen we ook voor Piet Ermerins (overleden 1 januari 2021) een steentje leggen. Laten wij aan deze families denken in onze gebeden en naar hen omzien.

Afscheid nemen

In de loop van februari zal ik Zoetermeer gaan verlaten om mijn ambt verder vorm te gaan geven in de gemeente Graft-de Rijp.

Op 14 februari is mijn laatste werkdag in Zoetermeer. Na een aantal dagen vakantie zal ik op 28 februari verbonden worden aan de gemeente Graft-de Rijp.

Online zal er in de vieringen van 7 en 14 februari aandacht zijn voor dit vertrek uit Zoetermeer.

Op 7 februari zal ik voorgaan in de kerk waar ik ook mijn ambt begonnen ben, bijna 14 jaar geleden, op 11 maart 2007. 14 februari zal ik mijn laatste viering in Zoetermeer leiden vanuit Oase.

Gezien de ontwikkelingen zullen er geen fysieke vieringen of momenten van ontmoeting meer zijn voor ons vertrek. Dat zet het afscheid in een bijzonder licht. Mocht u mij nog voor vertrek willen spreken, belt u dan gerust.

Tot 14 februari ben ik nog beschikbaar.

Bij de viering van 7 februari

Deze zondag komt de viering uit de Pelgrimskerk waar ik bijna 14 jaar geleden bevestigd ben in het ambt van

predikant. In deze viering staan breken en delen centraal. We lezen uit Marcus 8 over het tweede teken van de broden.

Bij het ritueel van breken en delen denken we aan de viering van de Maaltijd van onze Heer Jezus Christus. We denken ook aan al die andere tafels in verleden en heden waar mensen samen kwamen en komen, waar het leven gedeeld wordt en mensen in geloof, hoop en liefde uitzien naar de toekomst.

Als u mee wilt doen in dit ritueel dan kunt u van te voren iets te eten en te drinken klaar zetten: brood en wijn of water, koffie en een koekje...gewoon iets van ons dagelijks eten en drinken.

Bijzonder is dat deze zondag ook de gemeente Graft-De Rijp met ons mee zal vieren. De uitzending zal namelijk ook op hun youtubekanaal worden uitgezonden, te vinden via kerkvideo Graft-DeRijp. Samen op afstand met elkaar verbonden. Afscheid nemen en opnieuw beginnen, ze gaan deze dagen hand in hand.

ds. Carina

Voor de kinderen en hun (groot)ouders



Wie begrijpt dit?

Bijbelverhaal: Marcus 1:21-28
Jezus gaat met zijn leerlingen naar de synagoge in Kafarnaüm. De mensen zijn diep onder de indruk van wat Jezus vertelt. Hij geneest er ook een man die bezeten is. Als Jezus zegt: 'Zwijg!', zijn alle tegenmachten stil.

Werkblad: kijk maar eens goed naar de afbeelding. Welke dingen herken je uit een synagoge? Zie je de boekrol, jat (aanwijzstok), menora en gebedsmantel? Je mag de plaat mooi inkleuren.

Op het werkblad zie je luisteraars in de synagoge, ze hangen aan Jezus' lippen. Los de sommen op. Zet daarna in het rooster de letters die passen bij de getallen van de oplossing van de sommen.

Welke zin lees je nu?

En nu: verder

Met weer nieuwe maatregelen valt het soms niet mee om de moed erin te houden. Gelukkig zijn er ook nog lichtpuntjes. Ik word regelmatig aangesproken door mensen die me vertellen hoe blij ze zijn met deze diensten en dat ze zo toch de verbinding blijven voelen.

En daar gaat het uiteindelijk om. Om elkaar ondanks alles vast te houden. Door een kaartje te sturen, door de telefoencirkels of spontane telefoontjes, door toevallige ontmoetingen op anderhalve meter. En ook door naar de toekomst te kijken. Er zijn veel reacties gekomen om de presentatie van Bram Schriever. Dat doet goed! Samen bouwen we aan een nieuwe toekomst, een nieuwe gemeenschap. En daarbij hoort ook nieuwe voorgangers.

Denkt u: "Dat wil ik! Meedenken met en meezoeken naar een nieuwe dominee", of "Die zou daar helemaal geschikt voor zijn": geef het door aan de scriba: scribavandepor@gmail.com.

Het zou fijn zijn als alle drie de geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd zijn in de beroepingscommissie, omdat we ook op zoek gaan naar een dominee voor ons allemaal.

Ik hoop ook nu op veel reacties

Bepie van der Plas

Virtuele koffie na de dienst via Jitsi

Alle leden van de drie POR-gemeenschappen zijn van harte welkom, om elkaar online even te zien, een reactie te geven op de dienst of gewoon wat bij te praten. Ook vandaag kunnen wij elkaar ontmoeten vanaf 11:30 uur tot ca. 12:10 uur.

Hoe werkt het? Via Jitsi.

Klik (op laptop of PC vaak in combinatie met control) op de link: <https://meetme.bit.nl/OnlineKoffiePORjan21>

of kopieer de link naar je browser, vul je naam in en bevestig dat je aan de vergadering/meeting wilt deelnemen. Dat is alles!

Na starten krijg je waarschijnlijk een pop-up met de vraag of je Jitsi wilt toestaan je microfoon en camera te gebruiken. Bevestig dat dan. Jitsi werkt met elke browser!

Als je verbinding zoekt met je smartphone of tablet, wordt er (alleen de eerste keer dat je dit doet) gevraagd om een app te downloaden. Doe dat s.v.p.

Graag tot zondag!

- *Loes van der Sluis* (loesvdsluis@hotmail.com of 06-22840604),
- *Jan Blankespoor* (jhblankespoor@casema.nl of 06-28489554) en
- *Jan Jonker* (ijkonker@gmail.com of 06-12073865).

Afscheid ds. Carina Kapteyn en gezin

We kunnen helaas niet fysiek afscheid nemen van onze dominee en haar gezin, maar we willen haar natuurlijk ook niet zomaar laten gaan. Een afscheid, daar hoort wel een cadeau bij! Als u daaraan wilt bijdragen, dan kunt u uw gift tot woensdag 10 februari storten op het rekeningnummer van de Protestantse Wijkgemeente de Oase: NL75INGB0007229923 o.v.v. afscheid Carina. Van harte aanbevolen. Els Alebregtse

Geloofsgemeenschap De Oase

Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen namens de Oase geloofsgemeenschap naar de Fam Kapteyn,. Binnenkort gaan zij ons verlaten.

Wij danken hen voor alles wat zij gedaan hebben voor de Oase.

Bericht van overlijden

Op 21 januari 2021 is geheel onverwacht Thuisgeroepen en heengegaan Mevr. I.M. (Iefje Marianne) Hulzenboom - van der Schans, in de leeftijd van 71 jaar. Iefke - zoals ze werd genoemd - was getrouwd met dhr. J.G.W. (John) Hulzenboom, trotse moeder en grootmoeder. Mevr. Hulzenboom is de zus van mevr. Anja Rog - van der Schans en tante van Simone Rog (zangeres van de band Question Mark). Laten wij dhr. Hulzenboom, hun kinderen en kleinkinderen en verdere familie gedenken in onze gebeden. Wij wensen hun de vrede van Christus. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden op vrijdag 29 januari op de begraafplaats aan de Buytenparklaan. De ceremonie als dankdienst voor het leven van Iefke zal worden geleid door pastor Sandra Hermanus-Schröder.

Verjaardagen 80+ deze week

Deze week hopen hun verjaardag 80+te vieren:

- Vandaag zondag 31 januari bereikt mevr. J. de Best-Bron, zij is nu 84 jaar
- Op 3 februari Mevr. C. Brezet-van der Harst, zij hoopt dan de leeftijd van 94 jaar te bereiken.

We wensen hen een gezegende dag toe en wensen dat er mensen om hen heen zijn die zorg en aandacht voor hen hebben.

Bedankt voor belangstelling

Tijdens zijn ziekte en na het overlijden van Piet hebben wij vele telefoontjes, kaarten en bloemen mogen ontvangen. Dit medeleven en alle lieve woorden voelden en voelen nog steeds hartverwarmend. Ik wil iedereen hiervoor bedanken, ook namens de familie. Hartelijke groet, *Lies Ermerins*

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk

Meeleven

In de afgelopen tijd hebben verschillende geloofsgenoten een behandeling in het ziekenhuis of een instelling voor gezondheidszorg afgerond of ziet men uit naar volgende mogelijke stappen. We leven graag met u mee en en wensen u Gods kracht en liefdevolle nabijheid toe. Dat wensen we ook voor gemeentelieden die sinds langere of kortere tijd wonen in een Woon & Zorgcentrum of een verpleeghuis, en voor hun mantelzorgers. Niet iedereen stelt het op prijs om met naam en toenaam in de Nieuwsbrief vermeld te worden, maar weet dat we aan u denken en voor u bidden. Bij u langskomen is op dit moment niet zo eenvoudig, maar Ik sta graag voor u klaar: we kunnen

Redactie Nieuwsbrief POR/Weekbericht Oase

Kopij vanuit De Oase kunt u, zoals altijd, sturen naar:

weekberichtoase@gmail.com

of voor het *gezamenlijke* POR deel naar:

nieuwsbriefpor@gmail.com

Voor de Nieuwsbrief van **7 februari 2021** graag de kopij

inleveren uiterlijk woensdag 3 februari 2021 voor 18.00 uur.

ook bellen of beeldbellen. Voelt u zich vrij om contact op te nemen!

Contact met pastor

Vindt u het fijn als ik met u in contact kom? U kunt me helpen door van u te laten horen. Mijn vader zei altijd: "De weg van A naar B, is net zo lang als van B naar A". Daarom nodig ik u en jou dus uit om mij vrijmoedig te bellen of te appen (06-21525868) of te mailen (scbhermanus@gmail.com) Ik ben er voor u! Hartelijke groet & zegen,
Sandra Hermanus-Schröder, pastor (06-21525868)

Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar Mevr. Tinie de Gelder, Tinie hoopt op 8 februari haar 89^{ste} verjaardag te vieren. Wij wensen haar nog vele goede jaren toe met allen die haar lief zijn. Van harte gefeliciteerd. cvdt

Jarigen 70+ 31 jan. – 6 feb. 2021.

Er zijn in deze week geen jarigen.

Geloofsgemeenschap De Regenboog

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Nelleke van der Ende, Naar omstandigheden gaat het goed met Nelleke. Ze heeft nog steeds chemokuren. Tot nu toe met goed resultaat. We bidden haar Geestkracht en beterschap toe.

Meeleven

Dat corona om zich heen grijpt weten we al een hele tijd. Op dit moment zijn er verschillende mensen in onze omgeving die het hebben. We wensen iedereen van harte beterschap.

Overleden

Op 16 januari is op 87 jarige leeftijd overleden dhr. J. van der Zwan.

Op vrijdag 22 januari is overleden mw. Diny van Dalen-Poorter,. Zij werd 93 jaar. Op 28 januari is zij in besloten kring begraven in het familiegraf in Zelhem.

Wij bidden haar zoon, schoondochter, klein en achterkleinkinderen God troost en kracht toe in deze dagen van loslaten.

Op 22 januari is de heer Karel Klein overleden, hij is 87 jaar geworden. Hij woonde samen met zijn vrouw aan het Granietgroen. Beiden waren trouwe bezoekers van de verjaardagsfeesten in De Regenboog. Meneer Klein was een opgewekte man die graag vertelde over zijn leven in Scheveningen. Hij is begonnen als visser en heeft met zijn gezin met veel plezier in Duindorp gewoond. Er zijn verdrietige perioden geweest in hun leven, maar hij kon genieten van de mooie momenten: zijn gezin, zijn klein- en achterkleinkinderen en goede vrienden. Een paar weken geleden hebben zij hun 65 jarig huwelijk gevierd. Het geloof betekende veel voor hem, dat vertrouwen komt tot uitdrukking in psalm 121, een psalm die op verschillende momenten in zijn leven tot troost is geweest. In de dankdienst voor zijn leven op 29 januari hebben we er dan ook naar geluisterd. Op de kaart staat: 'k Sla d'ogen naar het gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht des Hoogsten bijstand wacht'. Karel is opgegaan naar zijn Hemelse Vader. We leven mee met zijn vrouw Klazien en zijn gezin.

Marga Schipper

Jarigen 80 plus

- Mevr. E.G.B. Kruik – Verschoor wordt op 31 januari 81 jaar
- Dhr. C.W. Kühlman wordt op 1 februari 84 jaar
- Mevr. T. Jol – Bal wordt op 1 februari 91 jaar
- Mevr. L.J. Wijnmaalen - van Leliveld wordt op 3 februari 90 jaar

Van harte gefeliciteerd!

Bedankt voor medeleven

Na twee heftige operaties en een derde ingreep voor de boeg krabbel ik langzaam op. De enorme liefdevolle hulp van mijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen en de thuiszorg kom ik uit een diep dal.

Ook met mijn geloof in Gods kracht. Maar met de warme gezondheidswensen van velen van u voel ik mijn zeer gesterkt. Tevens geeft dit de saamhorigheid van onze geloofsgemeenschap weer.

Met vriendelijke groet *Astrid Brouwer*

Pastoraat Regenboog

Helaas is Sjon Donkers wegens ziekte uitgeschakeld. Heeft u behoefte aan pastorale zorg dan kunt u contact opnemen met Sandra Hermanus Schroder of met Wil Bettenhausen (079-3613365). Sjon wensen we beterschap.

Wie begrijpt dit?

31 januari 2021

Bijbel: Marcus 1:21-28

Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad

Reken maar.....

A = 89-85	J = 6+3	O = 3+2	T = 9+1
D = 11-4	K = (38:2) × (6:6)	P = 50-36	U = 77:7
E = 5 × 3	L = 4 × 4	R = 12:2	V = 1000 : 125
H = 9 × 2	N = 32-11	S = 62-59	Z = 4 × 3



Schrijf de letters in het vakje:

	4	16	3		
9	15	12	11	3	
3	14	6	15	15	19
10		19	11	21	
9	15		15	15	21
	3	14	15	16	7
	10	5	6	15	21
8	4	16	16	15	21

als Jezus spreekt kun je een speld horen vallen