



NIEUWSBRIEF

van de Protestantse Wijkgemeente
Pelgrimskerk/Oase/Regenboog

Zondag 14 februari 2021

Pastores:

Sandra Hermanus-Schröder, wijkpastor

Telefoon: 079 - 888 02 34

Mobiel: 06 - 2152 5868

scbhermanus@gmail.com

Beschikbaar op:

dinsdag en donderdag

Sjon Donkers (wijk 19)

Telefoon: 079 - 361 90 32

Mobiel: 06 - 2039 6023

sjondonkers@gmail.com

Beschikbaar op:

maandag, dinsdag en donderdag

Hartelijk welkom bij de viering van onze [online wijkgemeente](#).

(<https://www.youtube.com/channel/UCZF10sPdMqmFK1GG4m6cheQ>)

Bij de viering

Vandaag nemen we afscheid van de wijkgemeente POR. Het was fijn om zoveel jaren in Zoetermeer te mogen leven en werken, om zoveel bijzondere mensen te mogen ontmoeten en te ontdekken hoeveel deuren en harten open stonden. Vandaag vieren we vooral dat we in dit leven steeds weer gedragen worden door Gods liefde. Sterker nog, dat we daar zelf een teken van mogen zijn, Paulus noemt dat een levende brief zijn. Ik wens en bid ons allen de Geestkracht toe om de eeuwigdurende boodschap van liefde en vrede ook met blijdschap uit te dragen in ons doen en laten! In de komende twee weken geniet ik van enkele dagen vrij en zullen wij gaan verhuizen. Vanaf 19 februari is ons nieuwe adres: Keizerbuurt 2, 1483 BW De Rijp.

Op 28 februari zal ik verbonden worden aan de gemeente Graft-De Rijp. Deze viering, die om 10.00 uur begint, kunt u online meeleven via het youtubekanaal Kerkvideo GraftDeRijp. Mag God onze verdere levenswegen zegenen opdat wij tot zegen kunnen zijn voor elkaar en de schepping! Tot ziens! Carina, Nils, Micha, Tirsia, Joach en Simrit (van Velzen-Kapteyn)

Orde van dienst

POR-online Zoetermeer

Dienst vanuit de de Oase met tieners

Zingen: NLB 218 Dank u voor deze nieuwe morgen

Zingen: Hemelhoog 222 Door de kracht

Zingen: Hemelhoog 617a 10.000 redenen

Zingen: NLB 8b Zie de zon, zie de maan

Lofzegging

Onze hulp en kracht mogen komen van die Ene,

Met een naam die belofte is:

Ik ben en ik zal er zijn.

Bron van het leven,

Fontein van geestkracht.

Bidden met 8 lichten n.a.v. zaligsprekingen

Mensen die weten dat ze God nodig hebben

Mensen die verdriet hebben

Mensen die vriendelijk zijn

Mensen die doen wat God wil en dat het allerbelangrijkste vinden

Mensen die goed zijn voor anderen

Mensen die eerlijk zijn

Mensen die vrede sluiten,

Mensen die lijden

Het echte geluk is voor jullie!

Questionmark: Heer ik kom tot U

Gebed

Lezen (Bijbel in gewone taal): 2 Korinthiërs 3:2-6

Paulus is geschikt voor zijn werk

1 Ben ik nu weer aan het vertellen hoe geschikt ik ben om het goede nieuws bekend te maken?

Nee! Heb ik brieven nodig van jullie of van andere christenen waar dat in staat? Nee! Anderen hebben zulke brieven nodig, maar ik niet. 2 Want ik heb jullie. Jullie zijn als een brief die ik bij me draag in mijn hart. Iedereen die jullie geloof ziet, begrijpt dat ik geschikt ben om het goede nieuws te vertellen.

3 Door mijn werk zijn jullie een brief van Christus die iedereen kan lezen. Dat is natuurlijk geen brief van papier. Nee, ik bedoel dat iedereen jullie geloof kan zien. En dat iedereen kan zien dat jullie leven bepaald wordt door de Geest van de levende God. Zijn regels staan geschreven in jullie hart, en niet op stenen platen, zoals de wet.

4 Dankzij Christus doe ik mijn werk vol vertrouwen, en God weet hoe ik dat doe. 5 Ik zie het niet als mijn eigen prestatie. Want uit mezelf ben ik niet geschikt om het goede nieuws bekend te maken. Het is God die mij daarvoor geschikt maakt.

6 God heeft mij geschikt gemaakt om zijn dienaar te zijn. Ik moet vertellen over zijn nieuwe afspraak met de mensen. Het gaat nu niet meer om de regels die vroeger opgeschreven zijn, maar om de heilige Geest. Want de regels van de wet brachten uiteindelijk de dood, maar de heilige Geest brengt leven.

Gesprek met de tieners

Zingen: NLB 286: 1 en 3 Draai je om en zie Gods nieuw licht

Zingen: NLB 883 King of King and Lords of lords

Zingen: NLB 839: 1 en 4 Ik danste toen de schepping begon

Gedeelte van het gedicht van Amanda Gorman - de heuvel op, uitgesproken bij beëdiging van Biden als president.

We overbruggen de kloof omdat we weten dat als we de toekomst voorop willen zetten we dan onze verschillen opzij moeten zetten.

We ontwapenen om elkaar te omarmen.

We willen niemand raken en iedereen gelukkig maken.

Laat de wereld misschien dan alleen dit zeggen:

toen het moeilijk was, zijn we gegroeid en zelfs in ons vastlopen bleven we hopen.

En het was zwaar, maar we bleven het proberen met elkaar.

We blijven verbonden, allemaal winnaars, niet omdat we nooit meer te verslaan zijn, maar omdat we nooit meer verdeeldheid zullen zaaien

De schrift vertelt ons dat iedereen onder de eigen druif en vijgenboom mag zitten, vol vertrouwen.

Als wij in onze tijd die belofte kunnen houden komt dat niet door geweld maar door de bruggen die we bouwen. Die belofte moeten we willen, die heuvel beklimmen, als we de moed hebben.

Bijdrage van de Tieners / werkgroep Jeugd

Inzameling gaven, terwijl we luisteren naar het lied "Ik zal er zijn" van Sela

Voorzitter van de kerkenraad herinnert aan de ambtsbelofte

Dankwoord Carina uitlopend op 'Onze Vader'

Zingen: Friends

Zingen NLB 821 Dat de weg naar je toekomt

Zegen:

God zal je hoeden,

Christus je voeden,

Geest van hierboven geeft zin en zicht.

God schenkt je warmte geneest en omarmt je,

Is je vriend in het duister en je gids naar het licht.

Amen.

Zingen: Hemelhoog 61 De Here zegent jou

Collectes



De collectedoelen voor zondag 14 februari zijn:

1^e collecte Noodhulp Ethiopië (Kerk in Actie).

2^e collecte Wijkwerk

Let op! Voor de collecten wordt tegenwoordig alleen nog het IBAN nummer van de diaconie Oase gebruikt (dus ook de 2e collecte voor o.a. wijkwerk enz.). Het onderscheid wordt gemaakt

in de omschrijving.

Vanuit deze ene bankrekening worden opbrengsten verdeeld over de aangegeven doelen.

1e en 2e collecte: NL66 RABO 0373 7129 01,

t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. het doel van de collecte



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



1ste collecte -Noodhulp voorkomen in Ethiopië-

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruiken een weeralarm dat aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Van 2018 tot 2020 hebben wij in het kader van ons Ethiopië-project verscheidene keren gecollecteerd. Kerk in Actie roept nu op voor een landelijke collecte. Hulp blijft nodig! Deze collecte bevelen we dus van harte bij u aan.

(Diaconie en Werkgroep ZWO)

40-Dagentijdcampagne

Komende week begint de veertigdagentijd op Aswoensdag, de voorbereidingstijd voor Pasen.

Met deze Nieuwsbrief is ook een aparte

40-DAGENTIJDBRIEF uitgegeven. Hierin wordt de campagne uitgelegd. Het thema voor 2021 is: "Ik ben er voor jou". Aan de hand van zeven werken van barmhartigheid (Matth. 25) wordt dit uitgewerkt en is er wekelijks een collecte.

*Er is een **40-Dagentijdkalender** gratis te bestellen via e-mail zwovandepor@gmail.com of de website www.kerkinactie.nl. Het is een kalender voor thuis, om elke dag toe te leven naar Pasen met gebeden, gedichten en meditatie voor bezinning en inspiratie.

Paasgroetenactie

Met de **Paasgroetenactie** van Kerk in Actie kunt u gedetineerden en tbs'ers in Nederland en Nederlandse gedetineerden in het buitenland een bemoedigende groet sturen. De actie loopt tot 4 maart. Dus bestel nu direct een of meerdere kaarten via email zwovandepor@gmail.com. Voor de verdere werkwijze zie de 40-Dagenbrief.

Iedere week van 23 februari tot Pasen kunt u een **Sobere of eenvoudige maaltijd** voor dinsdag of woensdag bestellen. Deze bestaat uit maaltijdsoep en vers gebakken broodjes. De eerste keer is er een verrassing bij om de verbondenheid te vieren. De maaltijd kunt u ophalen bij de Oase (dinsdag) of de Regenboog (woensdag). Wij brengen de maaltijd ook graag bij u thuis. Voor de eerste keer opgeven voor maandag 22 februari 12:00 uur. Bestellingen of berichten telkens via zwovandepor@gmail.com sturen of bellen met ☎06 21 68 19 88 (Marius Cusell)

(Diaconie en Werkgroep ZW)

Voor de kinderen en hun (groot)ouders

Je hebt het niet van mij...

Bijbelverhaal: Marcus 1:40-45

Jesus geneest een man die aan huidvraat lijdt. Hij zegt dat de man het niet verder mag vertellen, maar de genezen man bazuïnt het overal rond. Het gaat als een lopend vuurtje.

Werkblad: Op het werkblad staat een brief. Zou de genezen man die misschien geschreven hebben? Wie weet, schreef hij zijn familie over zijn blijdschap. De kinderen lezen de brief over zijn schouder mee. Wat schreef hij? Is het handig om iets op te schrijven als je er niet over mag spreken? Wie weet leest de postbode stiekem mee...

Virtueel koffiedrinken op zondag na de dienst

Alle leden van de drie POR-gemeenschappen zijn van harte welkom, om elkaar online even te zien, een reactie te geven op de dienst of gewoon wat bij te praten. Ook vandaag kunnen wij elkaar ontmoeten vanaf 11:30 uur tot ca. 12:10 uur.

Hoe werkt het? Via Jitsi. Klik (op laptop of PC vaak in combinatie met control) op de link <https://meetme.bit.nl/OnlineKoffiePORfebruari> of kopieer de link naar je browser, vul je naam in en bevestig dat je aan de vergadering/meeting wilt deelnemen. Dat is alles! Na starten krijg je waarschijnlijk een pop-up met de vraag of je Jitsi wilt toestaan je microfoon en camera te gebruiken. Bevestig dat dan. Jitsi werkt met elke browser! Als je verbinding zoekt met je smartphone of tablet, wordt er (alleen de eerste keer dat je dit doet) gevraagd om een app te downloaden. Doe dat s.v.p. Graag tot zondag! Loes van der Sluis (loesvdsluis@hotmail.com of 06-22840604), Jan Blankespoor (jhblankespoor@casema.nl of 06-28489554) en Jan Jonker (jkjonker@gmail.com of 06-12073865).

Afscheid Carina

Deze zondag nemen we in een jeugddienst in De Oase afscheid van Carina, Nils en hun kinderen. Het past bij Carina dat zij zowel in de Pelgrimskerk als in De Oase afscheid neemt. Een afscheid dat anders is dan anders: op afstand en online. Maar dat dat geen belemmering hoeft te zijn, laten de afscheidsgroeten van gemeenteleden en collega's op het YouTube kanaal wel zien. Er hebben al veel woorden van afscheid geklonken. En dat zal ook in deze dienst zo zijn. Ik zal het hier kort houden: we zullen Carina missen: haar enthousiasme, haar bevolgenheid, haar inspirerende preken en haar out-of-the-box-denken! We zullen dit missen. Er is een nieuwe toekomst voor Carina en haar gezin. En ook voor ons als POR-gemeente. Wij staan voor de uitdaging om elkaar vast te blijven houden, ook zonder predikant. De stevige basis daarvoor is gelegd door Carina. Laten we daarop voortbouwen. Wij zijn blij voor Carina dat ze een nieuwe plek heeft gevonden en wensen haar daar veel succes toe. Ga met God en Hij zal met je zijn. Bepie van der Plas, Voorzitter POR

Programma voor POR kerk online tot Pasen

Door het vertrek van ds. Carina Kapteyn en Nils van Velzen moet het programma van uitzendingen op het YouTube kanaal van onze wijkgemeente worden aangepast. Vanaf afgelopen dinsdag is de video met afscheidsgroeten aan Carina te zien. Wij zijn dankbaar dat Arie Vooijs en Jan de Geus het intensieve werk van opnames maken en monteren naar vermogen voortzetten. De komende weken, tot Pasen staat in principe het volgende op het programma. Op zondag is er de viering uit een van onze kerkgebouwen. Op maandag, dinsdag en donderdag is er geen uitzending. Op woensdag is er de special van pastor Sandra Hermanus-Schröder. De komende weken is het thema op woensdag: God en elkaar ontmoeten door liefdevolle acties. Vrijdag is de dag voor het verhaal door Petra Vossegat. Wanneer hij weer beter is, wil pastor Sjon Donkers zijn serie op zaterdag afmaken. Voor zover het mogelijk is om opnames te maken, zal er af en toe op zaterdag een muziek special zijn. Het geluid van de video's op YouTube zal steeds op Kerkdienstgemist (<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1082-De-Oase-Zoetermeer>) te beluisteren zijn.

Vriendelijke groet, ook namens Bepie van der Plas, Jan Jonker (jkjonker@gmail.com of 06-12073865).

Gezocht

Regelmatig kunt u deze oproep lezen: gezocht vrijwilligers voor...

Hopelijk leest u deze berichten ook. Maar de volgende stap, reageren, blijkt al een stuk moeilijker. Want er komt zelden respons op.

Misschien omdat u denkt: *dat kan ik niet, of iemand anders kan het vast beter.*

Stap eens over die drempel heen, reageer en vraag *waarmee kan ik helpen?* Er zijn zoveel talenten in onze gemeente, en iedereen kan leren.

Misschien kunt u meer dan u denkt. Misschien denkt u *ik kan eigenlijk alleen maar*, maar misschien hebben we juist daar behoefte aan.

Dus: denkt u: ik kan niet de deur uit, maar ik kan wel bellen: meld u aan en vorm zo een schakel in onze gemeente

Of denkt u: ik vind filmen wel leuk, maar ik heb het nog nooit gedaan: meld u aan voor het opnemen van de online diensten. Het opname team neemt u graag mee in het leren.

Dit zijn maar twee voorbeelden. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden: misschien heeft u zelf een idee.

Laat het ons weten. Wij hebben elkaar nodig om samen gemeente van God te kunnen zijn, in deze tijd, in deze stad.

Avondmuziek 'Nieuwe kracht'

Zondagavond 14 februari zenden we vanuit de Oude Kerk weer een Avondmuziek uit, de eerste in een serie van drie in het voorjaar, met als vertrekpunt steeds een Psalm.

Het thema van de komende Avondmuziek is 'Nieuwe kracht', ingegeven door Psalm 23 en Johannes 10. Schriftlezingen en gebeden worden instrumentaal en vocaal afgewisseld.

Medewerking is er van cantor-organist Ronald de Jong op orgel, klavecimbel en vleugel, Deborah Thoen-de Jong op viool en de liturg is ds. Kees Wesdorp. Met dank aan de technici die de livestream mogelijk maken. De pdf van de liturgie en de link naar de beelduitzending vindt u op de website van de [Oude Kerk Gemeente](#). Beleef het mee, vanaf 18.30 uur! *Jaap van der Giessen, (werkgroep muzikale avonddiensten)*

Geloofsgemeenschap De Oase

Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen vanuit de Oase geloofsgemeenschap naar mevr. Lies Ermerins, Jagersbos 43 als teken van meeleven na het overlijden van haar man Piet op 1 januari 2021.

Verjaardagen 80+

Er zijn deze week geen 80+ jarigen.

Redactie Nieuwsbrief POR/Weekbericht Oase

Kopij vanuit De Oase kunt u, zoals altijd, sturen naar:

weekberichtoase@gmail.com

of voor het *gezamenlijke POR deel* naar:

nieuwsbriefpor@gmail.com

Voor de Nieuwsbrief van 21 februari graag de kopij **inleveren uiterlijk woensdag 17 februari voor 18.00 uur**.

Geloofsgemeenschap De Pelgrimskerk

Contact met pastor

Vindt u het fijn als ik met u in contact kom? U kunt me helpen door van u te laten horen. Mijn vader zei altijd: "De weg van A naar B, is net zo lang als van B naar A". Daarom nodig ik u en jou dus uit om mij vrijmoedig te bellen of te appen (06-21525868) of te mailen (scbhermanus@gmail.com) Ik ben er voor u!

Hartelijke groet & zegen,

Sandra Hermanus-Schröder, pastor (06-21525868)

Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke welcomsgroet naar Marjoke Lankhorst, Rokkeveenseweg 2, 2712 XZ. Marjoke is van Benschop gekomen en heeft zich aangesloten bij onze Pelgrimskerkgemeente. Vorige week heeft zij het mooie bloemstuk gemaakt voor Carina. Na deze "Carona-tijd" hopen we op een persoonlijke en nadere kennismaking met elkaar. cvdt

Jarigen 70+ 14 feb. – 20 feb.

18-feb. Mevr. B. Heijkoop-Boere, Nassaulaan 11 k. 429, 2712 AT

Van harte gefeliciteerd

40DAGENTIJD & HUISPAASKAARSEN

Op 17 februari begint de 40dagentijd. We doen mee met Kerk in Actie, zie ook <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/>. Tijd van bezinning en ommekeer, op weg naar Pasen. In deze nieuwsbrief kunt u nog veel meer lezen over deze bijzondere tijd en hoe u mee kunt doen. En dan Pasen ... Ook dit jaar kunt u een huispaaskaars bestellen. In de Pelgrimskerk en de Pelgrim kiezen we voor het symbool van de Emmaüsgangers: als mensen onderweg, "waarheen Pelgrims, waarheen gaat gij, 't hoofd omhoog ..." Wie weet, is dit ook iets voor jou en u thuis. Maar het kan ook natuurlijk een ander motief zijn. Uw keuze kunt u doorgeven - **uiterlijk 17 februari** - aan Gerda Griffioen, gerda@depelgrimzoetermeer.nl

Dit zijn de prijzen:

A en B 60 cm €65	C, D, E en F 60 cm €58,95
A en B 40 cm €39,80	C, D, E en F 40 cm €33,75
A en B 30 cm €33	C, D, E en F 30 cm €27
	C, D, E en F 25 cm €20,50

Leesbaarheid van de groet

Een enkele keer krijg ik het signaal dat de **Nieuwsbrief POR editie Pelgrimskerk** voor sommige mensen moeilijk leesbaar is, zowel op papier als digitaal. Omdat de ogen minder worden en het heen en weer lezen op een scherm onoverzichtelijk is. Heeft u daar last van dan is het mogelijk om een vergroting op papier te ontvangen. Ik druk de Nieuwsbrief dan op A3 voor u af en bezorg deze op vrijdag.

Kan ik u daarmee helpen dan kunt mij dat melden via e-mail douwe@klaucke.net of per telefoon op 079-3168000.

Douwe Klaucke

Geloofsgemeenschap De Regenboog

Pastoraat Regenboog

Gelukkig is Sjon Donkers weer thuis uit het ziekenhuis, maar hij is nog niet in staat om zijn werk weer op te pakken. Heeft u behoefte aan pastorale zorg dan kunt u contact opnemen met Sandra Hermanus Schröder of met Wil Bettenhausen (079-3613365).

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. Frans Smits, Safarigeel 60. We wensen hem sterkte en Gods nabijheid toe nu hij zonder zijn vrouw Janny verder moet gaan in het leven.

Verjaardagen van 80 plus kerkleden

Dhr. E.H. Oskam wordt op 15 februari 82 jaar (Juweellaan 175, 2719SB)

Dhr. T.J. Lieverse wordt op 17 februari 83 jaar (Palissanderhout 91, 2719KZ)

Dhr. M.H.T. Hippe wordt op 19 februari 80 jaar (Sneeuwuit 45, 2718AS)