



*Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.*

Kerkdienst	Aanvang 10.00 uur	Lied voor de dienst:
Voorganger	Ds. J.J. Esveldt, Amersfoort	Lied 146a : 1, 3 en 6
Dienstdoend ouderling	Sjaak Jansen	Lied 67 : 1 en 2
Dienstdoend diakenen	Wout van Goeverden en Suzanne Granneman	Lied 302 : 1 t/m 4
Organist	Arie Vooijs	Lied 320 : 1 t/m 5
Lector	Suzanne Granneman	Lied 974 : 1 t/m 3
Lezingen	Exodus 22: 20-26; Matteüs 5: 33-48	Lied 909 : 1, 2 en 3
Kindernevendienst	Gerda Vooijs	Hemelhoog 360 (kinderlied)
Crèche	Miranda en Ilona v.d. Zwan	Lied 340b (geloofsbelijdenis)
Bloemenschikken	Joke Savalle en Tanja Elings	Lied 416 : 1 t/m 4
Koster	Cor Meijer	
Beamerpresentatie	Jan Jonker	
Uitdelen Weekbericht	Annie Huls	
Koffiedienst	Eveline van Velzen en Inge Reinking	
Collecten	1. Binnenlands diaconaat, 2. Wijkwerk Oase	
Liturgische kleur	groen	
Naam van de zondag	7e na Epifanie	

*Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebuis wordt natuurlijk gewaardeerd.*

### **Bloemengroeten**

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. L. Ermerins ter bemoediging en naar dhr. A. Passchier als dank voor zijn werkzaamheden voor de Oase.

### **1<sup>ste</sup> collecte voor het binnenlands Diaconaat**

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren.

### **Kindernevendienst**

We vertellen de komende zondagen de verhalen van Mozes.

Vorige week hebben we gehoord hoe hij als baby in een biezen mandje werd gelegd.

Daarna wordt hij opgevoed door een Egyptische prinses. Vandaag gaat het verhaal verder.

Mozes komt op voor een Hebreeër, iemand uit zijn eigen volk en slaat een Egyptenaar dood.

Hij moet vluchten uit Egypte en komt terecht in Midjan bij een priester, Jetro. Mozes voelt zich hier wel thuis.

### **Jarigen 80+ deze week**

Op 25 februari is mw. M.H.M.J. Leddy – Smit jarig, zij wordt 85 jaar. De heer D.W. Slot, wordt op 26 februari 87 jaar.

Op 27 februari hebben we 4 jarigen:

- mw. H. Nieuwenhof – Barendrecht, 89 jaar.

- Dhr. W.G. de Rooij, 81 jaar.

- Mw. J.C.M. Visser – Mol, 81 jaar

– en mw. G.M. Groenendijk – Smits, 80 jaar.

Mw. D.C. Glasbergen wordt op 28 februari 83 jaar. Op 1 maart is mw. E.M. Bijnaar jarig. Zij wordt 87 jaar.

Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben.

### **Meerzicht op elkaar**

Leen Snaijer verblijft al geruime tijd in Vivaldi. Zijn gezondheid is kwetsbaar. Ook Ankie Kolvers en mw. Bezoen verblijven in Vivaldi. Onlangs heeft ook Piet Ermerins er tijdelijk onderdak gevonden. We denken aan deze gemeenteleden en bidden voor hen om kracht om deze levenssituatie te aanvaarden. Dat God hen ook daar nabij mag zijn.

We leven mee met gemeenteleden die ziek zijn, met hen die te maken hebben met grote zorgen op allerlei terreinen van het leven en met hen die in de komende tijd buiten Zoetermeer zullen verblijven vanwege vakantie of familiebezoek.

Omdat gebed een dragende kracht in onze gemeenschap mag en kan zijn willen we niet alleen op zondag voorbeden doen, maar bent u ook welkom in de kerk om tijdens de open momenten te komen bidden. Samen met elkaar is er ook een gebedsmoment op donderdag van 13.00-13.30 uur. Van harte welkom!

Mocht u zelf niet aanwezig kunnen zijn, maar wel gebedspunten hebben, dan kunt u die doorgeven aan Deborah de Korte.

### **Opbrengst collecten van 16 februari**

Avondmaalscollecte Ethiopië € 137,37  
Wijkwerk De Oase € 110,55

### **Rondom de vlam**

- momenten van bezinning op weg naar Pasen. Elke woensdag komen we bij elkaar om 19.00 uur in de kerkzaal van de Oase. We steken de kaars aan, zingen 'Om de mensen, godverlaten..' en we staan stil bij die momenten van niet-leven uit ons leven. Deze momenten komen uit de doorgaande lezingen uit Exodus die ook op de zondagen in de 40-dagentijd centraal staan. Elke woensdag bereiden we ons zo voor op de zondag die gaat komen.

De 7 situaties van niet-leven uit Exodus zijn: 26 februari: lijden aan onderdrukking, 4 maart: hardnekkigheid, 11 maart: moedeloosheid, 18 maart: overal was bloed, 25 maart: natuur als tegenkracht, 1 april: levensgroot verdriet, 8 april: verlangen naar verleden.

Is er in het moment van niet-leven dat we ervaren ook iets van God te ontdekken?, zo vragen we ons af in een kort gesprek. We zingen samen en brengen onze gedachten, onze zorgen en verlangens bij God in gebed. Met een laatste lied voegen we ons als leerlingen weer opnieuw in het spoor van Jezus op weg naar Pasen. Want, zo geloven we, juist in de levende getuigenis van Jezus Christus mogen we ervaren dat al het duister in een hemels licht komt te staan.

We hopen dat u het aandurft om deze momenten mee te ervaren. Om zelf ook te ontdekken hoe het niet-leven in uw leven aanwezig is en hoe daarin de kracht van geloof een weg kan wijzen.

### **Opstelling in de kerk-zaal**

In de periode op weg naar Pasen zal in de Oase het accent liggen op meer-zicht op God en elkaar. Deze periode van inkeer en bezinning wordt zichtbaar in liturgie en ruimte. De liturgie is eenvoudig qua opzet en bestaat uit vier basis-stapstenen: samen komen, samen-zijn met elkaar en de wereld, ontmoeting met God en vernieuwd op weg gaan. In de kerkzaal is er gekozen voor een ovaal-vorm waarbij we in het midden als het ware een liturgische-as hebben van doopvont, tafel en lezenaar. Tijdens de viering zullen we de beweging van inkeer en ommekeer ook zichtbaar maken door het gebruik van de verschillende locaties van het liturgisch meubilair. We hopen dat u deze periode zo mag ervaren dat het gebruik van de ruimte ondersteunend is aan de liturgie.

Mocht u een eigen liedboek in bezit hebben, dan kan het behulpzaam zijn om deze mee te nemen naar de kerk.

### **40 dagentijd in de Oase: STA OP!**

26 februari is het Aswoensdag. Dan begint de veertigdagentijd. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. We leven toe naar Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.

**STA OP** is het landelijke thema waar wij in onze gemeente ook vorm aan gaan geven.

Vanaf vandaag gaan we aan de gang met Vastenkaarten en Spaardoosjes. En de 40dagentijdskalender, met dagelijks een gebed, gedicht of korte meditatie. Deze is na de kerkdienst verkrijgbaar voor € 1,- per stuk. (Werkgroep ZWO)

### **Collecte volgende week voor Golfstaten**

De kracht van Bijbelverhalen (voorjaarszending) In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Volgende week is de eerste collecte voor dit doel. Teven de eerste in de reeks collectes van het 40-dagentijdthema: STA OP. (Werkgroep ZWO)

### **Citrusactie Voedselbank Meerzicht**



Wij willen u vragen om volgende week zondag (2 maart) citrusfruit zoals sinaasappels en mandarijnen mee te nemen naar de kerk (de Oase) om aan de

Voedselbank Meerzicht te geven. De pakketten van de Voedselbank hebben momenteel weinig of geen verse groente en fruit. Het uitdeelpunt Meerzicht is gevestigd in de Genesarethkerk en is één van de 6 uitdeelpunten in Zoetermeer waar cliënten wekelijks een pakket kunnen ophalen. Het gaat om mensen die in zo'n benarde situatie zitten dat er nauwelijks geld is voor hun "dagelijks brood" Uw bijdrage is zeer welkom! Allemaal dus met een netje citrus naar de kerk. (Grietje Cusel)

### **Klaverviermaaltijd**



Dinsdag 25 februari serveert de werkgroep ZWO een heerlijk drie-gangenmenu. Ditmaal kookt de Thailandgroep voor ons. Dat wordt weer heerlijk!

We ondersteunen vier projecten te weten 1) wees- en kindertehuizen in Thailand door Merci International; 2) het Ethiopië project van KIA; 3) studiekosten voor jongeren in Oost-Kenia via SCHIK, 4) het kindertehuis Peduli Anak in Lombok via RK-kerk. We vertellen over de ontwikkelingen bij de projecten en doen voorbeden. Tijd 18.00-19.30 uur, kosten € 6,00-8,50. Schrijf u in op de formulieren in de hal of bel Ria van Dam, tel. 3515107.

## Opknappen kindernevendienstruimte

Er is een groepje enthousiastelingen dat het plan heeft opgevat om de kindernevendienstruimte op te pimpen en er een leuke/gezellige ruimte van te maken. Als u/je mee wilt doen, van harte welkom. Op 24 februari 10.30 uur gaan we starten. We zullen vooral overdag het werk doen, maar ook in de avonden kan er geklust worden. Er zal opgeruimd, schoongemaakt, geschuurd en geveerd moeten worden. Het archief zal worden na gelopen en daar waar nodig ingescand. Werk genoeg. Kom gezellig mee doen al was het alleen al om koffie te zetten, ☕ of ons aan te moedigen. 😊 Aanmelden mag maar hoeft niet, Grietje Cusell / Coby Velzen.

## Kindernevendienst op Pasen?

Op de zondag van Pasen hebben alle leidsters van de kindernevendienst andere verplichtingen. Hierdoor valt er een gat in het rooster. Toch willen wij, met name voor de gasten onder ons, wel kindernevendienst aanbieden. Wie wil de kinderen helpen? Wilt u voor 1 keer deze taak op u nemen? Het verhaal en de verwerking leggen wij voor u klaar. U kunt zich aanmelden bij Gerda Vooijs (gerda.vooijs@gmail.com) of TrudySneller

## Meditatie over een waterbekken

Op dinsdag 25 februari is er weer meditatie. Als ontspannings- en ademhalingsoefening luisteren we naar meditatieve muziek. Daarna mediteren we op een tekst van Bernardus van Clairvaux uit de 12<sup>e</sup> eeuw. Kunnen we ons nu nog laten inspireren door de tekst en het beeld van het waterbekken? Om 13.30 uur ben je van harte welkom in de boven ruimte in de Pelgrimskerk (zij-ingang). De bijeenkomst is tot 15.00 uur en daarna is er thee en gelegenheid voor gesprek. Richtbedrag is € 5.- Joke den Hertog, tel 079 3315855 (mede namens Marga Schipper)

## Met passie naar Pasen



Anaviem, Harmonieorkest Zoetermeer en verhalenverteller Janneke Tanja zijn een unieke Zoetermeerse samenwerking aangegaan door gezamenlijk het Concert 'met Passie naar Pasen' ten uitvoer brengen op zaterdagavond 4 april om 19.30 uur in de Oosterkerk. Een negental Nederlandstalige nummers, waaronder 'stil in mij',

'zwart-wit' en 'wit licht' zullen die avond worden uitgevoerd, in een unieke bewerking voor het kerkkoor Anaviem en Harmonieorkest Zoetermeer. Janneke Tanja neemt bij dit concert de rol van de verteller voor haar rekening. Zij rijgt met haar woorden de diverse muziekstukken aaneen, zodat één doorlopend passie-verhaal wordt gevormd.

Op dit moment zijn de zangers van het kerkkoor Anaviem en de muzikanten van het Harmonieorkest

nog druk aan het repeteren om een heel mooi concert te gaan realiseren. Wilt u erbij zijn? Met Passie naar Pasen wordt op 4 april om 19.30 uur in de Oosterkerk te Zoetermeer uitgevoerd, zaal open vanaf 19.00 uur. Kaarten kosten € 10,- inclusief 1 consumptiemunt en zijn te reserveren via [www.harmonieorkestzoetermeer.nl](http://www.harmonieorkestzoetermeer.nl). Ook kunt u na de dienst van 1 maart, kaarten kopen, of meer informatie vragen bij: Jeannette Vriend of Bas Vooijs (leden van Harmonieorkest Zoetermeer)



## SAMEN VOOR DE STAD

Ontmoet als christenen andersgelovigen en zet je samen in voor een mooie hulpactie van [NL-Doet](http://NL-Doet) op 14 maart. Een gezellige maaltijd met alle ILOZ-vrijwilligers vormt een mooie afsluiting van de dag. Opgeven vóór 25 februari bij Flip Bakker of Michael Vis (Beraad van Kerken) via [info@iloz.org](mailto:info@iloz.org).

## Dringend 2e hands boeken gevraagd

Op 21 maart organiseert Anton Bood een tweedehands boeken verkoop in het Stadshart t.h.v. de Primark. Alle boeken worden verkocht voor een euro per kilo! Een prachtig prijsje om mooie boeken te kunnen kopen. De kraam is gratis van de gemeente Zoetermeer en de opbrengst is geheel t.b.v. de fietstocht van Anton die minimaal 4x de Alpe d'HuZes op wil fietsen. Maar hij heeft 2e hands boeken nodig die wel verkoopbaar moeten zijn. Bel 06-36249274 of mail Anton, [antonenannelies@ziggo.nl](mailto:antonenannelies@ziggo.nl) Allemaal voor het goede doel en "opgevenisgeenoptie" blijft het motto. Bedankt, dus bel of mail. Anton Boot

## Agenda deze week

ma. 23 febr.	14.00 uur	Seniorensoos
di. 25 febr.	10.30 uur 11.30 uur 17.00 uur	Bijbelgespreksgroep Open Oase Klaver4maaltijd
wo. 26 febr.	19.00 uur	Rondom de vlam
do. 27 febr.	11.30 uur 19.30 uur	Open Oase Rondom de bron
vrij. 28 febr.	19.00 uur	MOK-tijd

Het Weekbericht verschijnt iedere zondag, geeft informatie over de kerkdienst en kan verder worden aangevuld met **korte mededelingen en activiteiten daaromheen.**

Kopij uiterlijk donderdagavond vóór 19.45 uur inleveren via e-mail: [weekberichtoase@gmail.com](mailto:weekberichtoase@gmail.com).