



Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.

Kerkdienst	aanvang 10.00 uur
Voorganger	ds. Carina Kapteyn
Dienstdoend ouderling	Sjaak Jansen
Dienstdoende Diaken	Mary Lemmers, Wout van Goeverden
Organist	Arend van der Toorn
Lector	Petra Roosma
Lezingen	Romeinen 10 : 8-11 en Lucas 4 : 1-19
10-r-dienst	ja
Kindernevendienst	groep 1 t/m 8: o.l.v. Carolien Lammers
Crèche	Els Rijksen, Ilona v.d. Zwan
Bloemschikking	Els den Duijn en Wil Meijer
Kosters	Marius Cusell
Beamerpresentatie	Deborah de Korte
Uitdelen Weekbericht	Riet Hays
Koffiedienst	Adrie de Mos
Collecten	1. KiA Voorjaarszendingsweek Cuba 2. Wijkwerk van De Oase
Liturgische kleur	paars
Naam van de zondag	1e zondag van de 40 dagen

Liederen voor de dienst
Psalm 81 : 1, 4 en 9
Welkom
Orgelbijdrage
Groet en bemoediging
1^e lezing: Romeinen 10:8-11
Lied 536
Project kindernevendienst
2^e lezing: Lucas 4:1-19
Lied 605 : 1, 3, 4 en 5
Overdenking
Lied 'Wij mogen hier opnieuw beginnen'
Projectlied
Inzameling gaven
Gebeden met acclamatie:
Lied 368e
Lied 1001

Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.

Bloemengroeten

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie Scheffel-Haasnoot,, zij waren 15 februari 50 jaar getrouwd en naar mw. C. Bezoen-van der Ben, Albrandswaard 228, zij bereikte op 5 maart de zeer hoge leeftijd van 102 jaar.

Meer zicht op elkaar

Op dit moment verblijven er, voor zover bekend, geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel zijn er regelmatig gemeenteleden te vinden in verschillende ziekenhuizen in de regio voor het ondergaan van operaties, behandelingen of ingrepen. Wij wensen hen sterkte.

Bij de dienst

Vandaag staan we stil bij Jezus die in de woestijn verzocht wordt en in de tempel zich uitsprekt. We vragen ons af: welke stem brengt ons in beweging? Misschien komen we iets van die weg op het spoor door het eerste kenmerk van de gezonde gemeente als richtlijn te houden: "bezielde zijn door geloof..en niet maar alles draaiende willen houden of proberen te overleven".

Opbrengst collecten

1e collecte Diaconie INLIA	€ 108,80
2e collecte Wijkwerk van De Oase	€ 95,80

Bij de symbolische bloemschikking

Steeds weer anders

Zo vertrouwd als Hij mij is

Zo vreemd blijft Hij mij.

Ik volg hem maar volgen kan hem niet'.

In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin.

Een kring van flessen in een cirkel geplaatst symboliseren de aarde. Het riet doet denken aan de doortocht door de Rietzee. De flessen zijn onderling verbonden door klimoprانken, die samen een krans van solidariteit vormen.

Jarigen 80+ deze week

Morgen maandag 11 maart ds. P.C. Pettinga, hij wordt 88 jaar.

Op zondag 17 maart mw. P.C. Verhoog-Visser, zij wordt 80 jaar.

We feliciterende jarigen en hun familie van harte en wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

Kindernevendienst; Lukas 4:1 – 13

Kiezen: Op de eerste zondag van de veertigdagentijd komen we Jezus tegen in de woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te worden en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor de weg van de Eeuwige?

Wijkkerkenraadsvergadering 13 maart

Woensdag 13 maart vergadert de wijkkerkenraad van de Oase in de Oase. Op de agenda staat onder andere de evaluatie van het gemeenteberaad van 13 februari en het nemen van de definitieve besluiten op grond van het rapport SamenDrie. Het rapport en het verslag van het gemeenteberaad zijn op te vragen bij de scriba (scribavandeoase@gmail.com). Vragen en/of opmerkingen kunt u voor 13 maart via de mail indienen bij de voorzitter (voorzittervandeoase@gmail.com) of de scriba.

Bijeenkomst schoonmaakkploegen

Op maandag 18 maart worden de mensen met hun partners, die ons kerkgebouw iedere maandag schoonmaken, uitgenodigd voor de jaarlijkse lunch om 12 uur.

Rondom de vlam

In de komende tijd is er weer elke woensdag op weg naar Pasen een bezinnende viering in de kerk, die begint om 19.00 uur. U bent hierbij van harte welkom. A.s. woensdag staan we stil bij het tweede kenmerk van de gezonde gemeente: Een naar buiten gerichte blik. Meer bezig met 'geheel(d) dagelijks leven' dan met het 'kerkelijk leven'.

Huiskamergesprekken

Vandaag (zondag 10 maart) is de laatste dag dat u zich kunt opgeven voor de huiskamergesprekken. De avond van 12 maart en middag van 14 maart zijn vol. De overige data kennen nog lege plaatsen. U kunt uw keuze vandaag nog kenbaar maken op de intekenlijst in de hal.

Meer zicht moment

Donderdag 14 maart om 11.30 uur. Van harte welkom!!

Vrouwenviering 17 maart a.s

Mens je bent mooi! Wat maakt een mens zo prachtig? En hoe zien wij onszelf? Zien wij onszelf als een mooi mens? Dat gaan we uitzoeken met elkaar in de vrouwenviering op 17 maart om 19.30 uur in de Ichthuskerk, Parkdreef 258.

Iedereen is welkom!

Froukje Wolters, Joke den Hertog, Katinka Broos (06-44098889), Tanja Elings, Tineke van Holsteyn

World Servants Paasactie

De paasactie is weer terug! Er kunnen weer verschillende producten besteld worden: paas- en suikerbrood, paaskoekjes paaseitjes, amandelstaaf en paaschocolade.. Natuurlijk kan ook gekozen worden voor een pakket bestaande uit paas- en suikerbrood, paaseitjes en paaskoekjes. Bestellingen lopen via de deelnemers en via de link

<https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/16369>

Het geheim van het alledaagse

Meditatieve Middagvieringen. In de 40-dagentijd is er iedere donderdag een Meditatieve Middagviering in de kerkzaal van

de Pelgrimskerk. In deze vieringen kijken we naar een voorwerp uit het dagelijkse leven en gaan we op zoek naar het geheim ervan. De volgende viering is a.s. donderdag 14 maart. Thema: een wandelkaart

Data: donderdagen 14, 21, 28 maart, en 4, 11, en 18 april 2019

Tijd: 12.00 uur - ca 12.30 uur Plaats: Pelgrimskerk

Informatie: Joke Westerhof, 079 3169379, tomenjoke.westerhof@planet.nl

Joke den Hertog, 079 3315855, f2hjfdenhert@hetnet.nl

Lezen met het hart

U bent van harte welkom bij "Lezen met het hart", op donderdag 14 maart in de Pelgrimskerk. We starten om 19.45 uur. "Lezen met het hart" is een vorm van meditatief Bijbellezen waarbij u in stilte overweegt wat de Schrift u aanreikt. Er wordt een gedeelte voorgelezen en vervolgens staat u stil bij de woorden of zinnen die u raken. Misschien zijn er raakvlakken met uw eigen leven of met vragen waarmee u bezig bent. Na de meditatie is er gelegenheid om met de anderen te delen wat voor u naar voren is gekomen. Na afloop, omstreeks 20.45 uur, is er tijd voor ontmoeting, met koffie/thee.

De spiritualiteit van Leonard Cohen

De Canadese singer-songwriter Leonard Cohen is ook na zijn dood in 2016 erg populair. Zijn songteksten gaan over de essentiële zaken van het leven: liefde, religie, macht en de zin van het bestaan. Cohen werd geboren in een joods milieu in Montreal en zou de joodse traditie altijd trouw blijven. Tijdens zijn leven onderzocht hij ook de christelijke, boeddhistische en hindoeïstische tradities. Zijn teksten zijn van een literaire kwaliteit die we zelden tegenkomen in de popmuziek. Hierover is een lezing op **dinsdag 19 maart** in de Pelgrimskerk, 1 e Stationsstraat, om 20.00 uur. De spiritualiteit van zijn songs staat daarbij centraal. Er zullen ook geluidsfragmenten ten gehore worden gebracht. Kosten: € 2,50,-, incl. koffie/thee en teksten.

Zie ook www.depelgrimzoetermeer.nl.

Het Weekbericht verschijnt iedere zondag, geeft informatie over de kerkdienst en kan verder worden aangevuld met korte mededelingen en activiteiten daaromheen.

Kopij uiterlijk donderdagavond vóór 19.45 uur inleveren via e-mail: weekberichtoase@gmail.com of internetsite: www.oase-meerzicht.nl