



Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.

Kerkdienst	aanvang 10.00 uur
Voorganger	ds. D.C. Groenendijk, Klundert
Dienstdoend ouderling	Els Alebregtse
Dienstdoend diakenen	Hilde Maassen en Riet Klom
Organist	Arie Vooijs
Lector	Wim de Rooij
Lezingen	Lucas 22: 24-34 en Lucas 22: 54-62
Kindernevendienst	groep 1 t/m 8: o.l.v. Trudy Sneller
Crèche	Ilona en Miranda v.d. Zwan
Bloemenschikken	Tanja Elings en Joke Savalle
Kosters	Cor Meijer
Beamerpresentatie	Deborah de Korte
Uitdelen Weekbericht	Barbara van Mill
Koffiedienst	Johan en Els Rijksen
Collecten	1. KIA 40 dagentijd – (ex-) gedetineerden; 2. Wijkwerk van De Oase
Liturgische kleur	Paars
Naam van de zondag	2e zondag van de 40-dagentijd

Liederen voor de dienst  
 Psalm 27b  
 Orgelbijdrage

Lied 713 : 1, 2 en 5  
 Project kindernevendienst  
 Lied 562 : 1  
 Lied 562 : 2 en 3  
 Lied 575 : 1, 2 en 6  
 Projectlied  
 Lied: Ik geloof in God de Vader  
 Psalm 150a

Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.

### Bloemengroeten

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. J. Turfboer-Keus, Alferbos 121, 2715 TG, als dank voor haar werkzaamheden als contactpersoon en naar dhr. A.F. Winailan, Hazewater 22, 2715 AW, ter bemoediging.

### Symbolische bloemschikking

Net als vorige week weer acht flessen met riet; Een week heeft zeven dagen en de achtste dag is dan **een nieuwbegin**. Ditmaal zijn de flessen verbonden door de vier lijnen van het Griekse Kruis, de Griekse letter **chi**. Het is de eerste letter van het woord Christus. Meditatieve tekst: Christus verheerlijkt op de berg, een moeilijke weg om te gaan. Een visioen op een nieuw begin. Net als de Helleborus, die bloeit als er sneeuw ligt en het nog koud is. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis."

### Kindernevendienst



Wakker worden!

Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft... slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zul je in ieder geval wakker moeten worden. (Lucas 9:28-36)

### Opbrengst collecten

1e collecte KIA Voorjaarszending - Cuba	€ 185,80
2e collecte Wijkwerk van De Oase	€ 123,70

### Afwezigheid Carina

Komende maandag en dinsdag ben ik, vanwege mijn missionaire specialisatie, in een klooster ter inspiratie, studie en bezinning.

### Meer zicht op elkaar

Als u hier niet zoveel leest, wil dat niet zeggen dat er geen wel en wee gaande is onze gemeente. Niet altijd stelt men prijs op een vermelding hierover in dit medium. Er wordt regelmatig omgezien naar mensen binnen en buiten onze gemeenschap. Hoewel we ook beseffen dat we hierbij niet iedereen in het oog hebben. Daarom blijven we u vragen om aan te geven of er behoefte is aan contact of dat u zich zorgen maakt over een naaste.

### Overlijden

Deze week hoorden wij dat de heer Jan Hendrik Hagoort is overleden op 6 maart 2019 in de leeftijd van 71 jaar. Hij woonde op het Beijerland, samen met zijn vrouw, mevr. Corrie Hagoort-Horstman. Op de rouwkaart staat: "Na een zeven maanden durende strijd heeft Jan de strijd moeten opgeven". De crematie heeft plaats gevonden op 12 maart. Wij wensen mevr. Hagoort, hun kinderen en kleinkinderen en allen die hem zullen missen de troostende nabijheid van God en mensen.

### Jarigen 80+ deze week

Vandaag is mw. P.C. Verhoog-Visser, Albrandswaard 259, 2716 DG, 80 jaar geworden.  
 Op donderdag mw. M. van Die-de Boer, Uiterwaard 96, 2716 VC, zij wordt 83 jaar.  
 Op zaterdag 23 maart dhr. H. Noordijk, Duiveland 15, 2716 BL, hij wordt 86 jaar.  
 We feliciteren de jarigen en hun familie van harte en wensen hen nog vele gelukkige en gezonde jaren toe.

### Huiskamergesprekken

De afgelopen week en de komende week vonden/vinden de huiskamergesprekken in onze wijkgemeente plaats. We zijn dankbaar voor de goede gesprekken die geweest zijn en hopen op inspirerend gesprekken in de komende week. Fijn dat er zoveel mensen mee doen.

### **40-Dagentijd – 40 dagen anders**

De thema's per zondag komen in de kerkdiensten en de Kindernevendiensten terug. Het hoofdthema is: "Een nieuw Begin". Dit zal ook in de kerk worden uitgebeeld.

**Collectes:** In de 40-dagentijd trekt een palet aan collecte doelen aan ons voorbij. Het is als een kleurenwaaier van het mooie werk waaraan we onze bijdrage leveren via Kerk in Actie. Ver weg maar ook heel dichtbij. De doelen voor de komende zondagdagen zijn voor respectievelijk: Kinderarbeid in India; Een nieuw begin voor kerken in Nederland; Genocide-slachtoffers in Rwanda; Jongerenwerk in Nederland (JOP); Versterk de kerk in Pakistan; Er zijn voor elke week informatieflyers beschikbaar. Vandaag collecte voor (ex-)gedetineerden.

**Sobere maaltijden** worden in de Oase gehouden op 21 maart en op 4 en 18 april. Zie bericht hieronder. U kunt ook helpen sparen voor de 40dagentijd-campagne via **Bankrekening** t.n.v. Diaconie PGZ Oase bankreknr. NL 66 RABO 03737 12 901 o.v. "40dagentijd"

### **Vandaag 1<sup>ste</sup> Collecte 40-dagentijd campagne**

#### **"Verlaat de gevangenis...en dan?"**

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Gevangenen bereiden zich al tijdens hun gevangenschap via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, op het zoeken naar werk en op het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie, bijvoorbeeld in een van de elf Exodus-huizen. Jaarlijks krijgen zo 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden ondersteuning. Vandaag collecteren we voor dit werk. We bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan.

### **Vandaag Paasgroetenactie**

Vandaag sturen we een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De kaarten krijgt u tijdens de kerkdienst aangereikt via een mandje dat door de rijen gaat. U bent tot niets verplicht. Wilt u geen kaartje sturen, dan hoeft u ook geen kaartje te pakken. Wilt u meer kaarten? Na de dienst liggen er kaarten in de hal. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. U mag u ervan overtuigd zijn, dat het gedetineerden erg goed doet, dat er aan hen gedacht wordt. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

### **Bijeenkomst schoonmaakploegen**

Morgen maandag 18 maart worden de mensen met hun partners, die ons kerkgebouw iedere week schoonmaken, uitgenodigd voor de jaarlijkse lunch om 12 uur.

### **Versterking gezocht van de Werkgroep**

#### **Pastoraat Oase**

Ter versterking van de Werkgroep Pastoraat Oase zijn we dringend op zoek naar 1 of twee mensen die ons team willen aanvullen. Wij zoeken betrokken mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in het levensverhaal van een ander, die durven hun grenzen aan te geven en anderen in te schakelen als dat nodig is. Die vanuit hun eigen talenten en geloofsbeleving willen luisteren en delen in de vreugde en het verdriet van onze gemeenteleden. Past deze beschrijving bij u, neemt u dan vooral contact op met Johannes Eichwald (06-42298409) of Carina Kapteyn.

### **Rondom de Vlam.**

Woensdag 20 maart 19.00 uur

### **Hart voor meerzicht**

Komende woensdag is er om 20.00 uur een overleg tussen mensen die graag vanuit hun geloof er voor de wijk Meerzicht willen zijn. Met elkaar willen we kijken hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen. Iedereen die mee wil denken en doen is van harte welkom!

### **Meer Zicht Moment.**

Donderdag 21 maart 20.00 uur, met gebedsmoment.

### **Korte Avondmaalsviering**

Volgende week: Vrijdag 29 maart in de Oase, 14.00 uur

### **Sobere maaltijd a.s. donderdag**

Aanstaande donderdag (21 maart) is er sobere maaltijd om 18:00 uur in De Oase. U kunt zich tot dinsdag 19:00 uur hiervoor opgeven bij mevr. Ria van Dam, telefoon 351 51 07. Zelf soepkom en lepel meenemen.

### **Vandaag: Vrouwenviering in Ichthuskerk**

#### **"Mens je bent mooi!"**

Wat maakt een mens zo prachtig? En hoe zien wij onszelf? Zien wij onszelf als een mooi mens? Dat gaan we uitzoeken met elkaar in de vrouwenviering op 17 maart om 19.30 uur in de Ichthuskerk, Parkdreef 258. Iedereen is welkom!

Froukje Wolters, Joke den Hertog, Katinka Broos ( 06-44098889), Tanja Elings, Tineke van Holsteyn

### **Meditatie.**

Dinsdag 19 maart mediteren we over delen uit de Johannes Passion van J.S. Bach. We laten de combinatie van tekst en muziek op ons inwerken en ervaren hoe het in ons overkomt.

Aanvang is 13.30 uur in de Pelgrimskerk. Kosten zijn 2 euro.

(Marga Schipper en Joke den Hertog)



*Het Weekbericht verschijnt iedere zondag, geeft informatie over de kerkdienst en kan verder worden aangevuld met korte mededelingen en activiteiten daaromheen.*

*Kopij uiterlijk donderdagavond vóór 19.45 uur inleveren via e-mail: [weekberichtoase@gmail.com](mailto:weekberichtoase@gmail.com) of internetsite: [www.oase-meerzicht.nl](http://www.oase-meerzicht.nl)*

### De spiritualiteit van Leonard Cohen

De Canadese singer-songwriter Leonard Cohen is ook na zijn dood in 2016 erg populair. Zijn songteksten gaan over de essentiële zaken van het leven: liefde, religie, macht en de zin van het bestaan. Cohen werd geboren in een joods milieu in Montreal en zou de joodse traditie altijd trouw blijven. Tijdens zijn leven onderzocht hij ook de christelijke, boeddhistische en hindoeïstische tradities. Zijn teksten zijn van een literaire kwaliteit die we zelden tegenkomen in de popmuziek. Hierover is een lezing op dinsdag 19 maart in de Pelgrimskerk, 1<sup>e</sup> Stationsstraat, om 20.00 uur. De spiritualiteit van zijn songs staat daarbij centraal. Er zullen ook geluidsfragmenten ten gehore worden gebracht. Kosten: € 2,50,-, incl. koffie/thee en teksten. Info en aanmelden: Hans van der Bilt (079-3612022 of hlvdbilt@ziggo.nl) of Beppie van der Plas (079-3513128). Zie ook [www.depelgrimzoetermeer.nl](http://www.depelgrimzoetermeer.nl).

### Het geheim van het alledaagse - Meditatieve Middagvieringen -

In de 40-dagentijd is er iedere donderdag een Meditatieve Middagviering in de kerkzaal van de Pelgrimskerk. In deze vieringen kijken we naar een voorwerp uit het dagelijkse leven en gaan we op zoek naar het geheim ervan. De volgende viering is a.s. donderdag 21 maart. Thema: een gieter.

**Data:** donderdagen 21, 28 maart, en 4, 11, en 18 april

**Tijd:** 12.00 uur - ca 12.30 uur Plaats: Pelgrimskerk

**Informatie:** Joke Westerhof, 079 3169379, [tomenjoke.westerhof@planet.nl](mailto:tomenjoke.westerhof@planet.nl)

Joke den Hertog, 079 3315855, [f2hjfdenhert@hetnet.nl](mailto:f2hjfdenhert@hetnet.nl)

### World Servants wast auto's en verkoopt Paasartikelen

Laat aanstaande zaterdag 23 maart tussen 10:00 en 16:00 uur uw auto door ons wassen. Dit kost u slechts €5,-, per auto! Het wassen vindt plaats op de parkeerplaats naast De Regenboog (Nathaliegang 263).

Verschillende Paasproducten kunt verder u bij ons bestellen: paas- en suikerbrood, paaskoekjes, paaseitjes, amandelstaaf en paaschocolade. Natuurlijk kan ook gekozen worden voor een pakket bestaande uit paas- en suikerbrood, paaseitjes en paaskoekjes. Bestellingen lopen via de deelnemers en via de link <https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/16369>



### Dialogoavond in Stad van Compassie 28 maart

Met de ondertekening van het Handvest voor Compassie mag Zoetermeer zich Stad van Compassie noemen. Iets om trots op te zijn én met hoofd, hart en handen verder invulling geven aan een waarde(n)vol Zoetermeer.

Op **donderdag 28 maart** organiseert het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) samen de gemeente en het Forum een tweede dialoogavond met als thema: **"De Ander dat ben jij"**. Een dialoogtafel is een groep van zes tot acht personen die met elkaar in gesprek gaan. Je verkent een thema en wisselt ervaringen, dromen en mogelijkheden uit. Door naar elkaar te luisteren kan er echte ontmoeting plaatsvinden en ontstaat er meer begrip voor de ander. Aandacht voor elkaar lijkt onder druk te staan. Verdiept in een virtuele wereld sluiten we ons af voor de mensen in onze omgeving. Onze telefoon legt een groot beslag op onze tijd. Qualitytime maakt plaats voor meer vluchtige contacten ook binnen de kring van familie en vrienden. Wat betekent de Ander voor jou? Wat betekent aandacht voor elkaar in deze tijd? Welke veranderingen zou jij graag zien? Wat kan je daar zelf aan doen? Donderdag 28 maart 2019, Inloop 19.30 uur. Aanvang 20.00u. Locatie: het Forum, toegang gratis. Info en opgave: [ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com](mailto:ambassadevoorvredezoetermeer@gmail.com). Flip Bakker, 06 2468 9649

