



Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.

Kerkdienst	aanvang 10.00 uur
Voorganger	ds. Nico de Lange
Dienstdoend ouderling	Els Alebregtse
Dienstdoend diakenen	Grietje Cusell en Petra Roosma
Organist	Jaap van der Giessen
Lector	Coby Velzen
Lezingen	1. Jesaja 58 : 1-10. 2. Lucas 20 : 9-19
Kindernevendienst	groep 1 t/m 8: o.l.v. Trudy Sneller
Crèche	John Rijksen en Tirsia van Velzen
Bloemschikken	Inge van Eekelen en Els den Duijn
Koster	Peter v.d. Broek
Beamerpresentatie	Loes van der Sluis
Uitdelen Weekbericht	Annie Huls
Koffiedienst	Beppie v.d. Plas en Cleo MacIntosh
Collecten	1. KiA Rwanda 2. Missionair
Liturgische kleur	paars
Naam van de zondag	5e zondag van de 40-dagen

Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.

Kindernevendienst: Zondag 7 april 2019 –



Lucas 20:9-19

Teruggeven

Vandaag lezen we de gelijkenis waarin de eigenaar van een wijngaard enkele mannen de opdracht geeft op zijn wijngaard te passen en de druiven aan hem te geven. Maar als het zover is, doen de oppassers alsof het hun wijngaard is.

Bij de symbolische bloemschikking.

Wat is rechtvaardig en wie is rechtvaardig? Deze vragen staan centraal in de tekst. De wijngaard is een gesloten vesting die pachtverschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt onmogelijk. De vorm van deze schikking is een gesloten vierkant en oogt compacter dan de vorige schikkingen. In de flesjes is zwaardvormig blad geplaatst, zoals b.v. Sanseveria of rechte takjes. Tussen de flesjes blauwe druiven als verwijzing naar de wijngaard. Twee stenen in een hoek symbool voor hardheid en geslotenheid.

Bloemengroeten

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar familie Hulzenboom-van der Schans, zij waren op 3 april 50 jaar getrouwd en naar het echtpaar Van Beem-van Goeverden, zij zijn morgen 25 jaar getrouwd.

Meer zicht op elkaar

Het omzien naar elkaar is een wenselijk en wezenlijk onderdeel van onze geloofsgemeenschap. Toch merken we de laatste tijd dat we met steeds minder mensen dit pastorale werk vorm geven. Het aantal contactpersonen neemt af. En de werkgroep pastoraat Oase, die vorm en inhoud en aansturing mag geven

aan dit belangrijke werk van omzien naar elkaar bestaat nu uit slechts 2 personen, waarvan 1 ondergetekende is. Dat is veel te weinig! We zijn daarom dringend op zoek naar 2 mensen die samen met ons aansturing willen geven aan het omzien naar elkaar in en rondom onze geloofsgemeenschap. U kunt zich aanmelden bij ds. Carina Kapteyn.

Vesper: lenteliederzingen op weg naar

Pasen

Vanavond, zondag 7 april, is er in de Oase een middagviering die begin om 17.00 uur. We zingen met elkaar verschillende lente-liederen uit ons liedboek. Er is geen overdenking, maar genoeg om te overdenken. Van harte welkom!

Jarigen 80+ deze week

Vandaag zondag 7 april mw. J.G. Laarman, zij wordt 85 jaar

Op donderdag 11 april mw. M.H. Ferrier, zij bereikt de hoge leeftijd van 92 jaar.

Op zaterdag 13 april mw. M.X. Winailan-Anderson, ook zij wordt dan 92 jaar.

We feliciteren de jarigen en hun familie van harte. Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn, die zorg en aandacht voor u hebben.

Opbrengst collecten 31 maart

1e collecte Idai (noodhulp Mozambique)	€ 321,25
2e collecte Wijkwerk van De Oase	€ 96,85

40-Dagentijd – 40 dagen anders

De thema's per zondag komen in de kerkdiensten en de Kindernevendiensten terug. Het hoofdthema is: "Een nieuw Begin". Dit wordt in de kerk worden uitgebeeld door plantenbakken waarin van alles opgroeit en tot bloei komt.

Collectes: In de 40-dagentijd trekt een palet aan collecte doelen aan ons voorbij. Voor ver weg maar ook heel dichtbij. De doelen voor de komende zondagendagen zijn voor respectievelijk: Jongerenwerk in Nederland (JOP) en met Pasen "Versterk de kerk in Pakistan"; Vandaag is een collecte voor weeskinderen in Rwanda;. Zie elders in dit weekbericht,

Er wordt een laatste Sobere Maaltijd in de Oase gehouden op 18 april. Een intekenlijst ligt in de hal.

U kunt ook helpen sparen voor de 40dagentijd-campagne via Bankrekening t.n.v. Diaconie PGZ Oase bankreknr. NL 66 RABO 03737 12 901 o.v.v. "40dagentijd".

ZWO

1^{ste} Collecte: Een nieuw begin voor weeskinderen in Oeganda

Rwanda 25 jaar na de genocide. In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezes werden afgeslacht door hun burens. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, 'geliefd kind'. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Maakt u dit werk mede mogelijk? Vandaag collecteren we voor deze kwetsbare kinderen en ouders in Rwanda. We bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan!

Zaterdag 13 april Kliederkerk!!!

Een activiteit voor jong en oud, voor kinderen en (groot)ouders.



Dit keer is het thema: Palmpasen. Inloop vanaf half 4, in de Oase (Kerkenbos 8).

Samen ontdekken: We gaan samen

palmpaasstokken maken. Heb je al een stok, neem die dan mee, dan kun je die opnieuw versieren. Heb je er geen, dan krijg je er één van ons. Verder mag je spelen, bouwen, lezen, kleuren en muziek maken. Samen vieren: om vijf uur is er een korte viering waarin we het verhaal van Palmpasen horen en er over zingen en praten.

Samen eten: Om half 6 gaan we samen eten. Op het menu staan pannenkoeken!

De kliederkerk is een POR-activiteit waarbij iedereen welkom is. Niets is verplicht, voel je vrij om te blijven tot het einde of eerder weg te gaan. Op zondag 14 april is het Palmpasen, dan mogen de kinderen met hun Paasstok naar de kerk komen. We verzamelen voorin de kerk en gaan dan in een

feestelijke optocht naar binnen! Zowel in de Oase als in de Regenboog begint de dienst om 10:00 uur. Van harte welkom!

Gerda Vooijs (ouderling Jeugd van de POR)
gerda.vooijs@gmail.com

Oproep: Pannenkoekenbakkers gezocht!

Op zaterdag 13 april is er Kliederkerk in de Oase. We gaan dan samen pannenkoeken eten. Wie wil voor ons een stapel bakken? Natuurlijk mag je ook mee eten! We eten om half 6, de pannenkoeken kunnen de hele middag vanaf half 4 gebracht worden. Aanmelden kan bij: Gerda: gerda.vooijs@gmail.com of 06 21838257

Oproep: Rijders gezocht.

Ons gemeentelid Jan Scheffer uit Rokkeveen heeft vervoer nodig naar de zondagse kerkdienst. (hij gebruikt een rollator). Als u daaraan mee wilt werken dan hoor ik graag.

Gerard Kok, 3315685, j.g.kok@12move.nl

Volgende week Fruitactie Voedselbank



Wij willen u vragen om citrusfruit zoals sinaasappels en mandarijnen op **14 april** mee te nemen naar de kerk voor de Voedselbank Meerzicht. De

pakketten van de Voedselbank hebben momenteel weinig of geen verse groente en fruit. Het uitdeelpunt Meerzicht is gevestigd in de Genesarethkerk en is één van de 6 uitdeelpunten in Zoetermeer waar cliënten wekelijks een pakket kunnen ophalen. Het gaat om mensen die in zo'n benarde situatie zitten dat er nauwelijks geld is voor hun "dagelijks brood".

(Grietje Cusell, Coördinator Voedselbank Meerzicht)

Een fleurig nummer

Het aprilnummer van *Kerk in Zoetermeer* is uit! Thema 'Kerk en tuin': over verstillings, symboliek, lijden en de vreugde van Pasen. Ontvangt u de krant nog niet thuis of wilt u extra nummers om uit te delen? Bel of mail de redactie: T 3 522 519 E info@kerkinzoetermeer.nl Kijk ook op W www.kerkinzoetermeer.nl voor de actuele agenda met alle culturele, vorming- en toerustingsactiviteiten. *Namens de redactie, Marieke van der Giessen-van Velzen*

Wat gaan we volgend seizoen doen? Denkt en praat u mee?

Waar wilt u in het komende seizoen mee aan de slag? Wat heeft uw interesse of waarover wilt u meer weten? We horen het graag van u!

Jong en oud, kerkelijk of minder kerkelijk betrokken: iedereen is welkom om mee te praten en te denken.

En daarom is er op **donderdag 11 april om 20.00 uur** een moment gepland om mee praten over het nieuwe seizoen (2019/20) van Vorming/Toerusting en Gemeenteopbouw. Op deze avond is er divers materiaal beschikbaar om in te kijken. Ook kunt u zelf materiaal meenemen.

Mocht u die avond niet kunnen komen, maar toch een leuk idee hebben: geef dat dan vooral door aan Trudy van Oel of ds. Carina Kapteyn.

Agenda deze week:



dinsdag: 10.30-11.30 uur: Lees- en gespreksgroep over Handelingen, 11.30-13.30 uur: Samen lunchen.

woensdag: 10.30 uur: Lees- en gespreksgroep de Orthodoxe Ketter, 19.30 uur Rondom de Vlam (viering).

donderdag: 11.30 uur: Meer-zicht-moment: ontmoeting en gesprek, met gebedsmoment voor wie dat wil,

20.00 uur: grasduinen materiaal VenT (zie hierboven)

vrijdag: 19.00 uur tienertent, 20.00 uur: Lees- en gespreksgroep de Orthodoxe Ketter.

zaterdag: vanaf 15.30 uur Palmpasensterkken maken bij de Kliederkerk.

Lezen met het hart

Op donderdag 11 april is in de Pelgrimskerk de maandelijkse bijeenkomst onder de naam "Lezen met het hart". We starten om 19.45 uur. "Lezen met het hart" is een vorm van meditatief Bijbel lezen waarbij ieder in stilte overweegt wat de Schrift aanreikt. Aan de hand van het Bijbelgedeelte raken we vervolgens met elkaar in gesprek. Door ieders inbreng maken we tijdens dit geloofsgesprek als het ware samen een schilderij van het tekstgedeelte. Na afloop, omstreeks 20.45 uur, is er tijd voor ontmoeting, met koffie/thee.

Diensten op weg naar Pasen:

woensdag 17 april: 19.30 uur Rondom de Vlam

donderdag 18 april: 9.00 uur Paasviering van de ps. Amaliaschool. Gemeenteleden zeer welkom! 19.30 uur: 1e deel van de doorgaande viering op de drie dagen voor Pasen. Met Maaltijd van de Heer.

vrijdag 19 april: 14.00 uur korte viering Maaltijd van de Heer, 19.30 uur 2e deel van de doorgaande viering op de drie dagen voor Pasen.

zaterdag 20 april: 16.00 uur: Rondom de Vlam, stilteviering in de verlatenheid van Stille Zaterdag. 21.30 uur: 3e deel van de doorgaande viering op de drie dagen voor Pasen, met doopgedachtenis.

zondag 21 april, Pasen:

De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag/Paaswake vormen 1 geheel van verdieping en bezinning rondom het Paasmysterie. We nodigen u dan ook in het bijzonder uit om alle drie deze momenten mee te maken.

Mocht u ook in uw kleding deze bezinning zichtbaar willen maken dan kunt u op deze dagen lichte, witte kleuren dragen. Op Pasen past dan een feestelijke veelkleurigheid, dus heeft u nog mooie feestkleding in de kast liggen die u nooit meer durft te dragen: op Pasen mag het!

Paaskleuterviering Nieuw Leven

Op zaterdag 20 april vieren de kinderen van 3-8 jaar Paasfeest in de Wijngaard, Moeder Teresasingel 100. Alle kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 van de basisschool worden hiervoor uitgenodigd met hun vriendjes, vaders, moeders, opa's en oma's. We kijken en luisteren naar de vogel Pip die het verhaal van het nieuwe leven aan ons vertelt, want Jezus is nadat hij is gestorven ook weer opgestaan uit de dood. Om dat te vieren, maken we samen een zacht nestje voor Pip. Willen jullie daarom zachte dingen zoals lapjes of veertjes, of een beetje stro meenemen? Ook gaan we zelf een nestje met kuikentjes knutselen. En natuurlijk zingen we een heleboel vrolijke liedjes. De oecumenische viering begint om 17.00 uur en is voorbereid door Rosalie Koopman en Marieke van der Zee, Kitty Legtenberg, Marga Schipper en Matthe Vermeulen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Geja Jol en Marcel Charité. Tot ziens!



Welkom voor de Koning van de Hemel

Cantate 182 *Himmelskönig, sei willkommen* bezingt het Evangelie van Palmzondag over de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem (Matteüs 21:1-9). En Bach nodigt ook ons uit: moge Jezus als Koning van de Hemel in ons hart even feestelijk worden ontvangen als in Jeruzalem.

Ons is een lofzang in de mond gegeven, al gaat de opgang naar Jeruzalem door een diep dal: *Heden hosanna, morgen kruisig Hem!* (Lied 556).

Zondagavond 14 april voert het Projectkoor Oude Kerk onder leiding van Ronald de Jong – samen met solisten en musici – deze cantate uit. De cantatedienst wordt geleid door ds. C.H. Wesdorp.

U bent van harte welkom om deze bijzondere dienst in de Oude Kerk (Dorpsstraat 59, 18.30 uur) mee te beleven!

Zie ook: www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor

Jaap van der Giessen

Het Weekbericht verschijnt iedere zondag, geeft informatie over de kerkdienst en kan verder worden aangevuld met korte mededelingen en activiteiten daaromheen.

Kopij uiterlijk donderdagavond vóór 19.45 uur inleveren via e-mail: weekberichtoase@gmail.com of internetsite:

www.oase-meerzicht.nl