



Hartelijk welkom bij de viering van onze wijkgemeente. Wij gebruiken het Liedboek 2013. De te zingen liederen die u op dit Weekbericht ziet staan en de orde van dienst worden op de beamer gepresenteerd.

Kerkdienst	aanvang 10.00 uur, dankdienst met fam. Jonker
Voorganger	ds. Carina Kapteyn
Dienstdoend ouderling	Coby Velzen
Dienstdoend diakenen	Hilde Maassen en Wout van Goeverden
Organist	Arend van der Toorn
Lector	Coby Velzen
Lezingen	1 Korinthiërs 13 (uit Bijbel in Gewone Taal)
Kindernevendienst	groep 1 t/m 8: o.l.v. Carolien Lammers
Crèche	Ilona van der Zwan en Larissa van der Zwan
Bloemschikken	Els den Duijn en Inge van Eekelen
Koster	Taco Slagter en Micha van Velzen
Beamerpresentatie	Micha van Velzen
Uitdelen Weekbericht	Annie Huls
Koffiedienst	Gé Groenendijk en Sacha Tanja
Collecten	1 Diaconie2. Wijkwerk van De Oase
Liturgische kleur	rood
Naam van de zondag	2e zondag van de zomer

Na de dienst is er gratis Fair trade-koffie, thee en limonade – maar een bijdrage in de koffiebus wordt natuurlijk gewaardeerd.

Bij de dienst vandaag

Leren van voorbeelden uit het leven, dat zou je eigenlijk kunnen zeggen over de dienst van vanmorgen. We delen in het levensverhaal en de levensvisies van de familie Jonker en worden zo aan het denken gezet over onze eigen visies, gedachten en keuzes in het leven. Kernwoorden in deze dienst zijn danken, bedanken en vieren. En liefde en verbinding! We wensen u allen een inspirerende dienst toe en feliciteren Jan en Ellen van harte met hun 50-jarig huwelijksjubileum!

Bloemengroeten

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie Jonker, als felicitatie voor hun 50-jarig huwelijk op 18 juni j.l. en naar dhr. P. Ermerins, hij kwam uit het ziekenhuis.

Meer zicht op elkaar

Ons gemeentelid Nora Keus is verhuisd naar het hospice aan de Schoolstraat 1 te Zoetermeer. Een moeilijke, maar noodzakelijke, stap in haar leven. Wij wensen haar de bevrijdende kracht van rust en overgave toe.

Dankbaarheid overheerst bij Geert en Eggy Stautener, nu de operatie van Geert achter de rug is. In de afgelopen tijd is er qua gezondheid veel op hun pad gekomen. Ze hebben daarin steeds weer de leiding van God mogen ervaren en danken nu voor alles wat geweest is. De komende tijd zal nog staan in het teken van herstel en aansterken. Wij wensen hen ook daarbij die Geestkracht van Gods leiding toe.

Opbrengst collecten 23 juni

1e collecte Werelddiaconaat	€ 165,30
2e collecte Wijkwerk van De Oase	€ 97,70

Jarigen 80+ deze week

Vandaag 30 juni mw. M. van Heiningen, zij wordt 80 jaar.

Op woensdag 3 juli bereikt mw. C. Beije-Kraak, de hoge leeftijd van 94 jaar.

Op donderdag 4 juli dhr. P.J. Lemmers, hij wordt 81 jaar.

Wij wensen u een gezegende dag toe en wensen dat er goede mensen om u heen zijn die zorg en aandacht voor u hebben.

Zondag 7 juli

Deze zondag gaat het over drempel-momenten. Als je uit huis gaat, ga je een andere drempel over. In jonge jaren vaak iets om naar uit te zien. Op latere leeftijd meer een noodzaak, omdat er meer zorg nodig is. In deze dienst lezen we Handelingen 3 over de verlamde man bij de poort.

Gemeenschapshuis in de Oase

Op zondag 7 juli, na de dienst, willen we met elkaar in gesprek gaan over een aantal zaken die er in onze geloofsgemeenschap spelen. Er zijn, voor zover nu bekend, twee grote onderwerpen: 1. De werkgroep eredienst wil u graag bijpraten over het plan van aanpak van onze kerkzaal. En over de stand van zaken in het onderzoek naar een mogelijke verbouw van ons gebouw. 2. De werkgroep pastoraat wil u graag laten meedenken over een goede vormgeving van het omzien naar elkaar. Op deze morgen maken we ook een inventarisatie van onderwerpen die bij u leven, zodat we in een volgend gemeenschapshuis daar ook aandacht aan kunnen besteden.

2x week lunchen in de Oase

Vanaf 1 juli kunt u 2x in de week komen lunchen in de Oase. Op dinsdag en donderdag is de Oase open voor lunch (zelf-meenemen), een praatje of een kopje thee/koffie. De kerkzaal is beschikbaar voor persoonlijk of gemeenschappelijk gebed. Steeds meer mensen weten de weg naar de Oase inmiddels te vinden. Komt u ook een keer langs? U bent elke dinsdag en donderdag welkom tussen 11.30-13.30 uur. Ook in de zomermaanden!

Samen pannenkoeken eten in de Oase!

Op **zaterdag 13 juli** is iedereen van harte welkom om pannenkoeken te komen eten in de Oase. Vanaf 17.00 uur willen we aan tafel gaan. Ook onze zusters en broeders van de Moskee en de buurtbewoners worden hiervoor uitgenodigd. Bij mooie weer zullen we buiten eten en anders in het kerkgebouw.

Iedereen is van harte welkom! Om een beetje zicht te krijgen op het aantal aanwezigen kunt u zich voor deze maaltijd inschrijven via de intekenlijst in de hal of via cobyvelzen@hotmail.com

Heeft u zin om een stapel pannenkoeken te bakken voor deze gezellige maaltijd? Graag! Ook dat kunt u doorgeven via de intekenlijst of de mail.

Vacare-tijd ds. Carina

De laatste tijd krijg ik wat meer vragen over mijn vakantieperiode in de zomer. Goed om hier alvast een keer te melden dat ik niet beschikbaar ben voor het kerkenwerk van 31 juli tot en met 25 augustus. Marga Schipper is in die periode aanwezig.

Boekentafel 7 juli

Volgende week is er de laatste boekentafel van dit seizoen. We brengen de nieuwste uitgaven op theologisch gebied mee en boeken voor de vakantie. Kom kijken of bestel een boek wat u graag wil hebben, wij brengen het thuis!

Trudy Kamminga tel 3214076

Voorbedenbrief juli-augustus

U kunt een exemplaar van de Voorbedenbrief juli-augustus 2019 meenemen van de tafel in de hal. "Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken." (1 Timoteüs 2:1)

Het Weekbericht verschijnt iedere zondag, geeft informatie over de kerkdienst en kan verder worden aangevuld met **korte** mededelingen en activiteiten daaromheen.

Kopij uiterlijk donderdagavond vóór 19.45 uur inleveren via e-mail: weekberichtoase@gmail.com of internetsite: www.oase-meerzicht.nl